



Ho! Ho! Ho!

Ga maar lekker bij het haardvuur of onder de leeslamp zitten voor de leeslamp zitten voor de advent- en kersteditie van leJeeDee, hét blad voor al wie jongerenpastoraal in het bisdom Gent een warm hart toedraagt.

Om te beginnen willen we een stukje inhoudelijk op weg gaan rond het IJD-jaartheme: **'Gewoon gaan'**. Kiezen we voor sofageluk of durven we daadwerkelijk onze stap-schoenen aantrekken? Peter Malfliet plaatst één en ander in perspectief.

Verder lees je een aantal leuke terugblikken over activiteiten van plaatselijke jongerenwerkingen, een impressie rond onze acties voor de warmste week en niet te vergeten een heus verslag over onze fantastische Topdag in Aalter, inclusief het grote paus Cornelius fotostripverhaal! Voor de liefhebbers onder jullie hebben we ten slotte enkele kerstspelletjes opgenomen.

Kortom, dit blad heeft je weer bijzonder veel te bieden. Blader er even snel doorheen of lees het in één ruk helemaal uit. Leg het daarna onder de kerstboom, op het toilet of op het salontafeltje voor de tv, want iedereen leest toch graag den leJeeDee!

Veel leesplezier en een **zalige kerstvakantie** toegewenst!

De leJeeDee-Redactie



'Gewoon Gaan', zo luidt het jaartheme van IJD. Met Kerstmis zijn we al een heel eind op weg in het werkjaar. Een goed moment om nog eens stil te staan bij het thema.

Tijdens de avondwake in het slotweekend van de Wereldjongerendagen in Krakau riep paus Franciscus jongeren op om geen 'sofa-geluk' na te streven: *"In het leven kunnen we een gevaarlijke vorm van verlamming oplopen. Het is niet gemakkelijk om die verlamming te benoemen. Ik beschrijf het graag als een verlamming die geluk verwacht met een zetel. We worden verlamd wanneer we denken dat we voor ons geluk enkel een goede zetel nodig hebben."*

"Dat is zo'n zetel!" aldus de paus die weer goed op dreef was, *"waarin we ons veilig en comfortabel voelen. Een zetel zoals die er tegenwoordig zijn, met ingebouwde massage zodat we goed kunnen slapen. Een zetel die ons uren comfort belooft zodat we kunnen vluchten naar de wereld van de computerspelletjes. Een zetel die ons weghoudt van elke vorm van pijn of angst. Een zetel die ervoor zorgt dat we altijd thuis kunnen blijven, zonder dat we hoeven te werken of ons zorgen te maken."*

'ZETEL-GELUK,' DUS.



Het is volgens hem *"de gevaarlijkste en meest besmettelijke vorm van verlamming, want beetje bij beetje, zonder dat we het zelf beseffen, worden we moe, onze ogen vallen dicht, we vallen in slaap terwijl anderen onze toekomst voor ons beslissen. Veel mensen vinden het gemakkelijker om jongeren te hebben die slaperig en suf zijn, die geluk verwarren met een goede zetel. Voor veel mensen is dat handiger dan*

In eenvoud en met stap-schoenen...

jonge mensen te ontmoeten die alert zijn, die op zoek zijn. Jongeren die Gods droom beantwoorden."

STAP-SCHOENEN

Paus Franciscus riep de jongeren op niet in te dommelen in de sofa, maar om stap-schoenen aan te trekken en nieuwe wegen te bewandelen:



"Jezus is de Heer van het risico, van het eeuwige 'meer'. Jezus is niet de Heer van het comfort, de veiligheid en het gemak. Jezus volgen vraagt moed en een gewilligheid om je zetel te vervangen door een paar stap-schoenen en nieuwe paden te bewandelen."

'GEWOON' GAAN

'Ervoor gaan' dus, is de oproep van paus Franciscus aan elke jongere. Maar hoe? Wel daar geeft hij nu zelf voortdurend het voorbeeld van: 'in alle eenvoud', 'gewoon' dus. En dat maakt hem voor vele mensen zo geloofwaardig.

Het is naar die eenvoud dat de jaarthematekst van IJD-Jongerenpastoraal Vlaanderen verwijst. De tekst vertrekt vanuit een bekend stukje uit de Handelingen van de Apostelen over het leven van de jonge christenen: *"Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze verkochten have en goed en verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften. Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart,*

loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk." (Hand 2, 44-47)

'EENVOUD VAN HART'

Solidair, trouw, dankbaar, in blijdschap en 'in eenvoud van hart', zo worden die eerste christelijke gemeenschappen getypeerd. Wat betekent dat: 'eenvoud van hart'? Het betekent zeker ook 'eenvoudiger gaan leven', aldus de jaarthematekst:

"Wie groeit in de eenvoud van hart die Jezus aanprijst, zal stilaan ook eenvoudiger gaan leven. Dat betekent: sober leven, tevreden zijn met minder, je geluk niet zoeken in 'hebbedingen' maar in de hartelijke omgang met anderen, dankbaarheid ontwikkelen voor wat het leven ons biedt aan mooie en goede dingen."

Maar evenzeer betekent 'leven in eenvoud van hart' rust en richting vinden en leren onderscheiden. (Nog zo'n geliefd woord van paus Franciscus!):

"Je zal ook groeien in onderscheidingsvermogen, dat is de kunst om het onderscheid te maken tussen wat echt belangrijk is in het leven, en wat bijkomstig is, tussen goed en kwaad, tussen wat echt gelukkig maakt en wat uiteindelijk geen vervulling geeft."

HABBEKRATS

Naar jaarlijkse gewoonte kwamen we samen met de begeleiders van de JOKRI- en IJD-groepen in het bisdom Gent voor de Leidraad op zaterdag 3 september.

Daags ervoor, op vrijdag 2 september, berichtte De Standaard dat in de Gentse Blaarmeersen

een week eerder in een tentje het lijk was gevonden van Jordy, 19 jaar. Een onvoorstelbaar tragisch bericht... Wellicht was hij tijdens de hittegolf op het einde van augustus gestorven van ontbering. Jordy verbleef in een instelling tot zijn 18de. Hij wou zo graag zelfstandig zijn en aanvaardde geen verdere hulp na zijn meerderjarigheid. Jordy was ook mentaal beperkt, maar niet voldoende om bijzondere zorgen te krijgen. Hij viel tussen de mazen van het net...

Het gaat niet om het zoeken naar schuldigen. Het verhaal is bijzonder pijnlijk en tragisch. Maar het zijn de "Jordy's" van deze wereld - wat hun geschiedenis of afkomst ook is - **voor wie we moeten 'gaan' en onze stap-schoenen moeten aantrekken.** In de jongerenpastoraal, in de jeugdbewegingen, in de scholen, in de hulpverlening, ... Liefst samen. **'Gewoon gaan'**, dus!

Ik was heel blij toen de JOKRI-adviesraad unaniem koos om de jongerenorganisatie HABBEKRATS te steunen in De Warmste Week. HABBEKRATS zet zich op vele plaatsen in voor jongeren die weinig kansen krijgen. Zijn ze ook welkom in onze groepen?

Peter Malfliet



Jokri Oude Bareel Gewoon Gaan!

Onze leiding heeft kennis gemaakt met het nieuwe thema, nu is het tijd om dit ook door te geven aan de leden.

Wanneer we 'Gewoon gaan' tot leven willen roepen en in handen leggen van de bijbel, dan weten we dat we keuzes zullen moeten maken in ons leven. Je weet nog wel, de keuze welke ook de Paus ons meegaf: blijf je in je luie zetel zitten of trek je je stapschoenen aan.

Zo vreemd is het niet dat we keuzes moeten maken in ons leven, we doen dit dagdagelijks, van de heel gewone dingen tot ware levenskeuzes. Als inleidend spel gingen we naar buiten (zalig toch dat heerlijke nazomertje) en werd een heel eenvoudige opdracht gegeven. Telkens werden twee met elkaar verband houdende woorden gezegd, en dan moest je kiezen welk 'kamp' je koos.

- De eerste reeks ging over heel gewone dingen zoals: 'bos of zee', 'zomer of winter', 'brood of ontbijtgranen'. Dingen die uiteindelijk niet zo heel veel belang hebben, en gewoon een persoonlijke voorkeur dragen.
- Een tweede luik ging dan over keuzes die

iets meer invloed hebben op je manier van leven zoals: 'natuur of stad', 'eenvoud, luxe', 'leven zonder geld en alle tijd of leven met veel geld en zonder tijd'.

- een laatste luikje van dit onderdeel waren dan keuzes die te maken hadden met geloof en engagement. Als voorbeeld: 'Nieuwe testament of het oude testament', 'Jezus of God', 'welzijn voor dieren of welzijn voor mensen'.

Dit was een kleine greep uit de keuzes. Het belangrijke hierin is dat je in gesprek kunt gaan waarom je die keuze hebt gemaakt. Soms gaven we toe om in het 'niemandskamp' te gaan staan. In dit geval was het heel erg moeilijk om een keuze te maken omdat beide wel iets hadden waar je je in kon vinden.

Dit spel heeft wel wat wakker geschud, we staan er niet altijd bij stil hoeveel keuzes we wel hebben in ons leven, en hoeveel we er moeten maken. Tevens kwamen we tot de conclusie dat we een aantal dingen ondergaan, maar dat we voor de echt belangrijke dingen in het leven toch zelf wel kunnen kie-



zen, dit gaat dan om levenskeuzes, geloof, engagement. Mooi dat ieder op die manier zijn weg kan vinden in het leven.

In het thema van 'gewoon gaan' staat ook de eenvoud centraal. De groep werd in twee gedeeld, en ieder mocht brainstormen wat het woord eenvoud oproept. 'Stilte, vrijheid, blijheid, simpel, gelofte van eenvoud en armoede, Jezus,...' dit en nog meer werd neergepend. Ook hier was het woordje uitleg daarbij leerrijk voor iedereen.

De avond afsluiten met een bezinning. Vandaag kon het in ons kersvers nieuw ingerichte stille ruimte. Deze ruimte hebben we aangekleed met verschillende bouwelementen. Midden de verschillende bouwmaterialen staat het kruis centraal. Met dit eenvoudige symbool, maar zo krachtig van betekenis willen we verder bouwen met onze Jokri. 'God, Jezus, geloof' een centrale plaats geven in ons leven, met daarrond in alle vrijheid en blijheid te mogen en kunnen zijn wie we zijn. De natuurelementen in onze gebouwde muur symboliseren ook dat we ons verbonden weten met de natuur, we willen er zorg voor dragen, en beseffen hoe kostbaar de natuur is voor alle leven. De verschillende elementen tonen ook aan hoe verschillend we allemaal zijn, en toch samen één geheel vormen. Neem er één element uit, en de muur verliest zijn kracht.

Zo gaat het ook met mensen, zo gaat het ook in de Jokri. Iedereen hoort er bij, ieder met zijn

of haar talenten, ieder met zijn of haar zorg en verdriet, ieder met zijn of haar vreugde. De Jokri is een thuis voor iedereen! De openingen die ook nog te zien zijn in de muur is de vrijheid die we krijgen om ook nog tot rust te kunnen komen voor jezelf. Een bonte muur van verschillende natuurelementen verbonden door het kruis: een zalige groep Jokri vrienden verbonden met God en met elkaar.

Gewoon gaan lieve vrienden.

*Tekst en foto's:
Marie-Anne Ryckbosch – Jokri Oude Bareel*



Jongerenavond bij de protestantse geloofsgemeenschap in Dendermonde

Geloof gaat verder dan grenzen, dat hebben de meeste van ons reeds tijdens de Wereldjongerendagen, Taizé of andere samenkomsten ondervonden. Deze ontmoetingen brengen ons telkens weer moed en kracht, we vinden ondersteuning in geloven. Om als jongere in deze tijd te geloven is geen evidentie, daarom dat onze momenten zoveel betekenen.

Vrijdag 14 oktober kregen we met Jokri Dendermonde de kans om een jeugdavond van de protestantse kerk te volgen. Een andere grens/ land in ons geloof, maar met eenzelf-

de liefde en verlangen van kracht te vinden in ontmoetingen als jong-gelovigen. We werden warm (met o.a. pizza!) ontvangen, begonnen de avond 'OD'-wijs met een mini zangstondje en leerden elkaar kennen aan de hand van een quiz en betekenisvolle speeddates. Als afsluiting werd de jokriwerking, en natuurlijk ook de opgelopen WJD-ervaring met enorm veel enthousiasme doorgegeven. Grenzen zijn er om te ontdekken, zij het in de wereld, landen, jezelf of zelfs het geloof!

Tekst en foto: Jokri Dendermonde



Topdag in onze eigen achtertuin!

Jaarlijks organiseert de jeugddienst van het bisdom (IID) in samenwerking met een plaatselijke Jokrigroep een dag voor jokrileden en misdienaars van Oost-Vlaanderen. Dit jaar mocht Aalter de gastgemeente zijn van deze TOP-DAG en ontvingen we meer dan 150 enthousiastelingen. Een dag vol samen spelen, lachen, ontdekken, lekker eten, zingen, stilstaan ... en vooral genieten!

Jokri Aalter blikt terug aan de hand van enkele leuke foto's met dank aan Lien Lambert:



Godly play met de allerkleinsten



Met de tandem naar de Kraenepoel



Jokri Aalter stak een heus stadsspel (euh dorpspel) in elkaar



Ook enkele enthousiaste leerlingen vanuit Oudenaarde waren erbij



Beestige dierendansen



De deelnemers zagen dat het goed was



Ook de juniors van het Jokri-kamp OD waren van de partij



Een duivels toneeltje



IJD Gent had voor onze groep een mooi aandenken mee



Jokri Aalter, een zotte bende

Misdienaars in het spoor van Cornelius



De laatste zaterdag van oktober ... traditiegetrouw gaan we met de misdienaars van het (vroegere) dekenaat Hamme naar de Topdag van IID. Ook dit jaar waren we goed vertegenwoordigd; 8 misdienaars (van H.Familie, St.Anna, H.Hart en Sombeke) met hun 3 begeleiders hebben samen met 150 andere jongeren Aalter van onder tot boven en van links naar rechts leren kennen.

En dat mag je wel letterlijk nemen ... na enkele creatieve, actieve of inspirerende workshops

in de voormiddag hebben we in de namiddag heel wat raadsels, rebussen, fotovragen, ... in de Aalterse straten tot een goed eind trachten te brengen (en dat lukte nog ook door het jonge enthousiasme in ons team)....als afsluiter van onze zoektocht kregen we een bezoek aan de klokken van de sint-Corneliuskerk.

Deze kerk was ook het decor van een rustgevend en muzikaal bezinningsmoment. Hierna genoten we in het Emmauscollege



van een lekkere rijst met kipmaaltijd. Ten slotte keerden we voldaan terug naar onze eigen parochie. Echt waar .. we hebben niet in onze luie zetel gelegen ... onze stapschoenen hebben ons in Aalter laten genieten van een geslaagde Topdag. Afspraak volgend jaar in St.Niklaas. Er mogen er nog meer mee!

Tekst en foto's: An - Misdienaars Hamme



Het grote Sint Cornelius fotostripverhaal





The making of fotostripverhaal tijdens de Topdag in Aalter



Sint Cornelius?

De naam van Cornelius wordt in verband gebracht met het Latijnse woord 'cornu' = 'hoorn'; het achtervoegsel '-elis' zou kunnen samenhangen met het Griekse woord 'elao' = 'dragen': dus 'hoorndrager', met de gevoelswaarde van 'machthebber'. Op basis van deze naamverklaring is Cornelius patroon van het (gehoornde) vee, van huisdieren en van veehouders.

Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen verlamming en tegen verwante ziekten en kwalen als stuipen en epilepsie (in de middeleeuwen aangeduid met 'Sint-Cornelisziekte'. Ook tegen jicht, reuma, reumatische aandoeningen, zenuwtrekken en zenuwziekten; verder tegen kinkhoest, koorts en oorpijn; hij beschermt ook tegen een plotselinge dood.

Op zoek naar nieuwe leden?



Leden aanwerven (en vooral behouden) is zeker geen gemakkelijke klus. Daarom hebben wij, de leiding van Jokri Erpe, een aantal jaar geleden onze koppen eens bij elkaar gestoken en een heus 'ledenverwervingsplan' uitgedacht. Hoe gaat dat precies in zijn werk bij ons?

Eerst en vooral vinden wij het belangrijk dat de 'toekomstige leden' (de vormelingen) ons al een beetje kennen! Daarom zorgen we er ook voor dat ze ons regelmatig eens kunnen spotten in de kerk met onze groene trui aan. We spreken de vormelingen achteraf soms eens aan om een klein babbeltje te doen na de viering.

De catechisten uit Erpe organiseren ook elk jaar een panelgesprek. Hier kunnen vormelingen luisteren naar verschillende verhalen van mensen die in kleine groepjes praten over hun geloof, en hoe zij dit

belevten. Ik ga mezelf daar ook eventjes kort voorstellen en vertel hoe Jokri Erpe en OD een plaats in mijn leven hebben.

Onze tweede 'ontmoeting' met de vormelingen gebeurt op de Bavodag. Daar gaat ook steevast iemand van onze leidingploeg samen met de catechisten mee om de vormelingen te begeleiden.

Onze derde, en laatste ontmoeting vindt plaats vlak na de naamopgave van de vormelingen. Na deze viering worden de vormelingen (onder lichte dwang van hun catechisten) verwacht in ons Jokri lokaal om gezellig samen met de leden en leiding een hapje te eten. Nadien speelt iedereen samen een reuze tof spel! Na deze speciale "vormelingenactiviteit" nodigen we de ouders uit in onze lokalen, zodat ook zij eens zien waar hun kind(eren) twee keer in de

maand uithangen. We lichten op dat moment ook kort onze visie en werking toe. Wat zeker helpt is vertellen dat onze activiteiten (die gepaard gaan met samen eten) en avonden volledig gratis zijn, maar we verwachten wel dat onze leden met veel enthousiasme en regelmaat komen.

Via deze -steeds kleine- inspanningen zorgen we ervoor dat we goed gekend staan bij toekomstige leden. We merken dat deze 'techniek' werkt: elk jaar stijgt ons ledenaantal!

Alvast veel succes aan andere groepen, probeer het zeker ook eens uit. En vergeet niet, samen eten kan heel groepsbevorderend werken!

Tekst: Evy Mertens - Jokri Erpe

Foto's: Jokri Erpe op de kerstmarkt voor de warmste week © Frank Bahnmüller

Terugblik op de Warmste Week

IJD Jongerenpastoraal riep alle aangesloten groepen op om voor de warmste week van Studio Brussel (18 tot 24 december 2016) een actie op poten te zetten ten voordele van een goed doel. Groepen konden zelf een goed doel kiezen of je aansluiten bij een IJD dienst en samenwerken voor een goed doel. In het bisdom Gent waren er onder meer acties van Jokri Geraardsbergen, Jokri Waasland, Kringwerkingtegenstroom Wetteren, Jokri Erpe, Jokri Oskaar, Misdiens Hamme, Jokri Dendermonde, Jokri Oude Bareel ... Onder de slogan **JOKRI VOOR JONGEREN** zamelden ze geld in voor **Habbekrats**, een initiatief dat kansarme jongeren toekomst wil geven.



Jokri Geraardsbergen: een geslaagde chocomelkactie



Zondagmorgen 13 november om 12 uur, niet ons gewoon moment om samen te komen met onze leden van Jokri Geraardsbergen. Toch waren ze allemaal aanwezig in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt, en ze hadden iets meegebracht ook...Zelfgemaakte zandkoekjes en cupcakes, want we deden op deze dag onze chocomelkactie naar aanleiding van de Warmste Week van Studio Brussel. Chocomelkactie? Warmste Week? We

wilden als groep ons steentje bijdragen en samen met andere Jokri-groepen over heel Vlaanderen iets te doen voor anderen, in dit geval vzw Habbekrats, die ervoor wil zorgen dat elke jongere zich kan uitleven, bijvoorbeeld door kampen te organiseren in de zomer. Verschillende leden waren tijdens de Ontmoetingsdagen ook bij Habbekrats Gent op bezoek geweest, dus ze kenden de organisatie al. Het idee kon dus ook bij hen op veel enthousiasme rekenen.

Alle leden gingen aan de slag en verrasten de leiding met een enorme hoeveelheid aan zelfgebakken koekjes, die dan ook door de chocomelkdrinkers erg gesmaakt werden ;) De leiding had voor de chocomelk gezorgd en het werd een gezellig babbelmomentje. Kortom: een geslaagde dag voor iedereen.

Tekst en foto's: Jokri Geraardsbergen



Voor de lens



Jokri Oskaar Oudenaarde

Met dank aan Patrick Derde voor de foto's.



Even stil vallen...

God,
 onnoembaar in zovele talen,
 leer ons geloven
 dat uw Naam is
 'Ik zal er zijn',
 een naam als een afspraak,
 een belofte,
 een teken van leven.
 Leer ons geloven,
 dat U ons leven binnenkomt,
 zo klein en kwetsbaar,
 zo gewoon en afhankelijk
 als een pasgeboren kind.
 Leer ons geloven dat
 Gij tot ons komt
 als vrededorst
 en bron van vertrouwen,
 in Jezus, uw Zoon,
 die mens van belofte,
 die onze leidraad werd naar
 uw land van belofte.
 Hij die uw Naam geworden is
 'Immannuël', God-met-ons.
 Amen.

Sudoku



Kerstboom-origami



JANUARI - JUNI 2017

- Don. 12 januari** Nieuwjaarsreceptie na jongerenviering voor jongeren en begeleiders in jongerenpastoraal
- Ma. 20 februari** Adviesraad Jokri
- 27 feb. - 4 maart** Cursus animator krokusvakantie
- Za. 4 maart** Bavodag
- Ma. 13 maart** Vormingsavond Jokri
- Zat. 18 maart** Brugdag, vorming begeleiders ontmoetingsdagen Jokri
- Do. 23 maart** Verzoeningsviering
- Zo 2 - Vrij. 7 april** Cursus animator paasvakantie
- Zo 2 - Vrij. 7 april** Cursus hoofdanimator paasvakantie
- Za 8 - Zo. 9 april** Taizé Brussel
- Vrij. 14 april** Goede vrijdagwake
- Ma. 24 april** Adviesraad Jokri
- Ma. 1 mei** Interdiocesane plussersdag, Aalst
- Vrij. 26 mei** Interdiocesane misdienaarsdag, Scherpenheuvel
- Woe. 14 juni** Adviesraad Misdienaars
- Don. 30 juni** IJD-feest



ZOMER 2017

- 2-8 juli** Ontmoetingsdagen Jokri
- 17-28 juli** Ganagobie
- 2-6 augustus** OJP
- 9 -19 augustus** Jongerenpelgrimstocht Porto - Fatima

GEWOON Hemels

Een dag voor plussers- en jekeigedopen uit heel Vlaanderen. We verwachten je om 13.15 u. aan het station in Aalst

Ga op gaeeste, laat je groep heilig verklaren en wandel binnen in de hemel op aarde voor plussers.

PRIJS:
9 euro voor IJD-leden,
11 euro voor niet-leden.
(Inbegrepen in de prijs: vreeuwetje, avondeten, spelplezier...)

VOOR WIE:
jongeren vanaf 12 jaar.



IJD
Interdiocesane Jongerenvereniging
Met steun van de Vlaamse overheid

CONTACT: audrey.van.den.bremt@ijd.be
INSCHRIJVEN: www.regi.ijd.be
MEER INFO: www.ijd.be

