

Bisschop Luc Van Looy "Waarom ik BAVO zo belangrijk vind"

Op woensdag 12 april verschijnt bij uitgeverij HALEWIJN het boek *Netwerker van God voor de mensen*. Het boek is het resultaat van lange gesprekken die Tertio-redacteur Emmanuël Van Lierde voerde met de bisschop. Een exclusieve voorpublicatie.

In het hoofdstuk over de salesiaanse pedagogie vertelt de bisschop hoe Don Bosco zijn inspiratiebron is. Deze Italiaanse priester uit Turijn die de orde van de salesianen oprichtte, leefde in de 19 de eeuw. Hij werd sterk geraakt door de trieste levensomstandigheden van de jongeren in de voorsteden van Turijn. Jonge mensen doolden door de straten, werkloos, verloren, tot het ergste bereid. Hij wilde een eind maken aan die sociale wantoestanden. Het begon met een ontmoeting met een ontmoedigde jongen. De jongen bracht na een goed gesprek vrienden mee. Zo groeide een eerste centrum waar de jongeren terechtkonden. Al vlug kreeg Don Bosco medewerkers.

TEDERHEID, REDELIJKHEID EN GELOOF

Don Bosco ontwikkelde een eigen pedagogie waarin deze drie woorden centraal staan. De bisschop vertelt:

"Allereerst spreekt Don Bosco in het Italiaans over 'amorevolezza', een onvertaalbaar woord dat een houding van liefde, welwillendheid, tederheid en aanwezigheid bij de ander uitdrukt. Nabijheid, dicht bij de jongeren en de mensen zijn, en hen liefdevol en begripvol bejegenen, is daarom ook voor mij zo belangrijk. Ook paus Franciscus zet vandaag die tederheid en nabijheid voorop. Daarnaast moet wat je aan een jongere vraagt, redelijk zijn en je moet ook verantwoord worden waarom je iets verlangt van hem. Je moet goed weten wat je aan wie vraagt. Een opvoedingsproject is altijd een proces en daarin weet de opvoeder goed waar hij of zij naartoe wil. Soms is het een lange weg met vele tussenstappen, maar de begeleider weet wat het doel is van het samen op weg gaan. Al speelt de opvoeder eenvoudige spelletjes met de jongeren, hij weet dat het een middel is om hen nabij te zijn. Voetbal dient gewoon tot ontspanning, maar zodra een opvoeder meespeelt, wordt



het een pedagogische activiteit. Als er iets misloopt, kijken allen naar de opvoeder. Speelt een pastor mee met de jongeren, dan wordt het een pastorale activiteit.

In alle pastorale en pedagogische projecten van de salesianen vind je die drie woorden terug die op een brief van Don Bosco zelf teruggaan. De salesianen identificeren zich heel sterk met Don Bosco. In al onze huizen zie je overal foto's, schilderijen en beelden van hem. Dat komt door de sterke vereenzelviging met zijn visie, geschriften en aanpak. Daardoor krijgen we ook wel eens het verwijt meer met Don Bosco bezig te zijn dan met Christus. Het is de inspiratie van Don Bosco die ons naar Christus leidt. Hijzelf kende heel goed de Schrift en vertelde en schreef daar veel over."

"ik denk te mogen zeggen dat BAVO weer leeft in Gent"

BAVO

"Toen ik bisschop van Gent werd, viel het me op dat zo'n icoon ontbrak. De patroonheilige Bavo leefde er niet echt. Toen ik een middel zocht om het bisdom meer een eigen gezicht en identiteit te geven, lag het voor mij voor de hand iets te doen met die patroonheilige. Zo ontstond het idee voor de Bavodag en daarbij schreef ik de brochure Van Allowin tot Bavo. Ondertussen denk ik te mogen zeggen dat Bavo weer leeft in Gent."



"Bavo was een jonge man uit een adellijke familie. Hij had alles

wat hij maar wenste en ging jagen en feesten. Toen zijn jonge vrouw plots stierf, zat hij in zak en as. Om te genezen van zijn droefheid ging hij hulp vragen aan Amandus, de abt van de Sint-Pietersabdij in Gent. Hij raakte vertrouwd met het monnikenleven en besloot in te treden, terwijl hij al zijn bezittingen aan de armen schonk. Een prachtig schilderij van Pieter Paul Rubens in de zijbeuk van de kathedraal van Gent, tegenover de ingang naar de crypte, stelt de geloften van Bavo voor terwijl monniken aan de armen zijn erfenis uitdelen. Later ging Bavo in volledige afzondering leven in Mendonk. Het leven van die heilige appelleert de jongeren die ook alles hebben wat ze maar wensen. Op de Bavodag ontdekken ze de figuur van Bavo en in eerdere edities beeldden ze zijn leven uit. Daartoe vervaardigden ze een valk, een zwaard en een kroon van de jonge edelman. Het omgekeerde zwaard werd dan een kruis en de valk een duif die de heilige Geest voorstelt.

De Bavodag is een sterke, catechetische ervaring voor de vormelingen én de catechisten, alsook voor de betrokken vormingswerkers en vrijwilligers. Het is een mini-kerkervaring waarbij de volwassenen bemoedigd worden in hun engagement en meer dan 3.000 kinderen onthaald worden voor een dag met spel en catechese in het centrum van de stad. Wanneer 's avonds alles opgeruimd is door de bijna 200 vrijwilligers, zijn ze uitgenodigd



Netwerker van God voor de mensen

GESPREKKEN MET MGR. LUC VAN LOOY
OPGETEKEND DOOR EMMANUEL VAN LIERDE

NETWERKER VAN GOD VOOR DE MENSEN

Gesprekken met mgr Luc Van Looy
Opgetekend door Emmanuël Van Lierde

"Luc Van Looy werd op 1 februari 2004 gewijd tot dertigste bisschop van Gent. Sindsdien ontpopte deze salesiaan, missionaris, polyglot en vriend van de wereldkerk zich in ons land tot het boegbeeld van een warme en begeesterende kerk. Onvermoeibaar trekt hij naar de mensen om de Blijde Boodschap te verkondigen, om God bij de mensen te brengen en de mensen bij God. Geen afstand was en is hem te ver. Tertio-redacteur Emmanuel Van Lierde voerde lange gesprekken met deze netwerker van God onder de mensen over zijn rijke leven en de vele boeiende ontmoetingen die hij had. Daarbij wijst bisschop Luc Van Looy niet alleen op wat hij wezenlijk vond in zijn leven, maar tegelijk zoekt hij waar God in die verhalen oplicht en aan het werk was. Zo groeit dit boek, vol biografische anekdotes, uit tot een 'geestelijk testament' en een geloofsboek."

Het boek bevat ook uniek fotomateriaal.

Uitgeverij Halewijn

Uitvoering: Paperback, 220 pagina's, 23,5 x 17 cm

ISBN: 978-90-8528-424-6

Publicatiedatum: 12 april 2017

Het boek wordt op woensdag 12 april voorgesteld tijdens een kort moment na de CHRISMAVIERING in de Sint-Baafskathedraal (start van de viering: 19 uur). Aansluitend is het boek te koop aan de gunstprijis van 20 euro (normale verkoopprijis: 24,50 euro). Na 12 april kan je het boek ook aan dezelfde gunstprijis kopen in de liturgische centra, bij afgifte van een reductiebon die zal verschijnen in Kerk & Leven en in Tertio.

Ron Jaluai “No bubbles no glory”

Een magische sfeer, telkens gemaakt op maat van het voorgestelde evenement en locatie. Ze bouwen en creëren een sprookjesachtige atmosfeer waarbij de locatie wordt omhuld door tienduizenden zeepbellen per minuut... Ze verwennen het publiek met een fantasierijke, sprookjesachtige omgeving die ze nog nooit gezien hebben!



Interview met Imke Bavay

Imke Bavay (26) is een enthousiaste catechiste uit Moorsel. Ze neemt dit jaar voor het eerst deel aan de Bavodag met haar vormelingen. Wij vroegen haar naar haar ervaringen als catechiste en naar haar verwachtingen van de Bavodag.

Hoe ben je ertoe gekomen om catechese te geven?

Ik geef reeds negen jaar kinderwoorddienst in de parochie Sint-Bavo te Mere. Een ongelooflijk levendige, vitale en leuke parochie met heel wat vrijwilligers. Recent ben ik alleen gaan wonen in Moorsel. In het parochieblad van Moorsel verscheen een oproep naar catechisten en ik besloot eens te gaan luisteren. Zelf komende uit een actieve parochie brak mijn hart een beetje toen ik merkte dat er slechts twee catechisten waren. Ik besloot, naast mijn KWD-engagement, er ook in Moorsel voor te gaan. Zelf ben ik theologe van opleiding en ben ik dagelijks met geloof bezig. Mijn enthousiasme voor het geloof probeer ik mee te geven aan mijn vormelingen. Ik ben heel graag met kinderen bezig en het is een voorrecht een rol te mogen spelen in hun identiteitsvorming en geloofsontwikkeling.

kele catechisten ons team komen versterken.

Wie of wat heeft je doen beslissen om dit jaar deel te nemen aan de Bavodag?

In mijn eigen parochie (Mere) wordt elk jaar met veel enthousiasme gesproken over de Bavodag en het leek me dan ook logisch dat we met de catechesewerking van Moorsel naar Gent zouden trekken.



Wat zijn je verwachtingen voor de Bavodag?

Plezier, fun, verbondenheid, verdieping. Zelf heb ik nog nooit deelgenomen aan de Bavodag. Ik verwacht eigenlijk een beetje mini-wereldjongerendagen voor de vormelingen. Ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zingen, dansen, dialoog, ...

In welk opzicht zal volgens jou de Bavodag een meerwaarde zijn voor de catechesewerking?

Ik merk nu reeds dat het zorgt voor een positief groepsgevoel bij de vormelingen: ik ga mee, jij toch ook? Ik verwacht ook dat er de catecheseles na de Bavodag heel wat nagepraat zal worden. De weg naar het vormsel is een groepsgebeuren en daarin is de Bavodag zeker een meerwaarde.

Hoe loopt de catechesewerking?

Ik geef nu mijn eerste jaar vormselcatechese in de Sint-Martinusparochie te Moorsel. Het is echt zoeken. Met slechts drie vormselcatechisten waarvan er twee nieuw zijn, zijn we op zoek naar een manier om de catechese zo vlot mogelijk te laten verlopen. Sommige lessen gaan heel goed, andere verlopen meer stroef. Het is een jaar van vallen en opstaan, trial and error. Naar volgend jaar toe hopen we dat alles meer op punt staat en dat er en-

Bavodag 2017 De cijfers



3266 flesjes water
3088 wafeltjes
3088 tochtboekjes
2570 vormelingen
770 rode petjes
772 oranje petjes
769 blauwe petjes
777 groene petjes

518 catechisten en begeleiders
178 vrijwilligers
150 nadarhekkens
10 dekenaten
1 bisschop
1 Bavo
1 Christus

Interview met Katrien Cocquyt

Katrien Cocquyt (26) is een ervaren catechiste uit Evergem. Ze gaat al jaren naar de Bavodag en is ook hoofdbegeleidster van een misdienaarsgroep daar. We vroegen haar wat haar ervaringen zijn met de Bavodag.

Welke moeilijkheden komen er allemaal kijken bij het organiseren van zo'n dag en hoe heb je die aangepakt?

Het regelen van het vervoer is altijd een hele klus (Duizenden vormelingen worden samengebracht op één plek en doorkruisen in dichte drommen de stad. Het is een drukte van je welste!) Maar met wat goede wil en met een strakke organisatie komt het altijd weer in orde.

Hoe motiveer je je vormelingen om mee te gaan?

Bij ons is de Bavodag gewoon een onderdeel van het vormseltraject geworden. Vormelingen en hun ouders worden vanaf het infomoment voor de catechese met filmpjes en foto's van vorige edities al warm gemaakt voor de Bavodag. Er wordt echt naartoe geleefd.

Welk programmaonderdeel van de Bavodag is volgens jou onmisbaar?

Het programma is heel evenwichtig, elk onderdeel heeft zijn waarde. Het catechese-moment is natuurlijk onmisbaar. De jongeren vinden het leuk om op een speelse manier in contact te komen met elkaar, maar de Bavodag mag niet zomaar gereduceerd worden tot een uitstapje naar Gent. De catechese zorgt ervoor dat plezier en vorming elkaar mooi afwisselen. De momenten waarbij de

vormelingen rustig en stil moeten worden, zoals de catechese en de gebedsmomenten, zijn natuurlijk niet de meest indrukwekkende onderdelen van de dag, maar ze zijn wel een must! Ik geniet ook elke keer van de spectaculaire slotshows. Dankzij het interactieve karakter voelen de vormelingen zich ook echt betrokken.

Welke activiteit is voor jou als catechist het meest inspirerend?

Ik vind het zangmoment altijd heel bijzonder: met zovelen samen liedjes zingen schept een grote verbondenheid. Je voelt je opgenomen in een groter geheel. Ook zijn de liedjes heel bruikbaar voor de vormselviering. Dat is echt wel een meerwaarde voor de catechisten. Bij de zangrepetitie in voorbereiding op de vormselviering plukken we daar vruchten van.

Welke reacties krijg je van vormelingen achteraf?

De jongeren zijn altijd heel enthousiast en blij dat ze deze dag mochten meemaken. De Bavodag is zeker iets dat hen bij zal blijven!

Waarop leg je nadruk in de catechesewerking?

Uiteraard is er veel aandacht voor liturgie. Zo worden begrippen als naamopgave, ontvangen evangelie, het Onze Vader, de geloofsbelijdenis, kruisjesoplegging en verzoeningsviering toegelicht en besproken. Ook is er zeker ruimte voor diaconie! Het is voor mij ook heel belangrijk dat de ouders zoveel mogelijk worden betrokken bij de catechesewerking en bij de voorbereiding op het vormsel.

Catechetisch documentatie- centrum (CDC)



Het catechetisch documentatiecentrum biedt zowel aan godsdienstleerkrachten als aan doop-, vormsel-, volwassenencatechisten en jongerenbegeleiders op de parochie een geordend overzicht van catechetische materialen.

CONTACT: Tel.:092357845, Gsm:0486 614 251, dirk.goossens@kerknet.be

Jokri, een jeugdbeweging, maar meer!!



Het verhaal van de jongerenpastoraal laat zich schrijven aan de hand van het verhaal van twee leerlingen die na Jezus' dood op weg zijn naar Emmaüs (Lucas 24, 13-35). Ze praten over de recente gebeurtenissen. Op dat moment komt een vreemdeling bij hen lopen. Hij vraagt hen waarover ze spreken. De leerlingen vertellen honderduit over wat er met Jezus van Nazareth is gebeurd. Ze hadden zoveel van hem verwacht en kijk: nu is hij gekruisigd. Na dit verhaal van ontgoocheling en verwarring verbindt de vreemdeling hun verhaal met alles wat in de Schrift op de Messias betrekking heeft. Hij verwijt hen zelfs dat ze onverstendig en traag van begrip zijn! Wanneer ze in Emmaüs aankomen, nodigen de leerlingen de vreemdeling uit om bij hen te blijven eten. En dan gebeurt het. Aan tafel neemt hij het brood, zegent het en geeft het aan hen. Op dat moment herkennen ze hun vreemde tochtgenoot. Meteen is hij verdwenen en moeten ze alleen verder, maar even snel beslissen ze terug te keren naar Jeruzalem en aan de andere leerlingen te vertellen wat er onderweg gebeurd is, hoe hartverwarmend hij onderweg met hen sprak en hoe ze hem hebben herkend bij het breken van het brood.

Dit Bijbelverhaal geeft gestalte aan de vier pijlers van de JOKRI-visie: **persoonlijke groei - ontmoeting - geloven - engagement**. De volgorde doet er niet toe. Ze zijn trouwens in voortdurende wisselwerking. Ze kunnen ook niet altijd even sterk aanwezig zijn in een activiteit. Belangrijk is wel dat

ze elk in de loop van het werkjaar voldoende aandacht krijgen.

1 In het gesprek met de vreemdeling op weg naar Emmaüs, kunnen de leerlingen hun hart luchten. Hun kijk op wat gebeurd is, verandert. Zo **groeien** ze ook **persoonlijk**. Maar vooral wat ze daarna ervaren, namelijk het breken van het brood, doet hen zelfs van richting veranderen op hun weg door het leven. Zo wil ook JOKRI jongeren leren om nadenkend in het leven te staan en hen inspirerende ervaringen aanreiken.

2 Het is wanneer de leerlingen de vreemdeling uitnodigen en met hem aan tafel gaan, dat hun ogen opengaan. JOKRI wil een gezellige en gastvrije plaats van **ontmoeting** waar jongeren kunnen thuiskomen en vriendschap ervaren. Lachen, spelen, vreugde zijn vaste ingrediënten.

3 Net zoals in het verhaal van de Emmaüsgangers is Jezus ook in JOKRI de tochtgenoot en voorganger bij uitstek. Het is de ontmoeting met de Levende Heer die mensen op weg zet naar het leven als christen. **Geloven** is een werkwoord. Evangelie en leven zijn bij JOKRI met elkaar verweven.

4 Wat er onderweg is gebeurd, heeft de leerlingen veranderd. Ze maken letterlijk rechtsomkeer en willen hun ervaring met anderen delen. Van de eerste christenen weten we dat hun geloofsgemeenschappen gekenmerkt werden door **engagement**. Zo is het ook in JOKRI. Ook jongeren die het moeilijk hebben of 'anders' zijn, zijn welkom en krijgen er een plaats. Meteen hebben JOKRI-groepen bijzondere aandacht voor wat rondom hen en veraf gebeurt. Maatschappelijke en ethische vraagstukken komen ter sprake. Ze engageren zich daadwerkelijk voor wie kwetsbaar is: vluchtelingen, mensen in armoede, zieken, ouderen,...

Je kan de vier pijlers ook anders omschrijven. Het 'wij-gevoel' van een JOKRI-groep heeft te

maken met **ik - jij - Hij - zij**: je persoonlijk-groei (ik) kan maar dankzij de ontmoeting met anderen (jij) en met de Heer (Hij) en in engagement voor anderen (zij). Het wij van de groep zorgt voor een omgeving waar wederzijds vertrouwen voelbaar is.

De vier pijlers van de werking, die geïnspi-

reerd zijn op de christelijke traditie, de verbondenheid tussen de verschillende groepen en tussen de groepen en de bredere gemeenschap zorgen ervoor dat JOKRI-groepen hun eigenheid hebben binnen het landschap van jongerenwerkingen en jeugdbewegingen in Vlaanderen.



OP ZOEK NAAR EEN JOKRIGROEP IN HET BISDOM GENT?

Jokri Aalst

Ann De Vuyst
scheerlinck.devuyt@telenet.be

Jokri Aalter

Marleen Broos
marleen_broos@hotmail.com

Jokri Bernarduscollege (Oudenaarde)

Maarten Lacres
lacres.maarten@gmail.com

Jokri Brakel

Anneleen Allaert
anneleen.allaert@hotmail.com

Jokri Deinze-Zulte

Mathias Eggermont
jongekerklangsdeleie@gmail.com

Jokri Dekenaat Eeklo

Karel Van de Voorde
karel.vandevoorde@dekenaateeklo.be

Jokri Dendermonde

Valerie Godaert
valeriegodaert@hotmail.com

Jokri Eke

Marleen Bracke
corynria@telenet.be

Jokri Erpe

Evy Mertens
evymertens@hotmail.com

Jokri Geraardsbergen

Fien Van Maldergem
fien.van.maldergem@hotmail.com

Jokri Lokeren

Karin Van Damme
karinvandamme@skynet.be

Jokri Oskaar (Oudenaarde)

Patrick Derde
derdepatrik@gmail.com

Jokri Oude Bareel (St. Amandsberg)

Marie-Anne Ryckbosch
marie-anne.r@skynet.be

Jokri Waasland

Christof Bouweraerts
cbouweraerts@gmail.com

Kring 13+ Herdersem

Wendy Smekens
midsomermurder@hotmail.com

Kringwerking Drogen

Soetkin Billiau
soetkinbilliau@hotmail.com

Kringwerking Tegenstroom Wetteren

Wim Holderbeke
wim.holdrbke@yahoo.com

OntmoetingsDagen

Elke zomer nodigen we alle Jokri'ers en andere jonge gelovigen graag uit naar fantastische week: de ontmoetingsdagen of OD, een waar hoogtepunt voor heel wat 12-18jarigen. In 2016 waren we met 218 enthousiaste jongeren. Samen gingen we een week onderweg, op zoek naar een manier om geloof een ware plaats te geven in ons leven. Het samen spelen, leven, plezier maken, stil worden, geloven maakte op iedereen een sterke indruk en een ervaring voor het leven.

Wat mag je deze zomer verwachten op OD?

Allereerst is er de verblijfplaats: Don Bosco te Sint-Denijs-Westrem. Slapen doen we in het internaatgebouw. Voor de activiteiten trekken we van de tot leeflokaal omgetoverde klaslokalen naar de groene sportvelden, tot het mooie Maaltebrugpark. Een bezoekje aan de stad Gent kan ook altijd net zoals andere plaatsen die met het openbaar vervoer



bereikbaar zijn.

De hele week staat er steeds **één thema centraal**. Dit jaar luidt het thema '**Gewoon Gaan**', dit geheel in de lijn van wat de paus



ons heeft opgeroepen: 'Trek je stapschoenen aan!' Je kan er zeker van zijn dat je geprikkeld zal worden, inspiratie op zal doen en zal vertrekken met een extra portie energie!

Alle jongeren worden deze week verdeeld in **leeftijdsgroepen**, met elk een toegewijde leidingsgroep. Deze zorgt ervoor dat de jongeren een heel gamma van activiteiten, bezinningen, gesprekken, ... aangeboden krijgen. Daarnaast zijn er ook nog andere leiding aanwezig: de AL (algemene leiding/logistieke ploeg) en de kookploeg. Ook zij dragen mee aan een fantastische week.

Niet weg te denken is de **DOE-DAG**, zeker in het thema van 'gewoon gaan' een heel belangrijke dag! Deze dag gaan de groepen de handen uit de mouwen steken voor het goede doel. De ene groep gaat pannenkoeken bakken om uit te delen, een andere groep gaat bejaarden bezoeken, nog een andere



groep gaat helpen bij een instelling die zich bekommert over dakloze mensen... Jongeren hebben er deugd aan iets te kunnen doen voor een ander, en de dankbaarheid van de groep waarvoor ze iets deden is ook ontzettend groot.

Vrijdagavond is een bijzonder avond met de **Agapè-viering**. Deze viering is een heel mooi gebeuren, waar plaats is voor elkaar en voor God. In deze viering voel je heel sterk de verbondenheid tussen de jongeren aan. Daar is voelbaar hoeveel deugd het doet om samen op weg te gaan in geloof.

En dan is er helaas, het afscheid... hier hoeven we niet veel over te schrijven, een traantje hier, een afspraak daar, en iedereen is het volmondig eens: volgend jaar komen we terug!!! Jij ook?

Tekst en foto's: IJD Gent
Meer info: www.od.ijd.be

Plusserdag Gewoon Hemels

Op **1 mei 2017** verzamelen alle plussers uit heel Vlaanderen en Brussel zich in **Aalst** voor een hemelse plussersdag!

Wil jij je groep 'heilig' laten verklaren en de hemel op aarde voor plussers binnenwandelen? Hou dan alvast een plaatsje vrij in je agenda voor deze onvergetelijke dag.

GEWOON Hemels

Een dag voor plussers en jokersgroepen uit heel Vlaanderen. We verzamelen je om 13.15 u. aan het station in Aalst

Ga op queste, laat je groep heilig verklaren en wandel binnen in de hemel op aarde voor plussers.

PRIJS:
9 euro voor IJD-leden,
11 euro voor niet-leden.
(Inbegrepen in de prijs: vierkuntje, avondeten, spelplezier...)

VOOR WIE:
jongeren vanaf 12 jaar.

CONTACT: audrey.van.den.bremt@ijd.be
INSCHRIJVEN: www.regi.ijd.be
MEER INFO: www.ijd.be



Taizé Brussel

Op **8 en 9 april** komen jongeren uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg samen in de geest van Taizé! Het programma bestaat uit eenvoudige, maar tegelijk sterke elementen: gemeenschappelijk gebed, workshops, uitwisseling in kleine groepjes en gastvrijheid. Het belooft een intens gebeuren te worden dat een frisse wind kan doen waaien in de Kerk en is een unieke gelegenheid om jongeren te ondersteunen in hun christen-zijn of om hen ermee in aanraking te brengen.
Meer info: www.taizebru2017.be

**Taizé Brussel
Bruxelles**
met frère Aloïs en de broeders van Taizé
avec frère Aloïs et les frères de Taizé

8-9/04/2017

#TaizéBru
INFO: www.taizebru2017.be
taizebru2017@gmail.com



Interdiocesane misdienaarsdag

Op **26 mei 2017** staat opnieuw een Vlaamse misdienaarsdag op het programma. Na de vorige editie in Leuven en de fantastische Romebedevaart kon een volgende Vlaamse editie niet langer uitblijven. Vanuit elk bisdom vertrekken we met de bus richting een dorp in de buurt van Scherpenheuvel. We laten ons gedurende de dag inspireren door een stukje uit Matteüs

'Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de wereld' (Mt.5, 13-14).