



Bom dia!

Dat is Portugees voor 'Goeiedag'. De zomer staat alweer voor de deur! Nog even doorbijten met die examens of thesissen en dan kunnen we ons weer volledig laten gaan. Intussen kan je tijdens je pauze alvast wegdromen naar zonniger oorden met deze leJeeDee-krant.

We kijken uiteraard allemaal uit naar de Ontmoetingsdagen van Jokri, maar IJD heeft deze zomer nog veel meer in petto. We trekken bijvoorbeeld naar Portugal. Maar wat valt daar eigenlijk allemaal te beleven? In deze zomereditie vertellen Charlotte, Leen en Annelien over hun ervaringen tijdens de prospectie.

Vele groepen voelden de lentealkriebelen en besloten er even tussenuit te knippen tijdens een Jokri-weekend of een dagactiviteit. Vol enthousiasme vertellen ze over de leuke activiteiten en spelletjes die ze in elkaar hebben geknutseld.

Verder blikken we terug op de inzamelactie voor de Warmste Week. Laten we er volgende keer weer voor gaan!

Wil je in de toekomst zelf meeschrijven aan de krant? Stuur gerust een foto of een kort verslagje over jullie zomerse vakantieplannen of over de start van het nieuwe werkjaar naar de leJeeDee-redactie (isolde.ruelens@ijd.be).

Vergeet ten slotte zeker niet om een kijkje te nemen in onze kalender en onze activiteiten aan te duiden in jouw agenda voor volgend werkjaar.

Veel leesplezier!

De leJeeDee-Redactie

Op verkenning in Portugal voor de jongerenpelgrimage

IJD organiseert deze zomer een pelgrimstocht naar Fátima. Om de reis voor te bereiden, trokken Charlotte Braeckeveldt, Annelien Boone en Leen Nuyts op verkenning naar Portugal. Wij vroegen hen wat ze daar allemaal beleefd hebben.



Charlotte Braeckeveldt, Leen Nuyts, Padre João Ramos, Salesiaan uit Porto en Annelien Boone

Waar heeft deze reis jullie naartoe gebracht?

Annelien: We hebben geprobeerd om dezelfde route te volgen als deze zomer maar dan met de auto. In augustus is het natuurlijk de bedoeling dat we stappen. (lacht) We controleerden of de afstanden en het terrein te doen waren en zochten voor elke etappe een geschikte overnachtingsplaats.

Leen: We hebben drie belangrijke highlights bezocht. Onze eerste stop was Porto, dan de studentenstad Coimbra en ten slotte het heiligdom van Fátima.

Wat was jullie indruk van de stad Porto?

Leen: Porto was chaos! Een echt labyrint van kronkelende smalle straatjes. We hebben een overnachting vastgelegd in een school van de Salesianen. De broeder die ons rondleidde was terecht trots op zijn school. Het was een gigantisch complex met prachtig uitzicht over de stad.



Charlotte: Porto zal ook in augustus het startpunt van onze reis zijn. Toen we de allereerste pijl van de caminho naar Fátima vonden, kregen we kriebels in de buik. We hadden zin om ons in dit avontuur te storten.

Daarna zijn jullie naar Coimbra getrokken.

Charlotte: Inderdaad. We dachten dat het een anticlimax zou zijn

na Porto, maar het was echt een aangename verrassing. Het is een heel mooie, oude stad. Er waren prachtige ruïnes van een klooster en een grote botanische tuin. En aangezien het een studentenstad is, valt er ook van alles te beleven! (knipoogt)



Hebben jullie ook de caminho een beetje verkend?

(Lachen alle drie)

Leen: Ja, tussen Coimbra en Fátima hebben we een deel van de route afgewandeld, maar dat is niet zo goed meegevallen: we zijn toen volledig verdwaald. We waren zodanig aan het babbelen dat we bij een splitsing een pijltje over het hoofd hadden gezien en zijn toen in een enorme cirkel gelopen om uiteindelijk terug bij die splitsing te komen en te merken dat het pijltje inderdaad de andere kant op wees. In de zomer zullen we toch beter op de bordjes moeten letten!

Maar uiteindelijk zijn jullie wel heelhuids in Fátima aangekomen.

Annelien: Klopt. Je weet echt niet waar eerst te kijken. Uiteraard kan je niet naast de enorme kathedraal kijken, maar er is bijvoorbeeld ook een mooi wassenbeeldenmuseum. Het verschijningsverhaal van Fátima wordt er helemaal verteld. De beelden zijn zo realistisch dat je zou denken dat het echte mensen zijn.

Charlotte: Verder is er een kruisweg die je in stilte en, voor wie wil, op

de knieën kan gaan. We zagen daar een vrouw op haar knieën vooruit schuifelen terwijl haar man naast haar mee stapte en haar schoenen droeg. Het was mooi om te zien en het toont dat dit ook vandaag nog leeft bij de mensen.

Jullie hebben duidelijk veel beleefd. Wat is jullie het meest bijgebleven?

Annelien: Mij is vooral opgevallen hoe vriendelijk en gastvrij de mensen zijn. Neem nu de Salesiaan in Porto bijvoorbeeld. Toen we vroegen naar de prijs om in zijn school te mogen overnachten, antwoordde hij: 'Geen sprake van, het is voor God.'

Ook in de kleine dorpjes merkten we dat de mensen – die het niet altijd zo breed hebben – ons vaak het beste van wat ze hadden, aanboden en zelfs dan nog gegeneerd waren dat ze niet méér konden geven.

Leen: Ik zal mij vooral de wandeltocht blijven herinneren. We passeerden romantische kleine dorpjes waar de tijd echt is blijven stilstaan. En de vergezichten waren adembenemend.

Charlotte: Je merkt ook wel dat het volksgeloof er nog erg leeft. Tijdens onze tocht kwamen we langs een klooster waar het vol lag met wassen handen, voeten, oren en zelfs borsten. Wie genezen was van een wonde of ziekte, kocht een wassen beeldje van het lichaamsdeel dat ziek was en hing het aan het altaar als dankzegging.

Jullie beleefden zichtbaar plezier aan de verkenning...

Annelien: Ja, zo'n onderneming zorgt voor de nodige humor. Zo

hebben we veel Pokémon Go gespeeld, figuurlijk dan: op zoek naar priesters. We zochten in elk dorp naar de priester om met hem een overnachtingsplaats te kunnen regelen, bijvoorbeeld in de parochiezaal. Alleen was het niet altijd gemakkelijk om die priesters te vinden.

Charlotte: Eén keer waren we zo wanhopig dat we een hele namiddag in een café tegenover de kerk zijn gaan zitten in de hoop dat er een priester zou opdagen. Een andere keer was de priester biecht aan het horen in de sacristie en omdat we gehaast waren, is Annelien dan maar zelf ook de sacristie in gegaan om hem toch nog te kunnen spreken.

Leen: Inderdaad, soms nam onze zoektocht absurde wendingen. Maar zodra we de priesters te pakken hadden, waren ze heel behulpzaam en gastvrij. Het was een hele organisatie, maar ik kijk ernaar uit om deze zomer terug te keren!

Tekst: Isolde Ruelens

Foto's: © IJD

© Bedevaarten Montfortanen

Dit artikel verscheen eerder in Kerkplein, het magazine van bisdom Gent.





Waasland op weekend

Het was alweer een tijdje geleden dat Jokri Waasland een weekend had georganiseerd. Maar het weekend van 21, 22 en 23 april was het weer zover, het Jokri-weekend! We waren met een klein groepje, maar het was meer dan geslaagd. Vooral de afwisseling tussen spel, plezier en bezinning waren de ultieme sleutel tot succes.



Vrijdagavond, na een vermoeiende school- of werkdag, kwamen de leden van Jokri Waasland bijeen aan hun vaste stek in Sint-Niklaas om samen richting Merelbeke te vertrekken. Tegen 22 uur was iedereen gearriveerd en kon het weekend officieel van start gaan. Na een spelletje, een babbeltje en wat gezellig samen zijn, kropen we in ons bed om te gaan dromen over alle leuke activiteiten die ons nog te wachten stonden.

Na dit moment van stilte en gebed riep het zonnetje ons buiten voor nog enkele spelletjes. We liepen door het bos, we voetbalden, we speelden kubk en nog zo veel meer tot onze tong op de grond hing van de vermoeidheid. 's Avonds zaten we nog even gezellig bij elkaar alvorens we onder de wol kropen.

Zondagmorgen hadden we ons eigen gebedsmoment waarin we samen baden, zongen en luisterden naar het evangelie en de homilie. Daarna werd er een wedstrijd gespeeld om het grote Jocadeukripak te verdienen. Daarvoor moesten we verschillende opdrachten uitvoeren, zoals het maken van een tableau vivant met de werken van barmhartigheid (herken je ze alle zeven?). Uitein-

delijk namen we tegen 13 uur afscheid van elkaar, tot de volgende activiteit! Voor alle foto's, filmpjes en veel meer kan je een kijkje nemen op onze Facebookpagina, op ons instagramprofiel en op onze website www.jokriwaasland.be.

Tekst en foto's: Anneleen De Beule van Jokri Waasland

De volgende ochtend begonnen we direct met een heuse laddercompetitie. De bedoeling was om zo veel mogelijk punten te verzamelen om op die manier zo snel mogelijk bovenaan de ladder te geraken. Het ging er hard aan toe, want iedereen wou uiteraard op de eerste plaats eindigen. Nadat de winnaar bekend werd en we lekkere spaghetti hadden gegeten, namen we even de tijd om het wat rustiger te maken. Tijdens een lectio divina bogen we onze hoofden over het evangelie van die week, het verhaal van de ongelovige Thomas.



Bezinningstip!
Durf het stil maken.

Jokri Oude Bareel blikt terug op de Goede Week

Er zijn zo van die dagen waarop je de betrokkenheid van samen geloven voelt tintelen. De dagen van de Goede week zijn voor Jokri Oude Bareel zo van 'die dagen'.

Tijdens de vastenperiode stonden week na week andere woorden op de wegwijzers die Broederlijk Delen ons meegaf. Dan was het

'plots' palmzondag. De Jokri-leden van Oude Bareel weten intussen al wat dit betekent: zwarte kledij en witte maskers. "Wat heeft dit nu te maken met palmzondag?" hoor ik je denken, "Groene palmtakken en het voorlezen van het lijdensverhaal... dát gebeurt toch op palmzondag!?" Natuurlijk heb je gelijk, ook hier bij ons gebeurt dit, maar

het lijdensverhaal wordt op een bijzondere manier gebracht door de leden van Jokri. Het is een stil, serene gebeurtenis, waarbij we het lijdensverhaal brengen onder de vorm van tableau vivant. Het resultaat is een mooi 'stripverhaal' (zie pagina 3). Iedereen, speler en toehoorder, werd er stil van.

Spel- en bezinningstip!
Maak een fotostrip van een Bijbelverhaal.

Die week stonden ook een sober maal en een koffiestop op het programma: we droegen ons steentje bij voor onze broers en zussen van Burkina Faso.

De Goede Vrijdagwake in de Sint-Baafskathedraal stond zoals elk jaar al lang in onze agenda genoteerd. De bus bracht ons er veilig naartoe – of beter, onze harten brachten ons samen naar het kruis van Jezus.

Voor de Paaswake was er een klein probleem: wie zou er deze mooie avondviering muzikaal ondersteunen...? De vraag werd gesteld aan de jongeren. Eerst waren ze wat aarzelend,



maar ze namen de uitdaging dapper aan en iedereen zong met een aanstekelijk enthousiasme.

En dan... Pasen! We kwamen nog even samen om de Goede Week feestelijk af te sluiten. Na een mooie viering stond de paashaas ons huppelend op te wachten. Alle kinderen en jongeren konden naar hartenlust paaseitjes rapen in de tuin van de pastorie.

Het was zalig om samen op weg te mogen gaan met jong en oud in stilte en gebed, in vreugdezang en spel... Kortom, een zalig Pasen!

Tekst en foto's: Jokri Oude Bareel



Het lijdensverhaal van Jezus

door Jokri Oude Bareel



Neem, eet; dit is mijn Lichaam.



Blijf hier zitten, terwijl ik ginds ga bidden.



Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.



Hij was nog niet uitgesproken, of daar kwam Judas, een van de twaalf, vergezeld van een grote bende met zwaarden en knuppels.



Ze trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om.



Nadat zij hun spel met Hem gedreven hadden, ontdeden ze Hem van de mantel, trokken Hem zijn eigen kleren weer aan en voerden Hem weg ter kruisiging.



Jezus slaakte andermaal een luide kreet en gaf de geest.



De honderdman en die met hem bij Jezus de wacht hielden, werden bij het zien van de aardbeving en wat verder gebeurde door een grote vrees bevangen en zeiden: "Waarlijk, Hij was een Zoon van God."



Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een smetteloze lijkwade en legde het in zijn graf dat hij pas in de rots had laten uithouwen.



Jokri Oude Bareel dankt u voor uw aandacht!

Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Jokri Aalter en Jokri Brakel slaan de handen in elkaar

Sinds een aantal jaren gaat Jokri Aalter om de twee jaar op weekend. Omdat we zin hadden om ook in de jaren ertussen iets bijzonders te doen en omdat we graag de banden met de andere groepen wilden versterken, hebben we besloten om ook om de twee jaar een daguitstap te doen met een andere groep. Zo zagen we onze vrienden van OD nog eens terug en konden we ideeën uitwisselen over spelletjes en andere activiteiten.

Onze eerste uitstap was met Jokri Erpe. Twee jaar later hadden we een toffe namiddag en avond met Jokri Oude Bareel en voor dit jaar wilden we een 'date' met Jokri Brakel. Zij waren meteen enthousiast en nodigden ons uit in hun Jokri-lokaal, waar we met muziek en een mooi versierd bord werden verwelkomd. We startten met een kennismakingsspel: van A naar B (van Aalter naar Brakel). We waren misschien wel al fysiek aanwezig in Brakel, maar het doel was om echt als één groep samen daar te zijn.

Speltip!
De instructies voor dit spel vind je op p. 6

Het resultaat was dat we als een hechte groep samen frietjes hebben gegeten om krachten op te doen voor het namiddagspel: het grote



smokkel-drugsspel, waarbij iedereen onder de bloem kwam te zitten. Twee kampen moesten over een uitgestrekt terrein drugs proberen te leveren aan hun dealer die telkens in het vijandelijke gebied zijn postje had. Maar de verdediging had meelgranaten. Als je geraakt was moest je je paspoort afgeven, waardoor je natuurlijk geen drugs meer tot bij de dealer kon smokkelen en je



helemaal terug moest naar je eigen kamp om een nieuw paspoort te halen. Tot overmaat van ramp liep er ook politie rond die je kon oppakken wegens drugsbezit, wapenbezit of het gebruik van een ongeldig paspoort. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk geld te verdienen. Met dat geld kon je dan materiaal voor meelgranaten en drugs, nieuwe paspoorten en delen van een schatkaart

kopen. Die schatkaart bracht ons tot een volledig gevulde schatkist! Het was een heel leuk spel om je tact en je conditie te trainen! Het was ook tof omdat we eens een spel met een grote groep konden spelen: met de twee groepen samen waren we met z'n 20.

Tegen vier uur waren we uitgeteld! Gelukkig had Jokri Aalter voor cakes en taarten gezorgd. Intussen kende iedereen elkaar. Dat maakte het des te gezelliger. In de tuin van de pastoor hebben we dan nog het Jenga-



gedeelte van het Ik-Hij-Wij-Zij jaarthema-spel van IJD gespeeld. Op basis van een van de opdrachten stelden we een twitterberichtje van Jezus op: "Vandaag zochten Aalter en Brakel de weg (naar elkaar) :p. Ik hoop dat ze later ook de juiste weg vinden #JOKRI#MYMATTIES#JB#JA"

We sloten deze leuke dag af met een stemmige bezinning in de kerk van Brakel. We zongen het lied 'Ten voeten uit' en lazen het stukje over de voetwassing (Joh. 13, 1-17). Aansluitend deden we daarbij een mooie opdracht. Aan het altaar stonden namelijk een kom water en aan de andere kant een paar voeten (die van Jezus zagezegd). We hadden bij het binnenkomen een papier in de vorm van een voet gekregen en iedereen schreef op die voet hoe hij of zij iets kan doen voor een ander of wat we voor een ander kunnen betekenen.

Daarna legden we allemaal onze voet aan het altaar zodat we een spoor creëerden van de kom water naar de voeten van Jezus. Op die manier kom je al dienend dicht bij Jezus.



Bezinningstip!
Een gebaar zegt soms meer dan duizend woorden.

Tekst en foto's: Jokri Aalter

Jokri Dendermonde aan zee

Het eerste weekend van de krokusvakantie zetten we meteen goed in. We trokken met onze Jokri-bende richting zee: De Haan, waar we terechtkwamen in een gezellig verblijf met een fantastische kookploeg.

Nadat we ons hadden geïnstalleerd, startten we onze eerste avond met een quiz. Op deze manier maakten we meteen kennis met het thema van het weekend: 'Gewoon gaan'. Door voetstappen te verzamelen moesten we proberen zo ver mogelijk te geraken. Ook al won mijn groepje niet, ik heb me zeker en vast goed geamuseerd!

Zaterdagvoormiddag kregen we de opdracht om een lekker parfum te creëren. In de namiddag gingen we uitwaaien op het strand. Met leuke opdrachtjes voor één-tegen-allen kregen we het al snel warm. Foto's trekken



met onbekenden, een groot zandkasteel bouwen, met 5 mensen tegelijkertijd over een golf springen of iemand blindelings een

parcours laten afleggen: met volle moed probeerden we de lijst af te vinken.

Die dag sloten we af met een viering in Wenduine, gevolgd door de ontroerende film 'Heaven is for real'. Voor we terugkeerden naar huis speelden we zondagvoormiddag spelletjes waarbij we elkaar moesten leren vertrouwen. Na een lekker middagmaal trokken we allen terug richting Dendermonde. Dat het een geslaagd weekend was, valt niet te ontkennen. Ik kon me geen betere start van de vakantie wensen!

Tekst: Elise Corthouts van Jokri Dendermonde
Foto's: © Jokri Dendermonde



Filmtip!

Kring Drongen blaast 30 kaarsjes uit!

Op 11 februari was het weer zover: ons jaarlijks spaghettifestijn! Deze keer was het groot feest. Het was namelijk niet alleen ons 15e spaghettifestijn, we vieren dit jaar ook 30 jaar Kring Drongen en daar zijn we best trots op!

Om dat te vieren gaat de opbrengst van het festijn dit jaar naar ons buitenlandse kamp in Hongarije. Onze leden en leiding staken van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat de handen uit de mouwen zodat de welgekomen bourgondiërs hun buikjes konden vullen met onze verse spaghetti. Spaghettieliefhebbers die er niet konden bij zijn of die er niet genoeg

van kregen, konden de heerlijke saus ook naar huis meenemen. Als kers op de taart had de leiding lekkere dessertjes gemaakt, voor ieder wat wils! Kon je er niet bijzijn en heb je spijt dat je dit smulfestijn hebt moeten missen? Geen nood, ook volgend jaar zal heerlijke spaghettisaus door deze kringers gemaakt worden!

Tekst en foto: Kring Drongen



Jokri voor jongeren Terugblik Warmste Week

Onder het motto 'Jokri voor jongeren' trokken verschillende IJD-groepen in het bisdom Gent tijdens de 'Warmste Week' van Studio Brussel (18 t.e.m. 24 december 2016) naar buiten, en hielden ze verschillende acties ten voordele van Habbekrats, een vzw die tal van projecten voor kansarme jongeren organiseert.

De jongeren van Jokri en de misdienaars van bisdom Gent schonken chocolademelk, bakten overheerlijke koekjes en verkochten massa's kaarsen!



De actie voor Habbekrats was onderdeel van een oproep van IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen voor lokale jongerenwerkingen in de Vlaamse bisdommen. Mede dankzij de oproep van de paus ("Trek je stapschoenen aan!") werden ze uitgedaagd om zich tijdens de 'Warmste Week' in te zetten voor het goede doel. Verschillende organisaties ontvingen op die manier dankzij de inzet van vele jongeren en hun begeleiders een mooie som.

Alle IJD-acties samen brachten zo maar eventjes **6222 euro** op!

DANKJEWEL!

Misdienaars en parochieploeg Hamme te gast bij Habbekrats

Na een succesvolle kaarsenverkoop ten voordele van Habbekrats tijdens de 'Warmste Week' kregen de misdienaars en de parochieploeg van H.Hart de gelegenheid om een bezoek te brengen aan het Hamse trefpunt.

Anabel, de verantwoordelijke, ontving hen hartelijk en gaf een rondleiding in het huis 'De Hertog'. Ondertussen vertelde ze welke werking Habbekrats met de jongeren (tussen 10 en 18 jaar) uitbouwt. De muziekkamer, de game-kamer, de meisjeskamer, de sportruimte, het voetbalsteegje en de rustige ruimte kregen heel wat aandacht. Maar wat natuurlijk het meest tot de verbeelding sprak, was het beperkte budget waarmee die activiteiten in Ham-

me bekostigd moeten worden. We rekenden snel uit dat er gemiddeld 70 euro per week beschikbaar is. Doe daar maar eens wat mee voor 30 à 40 kinderen en jongeren op 4 activiteitsdagen per week!

De misdienaars hopen dus met hart en ziel dat de winst van de kaarsenverkoop Habbekrats Hamme ten goede zal komen. En dat de grote trefpunten zoals Antwerpen en Gent ook solidair zijn met hun kleintjes! Tenslotte mogen ze niet vergeten: Habbekrats werd 25 jaar geleden opgericht in Hamme. En daar mogen we, als Hamme-naars, fier op zijn.

Tekst en foto's: Katrien De Cock



Jokri Aalter: Uit de oude doos (aka het documentatiecentrum)

Met Jokri Aalter speelden we op onze Jokri-bijeenkomst van april een spel uit de uitleendienst: "Van hier naar daar". We kenden dit spel nog niet, maar vonden het meer dan geslaagd.

Opzet van het spel: Het spel bestaat uit 2 verschillende kaartspelen die tegelijkertijd door verschillende groepen gespeeld worden. Per tafel ligt de speluitleg op tafel. Per groepje aan tafel ontdekken de leden aan de hand van de fiche zelf de spelregels. Door een doorschuifstelsel proberen de leden ook de spelregels van het andere kaartspel te weten te komen. Op die manier kom je te weten hoe moeilijk het is om regels van een andere 'cultuur' te leren, hoeraar hetsoms is om in een andere cultuur ondergedompeld te worden...

De doorschuif bestaat uit 3 delen.

Deel 1: Per groepje ontdekken ze de eigen spelregels.

Deel 2: Spelers verhuizen naar andere tafels waar andere regels gelden. Dit gebeurt driemaal. Ertussen keren de spelers telkens naar eigen groep terug. De eerste keer verhuist iemand die enkel mag observeren, de 2e maal mag meespelen maar geen vragen stellen en de derde keer mag die speler zowel meespelen als vragen stellen.

Deel 3: Nabespreking

Enkele voordelen:

- In de speldoos zijn alle benodigdheden aanwezig.
- Het is duidelijk uitgelegd en mogelijke vragen voor de nabespreking zijn mooi en duidelijk opgesteld.
- Je kan dit spel ook met een kleine groep spelen. Het ideaal is wel 6 spelers, maar het kan in principe met minder.
- Iedereen kan meedoen. Wie graag op de achtergrond blijft, kan steeds het 'eigen' kaartspel blijven spelen. Leden die meer

nieuwsgierig zijn, kunnen sneller eens doorschuiven naar een andere groep.

- Misschien kennen sommigen van jullie wel het meer gekende spel 'Kwinkslag'. Dit is een beetje analoog. Enkele leden die Kwinkslag reeds kenden, vonden dit spel wel een leuke en meer uitdagende variant. Iedereen vond de kaartspelen op zich leuk om te doen.

Enkele bemerkingen:

- Normaal moet je tussen ronde 2 en ronde 3 een 'tussenbespreking' houden. Wij hebben dit niet gedaan, dit zou de sfeer van het spel verbroken hebben.
- De tijdsduur die telkens vermeld staat is wel heel ruim (1 uur). Bij ons duurde deze activiteit 40 minuten. Met meer spelers zou het misschien wel langer duren. Verder hebben wij de nabespreking ook niet zo lang gehouden, aangezien dit in een

volgende inhoudelijke activiteit die avond nog aan bod kwam.

- Om het wat meer uitdagend te maken, had elke groep ook nog 1 extra eigen spelregel (niet vermeld op de spelfiche) uitgevonden. Dit zorgt er voor dat mensen die het spel reeds zouden kennen, toch nog opnieuw kunnen actief deelnemen. Bij een van de kaartspelen was er een onduidelijkheid over een spelregel (een uitzondering). Doordat ze elk een spelregel mochten toevoegen, konden ze wat voor hen onduidelijk was, op die manier oplossen.

Conclusie: Iedereen vond het een geslaagde en leuke activiteit. Na eventjes rond te neuzen in het documentatiecentrum werd duidelijk dat er nog heel wat spelen aanwezig zijn die we nog niet kenden en nog nooit in onze Jokri speelden. We zouden dus sneller daar eens een kijkje moeten nemen...

Tekst: Lieselot Boone van Jokri Aalter

Kennismakingsspel: "Van A naar B"



Materiaal:

Kladpapier + stylo
Stoepkrijt
Tennisballen
OD flyer
Rietjes
Kaartspelen

Terrein: koertje

Vorbereiding: Met stoepkrijt is begin en einde van de tocht aangeduid (A en B).

Doel: Het doel is dat iedereen op punt B aankomt dus als je met 20 bent, moeten er op het einde van het spel 20 voetstappen op de weg getekend zijn, met daarin telkens één naam van een deelnemer.

Spel:

- De groep wordt steeds in kleine groepjes gedeeld op basis van kenmerken (zie hieronder).
- Elke groepje voert tegelijkertijd eenzelfde opdracht uit.
 - Wie binnen de tijd slaagt, 'wint' een voetstap. Ze mogen een voetstap tekenen en de naam van een persoon uit hun groepje noteren. Ze kiezen zelf welke naam.
 - Wanneer een opdracht mislukt is, treedt 'verkeershinder' op. De verliezende groepen gooien met een dobbelsteen, elk nummer komt overeen met een wegversperring. vb. 1 = een omleiding, 2 = wegenwerken, 3 = een wegversperring, 4 = iemand die de weg kwijt is (een naam wordt gewist),...
- Nieuwe groepen worden gevormd op basis van nieuwe 'eigenschappen'. En een nieuwe opdracht start....
- Af en toe wordt een opdracht in grote groep uitgevoerd. Opnieuw kunnen dan 1 of meerdere voetstappen verdiend worden, hierin mag echter geen naam geschreven worden. Dit helpt wel om de afstand van A naar B te overbruggen.

Kenmerken om in groepen te verdelen

- Alfabetisch voornaam: A->E, F ->...
- Linkshandigen en rechtshandigen, vervolgens bril en geen bril
- Kleur ogen
- Huisnummer kleiner dan 10, kleiner dan 50, tussen 50 en 100, groter dan 100
- Laatste nummers van gsm-nummer (0-25, 26-50, 51-75, 76-99)
- Voetbal, tennis, dans, niets
- Computer, gsm, boek, film

Opdrachten voor volledige groep

- Ga in stilte alfabetisch staan in 40 seconden.
- Domino: 1 persoon start en zegt 2 kenmerken over zichzelf. Vb. aan mijn linkerhand iemand die graag zingt, aan mijn rechterhand iemand die ook een zus heeft. Mensen met dezelfde eigenschappen kunnen aansluiten. Zo kan een levende ketting gevormd worden.
- Vorm met de groep letter A en B.
- In een kring zitten op elkaars schoot
- Aalter-Brakel-Jokri: Iedereen staat op 1 lijn. Bij "Aalter" springt iedereen naar links, bij "Brakel" naar rechts. "Jokri" is blijven staan. Kunnen 10 mensen over blijven in... minuten?

Opdrachten kleine groepjes

- Binnen de groep wisselt iedereen van schoenen binnen 40 seconden
- Geef een tennisbal door zonder die te laten vallen
- Hoe goed ken je de OD-folder? Leer ze van buiten en maak 1 van de foto's na.
- Leg in 5 rietjes 3 knopen (of naargelang aantal personen in een groepje) in ... seconden
- Gooi met enkel je tenen schoenen in een bepaalde tegel
- Estafette met rietje en kleine papertjes
- Kaartspel ordenen

Dit spel is heel gemakkelijk aan te passen aan de grootte van de groep, de locatie, de tijdsduur, beschikbaar materiaal,... door de opdrachten aan te passen of meer/minder opdrachten te gebruiken.

Tekst en foto's: Jokri Aalter



Even stil vallen...

Er brandt een vuur diep in mijn hart
 een vuur van verlangen
 om gewoon mezelf te mogen zijn
 in verbondenheid met anderen
 om mijn eigen weg te mogen gaan
 zoekend, maar niet dolend
 stap voor stap
 de toekomst vertrouwwol tegemoet
 Gewoon gaan
 in vertrouwen dat Hij met je meegaat
 dat je er nooit alleen voor staat
 Gewoon gaan
 in vertrouwen dat anderen met je meegaan
 dat je niet alleen staat met je verlangen
 Gewoon gaan
 en geloven dat het kan
 een wereld waar het goed is voor iedereen
 waar mensen elkaar in vriendschap dragen,
 aansporen, meenemen
 waar fouten niet worden doodgezwegen
 maar de liefde tot het uiterste gaat
 Gewoon gaan...
 het kan zo eenvoudig zijn
 samen op weg,
 samen aan tafel,
 samen delen,
 samen bidden...

Bron: JJD

Sudoku

	9	5					8	
					3		4	7
3			9		2		1	
9		7	4					8
	3			2			6	
4					6	7		5
	5		6		7			4
7	1		2					
	4					2	7	

Speed, speed, speed! Het examenspel van Jokri Oude Bareel

Jokri Oude Bareel houdt eraan om ook tijdens de examenperiode samen te komen. Te veel ernst is dan niet zo aangewezen. Laat Jokri gewoon een zalige ontspanning zijn tijdens de examens: even uitblazen, een zinvolle ontspanning, een deugddoende ontmoeting.

Ben je op zoek naar een leuk spel ter ontspanning? Neem dan *jungle speed* ter hand! Je kent het spel wel, kaartjes in allerlei kleuren, wat pestkaarten erbij, en de totem in het midden van de tafel. Spanning, gelach, en af en toe een bloedneus... dan weet je dat het spel goed gespeeld wordt! Wist je dat IJD daar een fantastische variant heeft op gemaakt. Ze creëerden het spel *church speed* – ontworpen voor de misdienaars waarbij het oorspronkelijke kaartspel omgetoverd wordt in een kaart/gespreksspel. Het is heel eenvoudig, maar toch net dat ietsje meer dan gewoon spelen. Je vindt alle uitleg en de kant-en-klare kaartjes voor dit spel op de website misdienaars.ijd.be/inhoudelijk/werkvormen. Je vindt daar trouwens nog heel veel andere leuke spelen!

Na wat speurwerk vonden we de *church speed* wel een leuk idee, ware het niet dat we dit jaar reeds een activiteit hadden waarbij nogal wat elementen van de liturgie aan bod kwamen... Maar geen zorg, met de uitvinding van *church speed* kan je oneindig veel *speeds* ontwerpen. Gezien het vasten was, dachten we om zelf kaartjes te maken met allerhande thema's van de vasten tot en met Pasen. Zo ontstond de *paastijd speed*.

Hieronder wat afbeeldingen van de verschillende onderwerpen die aan bod kunnen komen.



Nadien kan je het wat rustiger maken en aan de hand van de prentjes haal je het thema aan, en kan je gericht vragen stellen over het onderwerp, of je kan de speler spontaan iets laten vertellen over wat de tekening bij hem oproept.

Vb. Aswoensdag:

- Dit is de start van...
- Vind je het belangrijk dat we ons uiterlijk laten tekenen door een askruisje of vind je dit eerder te opzichtig...

Zo kan je op een speelse manier toch wat inhoud geven aan het spel.

Ik hoor je al zeggen: Pasen is achter de rug! Geen nood! Dit spel kan je heel gemakkelijk aanpassen voor elk moment van het jaar of voor een bepaald thema door de afbeeldingen op je kaartjes te veranderen!



Kom je ook mee?

Ben je tussen de 16 en de 30 jaar en heb je zin in een avontuurlijke pelgrimstocht? Kom dan met ons mee naar Portugal! We stappen van Porto via Coimbra naar Fátima en wandelen daarbij een deel van de caminho, bezoeken kleine dorpjes en logeren in gastparochies. Van bagage moeten we ons niets aantrekken: die wordt gewoon met de auto vervoerd. Na een tocht van 160 kilometer, verspreid over 7 stapdagen, komen we aan in Fátima, het bekendste bedevaartsoord van Portugal. We maken tijdens de reis ook tijd voor grote en kleine levensvragen, voor rust en stilte en voor ons eigen geloof.

Ga de uitdaging aan en leer jezelf en andere tochtgenoten kennen!

Praktische informatie

Van 9 t.e.m. 19 augustus 2017
600 euro voor de hele reis (vluchten, maaltijden, vervoer van bagage)

Meer informatie

www.gent.ijd.be of charlotte.braeckeveldt@ijd.be

Staptocht naar Fatima 9-19 augustus 2017

FÁTIMA



160 kilometer
50 tochtgenoten
3 steden

2017

september - december

- Zat. 9 september** Leidraad
- Woe. 27 september** 1 minuut stilte op Student Kick Off
- Zat. 30 september** OD BBQ
- Ma. 2 oktober** Jokri adviesraad
- Do. 5 oktober** Feestelijke jongerenavond voor Jokri, misdienaars, studenten,...
- Vrij. 20 oktober** Dag van de jeugdbeweging
- Zat. 28 oktober** Topdag Jokri en misdienaars
- 29 okt.-3 november** Cursus animator
- Ma. 13 november** Jokri vormingsavond
- Vrij. 24 november** Jokri zangavond
- 4-11 december** Gebedsweek
- Zo. 17 december** Nightfever
- Do. 21 december** Adventsontmoeting
- Jaarwisseling** Europese Taizé-ontmoeting in Basel (Zwitserland)

2018

januari - juni

- Do. 25 januari** Nieuwjaarsreceptie na jongerenviering voor jongeren en begeleiders in jongerenpastoraal
- 9-11 februari** OJP Winterweekend
- Vanaf 15 februari** Bijbelbabbel (voor elke jongerenviering in de veertigdagentijd)
- Zat. 17 februari** Bavodag
- Ma. 26 februari** Jokri adviesraad
- Zat. 10 maart** Brugdag, vorming begeleiders ontmoetingsdagen Jokri
- Do. 15 maart** Speciale jongerenavond met verzoeningsviering en feestmaal
- Ma. 19 maart** Jokri vormingsavond
- Zat. 24 maart** De Passie
- Vrij. 30 maart** Goede Vrijdagwake
- 8-13 april** Cursus animator paasvakantie
- 8-13 april** Cursus hoofdanimator paasvakantie
- Do. 19 april** Jongerenavond met bronmoment
- Ma. 14 mei** Jokri adviesraad

Zomer 2018

- 1-7 juli** Ontmoetingsdagen Jokri
- 14-24** Ierland
- 26 juli-4 augustus** Misdienaarsreis naar Assisi en Rome
- 1-5 augustus** OJP

