



Impulsen voor misviering

Wereldjongerendagen

Lissabon 2023



Inleiding

Wereldjongerendagen

In 1984 werden de Wereldjongerendagen in het leven geroepen door paus Johannes Paulus II. Hij wilde alle jonge gelovigen een hart onder de riem te steken. Sindsdien nodigt de paus om de drie jaar gelovige en zoekende jongeren uit, afwisselend in een Europees land en een land van een ander continent. Op de WJD verzamelen zich honderdduizenden tot een paar miljoen bezoekers van 16 tot 30 jaar. Het aantal deelnemers is uiteraard afhankelijk van het tijdstip, de locatie en de daaraan gekoppelde bereikbaarheid en reiskosten.

De Wereldjongerendagen zijn bijzonder belangrijk in het leven van jonge deelnemers. Voor sommigen zijn ze een moment van bekering, voor anderen op zijn minst een moment van herbronning, verdieping en reflectie op hun geloofsweg.

Lissabon 2023

Voor de komende Wereldjongerendagen heeft paus Franciscus Portugal als gastland uitgekozen. Het thema van deze WJD 2023 luidt: “Maria stond op en haastte zich met spoed naar het bergland.” (Lc 1, 39). De WJD vinden plaats van 23 juli t.e.m. 6 augustus.

Liturgische impulsen

In deze bundel proberen we enkele impulsen aan te bieden om in een viering enkele accenten van de Wereldjongerendagen aan te brengen. Een schoolviering, een viering rond het WJD-kruis, een viering om jongeren uit te zwaaien die vertrekken, ... kunnen met deze bundel verrijkt worden. Deze impulsen zijn eenvoudig in de (zondags)liturgie in te passen.

Op het einde van de bundel vindt u het gebed en het lied van de Wereldjongerendagen 2023 alsook enkele liedsuggesties in missionaire thematiek.



Inhoudstafel

Welkomstwoord	p. 4
Optie 1	
Optie 2	
Schuldbelijdenis	p. 6
Optie 1	
Optie 2	
Openingsgebed	p. 8
Optie 1	
Optie 2	
Woorddienst	p. 10
Eerste lezing – 1 Kor 15, 20–25	
Psalm – 40/96/63	
Evangelie – Lc 1, 39–56	
Voorbeden	p. 15
Slotgebed	p. 16
Optie 1	
Optie 2	
Optie 3	
Gebed WJD23	p. 18
Themalied WJD23 – Há pressa no ar	p. 19
Liedsuggestie	p. 21
Jij die bent – ZJ 758	
Verkondig alle mensen – ZJ 502	
Wil je opstaan en Mij volgen	
Here I am Lord	
Lofzang – Taizé	
Tussenzang voorbeden – Taizé	
Vredeswens – Taizé	

Welkomstwoord

Optie 1

Broeders en zusters,
We zijn hier vandaag samen voor een bijzondere viering.

De Wereldjongerendagen zijn een wereldwijde bijeenkomst die om de 3 jaar plaats vindt. De 4 laatste edities vonden plaats in Panama, Polen, Brazilië en Spanje. In de zomer van 2023 trekken we naar Lissabon. Het centrale thema is “Maria stond op en ging met spoed” uit het Evangelie volgens Lucas 1,39. Het thema wil jongeren uitdagen om, na coronajaren, op te staan en op pad te gaan om te getuigen van de Levende Heer.

De Wereldjongerendagen is een evenement voor jongeren tussen de 16 en 30. Je ontmoet er gelovige jongeren van over de hele wereld, de aantallen kunnen oplopen tot enkele miljoenen. Het is een ‘once-in-a-lifetime-experience’. Je maakt er vriendschappen voor het leven, je haalt waarschijnlijk kattenkwaad uit, je leert een levendige en uitbundige Kerk kennen maar vooral kom je er Jezus op het spoor. De Levende gaat ons voor.

Om dit buitengewoon, uitzonderlijk evenement de wind in de zeilen te geven zijn we hier vandaag samen. We willen samen vieren en Hem ontmoeten in Woord en in Brood en Wijn.



Optie 2

Beste gelovigen,

“Maria reisde met spoed” het is het thema van de Wereldjongerendagen in 2023. Het is een vers uit Lucas 1,39. Maria had net te horen gekregen dat ze zwanger ging worden van Jezus en vertrekt naar haar zus Elisabeth. Bij aankomst wordt ze hartelijk ontvangen en begint Maria haar bekende Magnificat vreugdevol uit te zingen.

Dat zijn de Wereldjongerendagen. Gedurende een week komen de deelnemers God op het spoor. Na afloop zullen de jongeren, vervuld van vreugde, getuigen over wat ze meemaakten.

Het is ook wat we vandaag, met een bescheidener aantal, willen doen. Doorheen Woord en Eucharistie God op het spoor komen om dan vreugdevol op pad te gaan.



Schuldbelijdenis

Optie 1

Maar belijden wij eerst onze zonden, en bekeren wij ons tot God om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

God,
wij bidden tot u om vergeving.

Als wij op eigen limieten en fouten botsen.
Ontferm U Heer en geef ons dan de kracht om, net als Maria,
op te staan.

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Als wij U niet hebben liefgehad,
Ontferm U Christus en laat ons opstaan om, net als Maria,
U te volgen en te danken.

Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Als wij geen aandacht hebben voor onze naaste,
Ontferm U Heer en laat ons opstaan om, net als Maria,
onze naaste tegemoet te treden.

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Amen.



Optie 2

Maar belijden wij eerst onze zonden, en bekeren wij ons tot God om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

God,
wij bidden tot U om vergeving.

Maria had een diep vertrouwen in de Heer.
Als wij daar in tekort komen, vergeef ons Heer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Maria bracht Jezus in de wereld.
Als wij Jezus verbergen, als wij ons schamen, vergeef ons Christus.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Maria liet zich vervullen door Uw vreugde.
Als wij daar niet in slagen en volharden in onze boosheid, vergeef ons Heer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Amen.



Openingsgebed

Optie 1

Laat ons bidden.

Heer God,

Wij verwelkomen hier in ons midden het kruis van de Wereldjongerendagen.

Vanuit alle hoeken van de hele wereld roept U deze zomer jongeren bijeen in Lissabon.

Deze maand mogen de Wereldjongerendagen een beetje naar ons komen.

Wij vragen U:

Laat ons doorheen Uw Woord en het gebroken Brood U kennen en kom ons nabij.

Dat het ons mag bewegen om van U te getuigen, om U te danken en U te aanbidden.

Dat onze getuigenis en ons vuur jongeren mag aansporen om zelf het diepe geluk van Christus te gaan ervaren.

Dat zij Hem op het spoor mogen komen en Hem volgen.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.



Optie 2

Laat ons bidden,
Heer God,
Maria stond op en ging met spoed.
Wij bidden tot U voor al de jongeren.
Dat zij, naar het voorbeeld van Maria, hun leven mogen omgooien
en zich mogen richten op U.
Dat zij alles wat hen ongelukkig maakt afwerpen en zich
richten op Uw Levengevend Woord.
Dat zij op pad mogen gaan, vervuld van Uw vreugde.
Dat zij de ander mogen ontmoeten, vanuit de liefde van Christus.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.



Woorddienst

De viering voor de Wereldjongerendagen kan gemakkelijk worden ingepast in de (zondags)viering. Maar voor vieringen die op andere dagen plaatsvinden of voor een speciale gelegenheid (bv. schoolviering, jongerenviering...) kan ook het evangelie gekozen worden van de Wereldjongerendagen.

Eerste lezing

1 Kor. 15, 20–26

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
Christus is opgewekt uit de doden
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
Want omdat door een mens de dood is gekomen
komt door een mens ook de opstanding der doden.
Zoals allen sterven in Adam
zo zullen ook allen in Christus herleven.
Maar ieder in zijn eigen rangorde
als eerste en voornaamste Christus,
vervolgens, bij zijn komst zij die Christus toebehoren;
daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen
na alle heerschappijen
en alle machten en krachten te hebben onttroond.
Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen,
tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.
En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.

Woord van de Heer.
Wij danken God.



Psalm

Psalm 40, 7-8.9-10.11

Ja, ik kom, Heer, om uw wil te doen.
Ja, ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij;
dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat

Ja, ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.
In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

Ja, ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Ik hield uw weldaden niet in mijn hart verborgen,
uw trouw, uw bijstand maakte ik bekend.
Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden,
noch uw getrouwheid, voor de mensen om mij heen.

Ja, ik kom, Heer, om uw wil te doen.



Psalm 96, 1-2a.2b-3.7-8a.10

Meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer.
Meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer.

Verkondigt zijn heil alle dagen.
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer.

Huldigt de Heer, alle stammen en volken
huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde.

Meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer.

Zegt tot elkander: de Heer regeert!
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer.



Psalm 63, 2.3–4.5–6.8–9

Naar U, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.
Naar U, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.

God, mijn God zijt Gij,
ik zoek U met groot verlangen.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.

Naar U, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.

Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont,
beschouw ik uw macht en uw glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof.

Naar U, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.

Ik zal U prijzen zolang ik leef,
mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
mijn mond zal U jubelend danken.

Naar U, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.

Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest,
ik koester mij onder uw vleugels.
Met heel mijn hart houd ik vast aan U,
het is uw hand die mij steunt.

Naar U, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.



Evangelie

Lucas 1, 39–56

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de heilige Geesten riep uit met luide stem: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.” En Maria sprak: “Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontnemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. “Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.” Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was keerde zij naar huis terug.

Woord van de Heer.
Wij danken God.



Voorbeden

Vader,
wij bidden U voor de jongeren. Dat Gods Geest hen mag bezielen
en dat zij de levensvreugde van Christus mogen vinden. Laat ons
bidden.

Vader,
wij bidden U voor het welslagen van de Wereldjongerendagen. Dat
het deugddoende, verdiepende dagen mogen worden. Laat ons
bidden.

Vader,
wij bidden U voor onze Kerk, wereldwijd en nabij. Dat zij door de
Wereldjongerendagen een hernieuwd enthousiasme kan vinden.
Laat ons bidden.



Slotgebed

Optie 1

Laten we ons gebed besluiten.

Heer God,

U gaat met jongeren op weg.
Hier en op alle plaatsen.

Ondersteun hen,
geef ze sterkte.

Geïnspireerd door Maria, mogen zij
uw Liefde uitdragen.

Dat de Wereldjongerendagen in Lissabon
een deugddoende, versterkende ervaring mag zijn.

Mogen zij beseffen dat U meegaat en
dat U hen leidt.

Dat ze zich gedragen mogen weten
door U die Liefde zijt.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.



Optie 2

Op het einde van deze viering in het thema van de Wereldjongerendagen worden wij gezonden om, naar het voorbeeld van Maria, met spoed op te staan.

We staan op met spoed om te vertellen aan vrienden, kinderen en kleinkinderen, aan scholen en jeugdbewegingen

We staan op met spoed om te steunen door hen te verzekeren van ons gebed door onze financiële steun.

We staan op met spoed om voor te leven dat het volgen van Christus ten diepste gelukkig maakt en Hij ons brengt tot Leven in volheid.

Laten wij ons gebed besluiten door het gebed van de Wereldjongerendagen te bidden en ons te keren tot Maria.

zie volgende pagina

Optie 3

Laten we luisteren naar een getuigenis van een oud-deelnemer.

X ging mee naar de Wereldjongerendagen in X in het jaar XXXX. Hij /zij zal zijn getuigenis delen.

Getuigenis

Laten we ons gebed besluiten door het gebed van de Wereldjongerendagen te bidden en ons te keren tot Maria:

zie volgende pagina



Gebed WJD23

Onze-Lieve-Vrouw van de Bezoeking,
opgestaan en haastig op weg gegaan
naar het bergland om Elisabeth te ontmoeten,
wil jij ons leiden naar alle mensen?
Alle mensen, wachtend op een levend Evangelie:
Jezus Christus, je Zoon en onze Heer!

Wij zullen op weg gaan,
met haast, zonder afleiding,
zonder vertraging,
bereidwillig en met vreugde.

Onze-Lieve-Vrouw van de Bezoeking,
door jou geïnspireerd,
zullen deze Wereldjongerendagen
een gemeenschappelijke viering worden
van de Christus die wij in ons dragen,
net zoals jij Hem ooit droeg.

Moge het worden een tijd
van getuigen en delen,
broederschap en dankzegging,
ieder van ons: vol verwachting,
gericht op elkanders gelaat.

Samen met jou,
gaan we de weg van ontmoeting,
opdat de wereld mogen samenkomen
in broederschap, gerechtigheid en vrede.

Help ons,
Onze-Lieve-Vrouw van de Bezoeking,
Christus te brengen naar iedereen,
luisterend naar de Vader,
in de liefde van de Geest!



Themalied WJD23

Há pressa no ar

Internationale versie



Audioversie en partituur

<https://www.lisboa2023.org/en/lisbon2023/official-theme-song>



Videoclip

<https://www.youtube.com/watch?v=SWo7r7PaHqE>

Videoclip: <https://www.youtube.com/watch?v=SWo7r7PaHqE>

From far and wide to gather in
this place
We spread our wings and here
we are,
And with Mary proclaiming our
Yes
We seek to serve and follow the
will
Of the Lord, our Father
Chiamati ad essere come Cristo
Gesù,
Vogliamo dare, diventare,
Docili al sì, essere come Maria.

REFREIN:

*Todos vão ouvir a nossa voz,
Levantemos braços, há pressa
no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós:
Não mais deixaremos de amar.*

Van heinde en verre
verzamelen we op deze plek.
We spreiden onze vleugels en
hier zijn we,
en met Maria verkondigen we
onze Ja.
We proberen de wil te dienen
en te volgen van de Heer, onze
Vader.
Geroepen om als Christus
Jezus te zijn,
We willen geven, worden,
volgzaam aan de ja, om zoals
Maria te zijn.

REFREIN:

*Iedereen zal onze stem horen,
Laten we onze armen opheffen,
er hangt haast in de lucht.
Jezus leeft en laat ons niet
alleen:
We zullen nooit stoppen met
liefhebben.*

Impulsen voor een misviering

Tú que te buscas saber quién eres
parte a descubrir, ven a ver lo que vi.
Ven con nosotros a mirar más allá,
de lo que haces y que no te deja reír y amar.
Oublie le passé, ne dis pas non.
Écoute donc ton coeur,
Et pars sans peur sur cette mission.

REFREIN

È stata Maria ad accogliere per prima
La grande sorpresa della vita per sempre.
Fiduciosa e semplice, volle ricevere
il grande mistero di un Dio che è
Per te e per me
No puedo callar, no puedo dejar de cantar: “Mi Señor,
cuenta conmigo, ¡no más callaré!”

REFREIN

Sans aucun doute sur sa mission,
Si jeune, Marie quitte promptement
Sa maison et part dans les montagnes
Voir Elisabeth et trouve immédiatement
Salutation, communion.
Le fruit est béni, c'est mon Seigneur!
And I want to hear: You trusted in my word and happiness is yours!

REFREIN

Jij die wilt weten wie je bent,
Ga op ontdekkingstocht, kom kijken wat ik zag.
Ga met ons mee om verder te kijken dan wat je doet en wat je niet laat lachen en liefhebben.
Vergeet het verleden, zeg geen nee.
Dus luister naar je hart,
en vertrek onbevreesd op deze missie.

REFREIN

Het was Maria die de eerste was die de grote verrassing van het eeuwig leven verwelkomde.
Vertrouwd en eenvoudig wilde ze het grote mysterie ontvangen van een God er is voor jou en voor mij.
Ik kan niet zwijgen, ik kan niet stoppen met zingen: “Mijn Heer, reken op mij, ik zal niet langer zwijgen!”

REFREIN

Zonder twijfel over haar missie, hoewel ze jong was, verlaat Maria prompt haar huis en gaat naar de bergen om Elisabeth te zien en vindt er onmiddellijk begroeting, gemeenschap.
Gezegend is de vrucht, het is mijn Heer.
En ik wil horen: je vertrouwd op mijn woord en het geluk is van jou!

REFREIN



Liedsuggestie

Jij die bent - ZJ 758

Refrein:

*Jij die bent: Ik zal er zijn voor u,
Naam die zin is van ons leven
wees nabij, word zichtbaar hier en nu,
Groei in ons, kom in ons tot leven.*

Jij die zegt: de minsten zijn mijn broeders,
die vanuit hun wereld tot ons spreekt,
die ons roept te zijn elkanders hoeder:
leer ons zien uw Licht dat open breekt.

Refrein

Jij die ziet hoe mensen dood gezwegen,
zonder waardigheid en zonder naam,
uitgesloten, altijd alles tegen,
Jij roept ons om aan hun kant te staan.

Refrein

Jij het Woord dat in ons waar moet worden,
wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt;
Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen,
wij het beeld van u die leven zijt.

Refrein



Verkondig alle mensen – ZJ 502

**Verkondig alle mensen wat Ik u zeggen zal:
mijn woorden brengen vreugde en vrede overal.**

**Verkondig aan ieder die hier geboren wordt:
wij zijn niet langer vreemden maar kinderen van God.**

**Verkondig aan de blinden: een licht is opgegaan,
wij lopen niet verloren, er is een weg te gaan.**

**Verkondig aan de armen: uw droefheid is voorbij,
de zondaar vindt vergeving, de liefde maakt u vrij.**

**Verkondig aan wie zoeken: niet eeuwig duur uw nood;
Ik ben uw weg naar vrede; Ik ben uw levensbrood.**

**Verkondig aan wie sterven: gij kunt in vrede gaan;
het wordt voor u ook Pasen, Ik ben u voorgegaan.**

**Verkondig heel de aarde en al wat adem heeft:
gelukkig zal hij wezen die in de liefde leeft.**

**Verkondig alle mensen wat Ik u heb gezegd:
gerechtigheid en vrede zijn in uw hart gelegd.**



Wil je opstaan en Mij volgen

Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam?
Wil je dienen in't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Wil je opstaan en Mij volgen

Wil je op-staan en Mij vol-gen als Ik noem je naam?_

Wil je die-nen in't ver - bor-gen, zon-der roem of faam?_

Wil je le - ven op de wind, __ broos en kwets-baar als een kind?_

Zul je ge - ven wat Ik vind in jou en jij in Mij?_

Here I am Lord

I, the Lord of sea and sky.
I have heard My people cry.
All who dwell in dark and sin,
My hand will save.
I who made the stars of night,
I will make their darkness bright.
Who will bear My light to them.
Whom shall I send?

REFREIN:

*Here I am, Lord, is it I, Lord?
I have heard You calling in the
night.
I will go, Lord, if You lead me, I
will hold Your people in my
heart.*

I, the Lord of snow and rain,
I have born My people's pain.
I have wept for love of them.
They turn away.
I will break their hearts of stone,
give them hearts for love alone.
I will speak My word to them.
Whom shall I send?

REFREIN

I, the Lord of wind and flame,
I will send the poor and lame.
I will set a feast for them.
My hand will save.
Finest bread I will provide,
till their hearts be satisfied.
I will give My life to them.
Whom shall I send?

REFREIN

Ik, de Heer van zee en hemel.
Ik heb Mijn volk horen huilen.
Allen die in duisternis en zonde
wonen, Mijn hand zal redden.
Ik die de sterren van de nacht
maakte,
Ik zal hun duisternis helder maken.
Wie zal Mijn licht naar hen brengen.
Wie zal ik zenden?

REFREIN:

*Hier ben ik, Heer, ben ik het Heer?
Ik heb U 's nachts horen roepen.
Ik zal gaan, Heer, als U mij leidt, ik
zal Uw volk in mijn hart sluiten.*

Ik, de Heer van sneeuw en regen,
Ik was getuigenis van de pijn van
Mijn volk.
Ik heb gehuild uit liefde voor hen.
Ze keren zich af.
Ik zal hun harten van steen breken,
hen harten geven voor liefde alleen.
Ik zal Mijn woord tot hen spreken.
Wie zal ik zenden?

REFREIN

Ik, de Heer van wind en vuur,
Ik zal de armen en lammen sturen.
Ik zal een feest voor ze organiseren.
Mijn hand zal redden.
Ik zal hen het beste brood geven,
totdat hun harten tevreden zijn.
Ik zal Mijn leven aan hen geven.
Wie zal ik zenden?

REFREIN



Impulsen voor een misviering

Here I am Lord

G C G Em G D

I the Lord of sea and sky. I have heard My peo-ple cry.
I the Lord of snow and rain, I have born My peo-ple's pain.
I, the Lord of wind and flame, I will send the poor and lame.

5 Em C A D

All who dwell in dark and sin, My hand will save.
I have wept for love of them. They turn a - way.
I will set a feast for them. My hand will save.

9 G C G Em G D

I who made the stars of night, I will make their dark-ness bright.
I will break their hearts of stone, give them hearts for love a - lone.
Fi-nest bread I will pro-vide, till their hearts be sa - tis - fied.

13 Em C A D

Who will bear My light to them. Whom shall I send?
I will speak My word to them. Whom shall I send?
I will give My life to them. Whom shall I send?

17 D G G/F Em G

Here I am, Lord, is it I, Lord? I have heard You

23 F D D G G/F

cal-ling in the night. I will go, Lord, if You

28 Em C⁺7 Am D G

lead me, I will hold your peo-ple in My heart.

Lofzang – Taizé

♪ *Gloria, gloria, in excelsis Deo!*
Gloria, Gloria, alleluia, alleluia! x2

Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote
heerlijkheid.

♪ *Gloria*

Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;

Gij die wegneemt de zender der wereld, aanvaard ons gebed;
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

♪ *Gloria*

Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

♪ *Gloria*

Gloria, gloria (canon)

Glo - ri - a, glo - ri - a, in ex - cel - sis De - o!

Glo - ri - a, glo - ri - a, al - le - lu - ia, al - le - lu - ia!



Tussenzang voorbeden – Taizé

*Heureux qui s'abandonne à toi,
ô Dieu, dans la confiance du cœur.
Tu nous gardes dans la joie,
la simplicité, la miséricorde.*

*Gelukkig wie zich aan U overgeeft
in vol vertrouwen, o God.
U geeft vreugde in ons hart,
eenvoudig bij U, bewaard in
ontferming.*

♩ = 72

Heu - reux qui s'a - ban - donne à toi, ô Dieu, dans la con -
fian - ce du cœur. Tu nous gar - des dans la joie, la sim - pli - ci -
té, la mi - sé - ri - cor - de. Heu -

Kan ook in het Nederlands gezongen worden:

*Ge-luk-kig wie zich aan U o-ver-geeft in vol ver-trou-wen, o God. U geeft
vreug-de in ons hart, een-vou-dig bij U, be-waard in ont-fer-ming.*

Vredeswens - Taizé

Dona la pace Signore a chi confida in te. *Geef vrede Heer aan degenen die op U vertrouwen.*

Dona, dona la pace Signore, dona la pace. *Geef, geef vrede Heer, geef vrede.*

Dona la pace

♩ = 72

Do-na la pa-ce Si-gno-re a chi con-fi-da in te. Do-na,
do-na la pa-ce Si-gno-re, do-na la pa-ce.