



# IN DE KIJKER

## GROEIEN IN VERSCHIEDENHEID EN VERBONDENHEID

➤ *Pater Damiaan in de Damiaankerk in het TPC, door de ogen en de handen van Agnes Pas.*

➤ *Aanstelling van het team van de pastorale eenheid Heilige Damiaan in de zondagskerk Kristus-Koning op 14 oktober 2018.*

➤ *Vier kleuren voor de vier gebieden van de pastorale eenheid, intern verscheiden, maar onderling verbonden dankzij het kruis.*

**“Verbondenheid is het centrale woord van onze pastorale eenheid, die uitmunt in verscheidenheid. Als team werken we van onderuit, met aandacht voor good practices, en trachten we alle werkterreinen – ook het financieel en materieel beheer – ter harte te nemen.”** Dankbaar kijken de leden van het team van de pastorale eenheid Heilige Damiaan (Hoboken, Berchem, het Kiel en Wilrijk) terug op de weg die ze aflegden sinds de startviering op 14 oktober 2018 en even hoopvol werken ze aan de toekomst.

**Marc Philips**

In volle groei naar een pastorale eenheid schoven de gelovigen van HoBeKiWi (Hoboken, Berchem, het Kiel en Wilrijk) ‘Damiaan’ als voorkeursnaam naar voren. “Damiaan was geen boekenmens of theoreticus, en evenmin een man van grote woorden en ronkende verklaringen. Hij had wel wat we in onze pastorale eenheid nodig hebben: goede handen, een groot hart en een doortastend doorzettingsvermogen”, aldus Jean-Marie Houben.

‘Heilige Damiaan’ is best een grote pastorale eenheid – de zuidrand van Antwerpen telt meer dan 140.000 inwoners – met een rijkdom aan parochies, scholen, ziekenhuizen, woon-zorgcentra, religieuze gemeenschappen en een grote sociologische verscheidenheid. Mia Verbanck zegt: “Als team trachten we overal luisterend en verbindend aanwezig te zijn. ‘Wie kunnen we voor jou zijn?’ en ‘Wat kunnen we voor jou betekenen?’ zijn onze startvragen. Zo bouwen we aan Kerk-zijn-vandaag-en-morgen.”

### Tekens van verbondenheid

“Naast ons logo is ook de jaarlijkse viering van de pastorale eenheid in het najaar een sterk teken van groeiende verbondenheid”, stipt Luc Beeldens aan. “Ook digitaal proberen we

verbindend te werken: zo brengt onze website niet enkel heel wat informatie, maar ook nieuws uit de verschillende geloofskernen. Tijdens de voorbije coronatijd boden we via YouTube een kerstviering en een paaswake aan, waarbij we telkens zoveel mogelijk parochies en geloofsge-meenschappen uitvoerend betrokken.”

### Zoekend op weg

“Als team van een pastorale eenheid in (groot) stedelijke context hebben we ‘ja’ gezegd op een uitdaging die we niet kenden, met mensen die we niet kenden, maar beseffend dat we zoekend zijn om Jezus’ Blijde Boodschap in Antwerpen-Zuid eigentijds concreet gestalte te geven”, verwoordt Raf Geurts het engagement van het hele team. “En dat gebeurt met vallen en opstaan. Samen met individuen en groepen streven we naar verbinding op vlak van liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw.

Zo zetten we overkoepelende acties op, zoals telefoonbezoekjes aan zieke of eenzame mensen of de jaarlijkse ontbijtactie ten voordele van de welzijnswerkingen in onze pastorale eenheid.” Stanny Scheipers vult aan: “Wanneer parochies samengevoegd worden of een kerkgebouw een andere bestemming krijgt, begeleiden we de plaatselijke gemeenschappen om daarin stap voor stap samen een proces te gaan. Ook inzake financieel en materieel beheer volgen we die werkwijze: we behandelen concrete dossiers met kennis van zaken en houden daarbij ook telkens de pastorale zorg voor de gelovige gemeenschap in het achterhoofd.”

### Dromen?

In de nabije toekomst dienen zich meteen al enkele uitdagingen aan: bijzondere aandacht schenken aan de groeiende verbondenheid met allochtone christenen, een voldoende gevarieerd en ruimtelijk gespreid liturgisch aanbod faciliteren, als team aanwezig en bereikbaar blijven, presentie verder uitbouwen ... “Als team komen we tweemaal per maand samen. En het mag gezegd worden,” besluit Mia met een knipoog, “we kunnen vergaderen zonder ruzie te maken, ook al verschillen we soms van mening. Ieder teamlid is verantwoordelijk op zijn/haar deelterrein, maar beslissingen nemen we samen als groep, in consensus.”

- Jozef De Veuster, beter bekend als pater Damiaan, is heilig verklaard op 11 oktober 2009. Op 10 mei 1873 zette hij voet aan wal op Molokai, bij mensen in levenslange quarantaine. Daarom is 10 mei de feestdag van de heilige Damiaan.
- Op 28 november om 11 uur houdt de pastorale eenheid haar jaarlijkse gezamenlijke viering in de zondagskerk Kristus-Koning.
- Info via 0484 06 88 30, [pedamiaan@kerknet.be](mailto:pedamiaan@kerknet.be) of op [www.kerknet.be/organisatie/pe-damiaan-hoboken-berchem-kiel-wilrijk](http://www.kerknet.be/organisatie/pe-damiaan-hoboken-berchem-kiel-wilrijk)