

Beste jongeren,

We hopen uit het diepst van ons hart dat jullie en jullie families het in deze hoogst bevreedende periode goed stellen! Hopelijk is iedereen gezond en slaat de verveling toch niet té hard toe.

Normaal was er 5 april een jongerenbijeenkomst. Uiteraard kan deze niet doorgaan, maar we willen jullie toch graag – geheel vrijblijvend – wat materiaal meegeven: iets om te lezen, om bij stil te staan én om jullie creatieve geesten helemaal op los te laten! 😊 (Voor één keer mag je daarvoor meteen al achteraan dit bundeltje gaan spieken, want het betreft een opdracht voor gans de week. 😊)

We hoeven jullie niet te vertellen dat het weldra Palmzondag is en dat we daarmee aan het begin van de zogenaamde ‘Goede Week’ staan.

PALMZONDAG



Jullie weten ongetwijfeld wel waarom we deze dag ‘Palm’zondag noemen:

- Op deze dag komt Jezus toe in Jeruzalem, waar het volk Hem met veel gejuich onthaalt (bijna alsof Hij een Rode Duivel was 😊) en Hem toewuift met palmtakken. Het is ook daarom dat mensen die naar de kerk gaan gewijde palmtakken (in feite buxustakken, want voor palmtakken is België niet exotisch genoeg 😊) mee naar huis kunnen nemen om in hun huis, auto... een plaatsje te geven.

Dat verhaal lezen we vandaag in Matteüs 21, 1-11:

Toen zij Jeruzalem naderden en de Olijfberg bestegen in de richting van Betfage¹, zond Jezus twee leerlingen uit met de opdracht: “Ga naar het dorp daar voor u en het eerste dat gij zult vinden, is een vastgebonden ezelin met een veulen. Maak die los en breng ze bij Mij. En als iemand u een opmerking maakt, zeg dan: De Heer heeft ze nodig, maar zal ze spoedig terugsturen.” Dit gebeurde, opdat het woord van de profeet in vervulling zou gaan. Zeg aan de dochter van Sion: “Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelt, op een veulen, het jong van een lastdier.” De leerlingen begaven zich op weg en deden wat Jezus hen had opgedragen. Zij brachten de ezelin met haar veulen, legden er hun mantels overheen en Hij ging er op zitten. Zeer velen uit het volk spreidden hun mantels uit op de weg, terwijl anderen de weg bedekten met twijgen die zij van de bomen hadden gesneden. De mensen die Hem omstuwden, jubelden: “Hosanna Zoon van David, Gezegend de Komende in de naam des Heren! Hosanna in den hoge!” Toen Hij Jeruzalem binnentrok, raakte de hele stad in beroering en men vroeg: “Wie is dat?” Het volk antwoordde: “Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea.”

¹ Deze plaats lag naar alle waarschijnlijkheid op de Olijfberg, een bergrug die we verderop in deze Goede Week nog zullen tegenkomen.

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN

- 🕒 Waarom wuift het volk van Jeruzalem Jezus toe met palmtakken en niet met takken van een andere boom?
- 🕒 Jezus komt in Jeruzalem toe op een ezel. Waarom niet op een paard, Hij is toch 'de Messias'?
- 🕒 Waarom noemen we de week voor Pasen juist 'Goede Week'? Jezus heeft immers ongetwijfeld al toffere weken gekend...

WIST JE DAT

- 🕒 met de 'oude' palmtakken de as wordt gemaakt, waarmee je op Aswoensdag een kruisje op je voorhoofd krijgt?

'The circle of the 40-dagentijd' zeg maar. 😊

- Op deze dag wordt ook het lijdensverhaal van Jezus voorgelezen, gaande van de intrede in Jeruzalem tot en met de verrijzenis van Jezus. Daarom dat deze zondag ook wel eens 'Passie'zondag genoemd wordt. De priester draagt dan ook een rode kleur, verwijzend naar het lijden van Jezus.

WITTE DONDERDAG



Misschien is het jou wel opgevallen in deze veertigdagentijd: tijdens de vieringen zagen we pastoor Jan telkens in een paarse kleur. Uiteraard is dat niet zomaar, omdat dat 'hip' is, wel omdat die kleur een bepaalde betekenis heeft. Paars staat voor 'boete', voor 'bezinning'. Het zal jullie dus niet verbazen dat deze kleur ook in de Advent gedragen wordt.

Na het rood op Palmzondag is vandaag een dag waar opnieuw een andere kleur dan paars wordt gedragen. Je raadt het nooit, wit natuurlijk. 😊 Wit staat voor zuiverheid en reinheid. Vandaar dus deze 'Witte Donderdag'.

Die zuiverheid en reinheid komen ook terug in het verhaal dat we vandaag lezen (voetwassing) en dat de basis zal vormen van hoe wij vandaag eucharistie vieren (brood en wijn). Het is het verhaal van het Laatste Avondmaal, dat we lezen in Johannes 13, 1-15:

Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader, en die de zijnen in de wereld bemind had gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

Onder de maaltijd, toen de duivel reeds aan Judas Iskariot, de zoon van Simon, het plan had ingegeven om hem over te leveren, stond Jezus van tafel op. In het bewustzijn dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, legde hij zijn bovenkleden af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee. Daarop goot hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee hij omgord was af te drogen. Zo kwam hij bij Simon Petrus die echter tot hem zei: 'Heer, wilt gij mij de voeten wassen?' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Wat ik doe, begrijpt ge nu nog niet maar later zult gij het inzien.' Toen zei Petrus tot hem: 'Nooit in der eeuwigheid zult gij mij de voeten wassen!' Jezus antwoordde hem: 'Als gij u niet door mij laat wassen, kunt ge mijn deelgenoot niet zijn.' Daarop zei Simon Petrus tot hem: 'Heer, dan niet alleen mijn voeten maar ook mijn handen en hoofd.' Maar Jezus antwoordde: 'Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen tenzij de voeten, hij is immers helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen.' Hij wist immers wie hem zou overleveren. Daarom zei hij: "Niet allen zijt gij rein."

Toen Hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleden had aangetrokken en weer aan tafel was gegaan, sprak Hij tot hen: 'Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.'

Je kan je misschien wel voorstellen dat dit voor de leerlingen een gigantische schok was. Het ene moment wordt het Joodse Paasfeest gevierd en wordt de bevrijding van het volk van Israël uit Egypte herdacht – er is ongetwijfeld wat rumoer, een gezellige sfeer, misschien wordt er zelfs een mopje over Mozes verteld... – en plots kleedt Jezus zich als een slaaf en doet hij ook het werk van een slaaf, namelijk de voeten van de gasten wassen. Een beetje *awkward*: misschien waren de leerlingen wat beschaamd voor hun zweetvoetjes, maar in het bijzonder voor het feit dat hun vriend en meester zich plots heel nederig opstelde.

Jezus toont hier op deze manier Zijn liefde, zelfs voor 'de vijand'. Ook Judas' voeten wast Hij immers. En dat is meteen ook waar Jezus ons toe oproept: dat we andere mensen liefhebben, iedereen, zonder onderscheid.

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN

- ④ Zou jij je voeten hebben laten wassen door Jezus?
- ④ Waarom denk je dat Petrus tegenstribbelt?
- ④ Waar word jij nederig van?
- ④ Heb jij al wel eens een goede vriend in de steek gelaten?

Het vervolg van dit verhaal kennen jullie natuurlijk al: Jezus deelt brood en wijn, als ware het zijn eigen lichaam en bloed. Jezus gééft zichzelf, letterlijk. Op die manier wil Hij door mensen blijvend herinnerd worden. Als we kijken naar hoe we vandaag eucharistie vieren, is het Hem goed gelukt.

Na de maaltijd trekken Jezus en zijn leerlingen naar de voet van de Olijfberg, waar Jezus tot God zal bidden. Hij roept zijn leerlingen op om hetzelfde te doen, samen met Hem. Daar wordt Hij die nacht gevangen genomen en verhoord. Hij wordt beschuldigd van godslastering, omdat Hij zichzelf Zoon van God noemt.

WIST JE DAT

- 🕒 Witte Donderdag in Oostenrijk 'Gründonnerstag' (Groene Donderdag) wordt genoemd? Men heeft dan de gewoonte om spinazie te eten. *Yummies in the tummies!*

GOEDE VRIJDAG



Net zoals bij de Goede Week lijkt het misschien wat vreemd om van een 'Goede' Vrijdag te spreken. Deze dag betekent immers een groot dieptepunt voor Jezus:

- Een van zijn trouwste volgelingen, Petrus, verraadt Hem. Je kent het verhaal wel: tot driemaal toe vraagt men Petrus of hij Jezus kent, maar telkens opnieuw zegt Petrus dat dit niet het geval is. Bij de derde keer kraait er een haan.
- Jezus legt een lange lijdensweg af en zal uiteindelijk sterven aan het kruis.

Tegelijkertijd is Jezus' sterven een bevrijding voor ons, mensen. Doordat Jezus zichzelf opoffert voor ons, wordt de mens bevrijd van alle zonden. Tegelijk is de verrijzenis van Jezus hoopgevend: de dood heeft niet het laatste woord, is niet het einde.

In veel parochies komt men op deze dag samen om 15u om samen de kruisweg van Jezus af te leggen: het gaat om veertien haltes, waarbij telkens een specifiek feit van Jezus' kruisweg wordt herdacht.

We vatten de verschillende haltes graag kort samen voor jullie en plaatsen er telkens een vraagje bij om even bij stil te staan.

1. Jezus wordt veroordeeld

Jezus' kruisweg begint bij het paleis van Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen en hebben Hem veroordeeld tot de kruisdood, wegens godslastering: Hij noemde zichzelf immers 'Zoon van God'.

- 🕒 **Veroordeel jij wel eens mensen? Gebeurt dat dan door druk van anderen?**

2. Jezus neemt zijn kruis op
De Romeinse soldaten brengen een groot, zwaar houten kruis, dat Jezus moet dragen. Jezus trok ermee de stad uit, naar Golgota, wat 'schedelplaats' betekent.
 - 🕒 **Ook vandaag zijn er mensen die heel moedig hun kruis dragen. Wat kan een (figuurlijk) kruis zijn voor iemand?**

3. Jezus valt een eerste maal
 - 🕒 **Wat kan jou helpen weer recht te staan als het moeilijk gaat? Wat geeft jou kracht?**

4. Jezus ontmoet Maria
Nadat Jezus een heel eind gelopen heeft, ziet Hij zijn moeder tussen de menigte staan. Zij wil Hem helpen. Zijn kruis wordt haar kruis en Zijn vernedering wordt de hare. Haar verdriet is groot. Jezus is dankbaar dat zij er is. Maria houdt van Jezus en is trots op Hem.
 - 🕒 **Aan wie of wat blijf jij altijd trouw?**

5. Simon van Cyrene helpt
De soldaten die meeliepen, zagen dat Jezus zwak was. Ze duidden iemand uit de menigte aan om te helpen, Simon van Cyrene. Simon hielp Jezus het kruis dragen. Misschien was hij beschaamd of misschien net trots om Jezus' kruis te helpen dragen.
 - 🕒 **Op wie kan jij altijd rekenen als je het moeilijk hebt?**

6. Veronica troost Jezus
Veronica stapte uit het volk naar voren met een doek en veegt Jezus' gezicht af, vol bloed en zweet. Veronica handelt spontaan en vanuit haar hart. De vriendelijke daad is een van de mooiste dingen die Jezus op zijn kruisweg is overkomen.
 - 🕒 **Wat heb jij al eens gedaan om iemand te troosten?**

7. Jezus valt een tweede maal
 - 🕒 **Heb je wel eens de moed totaal verloren? Wanneer was dat? Hoe kwam dat?**

8. Jezus ontmoet de wenende vrouwen
Op zijn kruisweg komt Jezus een groep vrouwen tegen. Ze huilen om hem, omdat hij zoveel lijdt en omdat veel machtige hoge priesters hem wreed behandeld hebben. Jezus zegt dat ze moeten huilen voor zichzelf en voor hun kinderen, omdat de wreedheid in de wereld hen net zo veel zal raken als Hem.
 - 🕒 **Zelfs in Zijn eigen lijden heeft Jezus oog voor het verdriet van een ander. Cijfer jij jezelf wel eens weg?**

9. Jezus valt een derde maal
 - 🕒 **Heb je iemand anders de moed al eens zien verliezen? Wat deed dat met jou?**

10. Jezus wordt van zijn kleren beroofd
Wanneer Jezus op de top van de Kalvarieberg is gekomen, legt hij het kruis neer. De soldaten doen Hem zijn kleren uit en laten Hem hulpeloos en vernederd staan. Hij wordt behandeld als een grote misdadiger, als een stuk vuil.
 - 🕒 **Wanneer voel jij je eenzaam en misschien zelfs verlaten?**

11. Jezus wordt aan het kruis genageld

De soldaten laten Jezus op het kruis liggen. Ze strekken zijn armen uit en slaan Hem met spijkers door zijn handen en voeten. Hij zit zo stevig vast, dat Hij niet kan ontsnappen. Alleen zijn grote liefde voor ons geeft Jezus de kracht om deze pijn en dit lijden te verdragen.

🕒 **Wanneer had jij het gevoel dat je niet helemaal vrij was? Hoe ging je daarmee om?**

12. Jezus sterft aan het kruis

Belangrijker dan zijn pijn was de liefde voor ons en de bereidheid voor ons te sterven. Rond drie uur in de namiddag werd het duister in de hele streek. Toen begon het te donderen en Jezus riep met luide stem: "Vader in uw handen beveel Ik mijn geest". Toen Hij dit gezegd had, stierf Hij.

🕒 **Wat vind je ervan dat Jezus zo consequent bleef, zelfs als hij wist dat het hem het leven zou kosten?**

13. Jezus wordt van het kruis afgenomen

Nadat Jezus gestorven is aan het kruis, nemen een paar vrienden zijn lichaam voorzichtig van het kruis en leggen Jezus in de armen van zijn moeder. Toen Jezus nog een baby was, hield moeder Maria Hem op dezelfde manier vast.

🕒 **Hoe ervaar jij het overlijden van iemand?**

14. Jezus wordt in het graf gelegd

De laatste plaats waar Jezus stil houdt op deze donkere vrijdag, is een graf. Zijn vrienden leggen zijn lichaam op de platte steen, vegen het bloed af, wassen zijn lichaam schoon en doen er lekker ruikende kruiden omheen. Zijn vrienden en moeder raken Zijn lichaam voor de laatste keer aan, voordat zij weggaan. Zij zijn ontmoedigd en voelen dat al hun hoop op Jezus is verloren.

🕒 **Hoe gedenk jij iemand die gestorven is?**

WIST JE DAT

- 🕒 Goede Vrijdag, naast Aswoensdag, een verplichte vastendag is? Dat betekent dat je op die dagen slechts één volledige maaltijd mag nuttigen. Vlees is uit den boze. (Vandaar de 'vrijdag visdag'. 😊)
- 🕒 de kruisdood eigenlijk vooral bedoeld was voor slaven die een ernstig vergrijp tegen hun meesters hadden begaan en voor wie in opstand kwam tegen het politieke bewind? Zo werd in de eerste eeuw voor Christus de slavenopstand van Spartacus beëindigd. Volgens Romeinse historici werden langs de 200 kilometer lange Via Appia niet minder dan 6000 slaven gekruisigd. Hun lijken hingen nog jaren langs de weg als waarschuwing.

STILLE ZATERDAG



Op deze dag vind je geen bloemen of kaarsen in de kerk en geen doek op het altaar. De Kerk treurt om de dood van Jezus. Na zonsondergang – vandaar onze jaarlijkse avondwake, in de Sint-Gummaruskerk – wordt de verrijzenis van Jezus gevierd in een viering van oude rituelen:

- Vuur en water, twee belangrijke symbolen, worden gezegend. Het vuur symboliseert de verrezen Christus, terwijl het water leven én dood oproept: want waar een mens kan verdrinken in water, wordt tegelijk elke mens geboren uit het vruchtwater van zijn of haar moeder. Zie je de gelijkenis met het doopsel, waarbij je wordt ondergedompeld in het water en er nadien weer uit ‘opstijgt’, als herboren tot nieuw leven? Aan dit doopsel worden de gelovigen in de kerk herinnerd, doordat de priester hen met water besprenkelt.
- Ook de nieuwe paaskaars wordt aangestoken. Hierop staat een kruis, dat herinnert aan hoe Jezus door Zijn dood licht en leven schonk aan de mens. Ook de letters alfa en omega zijn te zien. Het zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet, want Jezus is het begin en het einde in het leven van ons, christenen.
- Er worden verschillende lezingen uit het Oude Testament voorgelezen.
- We noemen deze zaterdag ‘stil’, omdat er de hele dag geen klokken geluid worden, tot bij het glorialied tijdens de Paaswake. Het luiden van de klokken is eigenlijk zelfs al geleden van tijdens de Witte Donderdagviering – **waardoor worden de klokken op dat moment vervangen?** 😊

Op deze avond begint de paastijd/de vijftigdagentijd. Er wordt dan zeven weken lang Pasen gevierd, met O.H.-Hemelvaart (40 dagen na Pasen) en Pinksteren (50 dagen na Pasen) als hoogtepunten.

De lezing van vandaag komt uit Matteüs 28, 1-10:

Op de dag na de heilige rustdag gingen Maria Magdalena en de andere Maria² 's morgens al heel vroeg naar het graf. Plotseling was er een zware aardbeving, want een engel van de Heer God kwam uit de hemel. Hij ging naar het graf, rolde de steen voor de ingang weg en ging daarop zitten. Hij was zo verblindend als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. De bewakers waren zó bang van hem, dat ze flauwvielen. Maar de engel zei tegen de vrouwen: "Wees niet bang. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken, die gekruisigd is. Maar Hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood, zoals Hij van tevoren heeft gezegd. Kom maar kijken waar Hij heeft gelegen. Ga nu gauw aan zijn leerlingen vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Zeg tegen hen: 'Hij zal voor jullie uit reizen naar Galilea. Daar zullen jullie Hem zien.' Dit moest ik jullie zeggen." Ze gingen snel bij het graf weg, bang en blij tegelijk. Ze liepen snel, om het gauw aan de leerlingen te gaan vertellen. Onderweg kwam Jezus hen tegemoet en groette hen. Ze kwamen dichterbij, pakten zijn voeten vast en lieten zich voor Hem op hun knieën vallen. Jezus zei tegen hen: "Wees niet bang. Ga naar mijn broeders en zeg hen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze Mij zien."

² Bij Marcus en Lucas gaat het om de moeder van Jakobus. Johannes vermeldt enkel Maria Magdalena.

Hieronder zie je het schilderij van (vermoedelijk Hubert) Van Eyck, 'De drie Maria's bij het graf van Jezus'.

- 🕒 **Welke elementen uit het evangelie van Matteüs zie je in het schilderij?**
- 🕒 **Er is ook zeker één heel groot verschil tussen de lezing en het kunstwerk. Welk?**
- 🕒 **De vrouwen hebben op het schilderij iets vast. Wat zou dat kunnen zijn?**



Eén toch opvallend iets geven we hierover graag nog mee, namelijk dat 'de vrouw' hier een prominente rol speelt in een Evangelie dat vooral mannen als hoofdrolspelers naar voren schuift.

Des te opvallender is het dat vrouwen op de proppen komen op twee cruciale momenten in Jezus' leven: bij Zijn geboorte (waar uiteraard zijn eigen moeder een hoofdrol kaapt) en bij Zijn dood. Waar Jezus' leerlingen het toneel reeds lang verlaten hebben, zijn de vrouwen hem gevolgd tot het einde en zijn ze als eerste getuige van Jezus' verrijzenis.

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN

Lang geleden wilden de dieren God danken voor alles wat ze van Hem hadden gekregen.

Maar ... waar was de berg waarop ze dat konden doen?

De slak wist het: 'Die berg staat aan het einde van de wereld. Kom, ik wijs jullie de weg.'

De slak ging naar de berg, de dieren volgden hem.

De weg die liep over bergen en dalen konden de dieren gemakkelijk volgen, dat ze het niet alleen overdag, maar ook 's nachts konden zien.

Eindelijk zagen ze de berg die met zijn top in de hemel stond.

'Kom maar, slak,' zeiden de dieren, 'ga jij maar voorop.'

Maar de slak zei niets. Toen klopten de dieren op zijn huisje.

Maar de slak was er niet meer. Er was niets meer van hem over.

Met al wat hij had, met al wat hij kon,

had hij een zilveren, glinsterend spoor achtergelaten om de andere dieren de weg te wijzen.

WIST JE DAT

- ⦿ op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag geen eucharistie wordt gevierd, omwille van het lijden van Jezus?
- ⦿ ook de klokken niet luiden op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, omdat ze dan in Rome zitten? Paaseieren halen hè...

PASEN



Mannekes, het is zover! Voor ons, christenen, is het de belangrijkste feestdag van het ganse jaar!

We vieren de verrijzenis van Jezus en niet geheel toevallig ontwaakt in deze periode ook de natuur uit haar winterslaap. Ook de natuur viert Pasen: het leven haalt het op de dood.

Zalig Pasen!

Vandaag komt het evangelie uit Johannes 20, 1-9:

Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg naar het graf. Het was nog donker. Toen ze daar aankwam, zag ze dat de steen die voor de ingang van het graf had gelegen, was weggerold. Snel ging ze naar Simon Petrus en naar Jezus' beste vriend, Johannes. Ze zei tegen hen: "Ze hebben de Heer Jezus weggehaald uit het graf! En we weten niet waar ze Hem neergelegd hebben!" Petrus en de andere leerling gingen toen ook naar het graf. Ze liepen allebei snel. Maar de andere leerling liep sneller dan Petrus en kwam het eerst bij het graf. Hij bukte zich om in het graf te kijken en zag de linnen doeken liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus kwam achter hem aan. Hij ging wel het graf binnen en zag de linnen doeken liggen. Maar de doek die om Jezus' hoofd had gezeten, lag daar niet bij. Die doek was opgerold en lag apart. Toen ging ook de leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen. Door wat hij zag, geloofde hij Maria's verhaal. Want ze wisten nog niet dat in de Boeken staat dat Hij uit de dood zou opstaan.

Beluister het liedje 'Who you say I am' van Hillsong. Je vindt de liedjestekst op de volgende bladzijde. De link naar het liedje vind je op YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=IKw6uqtGFfo>

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN

- 🕒 Dit lied gaat over Jezus' kruisdood en verrijzenis. Hoe wordt dit duidelijk in het liedje?
- 🕒 Het lied gaat ook over Gods oneindige liefde voor de mens. Hoe voel ik dat God mij liefheeft?
- 🕒 Hoe kan ik die liefde doorgeven aan anderen?

Who You say I am – Hillsong

Who am I that the highest King Would welcome me I was lost but He brought me in Oh His love for me Oh His love for me	Wie ben ik dat de hoogste koning Me zou verwelkomen Ik was verloren maar hij bracht me binnen Oh zijn liefde voor mij Oh zijn liefde voor mij
Who the Son sets free Oh is free indeed I'm a child of God Yes I am	Wie de Zoon bevrijdt Oh is inderdaad gratis Ik ben een kind van God Ja dat ben ik
Free at last He has ransomed me His grace runs deep While I was a slave to sin Jesus died for me Yes He died for me	Eindelijk heeft Hij mij vrijgekocht Zijn genade loopt diep Terwijl ik een slaaf van de zonde was Jezus stierf voor mij Ja, hij stierf voor mij
Who the Son sets free Oh is free indeed I'm a child of God Yes I am	Wie de Zoon bevrijdt Oh is inderdaad gratis Ik ben een kind van God Ja dat ben ik
In my Father's house There's a place for me I'm a child of God Yes I am	In het huis van mijn vader Er is een plaats voor mij Ik ben een kind van God Ja dat ben ik
I am chosen Not forsaken I am who You say I am	Ik ben gekozen Niet in de steek gelaten Ik ben wie U zegt dat ik ben
You are for me Not against me I am who You say I am I am who You say I am	Jij bent voor mij Niet tegen mij Ik ben wie U zegt dat ik ben Ik ben wie U zegt dat ik ben
Who the Son sets free Oh is free indeed I'm a child of God Yes I am	Wie de Zoon bevrijdt Oh is inderdaad gratis Ik ben een kind van God Ja dat ben ik
Chorus x2	Refrein x2

WIST JE DAT

- ⦿ Pasen elk jaar op een andere datum valt? (Duh!) In 325 bepaalde het concilie van Nicea dat Pasen moest gevierd worden op de zondag na de volle maan die volgt op 21 maart (dus ten vroegste 22 maart en ten laatste 25 april).
- ⦿ in alle culturen eieren symbool van vruchtbaarheid zijn? In het christendom werd dit dan ook een symbool van leven, van de verrijzenis.
- ⦿ ook de haas een symbool van vruchtbaarheid is? Dat een paashaas eieren legt, kan verklaard worden door het feit dat vogels hun eieren dikwijls achterlieten in lege hazenholen. TADAA!
- ⦿ in Oekraïne paaseieren 'pysanky' genoemd worden? Deze rauwe, knap beschilderde eieren beschermen woningen tegen ongeluk en boze geesten.

DOE JE (PAAS)BEST

Zoals reeds aangekondigd bij het begin van dit bundeltje, geven we jullie ook graag een opdracht mee voor de ganse week.

Wij vragen ons namelijk af hoe het allemaal geweest was, mocht Jezus' verhaal zich vandaag afgespeeld hebben. Hoe zouden Zijn Instagram stories, Zijn Facebook wall, Zijn Tik Tok account of Zijn Twitter eruit gezien hebben? Of misschien had Hij wel een videoblog en een YouTubekanaal?

Jullie, jonkies van de 21^{ste} eeuw, hebben daar vast wel ideeën over.

We dagen jullie dan ook graag uit om gedurende de week, op de verschillende hoogdagen, jullie creatieve kant te laten zien op een social medium naar keuze en dat met ons, te delen. 😊 Deal?

Dan rest ons enkel nog jullie van harte een heel mooie Goede Week te wensen en hopelijk tot binnenkort! 😊

Inspirelli Lier