

# BRONMOMENT

*“Mag men dan goed met kwaad vergelden,  
dat zij mij een kuil mogen graven?”  
vraagt Jeremia (Jr 18, 20).  
Ja, zij hebben een valkuil gegraven  
om U tot ongeduld te brengen,  
telkens opnieuw gaven zij U volop  
aanleiding tot verontwaardiging.  
Maar wat betekent dit graafwerk  
bij de bodemloze afgrond van uw zachtmoedigheid?  
Door goed met kwaad te vergelden  
groeven zij U een valkuil;  
maar de liefde laat zich niet verbitteren,  
laat zich niet onbedachtzaam meeslepen,  
vergaat nimmer,  
stort zich niet blindelings in een kuil,  
en het kwaad dat haar wordt aangedaan  
vergelt ze met goed.*

*Bernardus' toespraak over het Lijden des Heren,  
(woensdag in de Goede Week ,8)*

Heer,

De lente om ons heen zingt van nieuw leven.  
Zij lijkt al te weten dat dood en schuld  
niet opgewassen zijn  
tegen de overmaat van uw liefde.

Ook wij verlangen naar nieuw leven.  
Neem ons bij de hand  
om samen met U de overgang te maken  
van de duisternis van Goede Vrijdag  
naar het heldere licht van de Paasmorgen.

En wanneer wij geconfronteerd worden  
met het geweld van deze wereld,  
leer ons dan zachtmoedig te zijn zoals Gij.

Help ons  
mèt U mee beminnen  
mèt U mee dragen  
tot alles is volbracht.

(KG)

