

BRONMOMENT

“Wat zou het echter betekenen dat Maria Jezus draagt in haar schoot, terwijl Jozef Hem bij de heenreis naar Egypte en bij de terugreis op zijn schouders draagt en Simeon Hem in zijn armen neemt? Deze drie zijn voor ons een zinnebeeld van de drie rangen der uitverkorenen. Maria van de predikers, Jozef van hen die lijden omwille van hun geloof, Simeon van hen die goede werken doen.

*Hij die anderen het evangelie verkondigt, draagt Jezus als het ware in zijn schoot, om Hem voor anderen te baren, of beter gezegd, om de anderen voor Hem te baren (...)
Als iemand brood verschaft aan de hongerige en drank aan de dorstige, en vol ijver de overige werken van barmhartigheid beoefent, mag men dan van zo iemand niet zeggen dat hij Christus in zijn armen draagt?”*

*Uit de geschriften van Bernardus
(Toespraken over verschillende onderwerpen 51)*



*Hemelse Vader,
Toen uw enige Zoon Jezus Christus opstond uit de doden zond Hij zijn leerlingen uit om “alle volken tot leerling te maken”.
Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel: wij delen allemaal in de missie van de Kerk.
Sterk ons met de gaven van de Geest, zodat wij dapper en onvermoeibaar blijven getuigen van het evangelie.
Zo kan de Kerk haar opdracht die nog lang niet voltooid is, nieuwe uitdrukkingen geven die leven en licht brengen in onze wereld.*

*Help ons om de reddende liefde en de genade van Jezus tastbaar te maken voor alle mensen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus, die met U leeft en heerst, in eenheid met de heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.*

Amen

(gebed wereldmissiemaand 2019)

