

‘Wij beoefenen de liefde tot de naaste
op drievoudige wijze:
door de liefde te zaaien waar ze niet bestaat;
door haar te bevorderen waar ze bestaat
en door te verhinderen
dat ze sterft of vermindert.
Hij die deze liefde tot de naaste met een
zuiver hart beoefent,
zal ongetwijfeld groeien
in de liefde tot God’

Uit de geschriften van de H. Bernardus,
Div. 96,6 - Preken over diverse onderwerpen -

Heer Jezus,
U hebt ons zelf een weg gewezen
naar een echt geloof dat ons leven bepaalt.
Het is de weg van de alledaagse
en behulpzame liefde tot de naaste.

Op deze weg ontmoeten wij U,
onbekend en gekend.
Leid ons, Licht van het leven, langs dit pad.
Laat ons het gaan in geduld,
steeds verder en steeds opnieuw.

Geef ons de kracht ons te wagen aan de mens
in de gave onszelf te geven.
Dan komt U zelf ons tegemoet in de naaste
als onbegrijpelijke eenheid met hen
die onze liefde ontvangen.

J. De Rooy

