

Er zijn er die de vrede ontvangen,
anderen die de vrede bewaren,
en weer anderen die vrede bewerken.
Men kan hen ook met andere namen noemen:
vreedzamen, lijdzamen, vredestichters.
(...)

De vredestichters bewerken niet alleen vrede
in zichzelf en in anderen,
maar ze beminnen zelfs hen
die hun de vrede willen ontroven,
zoals geschreven staat:
“Ik was een man van vrede voor hen
die vrede haten” (Ps 120,7).

Dit zijn de mensen
in wie God zijn rustplaats vindt
en zijn verblijfplaats vestigt.

Dit zijn degenen die God bemint als zijn zonen;
zij zijn de levende stenen
waarmee de wijsheid zich een tempel bouwt.

En dit bouwwerk,
waarvan God de bouwer en de bewoner is,
kan door geen geweld omvergeworpen worden,...

Uit de preken van de heilige Bernardus,
De Diversis Sermo 98

God, onze Heer,

*leer ons de tijd van uw genade herkennen:
deze dag die Gij ons geeft
om goed te maken wat wij verzuimd hebben,
om naar elkaar terug te keren
en naar U.*

*Richt onze aandacht op uw uur
dat altijd kort en kostbaar is
en laat ons naar uw toekomst leven
en uitzien naar wat nog groeien kan,
als wij de goede tijd gebruiken
die Gij ons geeft
vandaag en alle dagen van ons leven.*

F. Cromphout

