

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk



BIJEENKOMST 8
WERKBLADJE VOOR DE OUDERS

Het geschenk van de Geest. We staan er niet alleen voor.

JOHANNES 20,19-22 OVER HET ONTVANGEN VAN DE HEILIGE GEEST

[19] Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: 'Vrede!' [20] Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. [21] 'Vrede', zei Jezus nogmaals. 'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.' [22] Na deze woorden ademde Hij over hen. 'Ontvang de heilige Geest', zei Hij.

1 KORINTIËRS 12,4-11 OVER DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST

4 Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde. **7** Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. **8** Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven; aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest; **9** aan een derde door dezelfde Geest het geloof; en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest de gave om ziekten te genezen, **10** de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten, het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen. **11** Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.

ROMEINEN 12,6-8 OVER HET GEBRUIK VAN DE GAVEN

[6] De geestelijke gaven die wij bezitten, verschillen naar de bijzondere gade die ieder van ons is geschonken. Is het de gave van de profetie, gebruik die dan in overeenstemming met het geloof. [7] Is het de gave van dienstbetoon of van lering, leg u dan toe op dienstbetoon of onderricht. [8] Wie anderen kan bemoedigen, moet dat doen. Wie iets heeft uit te delen, moet het zonder bijbedoelingen wegschenken. Als u leiding geeft, doe het met ijver, als u barmhartigheid bewijst, doe het blijmoedig.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Vicariaat Brussel
Dienst Verkondigen en Vieren
Vlasfabriekstraat 14
1060 Brussel
Tel. 02 533 29 34
E-mail: wim.catechese@skynet.be



Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk

SUGGESTIE VOOR GESPREKSVRAGEN

Johannes 20,19-22

- Hoe begroeten jullie elkaar?
- Wat zou Jezus bedoelen als Hij zijn leerlingen begroet met 'Vrede'?
- Welke opdracht krijgen zijn leerlingen?
- De leerlingen krijgen hulp: welke?

1 Korintiërs 12,4.7-11 / Romeinen 12,6-8

- Hoe kunnen we de gaven van de Geest begrijpen als mensen van de 21^e eeuw?
 1. 1 Korintiërs: wijsheid, kennis, het geloof, geneeskracht, wonderen doen, profeteren, het vermogen om te onderscheiden, talen te spreken of te verstaan;
 2. Romeinen: profeteren, dienen, onderwijzen, bemoedigen, delen, leiding geven, barmhartig zijn.
- Kan je, uit je eigen leven, een concreet voorbeeld van één of meerdere van deze gaven geven?
- Heb je het gevoel te leven begenadigd met Gods Geest? (H)erken je dat de Geest in je eigen leven aan het werk is?

GAVEN BIJ DE KINDEREN

- Welke gave(n) komt (komen) het best tot uiting bij jouw kinderen?
- Hoe zie je dat verder evolueren?
- Wat kan je zelf ook doen om deze gave(n) verder te laten groeien?

Mijn 'doe-kaartje'

Hoe zal ik mijn kind steunen?

.....
.....

Bespreek dit engagement met uw kind of met uw partner

Hoe zullen we elkaar steunen?

.....
.....
.....