



CCV Gent



NA RELATIEBREUK – OUDENAARDE 2026-2027

Dinsdag 29 september 2026 om 19.45u

Mijn vrouw wil pas over een paar jaar scheiden. (M)

Vrijdag 16 oktober 2026 tot en met zondag 18 oktober 2026 ABDIJWEEKEND

Monasterium Zonnelied, Mariakerkelaan 212 te 8400 Oostende

Vóór 1 september 2026 contact opnemen én INSCHRIJVEN bij Karine (e-mail of gsm)

Dinsdag 24 november 2026 om 19.45u

Kinderen moeten over beide ouders kunnen praten. (K)

Zondag 27 december 2026 KERSTBEZINNING om 17.00u

Tegen vrijdagavond 18/12/2026 INSCHRIJVEN bij Karine (e-mail of gsm) met kostedelende maaltijd!

Dinsdag 26 januari 2027 om 19.45u

4 vragen die elk kind stelt bij een scheiding (M)

Dinsdag 23 februari 2027 om 19.45u

Het sprookje van de boze stiefmoeder (K)

Dinsdag 30 maart 2027 om 19.45u

Scheiden, dat is je lijf dat doordoet, maar je hart dat openscheurt. (M)

Dinsdag 27 april 2027 om 19.45u

Prentenboek dat kinderen van gescheiden ouders een houvast biedt. (K)

Dinsdag 25 mei 2027 gebedsdienst KERSELARE om 19.00u

Bedevaartsoord O.L.Vr. van Kerselare te Oudenaarde,

Dinsdag 29 juni 2027 om 19.45u laatste samenkomst van het werkjaar!!!

14 dagen vóóraf INSCHRIJVEN bij Karine (e-mail of gsm) met kostedelende maaltijd!

AL ONZE BIJEENKOMSTEN HEBBEN PLAATS TE **OUDENAARDE, HOOGSTRAAT 28** in het vergaderlokaaltje bij de Zusters Bernardinnen. We komen samen om 19.45u. Kostprijs per avond 4,00 Euro (drankje inbegrepen).

Met vriendelijke groeten, Karine, Martine, Monique, Annie, Ludwine

NA RELATIEBREUK - OUDENAARDE

De groep is bedoeld voor mensen die te maken hebben met een relatiebreuk: verdriet, agressie, zoeken naar houvast en perspectief ... Het zijn allemaal aspecten van een verbroken relatie. Hoe ga je er mee om en hoe verwerk je dat?

Wij willen als lotgenoten elkaar helpen en tot steun zijn.

In deze lotgenotengroep wordt erover gepraat en worden ervaringen gedeeld. Te allen tijde kan iemand aansluiten, zowel mensen die pas uit elkaar zijn, als personen voor wie het al meerdere jaren geleden is. Het is een vriendengroep die overlegt, zorg draagt voor elkaar en waar iedereen mag thuiskomen. Elke maand komt er een thema aan bod, zoals feestdagen, oude en nieuwe vriendschapsbanden, vakantie in zicht... wat nu? , onze kinderen en hun verwerking,... Aansluitend is er uitwisseling en gezellig samenzijn. Jaarlijks zijn er ook een paar 'speciale' bijeenkomsten, zoals de kerstbijeenkomst, het abdijweekend en de gebedsdienst te Kerselare.

OUDENAARDE

Deze groep loopt het hele jaar door en hier zijn altijd nieuwe mensen welkom.

Begeleiding: Stuurgroep vrijwilligers:

Karine De Bock, karine.debock@gmail.com

Martine Crispyn, crispynmartine@gmail.com

Monique Martens, martens.mon@outlook.com

Vrijwilligers: Van Daele Annie, De Vrieze Ludwine

www.otheo.be> Kerk in Vlaanderen > Vorming – CCV > Gent > terugkerende initiatieven> Diocesane werking na scheiding

Belangrijkste **“spelregels” van onze gespreksgroep**

- iedereen is hier welkom, wij zijn een open groep.
- Wat hier verteld wordt, wordt niet op straat gedragen. Anders kan onze groep niet blijven bestaan.
- We willen in geen geval stalking binnen onze groep. Dit is onaanvaardbaar.
- We hebben respect en waardering voor ieders eigen mening, ook als die totaal anders is dan de onze.
- We **LUISTEREN** naar elkaar, zonder te onderbreken, en zorgen dat we tijd en ruimte laten zodat **IEDEREEN** aan de beurt kan komen.
- Kostprijs per avond: 4,00 drankje inbegrepen.
- Iedereen is vrij, maar gewoonlijk brengt degene die in deze maand jarig was een klein versnaperingetje of drankje mee (**om praktische redenen: vooraf laten weten aub !!!**)
- Om 19.45u bent u welkom met een glaasje en rond 22.00 u ronden we af met een glaasje
- Wens je ook eens een thema aan te brengen en te begeleiden, fijn idee, laat het ons weten.

Afdrukdatum: 12/05/2026