

Voorbereiding op de eerste communie in 2024

HUISBEZOEK

Zodra we je inschrijving ontvangen, neemt een catechist contact met je op en regelt een bezoekje bij je thuis. **Kennismaking** staat voorop, maar je krijgt ook concrete informatie over het geloofscafé, het eerstecommunietraject en de catechese voor allen.

INSTAPVIERINGEN

De kinderen nemen samen met hun ouders deel aan **2 instapvieringen**. Deze gaan door in de OLV-St-Pieterskerk, op:

- * zondag 28 januari, en
- * zondag 14 april

Een uurtje vooraf vindt de catechese plaats. We komen samen in de kerk om 8u30. De viering start om 9u30.

EERSTECOMMUNIETOCHT

Voor alle kinderen en hun ouders is er de **eerstecommunietocht** op zaterdag 9 maart, in de OLV-St-Pieterskerk. U kan zelf een tijdslot kiezen tussen 13u30 en 16u00.

ZONDAGSE ZALIGHEID

Tenslotte een warme uitnodiging om deel te nemen aan de 'catechese voor allen' op zondagen 17 december, 14 januari, 11 februari en 21 april, telkens van 9u45 tot 10u30 in het Sint-Baafshuis. De kinderen gaan er op hun niveau aan de slag rond het evangelie van die zondag.

Eerste communie op onze parochie

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan voor kinderen met geboortjaar 2016, en ouder, en dit tot en met 1 december.

Je gebruikt best het digitale formulier op de parochiale **website**. Je kan de QR-code scannen die je op de keerzijde van deze folder vindt.

Op de startpagina van de website klik je op de tegel 'Eerste Communie.' Je vindt er de link naar het **inschrijvingsformulier**.

BIJDRAGE

We vragen voor het volgen van het eerstecommunie-traject een **bijdrage** van 15 euro (verzekering, fotograaf, administratie, catechesemateriaal...). Betaling gebeurt bij voorkeur contant.

EERSTECOMMUNIEVIERING

De eerstecommunieviering gaat door op Hemelvaartsdag **9 mei**, om 9u30 in de **Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk** (Sint-Pietersplein, Gent).

We houden een **inoefenmoment** op woensdag 8 mei, van 13u15 tot 14u30 in dezelfde kerk.



PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER
BIEZEKAPELSTRAAT 4 9000 GENT
T 09 269 14 82



Op weg
naar de
**Eerste
Communie**

IK WIL MIJN EERSTE COMMUNIE DOEN

Met Jezus aan tafel...

Tot op vandaag doen christenen nog steeds wat Jezus van hen vroeg tijdens het laatste avondmaal. Ze komen samen en houden in zijn naam een maaltijd.

Wanneer tijdens de eucharistie (de 'mis') de priester het brood en de wijn neemt en zegent, spreekt hij de woorden uit die Jezus zelf sprak: 'Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed.'

Op die manier komt Jezus onder ons aanwezig: in het teken van brood dat we samen eten en wijn die we samen nuttigen. Zo maakt Hij ons duidelijk: Hij is als levend voedsel voor ons.

Christenen geloven dat Jezus hen nooit dichter nabij is dan in de communie, wanneer ze het brood, het Lichaam van Christus, ontvangen.

Daarom ook dat we kinderen goed willen voorbereiden op dit mooie moment: we gaan met hen op weg, opdat ze Jezus en al het goede dat Hij aan de mensen leerde zouden mogen kennen, én waarmaken.



Geloofscafé

Om samen op weg te gaan worden de ouders uitgenodigd naar het **Geloofscafé**: laagdrempelige gesprekken rond geloof en leven. Deze gaan door op donderdagen **18 en 25 januari, 1 en 8 februari** 2024 van 20u tot 21u in het Sint-Baafshuis.

Een eerste keuze

Als ouder maak je voor de eerste communie de keuze:

Je kind kan aansluiten bij de **gezamenlijke** eerstecomunieviering die op onze parochie doorgaat op Hemelvaartsdag, **donderdag 9 mei**, in de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk om 9u30.

Ofwel neem je reeds regelmatig samen met je kind deel aan de eucharistie. Dan is je kind misschien voldoende klaar om de eerste communie te doen in een **gewone** zondagsviering. Die beslissing wordt genomen in samenspraak met de catechisten en de pastoor.



Deze QR-code biedt toegang tot de website van de parochie:



De laatste keer dat Jezus samen met zijn vrienden aan tafel ging, nam hij het brood.

*'Ik ben als dit brood,' zei Hij.
'Gebroken en uitgedeeld
voor iedereen,
voor groot en klein.
Dit brood is mijn lichaam.'*

Hij deelde het brood uit onder zijn vrienden en zij aten ervan.

Toen nam Hij de beker met wijn.

*'Ik ben ook als deze wijn,' zei Hij.
'Uitgegoten voor velen,
voor groot en klein.
Zo gaat dat als je van mensen houdt.
Deze wijn is mijn bloed.'*

Ik hoop dat jullie nog vaak samen komen om het brood te eten en de wijn te drinken, opdat jullie zouden weten hoeveel ik van jullie hou!

(Naar Lucas 22, 14-23)