



*‘Het is een echt spel’. ‘Coole ballonnen.’
‘Tof als je mama de opdracht krijgt
om een drankje aan te bieden ;-).’*

Drie spontane reacties van mijn elfjarige zoon die zich op het vormsel voorbereidt, en met wie ik Karpos speelde.

Karpos verdient het om een educatief spel genoemd te worden. Het is leuk, leerrijk en het gaat naar de diepte op een speelse manier. Het is bovendien erg mooi vormgegeven. De vruchten van de Geest hebben voor ons geen geheimen meer.

En we hebben er spelend een tiende ontdekt: creativiteit. Die ‘karpos’ was zeker bij de makers toen ze dit ‘geïnspireerde’ spel bedachten.

Een echte aanrader!

Piet Raes

Bisschoppelijk gedelegeerde voor vorming en catechese