

25 december 2020

Kerstmis



Lucas 2, 1-14.

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret naar Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij ontwikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: „Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. „Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. „En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe." Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare, zij verheerlijkten God met de woorden: „Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft."

Paar gedachten bij het evangelie:

Met welke gevoelens hebben we dit jaar onze kerststal gezet?

Een bewogen jaar dat we niet zo snel zullen vergeten: met een onbekend virus dat onze wereld zo goed als lam legde en haar nog altijd in zijn greep houdt, met presidenten die aftreden, met presidenten die niet willen aftreden, met de aanhoudende conflicten her en der, met vluchtelingen die op weg blijven gaan naar een betere plek en de velen die daarbij onderweg omkomen.

In die lange rij van mensen onderweg wordt vandaag God geboren, komt Hij op ons toe, in een klein, weerloos Kind, ver van Zijn Vaderhuis. God komt tot ons in een klein kind, klein en afhankelijk van de goede zorgen van mensen, niet onmiddellijk een succesverhaal. Stel dat hij als een generaal gekomen was, met in zijn zog, kanonnen en tanks en een machtig leger, zou Hij dan aanvaard worden zijn? Misschien dat er mensen Hem zouden volgen, uit angst, uit vrees, uit zelfgewin door mee te doen met de machtigste en zo hun eigen leven veilig te stellen. Zouden we God zo hebben kunnen beminnen? Ik in elk geval niet. Wat sommigen ook beweren, de wereld kan je niet winnen met geweld en oorlog voeren. Onze God zag het anders, Hij komt en wordt mens, met al wat dat inhoudt, vanaf de geboorte tot aan de dood, niet alleen in het mooie en goede, maar ook blootgesteld aan de pijn en het kwade, volledig mens, meemakend wat wij als mensen kunnen meemaken. Zo vertrouwt Hij zich aan ons toe, opdat wij voor Hem zouden zorgen. Wil je me binnenlaten, wil je mij beminnen vraagt Hij? En toch kreeg Hij de deur, nog voor Hij geboren werd.

In de marge van een volkstelling werd Hij geboren, in de armen van een jonge vrouw en een timmerman. Moest dit de Vrededorst, Goddelijke Held worden die Jesaja voorspeld had? Bij die kribbe ontmoeten de herders en het Kind elkaar als daklozen, ze vinden er wel vreugde en vrede, hen toegezegd. Ook de wijzen zijn als het ware dakloos, onderweg, ver van huis. Zij keren terug met vrede in hun hart. We horen en zien veel over mensen die dakloos zijn. Wijzelf hebben een huis, een thuis, maar zijn we soms ook niet een beetje geestelijk dakloos? Voelen we ons spiritueel ergens thuis? Kennen we vrede in ons hart? Wat vervult ons met vreugde? Wellicht trekt het verhaal van de stal ons aan, omdat we proeven dat Jezus ons thuisbrengt, als we vervreemd zijn geraakt, zelfs als we een gevoel van godverlatenheid delen in deze Coronatijd. Als we ons door dit verhaal laten aanspreken weten we niet waar het ons brengen zal. 'Wees niet bang' zegt de engel tot de herders. Hij zegt het ook tot ons vandaag: 'Ga maar op weg! Wees niet bang! Wat je ook overkomt, God staat aan jouw kant. Ook al krijg je de deur van de herberg op je neus, Ik laat je niet in de steek. Ik maak iets nieuws', zegt God, 'iets ongezien'. Er wordt ons een nieuw begin aangezegd. Vandaag klopt Hij aan onze deur en vraagt: 'Mag Ik bij jou binnen, mag Ik in jouw leven, in jouw hart komen wonen?' Moge Kerstdag, met hoe weinig mensen we ook kunnen vieren, een unieke dag van ontmoeting worden, vooral met die kleine Jezus in de kribbe die zegt: 'Vertrouw maar, Ik geef je mijn vreugde en mijn vrede, aan iedereen van goede wil'.

Bidden wij:

Kerstmis, een feest van vreugde, vreugde om een Kind.

Bidden wij om blijheid en vreugde bij vele mensen: dat zij bij elkaar het goede mogen zien.

Kerstmis, een feest van eenvoud, de eenvoud van de herders.

Bidden wij om een geest van eenvoud bij vele mensen:

dat zij tevreden kunnen zijn en gelukkig met de gewone dingen van het leven.

Kerstmis, een feest van vrede, de vrede waarover engelen zingen.

Bidden wij om meer vrede in de wereld, in alle conflictgebieden, om vrede in ons eigen hart.

Kerstmis, een feest van liefde, de liefde van God voor de mens.

Bidden wij om liefde van ouders voor elkaar,

om liefde tussen ouders en al hun kinderen,

om een nieuw begin in families die verdeeld zijn geraakt.

Kerstmis, een feest van levenskracht, de levenskracht van Maria en Jozef.

Bidden wij om moed en geduld, voor hen die het moeilijk hebben in deze Coronatijd

voor onszelf bij het instappen van het nieuwe jaar.

Gebed

God, onze Vader, uw Zoon Jezus is geboren in Betlehem,

terwijl Maria en Jozef van Nazaret op weg waren naar Jeruzalem.

Jezus is onderweg geboren, als een vluchteling.

In de opvang was er voor hen geen plaats meer.

Door hem bent U in de wereld gekomen, bescheiden, in armoede.

Help mij Heer, om U te herkennen in arme en bescheiden mensen.

Help mij om U geboren te doen worden in mijn hart en in het hart van de wereld.

Help ons Heer, om zoals de herders bij de kribbe te getuigen

van wat wij hebben gezien en gehoord:

de blijde boodschap van de heerlijkheid van God

en de vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft. Amen.

Een volledig uitgewerkte huisliturgie vind je op Kerknet:

<https://www.kerknet.be/vicariaat-brussel/artikel/huisliturgie-kerstdag>

Een gebedsmeditatie bij deze zondag kan je bekijken en beluisteren via:

<https://www.kerknet.be/vicariaat-brussel/artikel/bidden-bij-de-kribbe?microsite=246>

