

Liturgie Kerstmis

(25 december 2020)

Kruisteken en Openingswoord

Pr. In de naam van +de Vader, +de Zoon en de +H. Geest. +Amen.
Genade en vrede voor u, vanwege God, de Eeuwige, vanwege Jezus Christus, zijn Eniggeboren Zoon en vanwege de heilige Geest, die ons samenbrengt en ons tot gemeenschap maakt.
Namens Jezus, die met open armen in de kribbe ligt en elke mens in zijn armen wil sluiten, heet ik jullie allen van harte welkom. Dankzij Hem is het niet langer nacht! Zijn geboorte brengt de morgen, brengt het licht! Het geeft dan ook een warm gevoel om hier op deze kerstdag, als familie van Jezus, samen te mogen vieren, als broers en zussen.

Gebed om ontferming

Pr. Maar bij elk begin nemen we onwillekeurig ook de resten van ons verleden mee en knaagt de onzekerheid over de tijd die nog moet komen. Daarom vragen we bij het begin van elke viering om Gods steun en barmhartigheid, Zijn vergeving en ontferming.

- Le. Heer, Gij die Gods vrede aankondigt en de puinen van ons hart weer opbouwt, Heer ontferm U over ons.
- Le. Christus, Gij die Gods liefde uitstraalt en ons reinigt van al ons kwaad, Christus ontferm U over ons.
- Le. Heer, Gij die het Woord van God zijt en licht brengt in onze duisternis, Heer ontferm U over ons.

Pr. Moge de goede God zich over ons ontfermen, en ons afstemmen op zijn weg ten leven. Amen.

Openingsgebed

Pr. Gij, God, één en al licht en liefde, elke morgen weer, kom zo in ons midden en herschep dit samenzijn tot een uur van genade. Maak ons allen tot morgenmensen en richt daartoe onze aandacht en ons hart op het kind van Bethlehem, op de man uit Nazareth, met wie Gij Jouw naam verbonden hebt voor eens en voorgoed: Emmanuël, God-met-ons. Amen.

Eerste lezing (*Jes. 52, 7-10*)

Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt melden, die zegt tot Sion: Uw God regeert! Hoort! Uw torenwachters verheffen hun stem, zij jubelen tegelijk, want zij zien, oog in oog, de terugkeer van de Heer naar Sion. Barst los in jubel allen samen, puinen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost; Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren; en alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.

Evangelie (*Lucas 2, 1-14*)

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was.

Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret naar Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij ontwikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: „Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. „Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. „En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe." Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare, zij verheerlijkten God met de woorden: „Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft."

Homilie

Het kerstverhaal is een mooi verhaal. Een verhaal van lang geleden: 2000 jaar oud! We vertellen het en beelden het vaak uit alsof het bijna om een te mooi sprookje gaat. Het lijkt daarmee onschadelijk gemaakt: Jezus, een onschuldig sprookjesfiguur, rondom wie talrijke verhalen bestaan die mooi zijn om te vertellen, maar geen actuele betekenis meer hebben.

Goede mensen, is het daarvoor dat we hier vandaag zijn samengekomen. Is een sprookje van lang geleden dé reden dat we de koude van buiten hebben getrotseerd om hier samen te komen? Het kerstverhaal is meer dan dat! Veel meer! Het is goed, ontzettend goed nieuws, dat mensen, ook ons nog in beweging wil zetten. Kerstmis is voor gelovigen meer dan een winterfeest. Kerstmis is de boodschap om meer mens te worden. Het kerstfeest is daarom een dringende uitnodiging om zich te verzetten tegen wat paus Franciscus noemt: de globalisering van de onverschilligheid. Wat maakt het leven de moeite waard? Niet wat je voor jezelf kan verwerven, je eigen zekerheden, maar wel wat je voor een ander mens kan betekenen: dat maakt het leven de moeite waard om geleefd te worden. Is dat niet de kernboodschap van dit kerstfeest? God die geen wil Gil zijn in een hoge ivoren toren. Maar een God die neerdaalt, God die mens wil worden, een God die onder ons wil komen wonen, die ons leven durft te delen, onze vreugde, ons verdriet: een God die niet onverschillig blijft bij het leed van mensen. Kerstmis is het feest van God die ons leven te volle wil delen. De kersttijd is daarom ook altijd een tijd van solidariteit. Het is geen toeval dat in deze donkerste dagen voor Kerstmis, telkens opnieuw de warmste week wordt gehouden: teken van solidariteit ten top: iets kunnen betekenen voor anderen: dat maakt immers het leven de moeite waard. Laten we niet wachten tot onze burens goed doen alvorens wij zelf goed proberen zijn voor hen, laten we niet wachten tot anderen ons respecteren, alvorens wij hen zelf dienen.

Lieve mensen, de vindplaats van God is de mens. In het gelaat van een ander mens, van een kwetsbaar kind, daar kan je God ontmoeten. En wat je voor deze minste mens hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan. Laten we kerstmis meer laten zijn dan een winterfeest, meer laten worden dan een sprookje. Kerstmis gebeurt hier en nu. Laat je leven rijker worden, door iets te betekenen voor die andere mens die je ontmoet. Een zalig kerstfeest!

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

Geloofsbelijdenis

Pr. Ik geloof in God die zoveel van mensen houdt dat Hij, in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem, met ons wilde meegaan door het leven van elke dag.

Al. Ik geloof in het Kind van Bethlehem dat ook genoemd wordt: Emmanuël, God-met-ons, Kind van vrede, Verlosser van de wereld.

Pr.: Ik geloof in dit Kind met z'n ouders Maria en Jozef, voor wie geen plaats was in de herberg, maar bij wie plaats is voor allen.

Al. Ik geloof in zijn leven voor alle mensen waardoor Hij verlossing bracht uit de donkerte van het kwaad.

Pr.: Ik geloof dat wij de Kerstboodschap verder kunnen dragen door de kracht van de Geest ons door Hem geschonken.

Al. Ik geloof in het kerstfeest, elk jaar opnieuw, en daarom geloof ik in een wereld van vrede. Amen.

Voorbeden

Pr. Jezus Christus is het Woord en het Licht in onze vaak duistere wereld. Op dit kerstfeest bidden wij:

Le.: Als er ooit een dag is waarin mensen een lied willen zingen, een lied van vrede voor iedereen, dan is het deze dag. God, wij bidden Jou, dat dit lied van vrede van mond tot mond mag gaan, heel de wereld door. Laat ons bidden.

Le.: Als er ooit een dag is waarin mensen pijnlijk erkennen dat er voor zo velen nog steeds geen plaats is in onze herberg... dan is het deze dag. God, wij bidden Jou, dat eindelijk ons hart gaat spreken en onze deuren opengaan. Laat ons bidden

Le.: Als ooit op een dag onweerlegbaar aan het licht is gekomen dat er hoop is voor kleine mensen, dat God een toekomst heeft voor al wat kwetsbaar is... dan is het op deze dag. God, wij bidden Jou, maak ons klein en kwetsbaar genoeg om Jouw woord te horen, om Jouw licht te ontvangen en het te laten groeien. Laten ons bidden.

Le.: Als ooit een God mensen nabij is geweest en hun heeft laten weten: 'Ik sta aan jullie kant, de kant van machtelozen', dan ben Jij het, God, op deze Kerstdag. God, wij bidden Jou, laat ons Jou ervaren zoals Gij zijt, een God-met-ons. Laat ons bidden.

Pr. Wees dan die bron in ons leven, God, bron van levend water, van helder licht. Stroom als tijd en eeuwigheid in dit bestaan, nu in deze viering, en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebod over de gaven

Pr. Goede God, in deze dagen van grote feesten leggen we eenvoudige gaven neer op dit altaar: brood en wijn, zo gewoon en toch onmisbaar. Zegen ze tot tekens van Jouw verbond met ons. Amen.

Onze Vader

Pr. Met het Kind dat ons geboren werd, zoals dit Kind het ons geleerd heeft, zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader: **Onze Vader...**

Vredewens

Pr. Vrede is geen begrip om van buitenuit op de geschiedenis te leggen. Vrede kan alleen 'in' een tijd bestaan, als wij die manier van leven een kans geven, waarmaken in ons dagelijks doen en laten. Alleen zo kan 'vrede op aarde komen' als alle mensen van goede wil hun steentje bijdragen, als wij elkaar steeds weer die vrede toewensen in woorden en daden. Zo moge Gods vrede....

Uitnodiging tot de communie

Pr. Wij mogen de stal binnengaan en ontvangen wat die ons te bieden heeft: de liefde van een Kind de zorg van Maria en Jozef, de blijheid van de herders en de vrede van de engelen. Wij mogen samen aan tafel gaan en ontvangen wat deze tafel ons te geven heeft: licht in overvloed, vreugde en hoop, de nabijheid van Jezus, God in ons midden. **Heer, ik ben niet waardig....**

Bezinning na de communie

Le.: Mochten we een beetje gelijken op de bewoners van de kerststal...
 Een beetje op Maria: meewerkend met Gods genade in overgave en in groot geloof.
 Een beetje op Jozef: dat je iets mag hebben van de bescheidenheid en trouw waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen.
 Een beetje op de engelen: boodschappers van goed nieuws, van vrede, vreugde en geluk.
 Een beetje op de herders: die hun schapen leiden en beschermen.
 Een beetje op de ezel: een-en-al-oor, luisterbereid en veel verdragend. Mocht je iets hebben van zijn koppige trouw om door te zetten op de goede weg.
 Een beetje op de os, het dier dat trekt: we hebben nood aan voortrekkers en spoortrekkers.
 En veel, heel veel op het Kind: dat ook in jou iets mag doorstralen van het echte leven en dat in jou de Liefde onweerstaanbaar wordt, iedereen verwarmend.

Slotgebed

Pr. God, onze Vader, wij danken U voor dit vreugdevol samenzijn. Help ons op deze kerstavond/dag te geloven in het wonder dat een betere wereld mogelijk is, als we naar Jezus' voorbeeld mensen van licht worden. Moge Gods Geest ons kracht en moed schenken om het licht van Kerstmis te laten schijnen in ons eigen hart en in ons eigen huis, voor alle mensen dichtbij en ver weg. Dit vragen we voor elke dag van ons leven. Amen.

Zending en zegen

Pr. Kerstmis een dag van licht en vrede. Dat kan, als we Gods vrede straks mee naar huis nemen. Dat kan, als we licht en vrede delen met alle mensen die we vandaag en morgen tegenkomen. God moge ons daarbij zegenen in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.