



Het evangelie 'lezen' via **EEN SYMBOOL**

## **DE GRAANKORREL**

Veertig dagen onderweg.

Weten we nog waarheen?

Pasen: doortocht naar nieuw leven.

Dus laten we niet achterom kijken,

maar samen uitzien naar een nieuw begin.

De stilte deed de graankorrel bij zichzelf binnentreden.

Hij ontmoette de wortel van het leven,

echt leven,

nieuw en anders.

Hij vouwde open en omhelsde vreugde en pijn.

De aarde ontving zijn volle gave

en daaruit verrees honderdvoudig leven.

Nu was de graankorrel volledig.