

[Mail naar de contactpersonen op woensdag 17/11](#)

Beste contactpersoon voor het diocesane doopproject

We willen je bedanken voor het engagement dat je op jou neemt! Het belooft een boeiende tocht te worden voor iedereen, maar als contactpersoon zal je in de eigen parochie de vinger aan de pols houden en ons informatie en impressies doorsturen over de geplande of gezette stappen. We laten je echt niet alleen daarmee en regelmatig zullen we je contacteren om tips te geven. Dit zal vaak gebeuren in de weken voorafgaand aan een nieuwe stap van het dooptraject. Hier alvast iets over de eerste twee stappen en over de planning in het algemeen.

De verspreiding

We rekenen erop dat de boekjes ten laatste in de vieringen van 20 en 21 november worden verspreid onder de (geïnteresseerde) gelovigen. Dit kan na de viering bij het verlaten van de kerk. Het is dan ook goed dat voorafgaand iets over dit bezinnende traject wordt verteld tijdens de homilie of de mededelingen: dat het een mooie kans is! Daarvoor kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van wat er in het Ten Geleide staat.

Vergeet bij de verspreiding niet de mensen die niet (meer) naar de parochiekerk kunnen komen. Er zijn bijv. ook in woonzorgcentra geïnteresseerde gelovigen die mee op tocht willen gaan.

Zorg in ieder geval voor een warme aansporing bij het uitdelen van de boekjes. En nodig uit om stap 1 alvast zelf te verwerken.

De eerste, voorbereidende stap

Die zetten we **individueel** en daartoe hebben de deelnemers dus een tochtboekje nodig ☺. Het gaat in de voorbereiding om een verdiepende tekst over de doop en/of enkele getuigenissen.

De tweede, gezamenlijke stap

Op de eerste zondag van de Advent (27 en 28 november) gaan we in heel ons bisdom **samen** van start. Om deze start extra in de verf te zetten, nodigen we jullie uit om de impuls op onze website te bekijken. In de handreiking voor de begeleiders worden enkele suggesties gegeven om tijdens de liturgie deze start onder de aandacht te brengen. Kijk dus zeker op www.levenvanuitdedoop.be

Een planning

Daarnaast is het ook belangrijk dat je met de parochieploeg een **planning** uitwerkt. Hoe willen jullie als parochiegemeenschap samen op stap gaan? Wanneer dient wat voorbereid of aangekondigd? Waar kunnen we medewerkers vinden? Het doopproject is

trouwens niet alleen een belangrijk agendapunt op de eerstkomende ploegvergadering, maar staat misschien beste elke vergadering even op de agenda.

Op basis van die planning kan je de parochianen een **kalender** meegeven. In bijlage vinden jullie een voorbeeld van hoe zo'n kalender of flyer er kan uitzien. Zo weten de geïnteresseerden wanneer de parochie een geloofsgesprek organiseert en wat ze gemeenschappelijk kunnen verwerken. Vergeet zeker ook niet op andere kanalen in te zetten: parochieblad, website, nieuwsbrief

Deel het met ons

Tenslotte zouden we heel blij zijn mochten jullie impressies, artikels, activiteiten, materiaal ... met ons delen. Dit kan op verschillende manieren. In de tweede bijlage zie je hoe.

Heb je nog vragen of opmerkingen, dan horen wij ze graag.

We wensen je een deugddoende tocht!
Hartelijke groeten
het CCV-Team