

7 vragen, 7 antwoorden

In de reeks **7 vragen, 7 antwoorden** komt deze week Marc Munters aan het woord.

Wat heeft me het meest vrije tijd doen investeren?

Als aardbeiteler heb ik niet zoveel vrije tijd en de meeste tijd daarvan wordt opgevuld door zorgen voor het gezin. Toch heb ik in het verleden verschillende jaren vormselcatechese gegeven aan de Achelse jeugd. Daar stak ik toen bijna al mijn vrije tijd in. Het waren niet alleen de samenkomsten met de jongeren, maar ook de voorbereiding van de vieringen, de vergaderingen met de catechisten en de ouders. Van september tot en met begin juni was ik wel vaak in de weer met van alles rondom de catechese. Ondanks de drukte heb ik het altijd graag gedaan.

Doe je wel eens iets uit je comfortzone?

Ik denk als ouder of tuinder dat je wel vaak uit je comfortzone wordt getrokken door allerlei omstandigheden die je niet kunt voorzien en dat zorgt wel voor angst. Maar het meest frappante vind ik zelf toch wel dat ik mijn hoogtevrees heb getrotseerd. Ik ben verschrikkelijk bang op hoge bouwwerken waarvan ik de stabiliteit niet vertrouw. Laatst stond ik op het panoramisch dak van de Dom van Berlijn. Terwijl mijn vrouw genoot van het uitzicht, zocht ik zo snel mogelijk

de weg naar beneden.

Maakt jouw geloof je sterker?

Zeker en vast. Ik zou me helemaal verloren voelen zonder geloof en er gaat geen dag voorbij dat zonder dat ik de warmte voel van Gods aanwezigheid. Zelfs als alles tegenzit moet ik mezelf weer oprapen met Gods geborgenheid om de problemen het hoofd te bieden. Maar natuurlijk voel ik me gesterkt door het geloof op zeer mooie en emotionele momenten. De zondagsviering geeft me weer de kracht om de wereldse problemen te trotseren. Wat zou ik zijn zonder geloof?

Wat heb ik ervaren als “van God”?

Het zal wel een cliché zijn als ik antwoord dat het de geboorte van mijn kinderen is. Maar er is nu eenmaal niets dat zulke momenten kan over-



© M.M.

treffen. Ik voelde me zo klein in dat wonder dat ik alleen maar dankbaar kon zijn om dat nieuwe leven te mogen begeleiden. Al moet ik zeggen dat ik nog steeds mijn huwelijksviering, nu al bijna 34 jaar geleden, nog zeer bewust herinner en dat ik het evenzeer als een Gods geschenk ervaar.

Wat was voor mij tot nu toe de meest inspirerende plek?

Ik ben enkele keren in Israël geweest en daar heb ik vele heilige plaatsen bezocht. Vooral Jeruzalem bekoort me heel sterk. Zeker Dominus Flevit op de Olijfberg is zo'n plaats. Hier weende de Heer over het lot van Jeruzalem. Maar toch voel ik de verbondenheid met de heerlijkheid van God het sterkst op de berg Tabor. Vooral als je er bijna alleen kunt vertoeven, zonder de drukte van het massatoerisme. Het gaat om de locatie, de gebeurtenis en natuurlijk ook mijn persoonlijk verlangen om van deze plek een bijzondere plek te maken. Er zijn geeft me een gelukkig gevoel dat nog lang nazindert, zelfs bij de gedachte aan het bezoek.

Wat ontdekte ik in mijn leven als de meest indrukwekkende muziek?

Ik kan genieten van verschillende soorten muziek. Van Deep purple en Abba, nederlandstalige muziek en Franse chansons, toch vind ik de muziek van de Tsjechische

componist Smetana, MA VLAST (mijn vaderland) zo indrukwekkend meeslepend dat ik bij dit meesterwerk steeds weer in vervoering kom. Vooral als je de uitleg van dit stuk erbij neemt. Het deel over de Moldau (Vltava) doet me het meest. Ik zie het weer voor mij alsof ik op een bootje zit op de Moldau. Dit kan eindeloos duren voor mij.

Wat deed mij een kaarsje branden?

Kaarsen branden doe ik wel vaker. Niet alleen thuis maar vaak in de kerk, kapel of op een bedevaartsplaats. Vaak is het bedoeld als dank voor het geluk en de liefde van Onze Lieve Heer dat ik mocht ervaren. Natuurlijk brand ik ook vaak kaarsen bij onze Sint Antonius in de kerk van Achel-dorp. Ik dank Antonius dat ik weer eens zoveel mocht terugvinden wat weer verloren was. Gereedschap, liefde, een goede verstandhouding enz.. Een tijdje terug brandde ik een kaarsje bij Maria opdat een van de burens weer gelukkiger mocht worden en dat de nare situatie zich zou oplossen. En Maria heeft zich ontfermt over deze kwestie, zodat alles weer naar het normale gaat. Ik denk dat we wat meer moeten vertrouwen op de Heiligen die waken over ons.

M.M.