

Op Weg
naar het
vormsel



Op Weg
naar het
vormsel

Op Weg
naar het
vormsel

Het kruisteken is het symbool van een vriend van Jezus. Je kan een kruisbeeld in de woonkamer zien hangen, je ziet ook mensen een kruisteken maken, er zijn ook mensen die een kruisje rond de nek dragen.

Waar heb jij al eens een kruisbeeld gezien of een kruisteken zien maken?



Op Weg
naar het
vormsel



Op Weg
naar het
vormsel

Op Weg
naar het
vormsel

Gommen, iets wegvegen. Je kent het wel?! Als vrienden van Jezus geloven we erin dat onze fouten door God worden weggegomd als we dat willen, we noemen dat vergeving krijgen.

Waarvoor wil jij om vergeving vragen?

Zingen! Vreugdevol samen zijn!
Vrienden van Jezus doen niets liever.
Dat hoor je vooral in de Kerk. Tijdens de viering wordt er veel gezongen omdat we blij en gelukkig zijn dat Jezus onze vriend wil zijn.

Ken jij een liedje dat in de kerk gezongen wordt?

Op Weg
naar het
vormsel



Op Weg
naar het
vormsel

Op weg
naar het
vormsel

'De Bijbel. Het boek met verhalen van God op weg met mensen en mensen op weg met God, vroeger en nu. Vrienden van Jezus lezen er heel graag in om op zoek te gaan naar hoe ze kunnen leven zoals Jezus'.

Heb je een lievelingsverhaal uit de bijbel? Zo ja, welk?

Op weg
naar het
vormsel



Op weg
naar het
vormsel

Een lector, da's een moeilijk woord, dat is een man of een vrouw die ook iets aan de micro tijdens de viering in de Kerk leest. Zij of hij leest ofwel iets uit de Bijbel, vraagt om vergeving of bidt in naam van alle mensen die in de Kerk zitten.

Ken jij iemand die soms voorleest in Kerk?

Op weg
naar het
vormsel



Op weg
naar het
vormsel

Vooraleer we naar het verhaal van Jezus luisteren in de Kerk maken we drie kruisjes en bidden we: Heer, leer me denken zoals Jij, leer me spreken zoals Jij en leer me graag zien zoals Jij.

**Dacht, sprak of zag je iemand al eens graag zoals Jezus?
Zo ja, wanneer?**

Bidden betekent spreken tegen God.
Hij luistert altijd naar onze vragen.
Hij wil met ons meegaan. Hij ziet ons ontzettend graag.

**Wat wil jij aan God vragen?
Waarvoor wil jij bidden?**

Op weg
naar het
vormsel



Op weg
naar het
vormsel

Op weg naar het vormsel



Op weg naar het vormsel

Tijdens het laatste avondmaal brak Jezus brood en verdeelde Hij de wijn. Dat gebeurt nu ook nog in de viering om Jezus te gedenken. We geloven dat Hij bij ons/onder ons is als we samen opnieuw doen wat hij deed.

**Wanneer ging jij
voor het laatst naar de viering?
Hoe voelde je in de viering?**

Op weg naar het vormsel



De priester gaat ons voor tijdens de viering. Hij is als het ware Jezus die aanwezig is. Maar ook na de viering wil Hij Jezus in de wereld brengen en probeert hij goed te doen.

**Ken jij een priester?
Wat zou je hem willen vragen?
Wat begrijp je niet zo goed?**

Op weg naar het vormsel



Op weg naar het vormsel

Vrienden van Jezus vormen samen één grote kring. Ze zorgen voor elkaar, ze bidden samen... Jezus heeft het ons geleerd. Doe jij mee?

**Noem drie dingen
die vrienden van Jezus doen.
Probeer jij dat ook te doen?**

Op weg naar het vormsel

Op weg naar het vormsel

In een hostie zien de vrienden van Jezus, Jezus zelf. Zo kan Hij dicht bij ons komen. Wanneer je voor het eerst de hostie of communie ontvangt, noemen we dit de Eerste Communie. Een belangrijk moment voor vele kinderen en soms ook grote mensen.

Wie is Jezus voor jou?

Op weg naar het vormsel



Op weg naar het vormsel

Bidden hoef je niet alleen in de kerk te doen. Je kan ook bidden op de fiets of tijdens een wandeling. Je kiest maar. God luistert altijd naar ons, daar mogen we echt op rekenen.

**Waarvoor ben jij dankbaar?
Vertel dit even aan God.**

Op weg naar het vormsel



Op weg naar het vormsel

Hier aan het altaar breekt de priester het brood en verdeelt hij de wijn. Hij brengt zo Jezus dicht bij ons.

Wat wil jij met een ander delen?

Het tabernakel is een heel bijzondere plaats in de Kerk. Het is een heel mooi versierd doosje of kistje of misschien wel een huisje waar de hosties in bewaard worden.

Waarin bewaar jij mooie herinneringen of voorwerpen?

Op weg naar het vormsel



Op weg naar het vormsel

Op weg
naar het
vormsel



Op weg
naar het
vormsel

De vormheer is een priester die van de bisschop de opdracht krijgt om rond te gaan om het vormsel op verschillende plaatsen toe te dienen.

Weet jij wie dit jaar de vormheer op de parochie zal zijn?

Op weg
naar het
vormsel



Op weg
naar het
vormsel

Chrisma is een soort olie die in de Kerk tijdens het vormsel gebruikt wordt zodat Gods goede Geest helemaal bij de vormeling kan komen. En weet je... olie laat sporen na... goede sporen..

Welke goede sporen laat jij allemaal na?

Op weg
naar het
vormsel



Op weg
naar het
vormsel

Gods Heilige Geest, het is zo moeilijk om daarover te spreken, om dit uit te leggen. De Heilige Geest stuwt ons vooruit. Hij helpt ons maar we zien Hem niet. Hij lijkt op wind, op vuur, op een duif... zo staat er in de Bijbel geschreven.

Welk beeld gebruik jij het liefst voor de Heilige Geest? Waarom?

Op weg
naar het
vormsel

Op weg naar het vormsel

"Amen" of OK, 't is goed zo. Ik geloof het. Het wordt vaak gebruikt in de Kerk. En telkens je het zegt, zeg je: "Akkoord, hier sta ik achter!"

Op welke vraag kan jij volmondig "JA" zeggen? Wat geloof jij echt?

Op weg naar het vormsel



Op weg naar het vormsel

Enthousiasme, blij zijn, opgewekt zijn... het zijn kenmerken van de vrienden van Jezus. Aangespoord door Gods Heilige Geest gaan we als blijde mensen door het leven want we vertrouwen erop dat God ons nooit laat vallen!

**Wat maakt jou blij?
Waar word jij enthousiast van?**

Op weg naar het vormsel



Op weg naar het vormsel

Het doopsel. Het eerste teken dat gesteld wordt als je een vriend van Jezus wil worden. Meestal word je als kind gedoopt, maar ook volwassenen worden gedoopt. Iedereen die het wil kan bij de enthousiaste vriendengroep van Jezus horen.

Heb jij al eens een doopsel meegemaakt? Zo ja, vertel erover!