

# zeven vragen - zeven antwoorden

Deze week kreeg **Mia Jacobs-Verberne** de zeventig vragen voorgelegd en koos ze er haar zeven vragen uit om er op te antwoorden. Mia is één van de lectoren in Achel-Dorp. Trouw blijft ze ook mee in de gaten houden of er in de brievenbus van het parochiesecretariaat in de Joy aanvragen voor misintenties terechtkomen. Fijn dat je inging op de uitnodiging om in de reeks 'zeven vragen-zeven antwoorden' je bijdrage te leveren!



© Mia Verberne

## **Wat of wie in je leven was het grootst van invloed?**

Mijn Moeder!

Zij kwam alleen te staan met 5 kinderen en nog een opkomst, toen mijn vader op 13 mei 1940 sneuvelde op de Grebbeberg in Rhenen. Mijn moeder heeft voor de kost en 6 kinderen moeten zorgen. En wij waren te klein om dat te beseffen. Maar later heb ik haar ernaar gevraagd. Ze zei:

"Arbeid is de beste therapie."

## **Wat maakt me het meest blij?**

De natuur. De bomen vooral, en als ik met een vriendin in het bos kan wandelen en de zon door het gebladerde schijnt. Dan ben ik blij en altijd weer zeer verbaasd en verwonderd hoe mooi de natuur is. Het maakt me blij met zoveel schoons.

## **Wat zorgt dat ik het leven een beetje langzamer laat gaan?**

Ik woon nu kleiner...en kan het zelf af. Het is stil rondom mij en dat komt te pas, want ik ben dovig en ik houd van de stilte. Muziek kan ik niet meer beluisteren want dat geeft te veel bijgeluiden in mijn apparaat.

De instelling van de t.v. staat vast geprogrammeerd op ondertiteling. Dat betekent dat het bij mij altijd STIL is.

Heel fijn.

## **Hoe ervaar je ouder worden?**

Ja de ouderdom komt met gebreken, en dat zal iedereen wel beamen. Maar het is zaak positief te bekijken wat je nog WEL kunt, en daarvan te genieten. Mijn moeder zei: "Kijk naar mensen die het minder hebben, letterlijk en figuurlijk. Dan ben je altijd content."

## **Maakt jouw geloof je sterker?**

Ja zeker...mijn broers zusjes en ik hebben onze Vader nooit gekend, maar wij hebben een GODDELIJKE VADER, die altijd naar je kijkt, en altijd met je meeloopt. HOE MOOI IS DAT.

En bovendien, als je de 90 gepasseerd bent, is de dood niet ver meer weg maar:

GOD reikt ons zijn hand, om de oversteek gemakkelijker te maken. Dat is geruststellend.



## **Waar word je blij van?**

Van mijn kinderen, die mij nu zo geweldig helpen. door iedere week om de beurt mij bij te staan met de computer en de boodschappen. Ik kan alleen maar dankbaar zijn.

## **Wat vind je het mooiste in de parochiekerk?**

Ik vind het fijn dat wij ANTONIUS hebben.

Hij heeft mij nooit in de steek gelaten en veel mensen met mij want, het is altijd heel druk bij hem om kaarsjes aan te steken om hem te bedanken.

Dus H. ANTONIUS BESTE VRIND ZORG DAT ik.....terug vind. Zo eenvoudig kan het zijn.