

H. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren

In de eerste helft van de 17de eeuw hebben zestien martelaren, Lorenzo Ruiz en zijn gezellen, in de Japanse stad Nagasaki hun bloed uit liefde voor Christus vergoten (1633-1637). Deze groep van martelaren bestond uit leden van de orde van de heilige Dominicus en van daartoe behorende broederschappen, onder wie negen priesters, twee broeders, twee zusters en drie leken. Eén van hen was Lorenzo Ruiz, een huisvader van Filipijnse afkomst. Op verschillende tijdstippen en in verschillende omstandigheden hebben al deze martelaren het christelijk geloof op de Filippijnen, op Taiwan en in Japan verspreid. Zij vormen een bijzonder bewijs voor de universaliteit van het christendom en hebben als onovertroffen missionarissen rijkelijk het zaad uitgestrooid voor de toekomstige christenheid, dank zij het voorbeeld van hun leven en dood.

Bij de intrede

De heilige martelaren hebben op aarde hun bloed vergoten voor Christus.
Daarom hebben zij het eeuwig loon ontvangen in de hemel.

Collectagebed

Heer, onze God,
uw heilige martelaren Laurentius Ruiz en gezellen
hebben ondanks leed en vervolging
U en de naaste met volharding gediend.
Wij bidden U:
schenk ons hetzelfde geduld
want uw koninkrijk behoort aan hen
die vervolgd worden om de gerechtigheid.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Gebed over de gaven (nr. 13, p. 741)

Heer,
wij bieden U deze gaven aan
bij de gedachtenis van de heilige martelaren Laurentius Ruiz en zijn gezellen.
Houd door dit offer
het vuur van onze liefde brandend
en laat ons eens het geluk bereiken
dat Gij belooft aan hen die volharden

Bij de communie

Noch de door, noch het leven, noch enig wezen in het heelal
kan ons scheiden van Christus liefde.
cf. Rom 8, 38-39

Gebed na de communie

Heer,
Gij hebt ons gevoed
met het kostbaar lichaam en bloed van uw eniggeboren Zoon.
Wij vragen U
bij de herdenking van uw heilige martelaren Laurentius Ruiz en gezellen
dat wij standvastig in uw liefde blijven,
dat wij van U mogen leven
en naar U toe bewogen worden.
Door Christus onze Heer.