

Isidoor De Loor werd op 13 april 1881 te Vrasene in Oost-Vlaanderen geboren. Op zesentwintigjarige leeftijd trad hij in het noviciaat van de Congregatie van de Passionisten en deed in het klooster van Ere zijn eerste geloften op 13 september 1908. Hij leidde een leven van intens gebed en boetvaardigheid. Om zijn liefde en eenvoud, zijn ijver en ingekeerdheid werd hij bewonderd door zijn medebroeders en door allen die hem kenden. Door pleuritis en kanker verteerd overleed hij na een verschrikkelijk lijden te hebben doorstaan, op 6 oktober 1916 in het klooster te Kortrijk. Hij werd op 30 september 1984 door paus Johannes-Paulus II zalig verklaard.

Bij de intrede

Dit zijn de heiligen die door de Heer gezegend worden,
beloond door God, hun Verlosser.
Zij behoren tot het volk dat de Heer zoekt.
cf. Ps. 24 (23), 5-6

Collectagebed

Heer, onze God,
in de nederigheid en de werkzaamheid van de zalige Isidoor
hebt Gij ons een voorbeeld gegeven
van een leven in de schaduw van het kruis.
Wij bidden U:
laat ons werk iedere dag opnieuw een loflied zijn voor U
en een liefdesdienst voor onze medemensen.
door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Gebed over de gaven

Heer,
aanvaard de gaven
die wij bij de herdenking van de zalige Isidoor op uw altaar plaatsen.
Wij bidden U
dat wij, vrij van al wat ons belemmert,
alleen in U onze rijkdom vinden.
door Christus onze Heer.

Bij de communie

Proeft en merkt op hoe mild de Heer is,
gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij Hem.
Ps. 34 (33), 9

Gebed na de communie

Almachtige God,
gesterkt door dit sacrament vragen wij U:
leer ons naar het voorbeeld van de zalige Isidoor
in alles U altijd te zoeken
en ons in deze wereld te bekleden met de nieuwe mens.
Door Christus onze Heer.