

— decaanaat Poperinge

Aperitief: Dawn Landes and Piers Faccini - Heaven's Gate

<https://www.youtube.com/watch?v=9g3LV7LnEtI>

Show me the way to heaven's gate
Show me the way and I'll walk
Show me the way to heaven's gate
Show me the way and I'll walk
Tell me the way to redemption's door
Time ticking on the clock
Tell me the way to redemption's door
Answer me when I knock

I'll follow them to Jerusalem
It can't be that far
I'll follow them to Jerusalem
Just tell me who they are
Show me the way to heaven's gate
Show me the way and I'll walk
Show me the way to heaven's gate
Listen when I talk

Birds have wings and winds to fly
They carry no demise
We have notes and songs that cry
Praying with our hands
All the mistakes a man can make
Been on this road so long

All the mistakes a man can make
Must they all been wrong
Show me the way to heaven's gate
Now that I forgot
Show me the way to heaven's gate
Show me the face of God

Toon me de weg naar de hemelpoort
Toon me de weg en ik zal erheen lopen
Toon me de weg naar de hemelpoort
Toon me de weg en ik zal erheen lopen
Vertel me de weg naar de deur van de verlossing
De tijd tikt op de klok
Vertel me de weg naar de deur van de verlossing
Geef antwoord als ik klop

Ik zal ze volgen naar Jeruzalem
Zo ver kan het niet zijn
Ik zal ze volgen naar Jeruzalem
Zeg me gewoon wie ze zijn
Toon me de weg naar de hemelpoort
Toon me de weg en ik zal erheen lopen
Toon me de weg naar de hemelpoort
Luister als ik praat

Vogels hebben vleugels en wind om te vliegen
het is niet de dood die ze draagt
We hebben noten en liedjes die schreeuwen
Bidden met onze handen
Alle fouten die een mens kan maken
we zijn al zo lang onderweg

Alle fouten die een mens kan maken
waren ze alle zo verkeerd
Toon me de weg naar de hemelpoort
Nu dat ik het vergeten was
Toon me de weg naar de hemelpoort
Laat me het gezicht van God zien

Intredelied: ZJ 412 Al heeft Hij ons verlaten

<https://www.youtube.com/watch?v=zCuuBDUiWck>

Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen, houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.



Welkom

Welkom op Hemelvaartsdag!
Hemelvaart markeert een begin- en een eindpunt.
De periode met de aardse Jezus wordt afgesloten.
De Kerk van de levende herinnering begint.
Misschien kan je dat vergelijken met het moment
waarop je het ouderlijk huis verlaat
om je eigen nest uit te bouwen.
Je weet genoeg om die nieuwe taak aan te vatten,
maar toch is er even dat vacuüm en de bezorgde vraag:
'Red ik dat? Hoe zal het gaan?'
Een beetje bemoediging kan dan deugd doen.
Moge deze viering ons die bemoediging schenken.



Gebed om Gods ontferming

Hemelvaart roept ons op om er vaart achter te zetten,
om er op uit te trekken en het Goede Nieuws te gaan verkondigen.
Omdat wij daaraan niet altijd toe komen,
vragen wij God en elkaar om ontferming.

L.: Heer, wij zijn geroepen
om onze verantwoordelijkheid op te nemen
voor onze medemensen en voor uw schepping.
Vergeef ons wanneer we hierin zijn tekortgeschoten.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij zijn geroepen
om de zending die Gij ons hebt toevertrouwd,
waar te maken.
Vergeef ons wanneer we hierin zijn tekortgeschoten.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, wij zijn geroepen
om uw Liefde zichtbaar te maken.
In de noden en vragen van mensen rondom ons
kunnen wij U horen, God.
Vergeef ons wanneer we hierin zijn tekortgeschoten.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
ons gebrek aan durf en overtuiging vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Eer aan God

Eer aan God in de hoge.
Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,



Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.
Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.



Openingsgebed:

Hemelse Vader,
uw opgestegen Zoon roept mensen op
zijn werk van bevrijding voort te zetten.
Wij bidden U:
maak ons gevoelig voor woorden van verlossing
en daden van barmhartigheid.
Dit vragen wij U door Jezus die altijd met ons is. Amen.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen (Hand. 1, 1-11)

1 Mijn eerste boek, Theofilus,
ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin
2 tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,
nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen,
door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.
3 Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen
dat Hij na zijn lijden weer in leven was.
Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God.
4 Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart:
'Ga niet uit Jeruzalem weg,
maar blijf wachten op de belofte van de Vader
die jullie van Mij hebben gehoord;
5 immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest,
binnen enkele dagen.'
6 Degenen die daar samengekomen waren,
stelden Hem toen de vraag:
'Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?'
Maar Hij zei tegen hen:
'Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen

die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;

8 maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.'

9 Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.

10 Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen,
stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren,

11 die zeiden:

`Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?

Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.'

Tussenzang: Psalm 47 (46) 2-3, 6-7, 8-9

refr.: God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen. Alleluia

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.

Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied !

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.

Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.



Tweede lezing: (Ef. 1, 17-23)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese

Broeders en zusters,

17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring geven,
om Hem echt te kennen.

18 Moge Hij de ogen van uw hart verlichten,
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen

19 en overgroot zijn macht over ons die geloven.

Dezelfde sterkte en kracht

20 heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de doden
en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel,

21 hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld.

22 Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk,

23 die zijn lichaam is,
de volheid van Hem die het al in alles vervult.

Tussenzang: ZJ 428 Ten hemel opgevaren

<https://www.youtube.com/watch?v=k3Khy1wSkdk>

Ten hemel opgevaren is, halleluja,
Christus die Heer en Koning is, halleluja.

Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
heerst over hemel, zee en land, halleluja.

Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,
wat in de psalm geschreven staat, halleluja.

De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja.

Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,
de Here Christus die regeert, halleluja.

De heilige Drievuldigheid, halleluja,
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja.



Evangelie: (Mc. 16, 15-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

Toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen:

16 Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden,
maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden.

17 De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden:
in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven,
nieuwe talen zullen ze spreken,

18 met hun handen zullen ze slangen opnemen,
en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren.

Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden.'

19 Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had,
werd Hij in de hemel opgenomen
en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.

20 Zij trokken eropuit om overal de Boodschap uit te dragen,
terwijl de Heer meewerkte en het Woord kracht bijzette
door de begeleidende tekenen.

Overwegingen:

Hemel-vaart. Spontaan doet het mij denken aan de ruimte-vaart. Weet u, toen Joeri Gagarin, de eerste Rus in de ruimte, veilig en wel in een raket terug op aarde was, schijnt Nikita Chroetsjov, de toenmalige president van de Sovjet-Unie, gezegd te hebben, dat dit een bewijs was dat er geen God was, want de dappere kolonel was in de hemel geweest en had niets gezien. Dus ... Natuurlijk, de lezingen uit de Bijbel geven aanleiding tot zo'n misverstand.

Er staat dat Jezus voor de ogen van zijn leerlingen werd omhoog geheven tot een wolk hem aan het zicht onttrok. We mogen echter niet vergeten dat die teksten geschreven zijn in een tijd toen het wereldbeeld helemaal anders was. Maar de voorstelling van de hemel als iets hierboven is wel gebleven. Nu, wat is de hemel volgens de Bijbel en voor ons nu ?

Hemel betekent in de bijbel allereerst firmament, 'uitspansel'. De Israëliet van die dagen stelde zich dat voor als een soort groot doek. Dit doek is 'in den beginne' door God gespannen in het midden van de wateren (er was nog niets anders). Hierdoor ontstond er onder de hemel ruimte voor de aarde om bewoonbaar gemaakt te worden.

Verder betekent hemel: daar waar God woont. Het is een typering van God. Niet in een tempel, niet in een heilige boom, niet in een beeld ... maar hoog verheven is onze God, in de hémel. Hemel is ook de aanduiding van Gods verborgenheid, het 'gordijn' dat de mensen scheidt van Hem (totdat Hij het scheurt en zelf tevoorschijn komt).

Tenslotte is de hemel ook de plaats waar we – als we zijn gestorven – bij God wachten op de komst van het Koninkrijk en de nieuwe aarde, zoals de Schrift het zegt, bijvoorbeeld in het Boek Apocalyps.

Ik denk dat er in al die beelden en omschrijvingen voor ons iets herkenbaars zit en ook verklaart waarom de evangelisten het zo voorstelden in de lezingen van vandaag. Velen onder ons zijn ook met dergelijke voorstelling opgegroeid ... we hebben het met de zilveren paplepel meegekregen. De aarde was maar een tranendal, maar de hemel zou alles goed maken. Of: Als je dit of dat wel of niet doet, ga je naar de hemel. Alsof het geloof een middel is om de hemel te verdienen. De laatste jaren wordt dat gelukkig anders gezien en verkondigd, waardoor dat sommige mensen wellicht denken: "wat hebben ze ons allemaal wijs gemaakt ?" De ruimtevaart heeft ons definitief een andere kijk gegeven op hemel en aarde. We moeten daar niet rouwig om doen want op die manier komen we meer tot de kern van ons geloof, wat belangrijk is en waar het eigenlijk om gaat. Belangrijk is om de hemel niet te zien als een plaats hoog in de wolken en ook niet als iets van na het leven, het hiernamaals. Wel denk ik, mogen we zeggen dat de hemel woonplaats van God is. En zoals collega Carlos Desoete het zegt: "hemel begint hier en nu, want hij hoort bij de aarde, zoals de aarde bestemd is om woonplaats van God te zijn." Is de aarde al hemel ? Ik denk dat we allen daar het antwoord op weten. Soms is het hier een hel, al dan niet door toedoen van mensen. Maar toch zeggen we van bepaalde dingen, ervaringen en gebeurtenissen: 'hemels'.

We worden allen uitgenodigd om mee te scheppen en te bouwen aan die hemel. Met de terugkeer van Jezus naar zijn Vader worden de leerlingen uitgenodigd, aangemaand, om in gang te schieten, in het voetspoor van hun meester al weldoende rond te gaan en de blijde boodschap overal te verkondigen. Het is meehelpen realiseren dat 'koninkrijk Gods' waar Jezus zoveel over gesproken heeft en wat zo moeilijk is om te vatten. Wat het zeker niet is, is een soort 'christelijke staat', à la I.S., want dat ruikt naar dictatuur en macht. Ik zou het eerder omschrijven als 'de hemel op aarde', al zullen we daar elk wel iets anders

onder verstaan. Vanuit de opdrachten en de mogelijkheden die de leerlingen krijgen, heb ik de indruk dat 'de hemel op aarde' daar is waar mensen bevrijd worden van al wat hen belet om te leven of van het leven te genieten. De mens, zijn geluk en welzijn komen op de eerste plaats, zo wil God het. En 't straffe is dat Jezus ons vandaag duidelijk zegt: Ik zal jullie 'n helper zenden maar 't is aan jullie. En jullie kunnen het. Dus doen hé.

(Miguel Dehondt)

Hemel begint hier en nu
want hij hoort bij de aarde,
zoals de aarde bestemd is
om woonplaats van God te zijn.
Twee delen van dezelfde wereld van God.
Ze horen samen, onlosmakelijk verbonden:
aarde en hemel,
mens en mens en God,
leven en dood en leven. (Carlos Desoete)

Hij is nog steeds bij ons,
ongrijpbaar als het licht op zondagmorgen.

Zijn hand op onze schouder:
gewond, onvoelbaar licht
en teder als van een geliefde.

Hij gaat ons voor naar Galilea,
onzichtbaar is zijn spoor.
Het staat getekend in het zonlicht.

Hij is voor ons de Weg,
Hij loopt door ons geweten
naar het huis van liefde en vergeving.

Hij is de Waarheid,
helder als een klok in lentelucht
die vrij haar boodschap luidt.

Hij is het Leven,
sterker dan het graf.
Hij ademt onze vrede.

Met zijn gewonde handen
bouwt Hij aan een wereld
zonder schaduw, zonder duister in de ogen.

Hij is nog steeds bij ons
en vraagt ons Hem te volgen naar het land van Galilea.
Daar zullen we Hem herkennen
in elke kleine mens,
in elke zwerver,
in elke zonderling. (Manu Verhulst)



Woorden van geloof:

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn Liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de Liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij ervoor zijn leven heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen'. Amen.

Voorbeden:

Ant.: Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

Geef ons geduld, vertrouwen en moed
als wij geneigd zijn van de Kerkgemeenschap
een gesloten huis te maken,
als wij niet durven luisteren naar mensen
die langs andere wegen dan wij gewoon zijn,
oprecht naar U zoeken. Laten we bidden...

Geef inzicht en vertrouwen aan hen die de wereld leiden.
Dat zij zich niet laten leiden door wantrouwen en angst,
door de macht van geld en goed.
Dat zij oog en hart hebben
voor mensen voor wie leven niet meer is dan overleven.
Laten we bidden...

Geef levensmoed en kracht
aan hen die een leven moeten leiden
op de grens van leven en dood:
mensen zonder eten en zonder huis,
mensen op de vlucht voor het geweld van oorlog en onderdrukking,
kinderen zonder ouders, uitgebuit, misbruikt, mishandeld.
Laten we bidden...



Goede God,
er is zo veel, te veel dat ons ontmoedigt,
dat ons de hoop op een nieuwe wereld, uw wereld, ontnemt.
Leer ons leven met geloof in de belofte van uw aanwezigheid,
vandaag en alle dagen. Amen.

Gebed over de gaven

Heer, onze God,
in de zorg van Jezus voor het kleine en zwakke,
hebben wij uw liefde voor alle mensen mogen herkennen.
In deze gaven van brood en wijn herdenken wij uw Zoon, Jezus.
Moge deze gaven ons ook met elkaar verenigen in zijn naam
en ons ertoe aanzetten te leven in zijn spoor,
op weg naar U, onze Vader, voor eeuwig. Amen.

Groot Dankgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat U een God van mensen bent,
dat U onze God genoemd wil worden,
dat U ons kent bij onze namen,
en dat U de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt U ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend bent U, Schepper van al wat bestaat;
gezegend bent U, die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend bent U om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden: Heilig, ...

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar U geeft Uzelf aan ons, in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke, in Jezus, de Denaar van de wereld.

INSTELLINGSVERHAAL



Verkondigen wij de kern van ons geloof:
Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaars hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Door Hem ...

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn,
moeten wij ons verbonden voelen
met God, ons aller Vader. En daarom bidden wij:

Onze Vader...

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt van geloof en hoop,
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.

Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens

God van hemel en aarde,
geef ons de moed om te geloven en te beseffen
dat wij ten volle verantwoordelijk zijn
voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons.
Als wij onze oren en ogen openen,
en te gepasten tijde ook onze handen en monden
om uw Boodschap metterdaad te verkondigen,
dan zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd:
een volk van vrede, één van hart en één van ziel.

Die vrede van de Heer zij altijd met u.



Lam Gods

Communielied: ZJ 558 Maria, poort van Gods genade

<https://www.youtube.com/watch?v=uJzMYjvfUSQ>

Maria, poort van Gods genade,
Gij hebt gedragen en gevoed,
die hemel en aarde niet omvatten.
Gij, dienstmaagd des Heren, wees gegroet.

Leer ons in deemoed met U waken,
in aandacht bij Gods heilig woord,
dat wij het aanhoren en bewaren,
O Zetel der Wijsheid, zoals Gij.

Gegroet, Gij Moeder van genade,
U prijzen alle volken groot.
Gezegend zijt Gij onder de vrouwen.
Gezegend die Gods woord hebt geloofd.

O Vrouw, in glorie opgenomen,
beeld en belofte van ons heil,
Gezegende, bid opdat wij groeien
in Christus de Heer tot volkomenheid.



Slotgebed:

Heer, onze God,
U bent niet onbereikbaar, niet ver weg.
In Jezus hebt U getoond wie U bent:
een reddende God
die machtigen ontwapent en kleinen verheft.
Ga voor ons uit, God,
kom ons nabij als we zoeken,
draag ons als het moeilijk wordt.
Doe ons aan den lijve ondervinden
dat U een God van Leven en van Liefde bent. Amen.

Zegen en zending

Geflambeerd dessertje:

Je hoort een stem die zegt:
"Ik ben er. Ik ga met je mee."
Je kijkt om je heen
en je ziet een mens die je toelacht,
ogen die je moed geven,
een hand die je vasthoudt: jij telt mee!

Je wordt dan warm vanbinnen.
God gaat steeds mee in mensen...
Soms zijn anderen moe, ongelukkig, alleen.
Dan kan ik warmte geven als vuur.



'Vuur brengen' is niet gemakkelijk.
En toch droomt God ervan
dat iedere mens de andere verwarmt.
Hij houdt van iedere mens.

Vuur is Jezus komen brengen,
kracht, licht,
om kleur te geven aan het donker,
om ons te ontdooien,
de weg te vinden naar elkaar.

Geef ons iedere dag opnieuw
een kleine vonk van uw Vuur, Heer,
want wij zijn de aanstekers van uw heilig Vuur.



*Hij
die beloofd had
met ons te zijn
totdat
de nieuwe wereld
komt,
koos de liefde
als
nieuwe
nabijheid.*