

# Parochie Heilige Franciscus van Assisi

in Gent-Oost

Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Ledeborg

Sint-Amandus, , Sint-Bernadette, O.-L.-Vrouw Oude Bareel

Sint-Lieven, Sint-Simon, Sint-Eligius

## NIEUWSBRIEF

29 januari 2021

### Onze kerkplekken aan het woord...

Gedurende een vijftal weken laten we iemand vanuit onze kerkplekken aan het woord. Deze week vertelt Marie-Anne ons via [deze link](#) vanuit Oude Bareel dat Lichtmis anders zal verlopen dan het voorbije jaar. Ze vertelt over hoe we verlangen naar het Licht en Jezus het kind is van het Licht voor de hele wereld.



### Digitale 40-dagenretraite van de jezuiten

'Het licht van uw gelaat' is de titel van de **40-dagenretraite** 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuiten.

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.



### Bisschop Lode Ontmoeten

In deze coronatijd zal bisschop Lode **elke zaterdagmiddag van 14.45u tot 17u** aanwezig zijn in de **kerk van O.-L.-V. Sint-Pieters** (Sint-Pietersplein, Gent). Wie de bisschop wenst te ontmoeten voor een kort pastoraal gesprek, kan dat. Een afspraak is niet nodig. Jong en oud is welkom. Een verzoeningsgesprek (biechtgesprek) is ook mogelijk, wanneer je dat duidelijk aangeeft.

Omwille van de coronamaatregelen zijn de gesprekken kort (max 15 min) en houd je natuurlijk voldoende afstand. Een mondkapje is verplicht. Bisschop Lode: *“Dat is voor mij een andere manier om te proberen bereikbaar te zijn in deze moeilijke tijd. Ik heb er al een goede ervaring mee in de adventstijd. En terwijl men aan het wachten is, kan men bidden of stil zijn. Daar zijn onze kerken voor. Niet alleen voor liturgie. Gebedshuizen zijn ook vluchtheuvels en stilteplekken. Geef dit bericht ook door aan jongeren die het anders niet zouden weten.”*



## Lichtmistocht

Op 2 februari is het Lichtmis. Lichtmisvieringen zijn wegens de coronapandemie niet mogelijk. Om de sfeer van lichtmis te ervaren wordt er een Lichtmistocht opgesteld, waarbij aan de hand van enkele standen het evangelieverhaal van Simeon en Hannah wordt verteld. Ouders die hun kind lieten dopen worden er persoonlijk voor uitgenodigd. Je kan de lichtmistocht beleven van **zaterdag 30 januari tot en met dinsdag 2 februari** in de kerk van:

Sint-Amandus van 9 tot 17 uur

Sint-Lieven van 9 tot 12 uur

St.-Eligius van 9 tot 12 uur



## Alpha online

Wil je ontdekken of herontdekken wat geloof voor jou kan betekenen? Schrijf je dan in voor een Alphacursus. Alpha is een inleiding in het christelijk geloof. In tien bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Elke samenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover er nadien in een groepje van maximum 10 personen wordt over nagepraat. Het traject loopt via een veilige videoconferentie. Elke bijeenkomst duurt 1u30. [Hier](#) vind je meer info



## Fratelli Tutti – Allen broeders

Interlevensbeschouwelijk panelgesprek over de 3<sup>de</sup> encycliek van Paus Franciscus op **zaterdag 6 februari** van 10u00 tot 12u00).

Bisschop Lode Van Hecke leidt in en gaat in gesprek met Freddy Mortier, voorzitter de Mens.nu en Naïma Lafrarchi, juriste en onderwijskundige, ben bijzondere leermeester islam.

Voraf aanmelden voor dit zoom-gesprek is noodzakelijk. [Hier](#) lees je meer info.



### **Eucharistie volgen via radio of TV....**

Wegens de lockdown kunnen we geen eucharistie meer vieren.

Via TV, radio of livestream zijn er mogelijkheden.

Alle info vind je via [deze link](#)

Via [deze link](#) zijn er tips om de eucharistie op het scherm mee te vieren

*31 januari*

Radio: O.-L.-Vrouw Stokkel, Sint-Pieters-Woluwe, 10 uur

TV1: O.-L.-Vrouw Stokkel, Sint-Pieters-Woluwe, 10 uur

TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of [www.ktotv.com](http://www.ktotv.com), 10 uur

De parochie de Goede Herder (Gent-West) uit ons dekenaat blijft wekelijks live een viering uitzenden vanuit hun you-tube kanaal [Lees er hier alles over](#)

### **2 februari Lichtmis... reflectie bij het schilderij van de oude Simeon**

Het gezicht van Simeon spreekt van ons  
van wijsheid, bedachtzaamheid, ouderdom  
maar bovenal van liefde voor de kleine Jezus.  
Zijn hele leven had hij gewacht,  
vol vertrouwen op het Woord van de Heer.

Zijn verlangen heeft hem gevormd,  
gemaakt tot de mens die hij geworden is.  
Zo gaat het ook met ons.  
Want het verlangen is geen leegte in onszelf  
die wacht om gevuld te worden.  
Verlangen is een volheid van liefde  
die eenvoudig wacht om zichzelf te kunnen uitdrukken.

*(vrij naar Patrick van der Vorst, www.christenart)*



### **Eucharistie volgen via radio of TV....**

De kerk van Sint-Lieven Ledeborg en Sint-Eligius Gentbrugge van 8u30 tot 12u00  
De kerk van Sint-Amandus Sint-Amandsberg, van Sint-Simon Gentbrugge en de  
winterkapel van O.-.L.-Vrouw Oude Bareel van 9u00 tot 17u00

### **Heb oog voor elkaar**

Blijf met elkaar in verbinding. Een telefoontje, een videoboodschap, een sms'je... doet wonderen.  
Ouderen of zieken of mensen met een beperking hebben ons nu meer dan ooit nodig. Een telefoontje,  
een kaartje kan wonderen doen. Misschien kan je hen ook helpen met boodschappen.

### **Gebed**



Goede God,

Het licht komt zachtjes naar ons toe.  
Bijna onzichtbaar, toch is het daar.  
De dagen rekken en strekken zich uit,  
en kijk: de nacht moet wijken.

Ook U komt zachtjes naar ons toe:  
kwetsbaar en klein als het groeiende licht.  
Geen andere God paste ooit  
in de armen van mensen.  
Geen andere God zo broos.  
dat elk hart durft opengaan.

Dus kwamen wij zachtjes naar U toe.  
Onze handen gerimpeld.  
onze gezichten gegroefd.  
We wachten, we hoopten  
en zagen het licht.  
Wachters werden we in uw heiligdom.  
Onze armen krachtig, onze blikken jong.  
Moeders en vaders, we leerden wat pijn is.  
We braken het brood en deelden de dag.

Vandaag komen we zachtjes,  
met onze kinderen.  
We bidden om zegen, voor nu en vannacht.  
En kijk, kijk goed  
in de ogen van kinderen.  
De nacht moet wijken,  
daar is het licht.  
Amen

*Katie Velghe*

*Beeld: Erik Galle*

Indien je deze mail niet meer wenst te ontvangen, mail naar [parochieassistente.gentooost@gmail.com](mailto:parochieassistente.gentooost@gmail.com)