

## NOVEENGEBED BIJ DE ROOS VAN DE HEILIGE RITA

Ik bied U deze roos, Heilige Rite.

Ik ben mijn hele leven al  
op zoek naar liefde,  
naar liefde en geluk.

Heel mijn leven al wil ik  
die rode roos plukken,  
de geur van de liefde ruiken,  
Haar smaak proeven.



In mijn zoektocht  
naar het rood van de roos,  
ben ik de pijn van de dorens tegengekomen,  
want die zijn onlosmakelijk  
met de liefde verbonden.  
Maar als ik de dorens schuw,  
en de roos niet durf te plukken,  
dan kan ik ook de liefde niet proeven.  
Zo gaat dat in het leven !



Heilige Rita,

Bij uw levenseinde, midden in de winter,  
hebt gij een roos uit uw tuintje gevraagd.

Zo hebt gij langs de weg van uw leven  
de liefde en het geluk geproefd.,  
Maar gij zijt ook de dorens tegengekomen  
en misschien meer dan u lief was.  
Toch, de groene bladeren van hoop  
hebben uw leven  
er telkens weer bovenop geholpen,  
ze hebben u moed gegeven  
om vol te houden,  
hoop gegeven in uw kwetsbaarheid,  
zo groot was uw vertrouwen op God.

Heilige Rita,

Met het symbool van deze roos  
vertrouw ik mijn leven aan u toe.  
Ze is het teken van mijn liefde en pijn,  
mijn verdriet en vreugde,  
en ook van mijn hoop op God.  
Deze roos wil ik u graag schenken.