

Beste gelovigen, zoekenden en medereisgenoten in Aalst,

Elk jaar valt in januari de week van gebed voor eenheid. Normaal komen wij samen voor een gebedsbijeenkomst, maar helaas was dat vanwege de corona-epidemie niet haalbaar. Toch wilden de Rooms-Katholieke parochies, de Roemeens Orthodoxe parochie, de geloofsgemeenschap Jebron en de Protestantse Kerk van Aalst u een brief meegeven ter inspiratie in deze tijd. Naar aanleiding van het thema 'Blijf in mijn liefde' hebben vertegenwoordigers van elke gemeenschap een woord ter overdenking geschreven.

Het delen van de liefde

Wanneer mensen, die we graag zien, op bezoek komen en afscheid nemen, zeggen we vaak: "Blijf nog een beetje". Het is aangenaam om te vertoeven waar liefde is, waar we thuis zijn en wij ons geborgen weten. De twee Emmaüsgangers vroegen het destijds ook: 'Blijf bij ons Heer, want het wordt avond' (Lc. 24,29)

Nu door de coronacrisis al zolang de avond is gevallen over onze huizen en straten, over de hele wereld, durven we het opnieuw biddend vragen: 'Blijf bij ons Heer, want het is avond geworden'.

In deze bijzondere week van de eenheid, mogen de christen van Aalst ook bidden, op afstand van mekaar, maar toch sterk verbonden: 'Blijf bij ons Heer'. Die verrezen Heer Jezus nodigt ons uit 'in Zijn liefde te blijven'. En vanuit die sterke verbondenheid met Hem, worden wij gezonden om op tocht te gaan en zijn liefdesaanbod te delen.

Het delen van die liefde gebeurt in de bijzondere zorg van mensen voor elkaar in ziekenhuizen en woonzorgcentra, in de zorg gewoon thuis voor elkaar. We kunnen het doen in een bemoedigend woord, door met meer aandacht te luisteren naar gekwetste en rouwende mensen.

Van die dienende liefde blijft kracht uitgaan in zovele kleine daden van goedheid. Blijf in die liefde van de Heer verbonden. Het mag veerkracht geven om het vol te houden in deze moeilijke tijd.

Marc Verwaeren

Pastoor-deken rooms-katholieke Kerk Aalst

Als mensen elkaar in het leven dragen

Zo begonnen we onze Kerstviering van 24 december 2020 met een citaat uit het slot van de Encycliek van Paus Franciscus “FRATELLI TUTI”:

‘In naam van God die alle mensen gelijk geschapen heeft in rechten, plichten en waardigheid, en die hen geroepen heeft om samen te leven als broeders onder elkaar en de waarden te verspreiden van goedheid, naastenliefde en vrede. In naam van de arme, de ellendige, de behoeftige en uitgesloten mensen, aan wie God ons bevolen heeft hulp te bieden. In naam van wezen, weduwen, vluchtelingen en zij die uit hun gezin en land verwezen worden. In naam van degenen die in angst leven, van oorlogsgevangenen en gefolterde mensen overal ter wereld en zonder enig onderscheid. In naam van de broederlijkheid onder de mensen die alle mensen omvat, verenigt en gelijk maakt. In naam van de vrijheid die God aan alle mensen gegeven heeft, door hen vrij te scheppen en dat tot hun kenmerk te maken. In naam van de rechtvaardigheid en barmhartigheid, die de fundamenten zijn van de welvaart en de stuwende kracht van het geloof. In naam van alle mensen van goede wil, die zich in alle streken der aarde bevinden.’

Wij sloten deze woorden van paus Franciscus af met de woorden waarmee wij meestal onze vieringen beginnen: ‘In de Naam van de Ene die wij onze God noemen en telkens weer aanwezig roepen als Vader én Moeder, Zoon én Broeder en als zusterlijke en inspirerende Geest in ons midden’.

We voegen er nog een indringende tekst aan toe van Pater Marcel Weemaes:

Indien ik je dragen kon over de diepe grachten
van je gesukkel en je angsten heen,
dan droeg ik je uren en dagen lang.
Indien ik de woorden kende
om antwoord te geven op je duizend vragen
over leven, over jezelf,
over liefhebben en gelukkig worden
dan praatte ik met je uren en dagen lang.
Indien ik vrede in je hart kon planten
door geduldig te wachten en te hopen
tot het zaad van vrede in je openbrak,
dan wachtte ik uren en dagen lang.
Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart
aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet,
dan bleef ik naast je staan uren en dagen lang.
Maar ik ben zelf niet groter, niet sterker dan jij
en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel,
ik ben maar een vriend op je weg
al uren en dagen lang.
En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet:
je hoeft nooit alleen te vechten of te huilen
als je een vriend hebt voor uren en dagen lang.

Als we in deze uitdagende en tedere woorden de IK en de JE respectievelijk vervangen door WIJ en JULLIE, dan geven deze woorden uitdrukking aan elke oecumene.

Paul De Witte

Coördinator voor Bijbel en Liturgie - Jebron

Wat is 'mijn liefde'?

Beste geloofsbroeders, beste Christenen,

Het thema van dit jaar in de christelijke gemeenschappen van onze stad is "Blijf in mijn liefde". Het bevel en het advies van onze Redder is om bij hem te blijven in zijn liefde. Wat is "mijn liefde", vragen we ons allemaal af. Laten we de Heilige Schrift lezen om zijn woorden te begrijpen.

In hetzelfde hoofdstuk 15 van het Evangelie van Johannes kunnen we lezen dat God ons een nieuw gebod geeft, het gebod van liefde "Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad". Wat een sterk en krachtig bevel. Hou van elkaar.

If we take a very good look at this command, we can see that Jesus ask his disciples to love each other, so that they love them (each other?), so that every Christian loves the other Christian fellow. - Als we dit gebod heel goed bekijken, kunnen we zien dat Jezus zijn discipelen vraagt elkaar lief te hebben, zodat ze van elkaar houden, zodat elke christen de andere Christen broeder liefheeft.

Hoe kunnen we van elkaar houden? In de eerste plaats, moeten we degenen liefhebben die de geboden van Jezus bewaken (Johannes 15,10). Het is onmogelijk om van de ander te houden als we de geboden van Jezus ongehoorzaam zijn. Ten tweede, houden we in de eerste plaats van degenen die van Jezus houden, dat wil zeggen de discipelen van Jezus. Dit betekent niet dat we de anderen haten, aangezien Jezus stierf voor de hele mensheid, inclusief de gewelddadigen die geweld tegen Hem pleegden. Dit betekent dat we over het algemeen alle mensen liefhebben, maar we "haten" en weigeren hun gewelddadige acties. Daarom worden we allereerst geroepen om onze christelijke naasten lief te hebben en ook de andere mensen.

Onze tijden zijn vervuld met lijden en verdriet. We zijn geroepen om voor de mensheid te bidden en om voor de vrede te werken. We zijn ook geroepen om onze Christelijke broeders lief te hebben die over de hele wereld lijden. De afgelopen jaren hebben waren we getuige van een wereldwijde vervolging van Christenen. Het is het meest vervolgd geloof op aarde. Hebben wij in dit opzicht de anderen lief zoals Jezus ons heeft liefgehad? Laten we bidden voor degenen die vervolgd en vermoord worden vanwege hun geloof in Christus, onze martelaren. Laten we bidden voor alle slachtoffers over de hele wereld die lijden voor hun geloof, land, doelen en vrijheid. Laten we bidden voor alle mensen in de wereld die lijden en sterven aan ziekten en plagen.

Moge de Heer hen allen bijstaan!

*Vader Constantin Pogor en Patrick Puissant
Roemeens-Orthodoxe parochie Aalst*

Regel van de liefde

Het is goed dat er regels zijn waar wij ons houden. Het leven en de wereld is complex, en het getuigd van arrogantie als wij zouden claimen alles zelfstandig te kunnen verzinnen. Heel veel regels, geschreven en ongeschreven, zijn in plaats zodat wij daar zelf niet meer over na hoeven te denken. Zo rijden wij allemaal rechts, dan is daar geen discussie meer over. Wij hebben ook morele leefregels nodig. Dit zijn regels die onze woorden en gedrag richting geven. Denk bijvoorbeeld aan deze woorden uit de tien geboden: “Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af.” (Ex. 20:13-16)

Het karakteristieke van zulke leefregels is dat in de meeste gevallen het helemaal niet zo moeilijk is om u eraan te houden, maar dat ze juist van belang zijn wanneer het moeilijk is om ze te houden. Jezus gaf ons een leefregel mee die eigenlijk een overkoepelende paraplu vormt voor alle andere regels: *Blijf in mijn liefde*.

In veel gevallen is het niet zo moeilijk om deze regel te houden. Wanneer wij iemand graag zien, dan is het niet zo moeilijk om van diegene te houden. Wanneer wij niets te verbergen hebben, dan is het niet moeilijk om de waarheid te spreken. Wanneer wij genoeg te eten hebben is het niet moeilijk om niet te stelen. Jezus gaf deze leefregel vooral mee voor de momenten waarop het heel lastig is om hem te houden.

Voor veel mensen is deze tijd een hele lastige tijd, wat ook maakt dat het lastiger is om goed te leven. Daarom is juist nu deze leefregel van Jezus, *blijf in mijn liefde*, zo van belang. Deze regel kan voor ons functioneren als een kompas die ons de juiste weg wijst wanneer wij deze niet zomaar vinden. Zo leefde bijvoorbeeld de Italiaanse priester Giuseppe Berardelli (71) deze leefregel na toen hij, liggend op de intensieve met corona, zijn beademingstoestel afstond aan een jongere patiënt die hij niet kende. Met zijn sterven getuigde hij van de liefde van God.

Juist in deze periode van corona is het de opdracht van elke Christen de leefregel van Jezus toe te passen. Wij blijven in Zijn liefde wanneer wij in onze directe omgeving zorg dragen en een helpende hand bieden als wij zien dat het nodig is. Wij blijven in Zijn liefde wanneer wij niet opgaan in frustratie en negativiteit wanneer de maatregelen en restricties op ons drukken, maar juist met zacht en verheugd hart de last dragen. Wij blijven in zijn liefde wanneer wij niet enkel op onszelf en onze verlangens zijn gericht, maar ook rekening houden met gevoelens en angsten van anderen. Zo mogen wij telkens in elke situatie doorheen deze crisis het kompas van Jezus voor ons houden en ons afvragen: *Hoe blijf ik nu, in deze situatie en met deze gevoelens en emoties, in Zijn liefde?*

Het getuigenis die voortvloeit wanneer wij deze liefde tonen reikt over alle kerkmuren heen en verbindt ons met elkaar. In deze liefde vervagen de verschillen tussen denominatie, en wordt de liefde van Jezus zichtbaar voor de hele wereld!

Tom Schepers

Protestantse Kerk Aalst