

Ook de zoon van God kreeg een naam!



Weet jij welke?

Wist je dat?

Hij kreeg nog een heleboel namen.
Hij wordt bijvoorbeeld ook "Christus" genoemd.
Dat betekent: *Redder*. Jezus redt de mensen.
Als je Jezus volgt, dan word je immers gelukkig!
Hij wordt ook 'Koning' genoemd.



De zondag voor de advent begint vieren we "Christus Koning".
Jezus zegt: "Ik ben Koning, maar niet van deze wereld".

Jezus is een koning zonder paleis, troon, soldaten, rijkdom of macht. Een koning die op een ezel zit.
Die voeten wast. Die een kroon van doorntakken krijgt. Een 'koning' die zijn hart opent voor mensen,
die zorgt voor zieken, armen, mensen die niet meetellen.
Hij is de koning van alle mensen, groot en klein, die zijn vriend willen zijn.

Jij lieveling van
God, lievelig van
mensen

Jij bent gedoopt als kind van God

Ongeveer twaalf jaar geleden lieten je ouders je dopen.
Toen werd jij de eerste keer, in de kerk, bij je naam genoemd.
De priester noemde jou bij je naam (Jelle, Hanne, Sara...) en zei dan:
"Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest".



Zo werd jij een kind van God en een deel van de grote vriendengroep van Jezus.
In Deinze zegt de priester bij het doopsel ook nog:
'Jij lieveling van God, lieveling van mensen.'
Prachtig toch?
God en een heleboel mensen zien jou graag
en willen je helpen opgroeien tot een lieve, sterke, gelukkige mens.

Toen je werd gedoopt hebben je ouders in jouw naam beslist
dat ze jou willen helpen groeien als een vriend van Jezus, een kind van God.
Nu je al wat groter bent mag je zelf kiezen.
In de viering gaan jullie je "naam opgeven".
Dit wil zeggen dat jij zelf, luidop, je naam zegt in de kerk.
Zo zeg je aan God, aan alle mensen in de kerk, én aan jezelf:
Ik kies er zelf voor om mij voor te bereiden op mijn Vormsel
en ik wil daarbij met de anderen en Jezus op weg gaan.

Ik kies er zelf voor om
mij voor te bereiden op
mijn Vormsel

en ik wil daarbij met de
anderen en Jezus op
weg gaan



Lieve God,

Ik mag je noemen bij je naam, "Vader"
Jij hebt mijn naam in de palm van Je hand gegrift.
Ik ben Je kind!
Dank Je om de naam die ik kreeg,
om de naam die ik U mag geven.
Dank je om wie ik ben, om wie ik mag zijn voor Jou!
Jij roept me bij mijn naam.
Jij roept me om Christen te worden in Jezus' spoor.
Blijf dicht bij mij, als ik blij ben, en als het moeilijk wordt.
Waar we ook zijn of gaan. Amen

