

Oostakker-Lourdes, Opening van de meimaand
30 april 2017

Homilie

We vragen ons af waarom we naar hier gekomen zijn. Waarom komen we op bedevaart naar Oostakker. Wat zoeken we hier? We weten dat hier een band gecreëerd wordt tussen hemel en aarde. We vinden hier een stuk hemel, God brengt immers de hemel aanwezig in Maria, en zij ging onmiddellijk op stap naar haar familielid Elizabeth om ook deze met de hemel in aanraking te brengen. We houden daarom van deze basiliek, van de grot, en in de geloofstocht in de binnentuinen leren we meer over die verhouding tussen hemel en aarde die Maria bewerkt. We voelen ons hier ook gesterkt door de aanwezigheid van velen, we zijn niet alleen in ons geloof. Maar, het hoogtepunt ligt toch telkens weer in de viering van de eucharistie, of in de eucharistische aanbiddingsmomenten op de hoogdagen. Maria toont ons ook daar de weg. Zij is de getuige dat God hartstochtelijk op zoek is naar de mensen, naar elke mens. Aan haar gaf Hij een zware taak: Hij schakelde haar in om het verlossingsplan te realiseren, en deze taak eindigde door haar aan ons toe te vertrouwen van op het kruis.

Nu is het Jezus zelf die toont dat zijn moeder hartstochtelijk zoekt naar mensen. Ze was er zodanig bij dat Jezus alle vertrouwen had in haar om de leerlingen, de gelovigen, de mensheid, aan haar toe te vertrouwen. Dit nodigt ons uit om de wereld van vandaag aan haar toe te vertrouwen. We weten het, persoonlijk, dat iemand die blijft vertrouwen op Maria geen vrees hoeft te hebben. Is dat ook zo voor de samenleving? Een volk dat op Maria vertrouwt hoeft niets te vrezen. Indien dit waar is, dan is het de hoogste tijd voor ons om ons volk aan Maria toe te wijden. Om de wereld aan haar toe te wijden. We leven in een wereld vol angst, we weten dat God zijn centrale plaats verloren heeft in het leven van veel mensen. We horen zo veel over misdaden, terreur, oorlog en zelfs over christenen die vervolgd worden, over martelaren omwille van het geloof. Het is de hoogste tijd dat we Maria vragen dat ze ons geëngageerde christenen stuurt, priesters, religieuzen, leken, jongeren. Het is noodzakelijk dat we onze sociale en politieke leiders wijzen op de boodschap van het evangelie. We voelen immers genoeg aan dat we niet altijd bij machte zijn om op eigen wijze de stem van God te laten horen. We hebben haar hulp nodig. Samen met de eucharistie en met de leiding van de Paus kunnen wij de Kerk door de woelige wateren van onze samenleving en onze tijd voeren. Het schip van de Kerk wordt beschoten door vele pijlen, van overal, gelovigen kunnen hun verhaal moeilijk kwijt, vandaar dat we de drie hulpmiddelen nodig hebben, we moeten ons stevig vastbinden aan de steunpilaar van de eucharistie, van Maria. De paus is dan de kapitein van het schip.

“Indien ge mijn brood niet eet – mijn lichaam – en mijn wijn niet drinkt – mijn bloed, zult ge niet gered worden.” Dit zijn de woorden van Jezus, om in het koninkrijk te komen is de eucharistie een voorwaarde. Indien ge bidt en boete doet, zegt Maria in Fatima, zal de wereld zich bekeren. Indien ge uit uzelf treedt en naar de mensen gaat met de boodschap van Gods liefde, zal de Kerk haar plaats innemen in de samenleving, zegt ons Paus Franciscus. Op die manier is God op zoek naar ons: in de eucharistie, in de aanwezigheid van Maria, in de aansporing en de leiding van de Kerk. We kunnen dus niet beter doen dan onze wereld toevertrouwen aan deze drie, en luisteren, biddend luisteren, naar wat God ons zegt. Dan zullen we méér horen dan enkel woorden. De engel zei niet aan Maria dat ze naar Elisabeth moest gaan, zij begreep het uit haarzelf. Maria zei niet tegen Jezus in Cana dat hij van water wijn moest maken, Hij begreep het uit zichzelf. Wie goed luistert begrijpt meer dan wat woorden zeggen. Maria en Jezus waren zo goed op elkaar afgestemd dat ze begrepen wat niet verwoord werd, de Geest van God leefde in hen, zodat ze goed begrepen wat aan God aangenaam zou zijn.

Tenslotte willen we luisteren naar wat Maria bad: "Grote dingen heeft God aan mij gedaan". Kunnen wij dit bidden en het op onszelf toepassen? "Aan mij gedaan"? Maria begreep het, God is barmhartige. God houdt niet van mensen die uit zijn op macht, hij beschouwt de eenvoudige mensen als zijn vrienden. Zelfs hongerigen en dorstigen heeft hij intens lief. Indien God het volk van Israël bevrijd heeft van hun ongelof, van hun ijdelheid, van hun trots, en hen geleerd heeft dat kleinheid en eenvoud de juiste weg zijn naar het eeuwig leven, dan is het ons gebed vanavond dat landen en volken niet langer uit zouden zijn op macht, dat mensen en groeperingen en partijen niet enkel op hun profijt zouden uit zijn, maar dat ze zich zouden bekeren en inzien dat het beter is te dienen dan gediend te worden, dat het beter is de voeten te wassen van de armen dan door de armen aan een rijke tafel bediend te worden. Dat het beter is het verdwaalde schaap zelf te gaan opzoeken dan mensen uit te zenden om het voor ons te doen.

Met Maria, beste vrienden, willen we gedurende de meimaand de verdwaalde schapen in onze omgeving weer naar de schaaftal begeleiden. Dan zijn wij getuigen van de plaats die Maria inneemt in de samenleving, of de mensen zich daarvan bewust zijn of niet. Dan zal zij juichen om God onze redder.

Ik wens u een maand van intens gebed en geloof.

+ Luc Van Looy
Bisschop van Gent