

Openbaring van de Heer – (B)

(2 & 3 januari 2020)

Kruisteken en Openingswoord

Pr.: Welkom, beste mensen, bij het begin van het nieuwe jaar. Vandaag, Driekoningen, feest van de Openbaring, gedenken wij dat Jezus zich ook laat vinden door rijken en verstandigen, en door vreemden. Niet alleen zijn eigen volk Israël mag weten dat God tussen de mensen wil leven, ook vreemdelingen die op zoek zijn, mogen God vinden in het kleine, het eenvoudige, het alledaagse van een klein Kind in de armen van zijn moeder.

Gebed om ontferming

Pr.: Als wij ons laten gezeggen door het Kerstekind,

Le. dan staan wij open voor de komst van Gods Geest, en zitten wij niet langer vastgeroest in eigenwijsheid. **Heer, ontferm U over ons.**

Le. Dan kunnen wij ons laten aanspreken door de tekenen van deze tijd en ons niet langer vastklampen aan 'het is goed omdat het altijd zo is geweest'. **Christus, ontferm U over ons.**

Le. Dan worden onze handen gevuld met goud, wierook en mirre, die wij kunnen aanbieden aan de pasgeboren Koning. **Heer, ontferm U over ons.**

Pr: Moge de Heer ons verlichten, moge Hij ons voorgaan op de weg die leidt naar eeuwig leven. Amen.

Openingsgebed

Pr.: Goede God, wees hier aanwezig als een vriend die met ons meegaat. Als een ster die ons de weg toont naar echt mens worden: mensen die door tederheid gedragen worden, mensen die als herders zorg dragen voor elkaar, vooral voor de zwakkeren, mensen die bedacht zijn op recht en vrede voor allen. Laat ons mens worden zoals Hij, Jezus, uw Zoon, die ons nabij is vandaag en al die andere dagen van ons leven. Amen.

Eerste lezing (Jes. 60,1-6)

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: de duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer.

Evangelie (Mt. 2, 1-12)

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het Oosten en vroegen: Waar is de pasgeboren Koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.

Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar de Christus geboren moest worden. Zij antwoordden hem: Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de Profeet: en gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël. Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik Het hulde kan gaan brengen. Na de koning aangehoord te hebben, vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het Oosten gezien hadden, ging voor hen uit, totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond, stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij Het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden Het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Homilie

In het kerstverhaal namen herders een bijzondere plaats in. Vandaag, als vervolg op het verhaal over de herders, vertelt Matteüs ons over de wijzen uit het Oosten. Terwijl Matteüs geen aantal noemt, worden het er in de volksdevotie al gauw drie. In 300 worden ze ineens koningen genoemd, en twee eeuwen later krijgen ze namen: Caspar, Balthasar en Melchior. Ze hebben ook een eigen kleur: wit, zwart en geel. Het volksgeloof onderstreepte daarmee nog eens wat Matteüs ook al wilde zeggen: dit kind is er niet alleen voor arme herders, voor ongeletterden, maar ook voor de wijze, koningen met allure. Hij was er, voor hoog en laag. Niet alleen voor mannen van het eigen volk, maar ook voor vreemdelingen van ver over de grens, voor allerlei kleuren en culturen. *Black lives matter*. Het bijbels geloof kende het reeds lang. Alle leven telt en is onaantastbaar.

Die wijzen uit het evangelie zijn op zoek gegaan naar een herder. En die wijzen bieden het herderskind het beste van zichzelf aan: goud, wierook en mirre.

Goede mensen, bij het begin van een nieuw jaar, is het een goede gewoonte enkele wensen uit te spreken. Ik heb hier niet het goud, de wierook en de mirre, zoals de Wijzen die meebrachten. Maar ik wens u wel allemaal mensen toe met een **gouden** hart. Mensen bij wie het echt goed is om in hun nabijheid te mogen vertoeven. Mensen die schitteren als goud. Mensen waar wij kunnen naar opkijken, profeten, omdat zij nog durven spreken over visioenen, ook vandaag. Mensen die zo zuiver als goud durven zijn: eerlijk om mee om te gaan.

Ik wens jullie allemaal mensen toe met **wierook**. Mensen die, zonder ambities, pretentieloos het aandurven om hun naaste te bewieroken. Mensen die je in de bloemetjes durven zetten, mensen die je durven bemoedigen om het vol te houden in een wereld die de mond vol heeft van eigenbelang en prestige, waar solidaire mensen voortdurend tegen de stroom in moeten varen. Ik wens jullie allemaal ook mensen toe met **mirre**: Bittere, welriekende mirre, die pijn kan verzachten. Mocht lijden dit jaar ook jou ten deel vallen, dan wens ik je zachte handen toe die kunnen zalven, woorden die kunnen helen wat gebroken is. Ik wens je mensen toe, die zo met je omgaan, dat het leven echt de moeite waard is, ondanks alles.

Goud, wierook en mirre. We kunnen en mogen het misschien in dit nieuwe jaar voor mekaar betekenen.

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

Voorbeden

- Pr.** Tot God die levenslang met ons meegaat bidden we:
- Le.** Bidden wij voor hen die leven in de duisternis van armoede, geweld en onderdrukking. Dat zij mensen mogen ontmoeten die hun uitzichtloze situatie doorbreken en hen op weg helpen naar een menswaardig bestaan *Laten wij bidden...*
- Le.** Bidden wij voor allen die zich in de Kerk engageren voor het dienstwerk van de verkondiging. Moge zij zich van harte toeleggen op het Woord van God, met open oog voor de mensen van deze tijd. Moge zij lichtbakens zijn voor allen die op zoek zijn en van verre komen. *Laten wij bidden...*
- Le.** Bidden we voor wie leven in de duisternis van de wanhoop. Dat zij een mens mogen ontmoeten die hun eenzaamheid, hun onmacht en onverschilligheid openbreekt, zodat er in hun donkerste nacht onverwacht een ster van hoop begint te dagen. *Laten wij bidden...*
- Le.** Bidden we voor wie leven in de vaak verblindende weerspiegeling van de weelde. Dat hun ogen en hun hart mogen opengaan voor de pure fonkeling van die ene ster, eenvoud en nederigheid, Jezus van Nazareth, geboren in een stal. *Laten wij bidden...*
- Le.** Bidden we voor onze geloofsgemeenschap(en) hier ter plaatse. Dat de kerstster mag stralen en blijvend een weg mag verlichten waarop gelovige mensen ook vandaag vol vertrouwen kunnen verdergaan. *Laten wij bidden*
- Pr.:** God van mensen wij danken U op dit feest voor uw mildheid en uw trouw die ons in Jezus verschijnen. Wij bidden U, houd ons in beweging, bewogen om uw toekomst. Amen.

Gebed over de gaven

- Pr.:** God van leven, zie in uw goedheid naar de gaven die wij aanbieden. Goud, wierook en mirre zijn er niet bij, maar onze verbondenheid, onze goede wil en onze aandacht dragen wij aan U op. Wij bidden U: aanvaard deze gaven en kom ons in dit brood en deze wijn nabij. Amen.

Onze Vader

- Pr.:** Toen de mensen aan Jezus vroegen hoe zij tot God moesten spreken, heeft Hij hen een gebed gegeven dat wij nog steeds bidden en zingen als we ons tot de Vader richten.
Onze Vader,...

Vredewens

- Pr.:** Als we met anderen Gods vrede delen hoeft niemand meer vreemdeling te blijven. Herders van Bethlehem en Wijzen van ver weg voelen zich thuis bij elkaar in het licht van God-met-ons. Zo mogen ook wij bij elkaar thuis zijn, elkaars vrienden worden, overal waar Gods vrede met ons zal meegaan. De vrede van de Heer zij altijd met u. En laten wij ook elkaar die vrede van harte toewensen.

Uitnodiging tot de communie

Pr. : Goud, wierook en mirre, eenmalige gaven voor een koningskind. Brood en Wijn, Bron van leven voor elke dag. Zo geeft de Heer zich aan ons. Zie dan dit gebroken Brood, het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. **Heer, ik ben niet waardig...**

Bezinning na de communie

Le.: Ooit waren er drie Wijzen op stap op zoek naar een droom, een verlangen achterna, met een ster die wees naar een Kind in een stal. Samen met drie, elk met een geschenk: wierook, mirre en goud. Het beste van zichzelf gewoon voor het Kind in de stal. Vandaag zijn mensen op stap, samen maar alleen, met geschenken voor zichzelf: welzijn voor mijzelf, macht voor mijzelf, geluk voor mijzelf. God, we zoeken reeds lang. Toon ons de ster zodat we zien wie naast ons stapt. Zodat we voelen voor wie onze gaven zijn: voor de mens die naast ons gaat, voor Het Kind in de stal.

Slotgebed

Pr. : Goede God, wij danken U voor Jezus. Hij is uw Licht in onze duisternis. Hij wijst ons de weg naar U en naar elkaar. Wij bidden U: richt ons leven naar uw droom over mens en wereld, ons aangereikt en voorgeleefd door Jezus Christus, uw Zoon, onze Koning en onze Broeder. Amen

Zending en zegen

Pr.: God, Vader van alle mensen, zegen dit nieuwe jaar, schenk ons uw toekomst en ontsteek het licht van vertrouwen in onze ogen. Wij vragen U: help ons voor elkaar toekomst maken in de woorden die wij spreken, in de dingen die wij doen, door onze luisterbereidheid, in de gedachten en gevoelens die wij met elkaar delen. Wij danken U voor wat voorbij is, open ons hart voor wat komen gaat en maak ons gevoelig voor al wat menswaardig is. Ga met ons mee, zegen ons en bewaar ons elke dag opnieuw, het hele jaar door, ons leven lang: in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.