

**ORDE VAN DIENST
VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND
IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK**

**I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering
(in voorbereiding van de eerste communie)**

1. *De viering van de opname in de volledige gemeenschap van de rooms-katholieke Kerk vraagt een aangepaste catechetische voorbereiding, waarbij zowel de ouders als het kind betrokken worden. Het is een kans om stil te staan bij de betekenis van het doopsel, de eucharistie en de roeping van de plaatselijke geloofsgemeenschap om mensen te onthalen en te begeleiden in hun geloofsleven.*
2. *Als de opname plaatsvindt op een hoogfeest of op een zondag, neemt men het misformulier van de dag. Op een andere dag kan men het misformulier nemen voor de eenheid van de christenen.*
3. *De opname geschiedt na de homilie. Daarin zal herinnerd worden aan het doopsel als het fundament voor de opname, maar ook aan het vormsel en de eucharistie die later gevierd zullen worden.*
4. *Aan het slot van de homilie nodigt de voorganger de ouders uit om samen met hun kind en de borg naar voren te komen en samen met de gemeenschap het geloof te belijden. Hij doet dit bijvoorbeeld als volgt :*

**Beste ouders,
jullie hebben de wens uitgedrukt
dat jullie zoon/dochter N. binnenkort
volledig mag deelnemen aan de eucharistie
door voor de eerste keer de heilige Communie te ontvangen.
Jullie hebben daarom ook gevraagd dat hij/zij
eerst in de volledige gemeenschap met de katholieke Kerk
zou worden opgenomen.
Ik nodig jullie uit om samen met N.,
en met zijn/haar borg naar voren te komen
en met ons allen het katholieke geloof te belijden.
In dit geloof zal hij/zij binnenkort voor het eerst
samen met ons deelnemen aan de eucharistische maaltijd,
die de eenheid van Christus' Kerk uitbeeldt.**

Samen met alle aanwezige gelovigen spreken de ouders en ook het kind als het daartoe reeds in staat is, de geloofsbelijdenis uit (ook als het geen zondag is). Daarna zeggen de ouders, op uitnodiging van de voorganger:

**Ik geloof en belijd alles
wat de heilige katholieke Kerk
als door God geopenbaard,
gelooft, leert en verkondigt.**

Vervolgens legt de voorganger zijn rechterhand op het hoofd van het kind en zegt:

**N. , de Heer die je in zijn barmhartigheid
hierheen heeft geleid,
neemt je op in de katholieke Kerk.
In de heilige Geest deel je met ons
de volledige gemeenschap van het geloof,
dat jouw ouders (en jij) openlijk in ons midden beleden hebben.**

Hierna verwelkomt de voorganger de nieuw opgenomen gelovige door een handdruk of een ander geschikt gebaar ten teken van werkelijke aanvaarding.

5. *Dan volgt de voorbede. In de inleiding worden doopsel, vormsel en eucharistie vermeld en wordt ook de dankbaarheid uitgedrukt om deze opname. In een van de eerste intenties wordt de naam vermeld van het kind dat in de gemeenschap van de katholieke Kerk is opgenomen (zie een voorbeeld, blz. 7).*

6. *Na de voorbede verwelkomen de borg en eventueel (als er bij de opname weinig mensen zijn) alle aanwezigen de nieuw opgenomen gelovige. In dat geval kan de vredeskus in de communieritus wegvallen. Daarna gaat de nieuw opgenomen gelovige naar zijn (haar) plaats. De eucharistieviering gaat verder op de gewone manier.*

II. Orde van dienst bij de opname buiten de eucharistieviering.

1. *Als de opname om bijzondere redenen buiten de eucharistieviering plaatsvindt, wordt er een woorddienst gehouden.*
2. *De voorganger begroet de aanwezigen. Hij draagt albe en stool in een feestelijke kleur.*
3. *De dienst begint met (een aangepaste zang en) een Schriftlezing, die in een homilie wordt toegelicht.*
4. *Daarna volgt de opname zoals hierboven beschreven.*
5. *De voorbede wordt besloten met het gebed des Heren, dat door allen wordt gebeden of gezongen. Daarna volgt de zegen van de priester.*
6. *De borg en alle aanwezigen, als zij niet te talrijk zijn, verwelkomen de nieuw opgenomen christen.*
7. *Als om uitzonderlijke redenen de opname ook zonder woorddienst gebeurt, geschiedt alles zoals hierboven aangeduid is, te beginnen bij de korte toespraak van de voorganger. Deze toespraak begint met een of ander Schriftwoord, dat bijvoorbeeld een lofprijzing is van Gods barmhartigheid die het kind tot deze stap geleid heeft. Tevens wordt gesproken over de eucharistie, die het kind spoedig zal ontvangen.*

III. Keuze van Bijbellezingen

De Bijbellezingen, zowel tijdens de eucharistieviering als bij een woorddienst, kunnen geheel of gedeeltelijk ontleend worden aan de liturgie van de dag, of aan het formulier voor de eenheid van de christenen (zie Lectionarium, deel IV, blz. 503).

Wanneer de opname zonder eucharistieviering plaatsvindt, neemt men bij voorkeur een of meerdere van de volgende lezingen:

Lezingen uit het Nieuwe Testament

Rom. 8, 28-32.35.37-39 (Lect. IV, 344)

Hij heeft ons tevoren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon.

1 Kor. 12, 31 - 13, 13 (Lect. IV, 297)

De liefde vergaat nimmer.

Ef. 4, 1-7. 11-13 (Lect. IV, 234)

Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen.

Fil. 4, 4-9 (Lect. IV, 303)

Houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is.

1 Tess. 5, 16-24 (Lect. B, 8)

Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam, moge ongerept bewaard zijn bij de komst van de Heer.

Antwoordsalmen

Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5-6 (Lect. IV, 373)

Refrein: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

Ps. 27 (26), 1. 4. 8b-9abc. 13-14 (Lect. A., 3e zondag door het jaar)

Refrein: De Heer is mijn licht en mijn leidman.

Ps. 42 (41), 2-3; 43 (42), 3. 4 (Lect. I, maandag in veertigdagentijd)

Refrein: Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft.

Ps. 63 (62), 2.3-4. 5-6. 8-9 (Lect. C, 12e zondag door het jaar)

Refrein: Naar U dorst mijn ziel, Heer mijn God.

Ps. 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (Lect. C., 29e zondag door het jaar)

Refrein: Mijn hulp zal komen van de Heer.

Evangelies

Mt. 5, 1-12a (Lect. IV, 117)

Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.

Mt. 5, 13-16 (Lect. IV, 312)

Uw licht moet stralen voor het oog van de mensen.

Mt. 11, 25-30 (Lect. IV, 314)

Gij hebt deze dingen verborgen gehouden voor wijzen, maar geopenbaard aan kinderen.

Mc. 1, 9-11 (Lect. IV, 348)

Jezus liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.

Joh. 3, 16-21 (Lect. I, 179)

Opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

Joh 12, 44-50 (Lect. I, 203)

Als een licht ben ik in de wereld gekomen.

Joh. 15, 1-6 (Lect. IV, 350 - tot vers 6)

Ik ben de wijnstok, gij de ranken.

IV. Voorbeeld van een voorbede

De voorganger:

Broeders en zusters,
met dankbaarheid tegenover God
hebben wij N.
die door het doopsel
reeds met Christus verbonden was,
in de volledige gemeenschap
van de katholieke Kerk opgenomen
zodat hij (zij) spoedig met ons kan deelnemen
aan de tafel van de Heer.
Wij zijn blij dat N.
in de katholieke Kerk is opgenomen.
Laten wij daarom samen met hem (haar) bidden.

De lector:

Voor N.

**die wij vandaag in onze gemeenschap opnemen:
dat hij (zij) met de hulp van de heilige Geest
verder mag uitgroeien tot een blij en hoopvol christen.
Laat ons bidden.**

Allen:

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

**Voor allen die in Christus geloven,
en voor de gemeenschappen waartoe zij behoren:
dat zij tot de ware eenheid komen.
Laat ons bidden.**

Allen:

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

**Voor allen die nog niet in Christus geloven:
dat zij verlicht worden door de heilige Geest
en de weg van het heil opgaan.
Laat ons bidden.**

Allen:

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

**Voor alle mensen:
dat zij bevrijd worden van honger en oorlog
en leven in voorspoed en vrede.
Laat ons bidden.**

Allen:

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

**Voor onszelf:
dat wij volharden in het geloof
dat wij door Gods genade hebben ontvangen.
Laat ons bidden.**

Allen:

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

De voorganger:

**Almachtige eeuwige God,
verhoor het gebed dat wij tot U richten,
en laat ons U altijd
met dankbaarheid en toewijding dienen.
Door Christus onze Heer.**

Allen:

Amen.

Vindt de opname plaats buiten de eucharistieviering, dan kan men de overgang van de voorbede naar het Gebed des Heren als volgt formuleren:

De voorganger:

**Broeders en zusters,
laat ons deze voorbede besluiten
met de woorden
die wij van de Heer Jezus ontvangen hebben.**

Allen:

Onze Vader ...