



Vanuit zijn kantoor in de Voorstehoeve kan Jan zijn zaken beheren, maar legt hij ook makkelijk contacten die zijn rol als voorzitter van de Mollemse kerkraad ten goede komen. We wensen hem veel succes en arbeidsvreugde.(foto M.D.M.)

Nieuwe voorzitter kerkraad komt uit 'Mollem in beweging'

Na het ontslag van voorzitter Patrick Sablon en secretaris Harald Willems ging pastoor Koen op zoek naar opvolgers voor het dagelijks bestuur van de Sint-Stefanusparochie. Een herschikking van de verantwoordelijkheden drong zich op.

Mollems verenigingsleven

Vader Kamiel overleed voor twee jaar. Zowat iedereen kende hem als organisator van de jaarlijkse Mollemse jogging voor kinderen en volwassenen. Dit initiatief is

tot 2003 twintig jaar lang door de ouders van Jan georganiseerd. Niet te verwonderen dat zijn enige zoon snel in zijn voetsporen trad. "Eigenlijk ben ik al jaren betrokken bij drie plaatselijke initiatieven," zo begint Jan Heyvaert zijn verhaal. "Met Mollem in beweging, leden van een minivoetbalploeg, organiseerden we op tweede kerstdag een fakkeltocht. Op verscheidene plaatsen hielden we halt en onderweg werd er door jonge mensen gemusiceerd. Ik was ook bij een ander evenement betrokken waarbij tijdens een sportweekend ploegen tegen elkaar speelden in volksspelen als zakkenlopen, gocart-race, ...Deze activiteiten gingen afwisselend door op de voetbalterreinen waar we over een goede accommodatie beschikken, de manège of een weide in Voorstehoeve. Een aantal activiteiten stierven een stille dood. Toen Harald Willems, ook een verwoed loper, directeur werd van de GBS, herleefde de jogging. De moeilijkheid is altijd het zoeken naar (vooral jonge) medewerkers."

Engagement

Jan is nu 47 en vermeldt dat hij op de vraag van de pastoor om lid te worden van de kerkraad niet meteen reageerde. "Ik heb het thuis eerst in de groep gegooid," zegt hij. "Maar waarom niet? De bouw in het algemeen spreekt me wel aan én ik ben technisch opgeleid. Eigenlijk zijn we als gezin niet echt bij het parochiaal leven betrokken," vervolgt Jan. "maar vanuit mijn zin voor initiatief en ervaring in organisaties wou ik wel positief reageren op een vraag die me zo plots werd gesteld. Zowat in september-oktober nam ik voor de eerste keer deel aan een vergadering. Uiteraard moesten meteen een aantal functies herbekeken worden. Agnes Soenen trad toe, Bert De Coster, al lang een vaste kracht zou het secretariaatswerk overnemen terwijl Staf Borremans zijn vaste plek als ervaren penningmeester ter harte blijft nemen. Het was zeker niet mijn bedoeling meteen voorzitter te worden. Ik reflecteerde, praatte met zowel Patrick Sablon en Harald Willems. Iedereen was het er over eens dat er best wat nieuw bloed in de raad kwam. We hebben nu al drie vergaderingen achter de rug en ik voel het vertrouwen van de collega's."

Geloof en plannen

Op onze expliciete vraag naar zijn geloofsbeleving reageert Jan heel spontaan: "We zijn als gezin niet echt praktiserend. Ik ben wel katholiek opgevoed, in het kader van mijn plechtige communie nam ik deel aan een Lourdesbedevaart, onze kinderen Catherine (16), Daan (13) en Pauline (6) gaan naar een katholieke school, zijn gedoopt en Liesbeth en ik zijn voor de kerk gehuwd." Uiteraard waren we benieuwd

naar de plannen die een kersverse voorzitter van de kerkraad koestert. Jan: “Uiteraard staan we in voor het behoud en onderhoud van het onroerend goed. We willen zorgzaam omspringen met de middelen die ons ter beschikking worden gesteld voor kerkgebouw (toch wel iets speciaals!) en de pastorie. Wat het budgetbeheer betreft, dat willen we ook inzetten voor andere doeleinden. Zo overwegen we de kerk ter beschikking te stellen voor concerten, bv. in de kerstperiode, en in het algemeen voor initiatieven voor een ruimer publiek. Naar accommodatie toe zijn er nu al gesprekken in functie van onze plannen om toiletten te voorzien in ons kerkgebouw. Tijdens een van de volgende vergaderingen verwacht ik in dat verband een goed overzicht van de financiële cijfers in het verslag van Staf. Hij weet perfect over welke bedragen hij spreekt. In het verlengde van mijn engagement denk ik er ook aan de fakkeltocht nieuw leven in te blazen. Dit past zeker in de geloofssfeer. En waarom de Mollemnaren niet nóg meer aanmoedigen een eigen kerststal te plaatsen? Ik weet dat pastoor Koen zeker te vinden is voor deze initiatieven.”

Opleiding

“Mijn basisschool volgde ik in het Sint-Donatus te Merchtem, mijn secundair rondde ik af aan het Jan-van-Ruusbroeckollege te Brussel,” vertelt Jan. In het jaartje TEW aan de KUL boeide me eigenlijk alleen het vak psychologie. Dan maar mijn droom volgen en aan Kardinaal Mercier in Schaarbeek een graduaat automechanica starten en afronden. Als kind sleutelde ik altijd wat graag aan autootjes. Heel snel kon ik aan de slag bij WABCO, een bedrijf dat remonderdelen maakt voor commercieel transport. Begonnen op de binnendienst ging ik al snel de baan op en dit doorheen heel het land, zelfs tot in Duitsland. Zo kon ik mijn talenkennis wat bijspijkeren. Het Frans leerde ik als 11-jarige tijdens een taalstage in een Franstalige boerenfamilie met veel tractoren.” Niet verwonderlijk dat Jan na zeven jaar al met de gedachte speelde ook in de zakelijke voetsporen van zijn vader te stappen. Omdat er zich een crisis aandiende in de automobielsector stelde hij zich al vragen en polste bij zijn moeder om ook het verzekeringsjasje aan te trekken. Zij reageerde zeer enthousiast. Toch al maar via avondschool aan het VLEKHO twee jaar bedrijfsbeheer en -management volgen. Nadien volgde nog de opleiding tot verzekeringsmakelaar in het dagonderwijs. “Ik was al samenwonend, ik kon hier meteen beginnen en zegde mijn job bij WABCO op. Ik moest en wou ervoor gaan! In 2005 kreeg mijn vader een hartaanval. En dat werd ‘efkes bijbenen’. Gelukkig

was vader er nog en kon ik voor raad bij hem terecht. Ik stond er meteen wel alleen voor! Mijn vrouw Liesbeth, docente hotelmanagement aan Thomas Moore in Mechelen, werkt nog deeltijds voor ons. En op die manier redden we het wel en kunnen we de zaak verder uitbouwen.” (HVdS)