

14 2026

WEEKKRANT
1 APRIL
JAARGANG 87
EDITIE 3256

P900720
AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

HH. FRANCISCUS EN CLARA - HALEN

PASTORALE EENHEID: SINT-PETRUS IN DE BANDEN HALEN | SINT-ANDREAS LOKSBERGEN | SINT-LAMBERTUS ZELEM | SINT-PANCRATIUS ZELK

ZALIG PASEN

Pasen: licht dat leven geeft

Wij wensen u allen een zalig en vreugdevol Pasen toe, gevuld met licht, vrede en nieuwe hoop!

Met Pasen vieren christenen wereldwijd het hart van hun geloof: de verrijzenis van Jezus. Het is een feest van hoop, van nieuw begin en van licht dat sterker blijkt dan duisternis. Ook in onze Pastorale Eenheid willen we dit vreugdevolle gebeuren samen beleven en doorgeven.

In het paasevangelie volgens Johannes (Johannes 20, 1-9) worden we meegenomen naar het graf, woeg in de ochtend, terwijl het nog donker is. Maria Magdalena ontdekt dat de steen is weggerold. Ze haast zich naar Petrus en de andere leerling, die onmiddellijk naar het graf lo-

pen. Wat ze daar aantreffen is geen duidelijk antwoord, maar een leeg graf en opgerolde doeken. Het evangelie zegt eenvoudig: "Hij zag en geloofde."

Ook vandaag worden wij uitgenodigd om in ons eigen leven sporen van verrijzenis te ontdekken: in verbondenheid tussen mensen, in zorg voor elkaar, in hoop die blijft, zelfs in moeilijke tijden. Pasen zegt ons dat het leven het laatste woord heeft, dat liefde sterker is dan de dood.

Moge het licht van Pasen ook in ons leven schijnen. Dat het ons mag beemoedigen om hoopvol te blijven, om elkaar nabij te zijn en om, net als de leerlingen, stap voor stap te groeien in geloof.

De Goede Week begint op palmzondag en loopt uit op het driedaagse pastriduum. Dat begint op de avond van Witte Donderdag, wordt voortgezet op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Hoogtepunt is de paaswake en de eucharistie op paaszondag.

Witte Donderdag

Het pastriduum begint met de avondviering op Witte Donderdag. Dan gedenken gdevigen het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen.

Goede Vrijdag

Op vrijdag 3 april - kruisweg om 15 uur in de kerken van Halen, Loksbergen en Zdem én om 19 uur viering met kruisverering in de kerk van Zelm



©Kerknet

Stille Zaterdag

Op zaterdag 4 april - paaswake voor onze 4 parochies om 18 uur in de kerk van Loksbergen. Het zangkoor begint te zingen om 17.45 uur. Met 3 liederen bliken ze terug op de Goede Week.

Pasen

Op zondag 5 april - verrijzenisviering om 11 uur in de kerk van Halen, verzorgd door het zangkoor van Loksbergen. Op maandag 6 april - paasmaandag - eucharistieviering om 9.30 uur in de kerk van Zelm

SINT-ANDREAS LOKSBERGEN

Samen zorgen voor elkaar

Afgelopen donderdag 19 maart organiseerden we op onze school een sobere maaltijd, een tas soep en 2 witte boterhammen, ten voordele van

Winner, een jongen uit Rwanda. Dankzij de opbrengst van deze warme actie, samen met de spaarpottenactie, kunnen we Winner onder-

steunen in zijn schoolloopbaan. Zo helpen we hem met zijn schooluniform, het vervoer van en naar school en het nodige schoolmateriaal.

We zijn ontzettend dankbaar voor de betrokkenheid en solidariteit van onze leerlingen, ouders en leerkrachten. Samen maken we écht een verschil in iemands leven.

Samen staan we sterk, samen zijn we solidair en samen zorgen we ervoor dat ons hart warm wordt voor alle het goede dat we doen.



©Gunter Vics



©Gunter Vics

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
abonnementen@otheo.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Treviplus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 4988
katrinen@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Hasselt
Tony Dupont, ou 2308 80,
tony.dupont@otheo.be
Paul Bellefroidlaan 2C, 3500 Hasselt
ou 2884 40

PLAATSELIJKE REDACTIE
Annicq Lemmens
0494 91 95 45
annicqlemmens@gmail.com
Anne Marie Delkeyser
03 44 2018
0475 38 16 08
adh.vaes@proximus.be
Gert Devroye
0476 21 66 97
gert.devroye@tdenet.be

PRIESTERS
Tony Vandekerckhof
Priester-moderator
0476 34 01 57
tony.vandekerckhof@bdga.com.net
E.H. Michiel John Deruusesen
Begijnhofplein 4/1 - 3545 Halen
0491 97 11 70
tdmjohn@gmail.com

PAROCHIALE CONTACTPERSONEN
Loksbergen
Rita Devroye-Dumont
Zilveren Helmenstraat 30
3545 Loksbergen
03 44 39 90
gert.devroye@tdenet.be
Zelem
Germain Lelens
Meldertsestraat 51
3545 Zelem
03 44 22 39
germain.lelens@tdenet.be
Zelk
Valère Vaes-Delkeyser
Liebroekstraat 124
3545 Zelk
03 44 2018
adh.vaes@proximus.be

IETS LATEN OPNEMEN IN HET PAROCHIEBLAD
Met uw berichten kan je altijd terecht bij de plaatselijke verantwoordelijken.

ADRESWIJZIGING
Bij adreswijziging, laat het dan weten aan
Annicq Lemmens
0494 91 95 45
annicqlemmens@gmail.com

ONS GELOOF VIEREN

**SINT-PETRUS IN DE BANDEN
HALEN**

Zondag 5 april

11 u. Hoogfeest van Pasen
Vrijzetsviering verzorgd door het
zangkoor van Loksbergen
Romain Vanlaer, Paula Everaerts en
Valère Vanlaer.
Voorganger: Pr. Michaël
Lector: An Pierre

SINT-ANDREAS LOKSBERGEN

Donderdag 2 april

Witte Donderdag
9.00 u. Schoolviering door en voor
de leerlingen en juffen van VBS 't
Oogapdijte

Vrijdag 3 april

Goede Vrijdag
15.00 u. Kruisweg

Zaterdag 4 april

Sille Zaterdag



18.00 u. Pasenwilt voor onze Pastorale
Eenheid met de wijding van het nieuwe
vuur, de paaskaarsen en het doopwater
Felix Dumont en Gabriëlle Witters
Ludwine Vanluyten en Paul Witters
Jozef Franssen, Leontine Serré en
familie
Jozef Devroye, Bertha Bruyninx
en familie
Georges en Willy Claeskens en

Maria Vandersmissen; fam. Claes-
kens-Vandewijngaert en fam. Van-
dersmissen-Verhandonck
Lectoren uit de 4 parochies van onze Pas-
torale Eenheid

**Dinsdag 7, woensdag 8 en don-
derdag 9 april**

8.30 u. Voor onze overledenen en
onze parochies

SINT-LAMBERTUS ZELEM

Donderdag 2 april

19.00 u. Eucharistieviering met henden-
king van het Laatste Avondmaal met na-
dien aanbidding

Zondag 5 april

Geen viering

SINT-PANCRATTIUS ZELK

Vrijdag 3 april

Goede vrijdag
19.00 u. Viering met kruisverering

Zondag 5 april

Geen viering

Maandag 6 april

Pasenaandag
9.30 u. Eucharistieviering
Lectoren: Brecht en Marijke

NIEUWS UIT ONZE PASTORALE EENHEID

**MICRO(web)SITE VAN ONZE
PASTORALE EENHEID**

Lees hierover meer elders in dit
blad.
<https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-eenheid-hh-franciscus-en-clara-halen>
kom je op de micro(web)site van
onze Pastorale Eenheid.
Neem er gerust een kijkje!

Lees hierover meer elders in dit
blad.

VORMSELVIERING

Op zaterdag 11 april (2de zaterdag
na Pasen - Bedoken Pasen) zullen
42 jongeren uit onze parochies Ha-
len, Loksbergen, Zelem en Zelk het

sacrament van het vormsel ontvan-
gen uit de handen van Mgr. Patrick
Hoogmartens.

De vormselviering zal doorgaan in
de kerk van Halen om 16 uur en mu-
zikaal verzorgd worden door het
zangkoor van Loksbergen.

De vormelingen en hun catechis-
ten bereiden deze viering voor op
woensdag 8 april om 13.30 uur in de
kerk van Halen.

DEKENALE GELOOFSAVOND 2026

Vitaminen voor het hart: een hartelijke dekenale geloofsavond



Bisschop Patrick Hoogmartens tijdens gebedsmoment (© Dekenaat Hasselt)

Het ontmoetingscentrum van
Rooierheide verwelkomde op har-
telijke wijze een enthousiast pub-
liek voor de jaarlijkse geloofs-
avond. Kleurrijke tekeningen, har-



Deken Ali en pastoor Gerard op bezoek bij Sint-Vincentius als afsluiting van de avond. (© Dekenaat Hasselt)

in hun persoonlijke verhaal.
We luisterden naar drie beklijven-
de, ontroerende getuigenissen, tel-
kens afgewisseld met een reflectie-
moment en prachtig muzikaal be-
geleid door solidariteitskoor Kanti-
kune. Voor het tweede deel verplaat-
sten we ons naar de Heilig Hart-
kerk, waar het parodiekoor voor de
muzikale noot zorgde. Bisschop Pa-
trick Hoogmartens sprak ons toe en
getuigde zelf over zijn leven, iede-
ren luisterde geboeid.

Tijdens het gebedsmoment maak-
ten we ook kennis met de nieuwe

campagne van Roepingenpastoraal
- waarin deken Ali schittert - bin-
nenkort in de aandacht op socia-
le media. Tot slot mochten we een
kijkje nemen in het herbestemde
ded van de kerk bij Sint-Vincentius.
Vrijwilligers lichten er hun
waking toe en toonden ons hun
prachtig ingerichte locatie. Ook de-
ken Ali en pastoor Gerard waren
hier van de partij, zij zagen dat het
goed was!

Dank aan iedereen die deze avond
met ons mee op weg ging!



Kleurtekeningen (© Dekenaat Hasselt)

SINT-PETRUS IN DE BANDEN HALEN

Chiro - Halen

Superhelden van Chiro Halen: EHBO in actie!

De afgelopen weken stond Chiro Halen helemaal in het teken van veiligheid en actie: de leiding nam deel aan een gratis EHBO-opleiding van Rode Kruis-Vlaanderen. In deze korte, praktische cursus leerden de deelnemers hoe ze snel en correct kunnen ingrijpen bij kleine en grotere ongelukjes, iets wat tijdens activiteiten en kampen van onschatbare waarde is. De opleiding richt zich specifiek op jongeren en jeugdbewegingen.

Tijdens de cursus werden de deelnemers actief begeleid bij praktische oefeningen, zoals het verzorgen van snij- en brandwonden en het stabiliseren van slachtoffers bij valpartijen. Zo merkten de jongeren dat EHBO niet alleen belangrijk is, maar ook interessant en leuk kan zijn om te leren. Naast de kennis ontvingen alle deelnemers een EHBO-boekje en een pakketje met praktische materialen. Zo kan de leiding de aangeleerde vaardigheden meteen toepassen bij activiteiten, kampen of dagelijkse situaties. De combinatie van theorie, oefeningen en materiaal zorgt ervoor dat ze volledig voorbereid zijn om in noodgevallen te handelen.

De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Hansaplast, dat de materialen levert en samen met



©Stephano Veld

het Rode Kruis een eerstehulpkit lanceerde. Deze kit bevat alle praktische middelen om snel en doeltreffend in te grijpen. Van elke verkochte kit gaat 1,50 euro naar het Rode Kruis, zodat projecten zoals deze verder ondersteund kunnen worden.

Met dit initiatief richt Rode Kruis-Vlaanderen zich op jongeren, omdat zij vaak de eersten zijn die aanwezig zijn bij ongelukken in hun omgeving. Door praktische EHBO-vaardigheden te combineren met kennis over veiligheid, versterkt de opleiding het verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen van de leiding en helpt het

kinderen en jongeren veilig te houden tijdens activiteiten.

Voor onze Chiro-leiding was de cursus een waardevolle aanvulling op hun taken: ze keerden terug met nieuwe kennis, praktische hulpmiddelen en het zelfvertrouwen om te kunnen handelen in noodsituaties. Dankzij deze gratis cursus laten de leiding zien dat veiligheid en plezier hand in hand kunnen gaan. Ze zijn klaar om hun Chiro-groep veilig, zorgeloos en met veel enthousiasme te begeleiden!



©Stephano Veld



©Stephano Veld

SINT-ANDREAS LOKSBERGEN

In memoriam: zuster Ernestine en zuster Roberta



Zuster Roberta ©Marleen Vanderbruggen

Asse zuster Ernestine. Zij werd geboren als Maria Preuveneers in Loksbergen op 15 januari 1936. Op 27 juli 1958 legde zij haar eeuwige geloften af en verbond zij zich definitief aan de congregatie. Haar leven stond in het teken van dienstbaarheid, geloof en engagement.

Enkele dagen later, op 11 maart 2026, overleed in Jette zuster Roberta. Zij werd geboren als Hedra Hendrickx in Loksbergen op 10 juni 1939. Op 24 augustus 1960 sprak ook zij haar eeuwige geloften uit. Net als zuster Ernestine heeft zij haar leven toegewijd aan haar roeping en aan de mensen rondom haar.

Beide zusters hebben zich op bijzondere wijze ingezet in het onderwijs in het Brussels. Met toewijding en zorg hebben zij generaties kinderen begeleid en gevormd, steeds gedragen door hun geloof en hun diepe menselijkheid. Zij vonden hun laatste rustplaats op de begraafplaats van Velpen-Halen. De urne van zuster Ernestine kreeg een plaats in het columbarium, terwijl zuster Roberta ter aarde werd besteld.

In deze momenten van afscheid willen wij onze christelijke deelneming betuigen aan zuster Fernanda en aan zuster Liberta, de zus van



Zuster Ernestine ©fam. Preuveneers

zuster Ernestine. Wij willen beide zusters ook in het bijzonder gedenken tijdens de eucharistieviering op zaterdag 25 april om 18 uur in onze parochiekerk.

Iedereen is van harte uitgenodigd om samen met ons stil te staan bij hun leven en hun betekenisvolle inzet.

Moge zuster Ernestine en zuster Roberta rusten in de vrede van de Heer, en moge hun leven een blijvende inspiratie zijn voor ons allen.

Onze parochiegemeenschap neemt met verdriet afscheid van twee zusters van de zustergemeenschap van de Annonciaden, die ons bijzonder nauw aan het hart liggen.

Hun leven en inzet zijn van grote betekenis geweest, niet alleen binnen hun congregatie, maar ook voor onze lokale geloofsgemeenschap. Bovendien hebben de vier zusters van deze gemeenschap, die nog in het klooster verbleven, hun roots in Loksbergen, wat de verbondenheid nog intenser maakt.

Op 28 februari 2026 overleed in

MISSEN BESTELLEN

Dit kan in de sacristie (voor of na de mis) of bij Rita Dumont, Zilveren Helmenstraat 30 en kost 15 euro.

WEEKMISSEN

Er zijn weekmissen in onze parochiekerk op dinsdag, woensdag en donderdag om 8.30 uur. Op dinsdag bidden we het rozenhoedje om 8.10 uur.

GOEDE WEEK - PASEN

- Op Goede Vrijdag is er om 15 uur een gedeelde kruisweg in onze parochiekerk.

- Op Stille Zaterdag is er de paaswake voor onze Pastorale Eenheid om 18 uur in onze parochiekerk. De viering wordt opgedruisterd door ons zangkoor. Ze beginnen te zingen om 17.45 uur. Met 3 liederen bliken zeterug op de Goede Week.

PAASOMHALING

Tijdens de paaswake houden we een 'speciale' omhaling voor de verdere uitbouw van onze parochie en om de liturgische vieringen in onze kerk verder te verzorgen. Dank je wel voor uw milde 'paasgift'!

PAASCOMMUNIE

Op het hoogfeest van Pasen zal de communie aan huis gebracht worden bij onze zieken en thuisgebonden bejaarden door het bestuur van Samana.

GEEF KLEDIJ EEN TWEEDE LEVEN

We zijn vanuit de ouderraad 'De Regenboog' (van onze school) de 'Bag2School' actie gestart, waarbij we kledij/schoenen/lakens/... inza-

melen. Per kilo dat we kunnen inzamelen, krijgen we €0.20. Het ingezamde geld gaat naar de aankoop van een speedtuig voor de nieuwe speelplaats op de Panoven (waar nu nog niets voorzien is).

Het leuke aan deze actie is dat we niet rechtstreeks geld vragen van de inwoners van Loksbergen (zoals met een koekjesverkoop of inschrijving voor een BBQ), maar eigenlijk mensen helpen hun kledijkasten op te ruimen en andere mensen op de wereld toegang geven tot onze kledij. Win win dus en inzet op duurzaamheid/andere helpen en meer kansen geven. Jullie mogen de zak(ken) met kledij en andere bruikbare spullen nog meebrengen naar de kerk. Belangrijk: elke zak die goed dichtgebonden is, is welkom! Alvast hartelijk dank voor jullie inzet en steun!

PAASBRUNCH

Chiro Loksbergen nodigt jullie uit voor de heerlijke paasbrunch. Op maandag 6 april kunnen jullie lekker komen smullen van pistolets, croissants, chocoladekoeken, pannenkoeken en nog veel meer! Verder zal de paashaas langkomen voor alle kinderen en massa's chocolade meebrengen. Ook dit jaar voorzien we de knutselhoek voor de kinderen zodat ze in stijl op zoek kunnen gaan naar de eitjes van de paashaas. Jullie zijn allemaal welkom in onze chirolokalen van 9 tot 12 uur. Het rapen van paascieren zal om 10.30 uur doorgaan.

SINT-PANCRATIUS ZELK

Welkom in de christelijke geloofsgemeenschap

Op zondag 22 maart vond in de kerk van Zeld een doopviering plaats. Tijdens deze viering werd de kleine Sam Verbeek opgenomen in de christelijke geloofsgemeenschap. Sam is het dochtertje van Nick Verbeek en Stefanie Pans en werd geboren op 15 november 2025 te Diest. Omringd door familie beleefde zij een bijzonder moment in haar jongetjeven.

De ouders kozen bewust voor twee peters: Eric Pans en Smaël Ustu. Zij engageerden zich samen met de ouders om Sam te begeleiden op haar levensweg en haar te ondersteunen in het geloof.

In een sfeervolle viering werd Sam verwelkomd in de gemeenschap, gedragen door gebed, symboliek en warme wensen voor haar toekomst.

Wij wensen Sam, haar ouders, peters en familie alle geduld en zegen toe!



© pastoor Michael

ZELK

MISSEN BESTELLEN

In de sacristie voor of na de mis bij koster Kerremans.

Bij Valère en Anne Maria Vaes De Keyser, Liebroekstraat 124.
Telefoon 013-44 2018.

Een mis kost 15 euro.

BEZINNING

Jezus' opstaan uit de dood geeft ons de vaste zekerheid: niet de dood heeft het laatste woord.

Over ons sterven heen schenkt God ons het Leven dat tijdloos is en geen grenzen heeft.

Deze volheid aan Leven vangt nu reeds aan als we in vertrouwen op Hem, geen uitdagingen vrezen.

Als we dag na dag aan elkaar gegeven zijn, zoals Jezus de Mensenzoon ons heeft voorgedaan.

SINT-LAMBERTUS ZELEM

Mooie naamopgave eerste communicanten

Zondag 22 maart jongstleden werd de Naamopgave van de 13 Zelemse toekomstige eerste communicanten in een mooie eucharistieviering uitgesproken.

Pastoor Frans Hermans, die de grieprijke pastoor Michael verving, deed dit, samen met de begeleidende leerkrachten, op zijn gekende manier. In alle eenvoud sprak hij woorden met een diepe betekenis, waaraan zowel de kinderen als hun ouders en grootouders zich konden warmen.

Nog een paar weken voorbereiding en dan de grote dag van de Eerste Communie op zondag 10 mei aanstaande.

Wij wensen de communicantjes, hun ouders, broer en zus, hun grootouders en familie nu reeds een fijne tijd om uit te zien naar deze bijzondere dag.

SINT-PETRUS IN DE BANDEN HALEN

MISSEN BESTELLEN

Met misintenties en berichten voor Kerk en Leven kan je terecht bij koster

Bert Moris en bij pastoor Michad.

Een mis bestellen kost 15 euro.
Bert - Nederstraat 1 bus 2 - 0498/10 96 30 - bert.moris5970@gmail.com
Pastoor Michad - Begijnhofplein 4/1 - 0491/97 11 70 - tdnjohn@gmail.com

PAASBEZINNING

Alsof een grote steen is weggerold tussen nacht en dag, duisternis en licht, tussen wanhoop en hoop, angst en durf.

Geen chaos en verleden meer, alleen nog toekomst en hennid, ook hier en nu.

Zo radicaal als de dood vernietigt, zo onstuitbaar en nieuw breekt precies dan het leven door en gaat de mens een weg die niet doodloopt, nooit meer.

ZELEM

PAASMAANDAG ...

Vorige week liet Petrus in een gesprek met het "Jeruzalems Parochieblad" horen dat hij niet gerust was in de week na Jezus' triomfante intrede in Jeruzalem.

Zijn buikgevod had hem deze keer niet in de steek gelaten, want met de rampzalige afloop op Golgotha leek alles voorbij, al het mooie, al het overhoopte en het goede dat Jezus bracht bij de gewone mensen, vooral bij de gewone mensen, de sukkelars, de uitgerangeerde armoezaa-

ers, de zieken en hulpbehoevenden aan de rand van de weg, zelfs aan de rand van de samenleving.

Petrus, de "rots" in de branding, de rots waarop je kon bouwen, had zijn meester grandioos verloofend vooraan de haan driemaal gekraaid had. "Ik ken die mens niet" was zijn luf antwoord. Wat een grotske leugen van iemand die zichzelf de tweede in bevel achte na Jezus. Wat een angsthaas, wat een wankel e steunpilaar.

Maar hoe dan ook, hij komt te

weten dat zijn Jezus, op wie hij hoopte om later in de maatschappij een topfunctie te krijgen, weg is uit het graf. Weggehaald? Gestolen? Ergens anoniem begraven?

Jezus is verrezen. Dat woordje "verrijzen" hadden wij als kind nog nooit gehoord. "Verrijzen"? Wat was dat voor iets? Had dit iets te maken met een "hokus pokus" of was er een wonder gebeurd? Waar was Jezus dan? Niets dan vragen en ook twijfels.

In dat verrijzenverhaal blijkt dat

er op die zondagmorgen (Paasdag) mensen waren geweest, die Jezus hadden "gezien"! Hoe gezien? Waar gezien? Hoe zag Hij er dan uit? Doodsbleek of werkelijk levend? Had men zijn stem gehoord? Petrus zocht zijn kameraden-apostelen op in de parochiezaal.

Daar waren ook een aantal vrouwen bij. Sterke vrouwen waren het langst bij Jezus gebleven tijdens zijn lijdensweg op Goede Vrijdag. Vrouwen zijn altijd sterk, als het er op aankomt om niet op te geven en

blijvend steun en troost te bieden. Daar zaten wellicht niet zo'n zwakke "rotsen" bij als Petrus, die dacht onmisbaar te zijn. Van die bluf, lang voordien, was hij nu snid met beide voetjes op de grond gekomen. Nederig en zich wellicht bewust voden van zijn eigen o zo menselijke zwakheid, tot een grotske leugen toe. Goed, nederig en dienstbaar en eerlijk. Heel eenvoudige woorden, maar een loodzware opdracht. (© G.L. 210326)

Gebed

Altijd opnieuw
gaat Gij
in en uit
bij mij
als waart Gij
mijn adem
even trouw

'Vandaag wil ik
in uw kluiste gast zijn'
zegt Gij.
Wanneer ik
mijn hart betreed
zijt Gij er al
Het mijne is er van U

en het uwe dat van mij
Er is nog geen taal
alleen de stilte
spreekt er
zacht tot mij
Ik zei ja
maar kon onmogelijk

weten hoe
dit geschieden zou
en Gij daar
mens zou worden
in dat armemij
Mijn kluis
is vol van gloed

ik woon in mij
omdat Gij
daar houdt
uw verblijf
**Erik Galle, Ik ben een pelgrim
die de stilte als bestemming
heeft, Halewijn**