

## Palmzondag in de veertigdagentijd 27/03/2021

### Evangelielezing volgens Marcus 11, 1-10

Toen Jezus en de leerlingen dicht bij Jeruzalem waren, bij Betfage en Betanië, tegen de Olijfberg aan, stuurde Jezus twee van zijn leerlingen eropuit met de opdracht:

*'Ga naar het dorp daar vlak voor je. Meteen als je er binnenkomt, zul je een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop nog geen mens gezeten heeft. Maak het los en neem het mee. Als iemand tegen jullie zegt: "Wat doen jullie daar?" zeg dan: "De Heer heeft het nodig; Hij stuurt het meteen weer terug."*

Ze gingen weg en vonden een veulen, vastgebonden bij een deur, buiten aan de straat, en ze maakten het los. Sommige omstanders zeiden tegen hen:

*'Wat doen jullie daar, waarom maken jullie dat veulen los?'*

Ze antwoordden hun zoals Jezus gezegd had. En ze lieten hen hun gang gaan.

Ze namen het veulen mee naar Jezus, wierpen er hun kleren overheen, en Hij ging erop zitten. Velen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen deden hetzelfde met twijgen die ze op het veld gesneden hadden. Zowel de mensen die voorop gingen als die volgden, schreeuwden:

*'Hosanna!*

*Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer.*

*Gezegend het koninkrijk dat komen gaat,  
van onze vader David.*

*Hosanna in de hoogste hemel!'*



### Betekenis van deze evangelietekst

Deze evangelielezing vertelt over de blijde, feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem toen Hij er het joodse paasfeest ging vieren. Het is een verhaal van vreugde, de mensen waren blij omdat Jezus kwam, ze dansten en zongen. Ze zwaaiden met palmtakken om Jezus te eren. Jezus wordt koning genoemd. Maar Hij is anders dan de andere koningen, Hij is een nederige koning. Niet op een paard maar op een ezel rijdt Jezus Jeruzalem binnen. Een ezel konden ook arme mensen houden, dat heeft veel minder eten nodig dan een paard. Wie op een paard zit steekt boven de mensen uit daarom is een paard het beeld van macht en gezag en een ezel het beeld van nederigheid en kwetsbaarheid, zo stelde Jezus een voorbeeld.

Palmzondag is de eerste dag van de Goede Week, de zondag voor Pasen. Jezus blijde intrede wordt herdacht, een beeld dat in scherp contrast staat met de gebeurtenissen die volgen: Jezus lijden en dood.



## Vraagjes om over na te denken

- Is jouw geloof in Jezus zo groot dat ook jij zoals die mensen Hem al zingend met palmtakken in de hand, zou verwelkomen?
- Ken je enkele mensen in jouw omgeving die Jezus al zingend zouden verwelkomen? Wat overtuigt hen om dat te doen?
- Ken je mensen die zoals Jezus zich nederig en kwetsbaar opstellen? Wat bereiken die mensen in het leven, hoe zijn zij een voorbeeld?

## Opdrachten

Op palmzondag wijdt de priester bij het begin van de eucharistie de palmen, achteraan in de kerk.

Daarop volgt een palmprocessie, waarbij de aanwezigen met palm/buxustakjes de blijde intrede van Jezus in Jeruzalem herdenken. Op het einde van de eucharistieviering nemen de gelovigen de gewijde palmtakjes mee naar huis om ze achter een kruisbeeld te hangen.



1. Hang jij ook een palmtakje achter een kruisbeeld in jouw gebedshoekje? Plaats het kaartje met het gebed van Palmzondag erbij!

Jullie kunnen in de kerk van Christus Koning (Zwijnaardsestwg) **een gewijd palmtakje afhalen** in de sacramentskapel (volg de pijlen 'sacramentskapel'): zondag 28 maart (9-12u en 15-17u) en maand. 29 maart (15-17u).

Daar zal je ook een **mooie bundel van de Goede Week** vinden die je kan helpen deze heel bijzondere week te beleven. De bundel is gratis en werd gemaakt door de catecheseploeg van de kerkplek Zwijnaarde voor onze parochie HH Petrus en Paulus. Je vindt er teksten in en doe-opdrachtjes.

2. Je kan **de tekening op de pagina hierna** kleuren en vervolledigen (zie de uit te knippen en te kleven tekeningen onderaan!)

3. Je kan in de komende dagen ook met je ouder(s) **kijken naar volgende (teken)films** die je de goede Week en Pasen beter doen begrijpen:

A) met kleinere broers(s) of zus(sen):

**Jezus, het verhaal van Pasen:** duur 26'24

<https://www.youtube.com/watch?v=5Qh-pUivc1w>

B) met oudere broers(s) of zus(sen): wellicht best in enkele delen!

**Jesus of Nazareth** (Zeffereilli 1997): duur 6 uur 12'09''

<https://www.youtube.com/watch?v=9Sy1eQuOmbY>



Om in te kleuren.

Je kan de losse tekeningen onderaan ook kleuren en knippen en in de grote tekening aanbrengen!

