



Pasen – feest van liefde

Mensen zeggen wel eens:

‘voor jou zou ik mijn leven geven’.

Pasen is een feest van liefde. Jezus houdt zoveel van ons dat Hij zijn leven heeft gegeven voor ons. Wij zijn slechts kleine en zwakke mensen met fouten en tekorten, maar toch houdt Jezus oneindig veel van ons en Hij roept ons op om ook anderen onvoorwaardelijk lief te hebben. Dat betekent natuurlijk niet dat we kwaad en onrecht goedpraten, maar wel dat we geloven dat liefde sterker is dan het kwaad en de dood.

We zien dat ouders gelukkig toch blijven houden van hun kinderen, ondanks hun (grote) fouten.

Wellicht is opvoeden ... kinderen terecht wijzen als ze iets fout doen, maar tegelijkertijd toch tonen dat hun fouten de onderlinge band en liefde niet verbroken heeft... .

Ik probeer vooral in te zetten op het belonen van goed gedrag (en niet al te vaak te straffen). Dat is niet altijd gemakkelijk. In de paasvakantie hebben wij een paaseitjeslijst, waarop we foto's hebben geplakt van ons allen. Wie iets goed gedaan heeft (ook mama en papa!!!), krijgt een stickertje van een eitje naast zijn foto. En met Pasen levert dat natuurlijk échte paaseitjes op.

“Bemin je vijand”, zegt Jezus.
Maar kan dat wel?
Of is een vijand die je bemint
geen vijand meer,
maar een vriend?

Jezus houdt van Judas
ondanks zijn verraad.
Hij houdt van mensen
ondanks al hun kwaad.

Niet verdiend of verworven,
treffen wij zijn liefde aan.
Zijn liefde hangt niet af
van wat je doet of hebt gedaan.

Zelfs aan wie nemen en ontnemen
heeft Hij zo veel gegeven
Zomaar, voor niets,
gaf Hij zijn hele leven.

Woorden schieten te kort,
geen wederdienst
zal ooit voldoende zijn.
We kunnen alleen zijn Leven vieren
en het ook in ons ...
Pasen laten zijn.

Voor mij is het kruis een teken van liefde. Aan het kruis gaf Jezus zijn leven voor ons. Als ik onze kinderen een kruisje geef voor het slapengaan, zeg ik: ‘Jezus houdt van jou en weet je wie er nog veel van je houdt: mama en papa!’

Nadat de kinderen paaseitjes hadden geraapt, vroeg ik hen om er één groot ei uit te kiezen om weg te schenken aan iemand met wie ze onlangs ruzie hadden gemaakt. “Zo kan je tonen dat je eigenlijk toch weer vrienden wil zijn”, zei ik. Rien, onze dochter van 3, gaf er één aan haar broer. “Jij moet er eigenlijk ook één van mij krijgen”, zei Alex van 5 en toen besloten ze zelf om het ei samen te delen...!

Zalig Pasen !