

# HET IS PASEN!

## Jezus leeft!

Als ik vandaag wakker word, dan hoor ik de klokken van de kerk luiden. Het valt me op en ik vraag aan mama hoe dat komt. Mama vertelt dat de klokken twee dagen stil waren. Jezus is immers gestorven aan het kruis op Goede Vrijdag. Daarom zijn alle vrienden van Jezus heel verdrietig en daarom waren er geen blijde klanken. Dat was zo erg dat het op zaterdag nog steeds heel stil was. Klokken, zegt mama, maken meestal blijde klanken, als er feest is in de kerk. En vandaag is het feest. Jezus is niet dood! Hij leeft! De vrienden van Jezus hebben hem gezien na zijn dood. Dat staat in een dik boek over Jezus. Hij blijft altijd bij ons.



Julia, 5 jaar



Ik vind geel zo'n mooie kleur. Jij ook? Samen met ons gezin voelen we ons echt in paasstemming. Overal zien we geel: gele paaslelies, de stralende gele zon, de gele schoentjes van mijn dochter die ze nu kan dragen omdat de winter voorbij is, het gele vlammetje van een kaars, een smiley ... Met mijn kinderen ga ik op zoek naar wat nog allemaal geel is. Dat maakt ons heel blij!

Papa van Suzanne en Leon



**Lieve Jezus**

**Ik ben vandaag heel blij omdat je altijd bij ons blijft.**

**Jij bent een lichtje voor mij.**

**In het donker ben ik niet meer bang.**

**Ik wil, zoals jij, ook een lichtje zijn voor de anderen.**

**Wil jij me daarbij helpen?**

Met Pasen verstop ik paaseieren in de tuin. Dan mogen de kinderen die paaseieren gaan zoeken. Het is prettig om ze bezig te zien. Voor iedereen, ik heb drie kinderen, zijn er voldoende paaseieren. De kinderen mogen dan bijna alle zelf gevonden paaseieren opeten. Niet in één keer natuurlijk. Dat is niet gezond. Ik zeg 'bijna' alle eieren, want ze moeten er elk eentje geven aan iemand waarvan ze weten dat die het om een of andere reden vandaag moeilijk heeft.

Papa van Noor, Seppe en Guus

In de kerk wordt met Pasen, eigenlijk al de avond voor Pasen, een nieuwe, hele grote kaars voor het eerst aangestoken, vertel ik aan mijn zoontje. Ik zeg erbij dat alle mensen die dan naar de kerk gaan, licht nemen aan deze nieuwe paaskaars. Dat licht is een teken dat Jezus licht en warmte brengt in ons leven.

Mama van Sander

