

Paasviering (4 april 2021)

Kruisteken en Openingswoord

Pr.: Welkom in deze viering op het hoogfeest van Pasen, waarin wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus gedenken, en die gezegend wordt door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Licht ontloken aan het donker...licht breek uit in duizendvoud... Dat is Pasen vieren. Daarom ontsteken we ook de nieuwe paaskaars. Een licht dat brandt in alle duisternis, een licht dat uitbreekt.
Ja, de toon van de Paasliturgie is blij en enthousiast. Maar in dat enthousiasme proef je toch nog iets van het lijden, de angst en de onrust, waar we allen het afgelopen coronajaar in deelden.
Ja, wie goed kijkt, ziet achter de tranen van vreugde de sporen van opgedroogde tranen van verdriet. Laten we samen vieren, ons Paasgeloof hier samen delen.

Gebed om ontferming

Pr.: **Pasen moet je voelen en beleven, zelf verrijzen uit het duister kluwen waarin je bent verstrikt; getuigen dat Hij in jou verrezen is.**

- L Heer, Gij hebt de dood en de duisternis overwonnen. Heer ontferm U over ons.
- L Christus, Gij zijt het Leven en de Verrijzenis. Christus ontferm U over ons.
- L Heer Gij doet ons delen in uw leven en uw liefde. Heer ontferm U over ons.

Pr.: **Moge God, die Jezus op de derde dag deed opstaan, ons oprichten uit onze zwakheid, zodat we onze weg door dit leven hoopvol kunnen verder zetten en eenmaal mogen thuiskomen in zijn eeuwig leven. Amen.**

Openingsgebed

Pr.: Heer, onze God, met de Verrezen Heer in ons midden bidden wij: laat ons de Paasboodschap in geloof aanvaarden. Vernieuw in ons de gedachte dat Jezus ons voorgaat en ons de weg wijst naar een nieuwe wereld vol goedheid voor alle mensen. Dit vragen wij U, door Christus, onze Verrezen Heer. Amen.

Eerste lezing (*Hand 10, 34a. 37-43*)

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem. En wij getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle Profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft, door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.

Evangelie (Joh 20, 1-9)

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling en zei tot hen: Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

Homilie

‘Dat kunnen ze ons niet meer afpakken’. Het is een typische uitspraak nadat we iets bijzonders, een mooie vakantie, een lekker etentje hebben meegemaakt. ‘Dat kunnen ze ons niet meer afpakken’. Wellicht onbewust zit er een ietwat pessimistische levensvisie achter: profiteren van dit leven, genieten zolang het kan, want straks is het te laat, straks ik alles voorbij. We leven immers om te sterven.

De boodschap van Pasen gaat hier frontaal tegen in. De boodschap van Pasen is neen zeggen tegen de dood. De dood gaat ons leven niet helemaal bepalen en kapotmaken. En komt immers nog een voltooiing van dit leven, over de dood heen. Deze overtuiging en dit geloof is gesteund op het aanvoelen dat God een Vader is die ons liefheeft en ons blijft liefhebben, ook over de dood heen. Hij zal ons herscheppen tot een andere wijze van mens zijn.

Geloven in de verrijzenis is zoals het bekijken van een glasraam. Als je een glasraam van buiten bekijkt, dan zie je wel iets van de contouren en de vorm. Je hebt misschien enig vermoeden wat dat zou kunnen zijn. Maar om dat glasraam echt te ontdekken in zijn volle glorie moet je binnenkomen in de kerk. Pas van binnenuit zie je de kleurenpracht en worden de vormen bijna overbodig.

Zinvol geloven in de verrijzenis kan maar als we durven binnentreden in dit paasgeloof. Ja zeggen tegen het leven, een leven met zijn kwetsuren, met zijn gekwetstheid. Ja, zeggen tegen dit leven, zelfs over de dood heen. De wonden van dit leven blijven, Goede Vrijdag is een feit, het behoort tot dit leven. Maar het heeft niet het laatste woord. Die wonden, de dood zal ons uiteindelijk niet kleinkrijgen. We mogen met de Heer verrijzen.

Geloven in de verrijzenis is een andere manier van leven. Ons leven is geen uithoudingskoers tot onze dood. Het is niet zozeer een kwestie van er alles uit te halen. Het is wel een kwestie van kwaliteitsvol te leven. Een jawoord aan dit leven, met al zijn facetten, met al zijn mooie, met al zijn moeilijke kanten. Voor wie moeilijke momenten meemaakt in zijn leven, is het vaak lastig om ja te zeggen tegen het leven. Elk mensenleven is de moeite waard, de moeite om geleefd te worden. En God zal het voltooiën. Met de Heer mogen we verrijzen. Hij tilt ons op en neemt ons bij de hand, tot over de dood heen. Dat paasgeloof kunnen ze ons niet meer afpakken!
Een zalig Pasen!

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

Hernieuwing van de Doopbeloften

Pr.: Op deze dag herdenken wij de dood en vieren we vooral met grote vreugde zijn verrijzenis. Daarom, nu de veertigdagentijd voorbij is, willen wij de beloften van ons doopsel vernieuwen. Daarom vraag ik u allen:

Pr.: Beloven jullie alles af te wijzen wat de schepping en het leven ondermijnt, afbreekt of vernietigt?

Allen: Ja, dat beloof ik.

Pr.: Beloven jullie alles af te wijzen wat mensen vervreemdt van elkaar, en de harten koud maakt en van steen?

Allen: Ja, dat beloof ik.

Pr.: Beloven jullie alles af te wijzen wat de mensen kleineert, verdrukt en om het leven brengt, alles wat voert naar ongeluk en dood?

Allen: Ja, dat beloof ik.

Pr. Laten we dan ons geloof hernieuwen.

Wij geloven in God die Schepper is. Hij heeft die schepping toevertrouwd aan mensen en laat hen nooit in de steek.

Wij geloven in Jezus Christus. Als geen ander is Hij beeld van God.

Wij geloven in Hem als iemand die zijn leven deelde met de minsten tot Hij niet meer kon.

Zelfs zijn dood was uit trouw aan hen. Zo is Hij levend gebleven onder ons tot op deze dag.

Wij geloven in Gods Geest, die ons met warmte bezielt en ons aanzet tot evangelisch handelen. Deze Geest leeft in de gemeenschap van Jezus, onze eigen Kerk hier op aarde.

Wij geloven in onze opdracht, om in Jezus' naam deze aarde in alle opzichten leefbaarder te maken.

Met Jezus voor ogen durven wij geloven dat het leven geen einde kent en voortgaat, van geslacht tot geslacht. Dat wij allen eens thuis zullen komen bij Hem, onze God en Vader, want onze namen staan geschreven in de palm van zijn hand. Amen.

Voorbeden

Pr.: **Wij zullen niet sterven, maar leven en overal vertellen van de grote dingen die God aan ons en door ons heeft gedaan.**

L. Levende God, wij bidden U voor mensen die verstrikt zijn in wrok en bitterheid. Wek hen op tot leven in U. *Laten wij bidden...*

L. Levende God, wij bidden U voor mensen die geketend zijn aan eenzaamheid en onmacht. Wek hen op tot leven in U. *Laten wij bidden...*

L. Levende God, wij bidden U voor mensen die gekerkerd zijn in eigen gelijk en valse zekerheden. Wek hen op tot leven in U. *Laten wij bidden*

L. Levende God, wij bidden U voor al die mensen die in deze vreselijke coronapandemie gestorven zijn, voor de families die vaak radeloos achter blijven. Dat de wonden mogen helen. Wek hen allen tot leven. Laat ons bidden.

Pr.: **Goede God, Gij hebt Jezus opgewekt ten leven. Vervul ons met zijn levenskracht en zijn gezindheid zodat ook wij mensen tot leven brengen in zijn naam, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.**

Gebed over de gaven

Pr.: Veel meer dan met woorden heeft Jezus zichzelf gegeven als gebroken brood en gedeelde wijn. Zij blijven tot op vandaag het levende getuigenis van Zijn liefde. Daarom vragen wij Jouw zegen God, over deze vruchten van de aarde, het werk van onze handen. Maak ze voor ons tot bron van eeuwig leven door Jezus Christus, Jouw zoon en onze Broeder. Amen.

Vredewens

Pr.: Pasen is zonlicht in onze tuinen, is lente en levensvreugde, hoop en uitzicht om te vieren. Het leven is niet klein te krijgen. De dood heeft niet het laatste woord. Die waarheid brengt vrede, vrede in hart en vrede in de wereld. Die vrede van de Heer zij altijd met u.

Uitnodiging tot de communie

Pr.: Heer Jezus, als een licht zijt Gij verschenen in deze wereld, als een vuur dat ons hart verwarmt. In het delen van Brood en Beker worden wij tot nieuwe mensen, die licht en vuur zijn voor elkaar. Kom dan tot deze tafel en eet van het brood van belofte. Gelukkig wij die zijn genodigden zijn: Zie het Lam Gods, Hij die wegneemt de zonden van de wereld....

Bezinning na de communie

Le.: De koude van de dood is verdreven.
De warmte van het leven komt ons tegemoet.
De doodse stilte wordt doorbroken.
de stem van de hoop klinkt weer door.

Wees dus niet bang om het te zeggen: 'Hij is verrezen, Hij leeft!'
Laat het klinken overal waar je komt: "Hij heeft woord gehouden!"

Zie, Hij gaat ons voor. Hoor, Hij spreekt ons toe. Voel, Hij raakt ons aan.

Dit is geen dagdroom, Dit is de realiteit, Dit is wat Hij steeds Heeft gezegd:
"Ik zal er altijd zijn voor jou!"

Slotgebed

Pr.: God, Vader van alle mensen,
als Paasmensen waren wij hier vandaag samen,
omdat wij geloven dat Uw Zoon Jezus is verrezen
en opnieuw in ons midden komt.
Wil nu verder met ons meegaan,
dat wij dit geloof en onze paasvreugde
ook met andere mensen delen
en hoopvol naar de toekomst durven kijken,
omdat goedheid, vrede en recht het zullen halen
op kwaad, geweld en onrecht.
Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Pr.: De verrijzenis van Jezus is ook voor ons het begin van een nieuwe toekomst:
Laten wij voor elkaar elke dag een beetje verrijzenis zijn, scheppers van licht en warmte.
Moge de almachtige God u zegenen, Vader, Zoon en heilige Geest.
Zalig Pasen!