

# Op weg naar het jubeljaar 2025 Een tocht van verzoening en hoop

In 2025 viert de wereldkerk feest. De 'heilige deuren' van de Romeinse basilieken worden dan opnieuw geopend en gelovigen uit heel de wereld pelgrimeren naar Rome om er de graven van de apostelen te bezoeken. De verzoening tussen mensen onderling en van de mens met God worden in de aanloop naar dit feest centraal geplaatst. We gaan nu alvast op weg als pelgrims van de hoop naar 2025.

## VERZOENING ALS BIJBELSE DEUGD

In de Bijbelse traditie wordt er vaak en veel verwezen naar de deugd van verzoening. Vergeving en verzoening zijn opeenvolgende stappen en nauw met elkaar verbonden. Zonder vergeving is er geen sprake van het herstel van de relatie, van verzoening. Die deugden mogen niet als goedkoop of makkelijk worden voorgesteld. Reeds in de Joodse traditie wordt in de context van verzoening telkens ook gesproken over vasten, concentratie, loutering, schuldbesef en herstel. Verzoening vraagt tijd en arbeid. We kunnen nooit spreken van verzoening zonder reflectie, bewustwording en zondebesef.

Zo moeten we eerst elkaar om vergiffenis vragen, vooraleer verzoening met God mogelijk is. We lezen in het vijfde hoofdstuk van het Evangelie volgens Matteüs: 'Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder

of zuster jou iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen' (Mt 5, 23-24). We worden uitgedaagd om stil te staan bij onze eigen kleinheid en bidden daarna om Gods grote barmhartigheid.

Maar ook het omgekeerde geldt: doordat God ons eerst vergeeft, worden wij in staat gesteld en opgeroepen om zelf ook te vergeven. Vergeven worden en zelf kunnen vergeven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in beide richtingen. Zo vraagt elke vorm van vergeving tegelijk een engagement.

Wie vergeving wenst en erom vraagt, maar weigert ze zelf te beoefenen, is onwaardig ze te ontvangen van God en van een ander.

In hoofdstuk 18 bij Matteüs maakt de vraag die Petrus stelt naar de begrenzing van vergeving duidelijk dat vergeving een buitensporig en mateloos gegeven wordt en zo een eindeloze dimensie van hoop in zich draagt. 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde: 'Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zevenmaal.'

### Een heilig jaar, een jubeljaar



Het logo toont vier gestileerde figuren die de hele mensheid verbeelden vanuit de vier hoeken van de aarde. Ze omhelzen elkaar, wat wijst op solidariteit en broederschap die volkeren verenigen. De eerste figuur houdt zich daarbij vast aan het kruis. De onderliggende golven geven weer dat de pelgrimstocht van het leven niet altijd over rustige wateren gaat. De hoop in het logo is verbeeld door het anker waar het kruis aan de onderkant in overgaat.

# Programma richting 2025



In aanloop naar het jubeljaar reikt het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen enkele ingrediënten aan voor reflectie en verdieping.

## Bezinnende folder voor kerkbezoekers

We verspreiden een folder met wat achtergrond en enkele korte Bijbelcitaties, gebeden en meditaties voor persoonlijk gebed. Hopelijk kom je deze folder tegen in alle kerken van ons vicariaat. We dromen er niet alleen van dat vele mensen dit kleinood mogen ontdekken maar vooral dat vele kerken open verzoeningsplekken zijn.

Op het feest van Jom Kipoer, de Joodse Dag van Verzoening, lanceerden we eind september een podcast met tochtboekje voor een bezinnende wandeling. Het is een aanbod om het thema verzoening en hoop op een Bijbelse manier te verkennen. We beluisteren Jezus' afscheidsrede (volgens Johannes). Hij geeft zijn testament aan ons mee aan de vooravond van zijn dood. De fragmenten uit het Johannesevangelie worden omkaderd met passende muziek en reflectievragen.

## Bezinningstocht met audiobegeleiding

De audiobegeleiding en het tochtboekje nodigen je uit om een wandeling te maken, alleen of met een groep(je). Maar je kan de wandeling ook maken in je hoofd, zittend in je eigen zetel, in huis of in de natuur. We voorzien zes haltes om even stil te vallen en na te denken. In de veertigdagentijd en met name tijdens de Goede Week, kan de tocht een andere, diepere dimensie krijgen. Op maandag 30 oktober 2023 gaven we in Mechelen de aftrap met een smaakmaker van het materiaal.

In het voorjaar van 2024 belichten we gedurende enkele weken verschillende dimensies van het thema verzoening en hoop. We laten enkele sprekers aan het woord om vanuit hun context het

## Impulsavonden 'Hoop in verzoening'

thema in te kleuren. Data en sprekers staan hier naast vermeld.

**Samen op weg**

## Als 'mensen van de Weg'

Als 'mensen van de Weg' nodigen we iedereen uit om mee op stap te gaan. Ieder van ons heeft in zijn/haar leven wel iets dat niet gelopen is zoals het bedoeld of gehoopt was. Soms met blijvende wonden en pijn tot gevolg. De Kerk biedt ons de gelegenheid om ook in ons leven dat wat niet goed zit te resetten. Verzoening kan het medicijn zijn dat ons terug op het pad kan brengen ... verzoening met mekaar en verzoening met God.

■ An Mollemans

Vicariaal verantwoordelijke  
voor vorming pastorale domeinen

Website met alle info: [vlbm.be/verzoeningenhoop](http://vlbm.be/verzoeningenhoop)

## Impulsavonden 'Hoop in verzoening'

### Twee gevangenisalmoezeniers aan het woord

Thema: Detentie en criminaliteit

Sprekers: Leo De Weerd en Ilse Van Gorp  
21 februari 2024, Leuven

### Een rechter aan het woord

Thema: Familie- en buurtruzies

Spreker: Luc Steyaert  
28 februari 2024, regio Tienen

### Een arbeidspsychologe aan het woord

Thema: Bemiddeling op de werkvloer – sociaal overleg

Spreker: Ruth Luyckx  
6 maart 2024, Mechelen

### Een acteur aan het woord

Thema: Pesten kan niet meer

Spreker: Steph Goossens  
13 maart 2024, regio Halle i.s.m. Heilig-Hart & college Halle

### Vijfde impulsavond

Thema: Verzoenen met het ouder worden en de eindigheid

20 maart 2024, Woonzorgcentrum Ter Burg in Nossegem