

# Gebed om kracht en vertrouwen in de vierde week van de paastijd



## Kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Kom, Heilige Geest, verlicht mijn hart en mijn verstand,  
maak mij ontvankelijk voor uw troost en uw vrede.  
*(stilte)*

## Lezing van Gods Woord (Joh 10, 11-18)

Uit het evangelie volgens Johannes.

‘Ik ben de goede herder.  
Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.  
Maar een huurling, geen echte herder dus,  
als die een wolf ziet komen,  
laat hij de schapen in de steek en gaat ervandoor  
– het zijn zijn eigen schapen niet! –  
en de wolf overvalt ze en drijft ze uiteen.  
Hij is immers een huurling en bekommert zich niet om de schapen.  
Ik ben de goede herder:  
Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij,  
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken;  
Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen.  
Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof.  
Ook voor hen moet Ik een herder zijn:  
ze zullen luisteren naar mijn stem.  
Zo wordt het: één kudde met één herder.  
Daarom heeft de Vader Mij lief,  
omdat Ik mijn leven geef,  
om het daarna weer terug te nemen.  
Niemand neemt het Mij af, Ik geef het uit eigen vrije wil.  
Daartoe immers heb Ik de macht,  
zowel om het te geven als om het terug te nemen.  
Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.’

## Psalm 42(41)

Zoals het hert de beekjes zoekt,  
zo zoekt mijn geest naar U, mijn God

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft,  
zal ik Hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien?

Mijn tranen zijn mijn brood geworden dag en nacht,  
want aldoor vragen zij: 'Waar is uw God?'

Ik denk eraan met weemoed in het hart,  
hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom:

Ik liep vooraan in deze feeststoet mee,  
terwijl rondom mij lof en jubel klonken.

Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig?°  
vertrouw op God, eens zal ik Hem weer loven,  
mijn Redder en mijn God.

In mijn neerslachtigheid denk ik aan U  
in het Jordaanland, op de heuvels bij de Hermon;

Daar roept de ene bergbeek tot de ander°  
met het geklater van een waterval:  
zo valt ook over mij uw stortvloed neer.

Bij dag verleent de Heer mij zijn genade,  
en in de nacht prijs ik de God die leven geeft.

Ik zal Hem zeggen: 'Gij, mijn Rots, vergeet Ge mij?  
Waarom dan loop ik treurig rond, door vijanden gekweld?'

De hoon van mijn bestrijders pijnigt mijn gebeente,  
want aldoor vragen zij: 'Waar is uw God?'

Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig?°  
vertrouw op God, eens zal ik Hem weer loven,  
mijn Redder en mijn God.

Eer aan de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest,

Zoals het was in het begin en nu en altijd,  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

## **Aanroepingen**

Heer Jezus, Woord van God,  
wees ons nabij  
en spreek tot ons in de stilte van ons hart.

Heer Jezus, Goede Herder,  
wees ons nabij  
en verzamel ons uit eenzaamheid en verstrooiing.

Heer Jezus, Bron van levend water,  
wees ons nabij  
en toon ons waar wij onze diepste dorst kunnen lessen.

Heer Jezus, Brood van Leven,  
wees ons nabij  
en stil onze honger naar uw aanwezigheid.

Heer Jezus, Licht van de wereld,  
wees ons nabij  
en breng licht in onze duisternis.

Heer Jezus, Koning van Vrede,  
wees ons nabij  
en wek in ons zachte moed en geduld.

Heer Jezus, Beeld van de onzichtbare God,  
wees ons nabij  
en geef ons vandaag een teken van liefde.

## **Onze Vader**

### **Slotgebed**

God van liefde,  
Gij hebt U laten kennen als een Herder:  
Gij hebt uw volk in ballingschap  
opnieuw verzameld en behoed,  
zoals een herder zijn kudde hoedt.  
Gij hebt droefheid in blijdschap veranderd,  
moedeloosheid in vreugde en hoop.  
Troost hebt Gij gebracht na verdriet,  
en nieuw leven te midden van de dood.  
Sterk in ons het geloof  
dat Gij ook vandaag als een Herder met ons meetrekt  
en ieder van ons kent bij naam.  
Geef dat wij niet verdwalen of verloren gaan,  
maar onze Goede Herder volgen,  
Hij die voor ons zijn leven heeft gegeven:  
Jezus Christus, uw geliefde Zoon,  
die met U en de Heilige Geest leeft in eeuwigheid.

### **Zegen**

De Heer schenke ons zijn zegen,  
Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot eeuwig leven.  
Amen.