

## Liturgie Pinksteren – 31 mei 2020

### Kruisteken en Openingswoord:

Pr.: Moge de Geest van Pinksteren ons bezielen, ons openbreken en ons aanzetten om Gods Boodschap te ontvangen: een Boodschap van vuur en leven. Zo wil Hij onder ons aanwezig zijn en ons zegenen in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

50 dagen na Pasen: een dag van vuur, een dag waarop gedrevenen de straat op gingen, om overal te gaan zeggen dat Jezus de wereld had verkondigd. De Geest die Hem ertoe bewogen had, bevrijdend op weg te gaan, daalde over zijn volgelingen neer. Zijn gedrevenheid wordt de gedrevenheid van velen. De warmte en de bezieling waarvan Jezus vervuld was, worden de warmte en de bezieling van velen. Ook wij mogen er in ons midden verwachtingsvol ruimte voor scheppen.

### Schulditanie:

Pr. Beginnen wij met een oprecht gebed om steun en vergeving.

**Le. Heer, Jij die ons jouw levensadem toevertrouwt, ontferm u over ons.**

**Le. Christus, Jij die hoopt dat wij begeesterde mensen worden, ontferm u over ons.**

**Le. Heer, Jij die ons zendt om in jouw naam lief te hebben, ontferm u over ons.**

Pr. Moge God het heilig vuur in ons opnieuw aanwakkeren. En moge Hij ons eens met open armen welkom heten in het eeuwig leven. Amen.

### Openingsgebed:

Pr.: God onze Heer, van oost tot west, van noord tot zuid roept Gij uw volk bijeen. In alle talen spreekt Gij de mensen aan en bezielt Gij hen met uw Geest. Wij vragen U: herhaal het pinksterwonder. Doe ons de taal van uw liefde verstaan over alle verschillen heen. Door Christus, onze Heer. Amen.

### Eerste lezing: (Handelingen 2,1-11)

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren alleen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop en tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfilië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.

**Evangelie:** (Joh. 20,19-23)

In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toon de Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: Ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zij ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.

**Homilie**

Een ingebouwd navigatiesysteem in je auto, vandaag is dit een normaal gegeven. Je moet de juiste bestemming invoeren, anders lukt het helemaal niet en dool je maar wat rond. Gelovigen hebben ook een ingebouwd navigatiesysteem dat hen begeleidt op hun levensweg. Als, ze die gps juist instellen, houdt die hen steeds op de juister weg.

Bij ons doopsel krijgen wij onze gps met: Gods Geest. En door ons vormsel wordt die als het ware geüpdatet. Stilletjes aan komt het besef hoe we die gps op de juiste koers kunnen houden. Op onze levensweg kiezen we om te leven zoals Jezus, om te leven naar Gods Geest. Dikwijls moeten we die gps updaten, want soms raken we door omstandigheden of eigengereide keuzes toch de weg kwijt. We raken als het ware wat gedesoriënteerd.

Maar elk jaar is daar opnieuw het Pinksterfeest dat ons wakker schudt en een nieuw elan geeft. Pinksteren is het feest van de Geest van God. We laten ons door die Geest 'begeesteren'. Hij is de stem diep in ons die ons oproept om die geestdrift te delen. Die ons die aanzet, dat duwtje geeft om mensen in nood een helpende hand te reiken. De vreugde van je gelovig zijn uitstralen in je leven en je werken, en dat samen met anderen te beleven. Leven als geestdriftige mensen. Het kan als je Gods Geest in jou maar zijn werk laat doen!

Pinksteren is openstaan voor een kracht die je boven jezelf uittilt. Is warm lopen voor iets wat hoop geeft en uitzicht biedt. Is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons tot stand kunnen brengen als ze zich laten inspireren door woorden van liefde en kracht. Pinksteren is diep ademhalen en alles wat in je is openzetten voor een droom die lucht geeft. Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door die windvlaag van boven die als een frisse bries over de aarde waait. Is de kracht van God in elkaar erkennen en in zijn Geest met elkaar verder gaan.

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

**Voorbeden:**

- Pr. Verhalen over geestdrift, over warmte van gemeenschap hoorden wij. Bidden wij dat ze waar worden in de wereld van vandaag en morgen. *(antwoord: ZJ 11<sup>E</sup>: Zend uw Geest en wij worden herschapen, en de hele aarde wordt nieuw)*
- Le. Geest van God, geef toekomst aan mensen die alle hoop hebben verloren. Geef brood aan wie honger hebben. Geef verlangen naar gerechtigheid aan wie in overdaad leven en maak ons oprecht bezorgd om elkaars geluk. Laat ons bidden.**
- Le. Geest van God, wees licht voor wie leven in het duister. Geef hoop aan wie rouwen. Wijs een weg aan wie verdwalen in het bestaan. Maak ons tot mensen die het leven met elkaar delen. Laat ons bidden.**
- Le. Geest van God, beadem ons met uw kracht. Breng vuur en warmte in ons bestaan. Maak los wat in ons is verstard en heel wat is gebroken. Geef deze aarde een nieuw gezicht. Laat ons bidden.**

**Le. Geest van God, breng hoop voor onze lieve doden, die nu in uw eeuwigheid mogen rusten. Laat ons bidden.**

Pr. Wil ons jouw zegen schenken God, opdat wij zelf een zegen mogen worden voor medemensen, door Christus onze Heer. Amen.

**Gebed over de gaven:**

Pr.: God van leven, zegen dit samenzijn rond brood en beker en doe het vruchtbaar zijn. Zend uw Geest in alles en allen en maak ons breken en delen hier tot een nieuw begin van leven in Jezus' Geest. Zo bidden wij U op deze Pinksterdag, met heel uw Kerk, op hoop van zegen. Amen.

**Onze Vader:**

Pr.: Kom, Heilige Geest, maak alles nieuw. Leer ons luisteren naar uw gefluister, en leer ons bidden tot Hem, die Jezus 'Onze Vader' noemde:

**Vredesgebed:**

Pr.: Geest van Pinksteren, Gij spreekt vele talen, Gij laat U kennen in vele verhalen en waarheden. Wees hier aanwezig, zet ons op het spoor van al die mensen die zich aangesproken voelen door Jezus' idealen. Dat wij ze uitdragen, ieder op zijn eigen manier, en zijn vredebrengers worden onder de mensen.  
Die vrede van de Heer zij altijd met u.

**Uitnodiging tot de communie:**

Pr.: Voor ons ligt het Brood waarvoor wij hebben gebeden: "Geef ons heden ons dagelijks brood." Het is het Brood tot nieuw leven, uitnodiging tot een leven in zijn Geest, oproep om ons leven te breken en te delen met elkaar. Gelukkig zij die mogen aanzitten aan de tafel van de Heer. Zie het lam Gods, Hij die wegneemt de zonden der wereld.

**Bezinning na de communie:**

Le.: Het bestaat: het nieuwe leven door de Geest van God.  
Het bestaat: Pinksteren, je openstellen, bevrijd worden, nieuw worden, eensgezind bij elkaar, één van Geest.  
Het bestaat: de nieuwe adem, de ander accepteren en verdragen, jezelf accepteren en verdragen, geen haat, geen ruzie, geen oorlog.  
Het bestaat: vrede voor mensen dicht bij en ver weg.  
Er zijn mensen die elkaar begrijpen, die één taal hebben, de taal van de liefde.

**Slotgebed:**

Pr.: Goede God, ik wil U alles geven. Wat ik heb, wie ik ben en wat ik doe, alles bied ik U aan. Kom en laat uw Geest in mij blijven, zodat in mijn denken, spreken en handelen, uw liefdevolle aanwezigheid zichtbaar wordt. Help mij om niet alleen voor mezelf te leven, maar zoals Jezus: verbonden met U en gegeven aan mensen. Amen.

**Zending en zegen:**

Pr.: De Geest stuurt ons er op uit, de wereld in naar de mensen toe: om te zijn als Jezus, om te bouwen aan een nieuwe aarde, om los te maken wie vast zit, om vrede te maken, om aanstekelijk te leven, om mens te zijn. Zij geeft ons kracht. Zij geeft ons adem. Zij bezielt ons. Zo zegene ons die bezielende God, de Vader, de Zoon en de H. Geest.