

PIUS X

De geloofsgemeenschap van Pius X is ontstaan in 1964 en gegroeid vanuit de vraag van jonge gezinnen om in het oosten van Mechelen-Zuid een plaats te hebben waar men eucharistie in de vernieuwde liturgie kon vieren en ook een open gemeenschap kon vormen.

Kapelaan Sylvain Tuyls z.g. heeft deze gemeenschap jarenlang bezielde en geïnspireerd tot wat Pius X geworden is: een gemeenschap waar men elkaar kan ontmoeten, waar men samen kan zingen, bidden en vieren. Een verzorgde liturgie is het kloppend hart van Pius X. Ook nu is er op Pius X iedere zondag een verzorgde viering (eucharistieviering of gebedsdienst). Iedereen is er altijd welkom!

Maar er is nog meer:

Op deze site is sinds het begin een kleuterschool gevestigd die in volle heropbouw is.

En de bloeiende Chiro heeft op het terrein haar eigen lokalen.

De zaal, aanpalend aan de kapel, wordt verhuurd voor evenementen van verenigingen en familiale feesten – zie ook <https://www.kerknet.be/kerk-mechelen/artikel/parochiezaal>.

Samen met vier andere gemeenschappen vormt Pius X de Emmaüs-gemeenschap. In die samenwerking heeft ook Samana/Ziekenzorg een eigen werking en Sint-Vincentius neemt de zorg voor kwetsbare mensen in de buurt op.

Pius X

Kruisbaan 119, 2800 Mechelen

Contact: e-mail: pius.tien@telenet.be