

# **Plechtige Dankmis na de inhuldiging van de Sint-Hermesbasiliek**

## **Zondag 3 februari 2019 Sint-Hermescripte**

Processie (met het neogotisch reliekschrijn) naar de Crypte

Openingszang: Gaudeamus omnes in Domino - Sancti Hermetis - Schola Gregoriana

### **Opening van de Dienst**

Schuldbelijdenis

Ik belijd voor de almachtige God, en voor U allen,  
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,  
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.  
Daarom smee ik de heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen,  
en u, broeders en zusters,  
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven,  
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Kyrie: Kyrie - IX In Festis B. Mariae Virginis - Schola Gregoriana

Gloria - IX In Festis B. Mariae Virginis - Schola Gregoriana

Openingsgebed

God onze Vader,  
wij danken U dat U ons verzamelt  
bij deze viering van uw heilige martelaar Hermes.  
Wij vragen U op zijn voorspraak  
dat wij steeds meer ontvankelijk worden  
voor uw leven gevend Woord, Jezus Christus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen.

### **Eerste lezing**

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe  
(12,31.13,1-8)

Broeders en zusters, gij moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik u een  
weg die verheven is boven alles.

Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik een  
galmend bekken of een schelle cimbaal.

Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het  
volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets.

Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de  
liefde niet heb, baat het mij niets.

De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij  
beeldt zich niets in.

Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken  
en rekent het kwade niet aan.

Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid.

Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij.

De liefde vergaat nimmer.

Woord van de Heer

Tussenzang Tebe Poem - Bortniansky – St.-Gregoriuskoor:

Acclamatie: Alleluia uit Terribilis est, locus iste - Schola Gregoriana

### **Evangelie**

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas (4,21-30)

In die tijd begon Jezus te spreken: 'Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan.'

Allen bevestigden Hem hun instemming en verbaasden zich, dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: 'Is dat dan niet de zoon van Jozef?' Hij zei hun: 'Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe al wat, maar wij hoorden, in Kafarnaum gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad.' Maar Hij gaf er dit antwoord op: Voor-waar, Ik zeg u: geen profeet is heilzaam voor zijn eigen vaderstad.

En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël; toch werd Elia tot niemand van hen gezonden, behalve tot een weduwe in Sarepta in het gebied van Sidon.

En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syrier Naaman.'

Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge waren, woedend. Ze sprongen overeind, joegen Hem de stad uit en dreven Hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem daar in de afgrond te storten.

Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

Woord van de Heer.

Acclamatie: Alleluia uit Terribilis est, locus iste - Schola Gregoriana

Homilie

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer  
die ontvangen is van de Heilige Geest  
en geboren uit de Maagd Maria  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus  
gekruisigd is, gestorven en begraven  
die neergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden  
die opgevaren is ten hemel  
en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader.  
Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest  
de heilige katholieke Kerk  
de gemeenschap van de heiligen  
de vergiffenis van de zonden  
de verrijzenis van het lichaam  
het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden

C. Met een dankbaar hart richten wij onze gebeden tot de hemelse Vader, op voorspraak

van de heilige Hermes.

L. 1. Wij bidden dat Gods huis, zo luisterlijk verheven, voor velen een thuis mag zijn waar Gods Woord wordt gehoord, zijn goedheid verlichting brengt en kracht om welwillend te leven. Laat ons bidden.

Acclamatie: Wij bidden U, verhoor ons Heer.

2. Wij bidden voor Gods Volk wereldwijd dat elke christen zijn roeping en zending waarmaakt in de kracht van Gods Geest. Laat ons bidden.

3. Wij bidden voor onze jongeren, onze gezinnen, onze zieken en overledenen, voor mensen verontrecht, op de vlucht, om hun geloof vervolgd, voor mensen zonder hoop en uitzicht, laten wij bidden.

C. Wees ons heil, onze hoeder, Heer, onze God. Bewaar ons op de weg van uw liefde die uw martelaar Hermes ten eind is gegaan, in het spoor van Christus, de Gekruisigde, maar opgestane Heer. Amen.

Offerandezang: Salve Regina- Schola Gregoriana

Gebed over de gaven

Hemelse Vader,  
zoals uw Zoon ons heeft opgedragen  
hebben wij deze gaven bereid, brood en wijn.  
Op voorspraak van uw heilige martelaar Hermes  
bidden wij: maak ons hart bereid  
dat ook ons leven een gave wordt  
die U welgevallig is  
en heilzaam voor velen,  
door Christus, onze Heer. Amen.

Eucharistisch gebed

De Heer zij met u. En met uw geest.  
Verhef uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brenge wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig.

Hemelse Vader, wij prijzen uw goedheid, altijd en overal, door Christus onze enige Hogepriester.

Om te getuigen van uw liefde is de heilige Hermes als martelaar de weg van Christus gegaan. Hij heeft zijn leven prijsgegeven, in navolging van uw Zoon en onze Heiland. Zo sterkt U hen die niets vermogen uit zichzelf, maar die, gegrepen door uw liefde, de kracht ontvangen om ten einde te belijden dat zij in U geloven.

Uw liefde is het enig ware goed, waard om ervoor te leven, hoger dan alle strijd en sterker dan de dood. Daarom dan, met allen die U dienen in de hemel, willen ook wij U op aarde loven en zingen U toe zonder einde:

Sanctus: IX In Festis B. Mariae Virginis - Schola Gregoriana

Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U stroomt alle heiligheid.  
Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon.

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij brood in zijn handen, dankte U, en brak het om te verdelen onder zijn leerlingen en sprak:

Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam  
dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw,  
en reikte hem aan zijn leerlingen en sprak:  
Neemt deze beker  
en drinkt hier allen uit,  
want dit is de beker  
van het nieuwe, altijddurende verbond;  
dit is mijn Bloed  
dat voor u en alle mensen wordt vergoten  
tot vergeving van de zonden.  
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen  
zijt.

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestorven en verrezen,  
heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven: dit brood dat leven geeft  
en deze beker die ons redde van de dood.

Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te  
treden en U dit offer te bereiden.  
Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren Zoon, en  
vragen U met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw Heilige  
Geest.

Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in onze gemeenschap  
rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus, onze bisschop Luc en allen die Gij tot  
uw dienst hebt geroepen.

Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de  
verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw  
barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw Aanschijn.

Neem ook ons allen op in uw liefde; dan zullen wij met de Maagd Maria, de Moeder van  
uw Zoon, met zijn apostelen, Sint-Hermes en met allen die op deze aarde leefden in uw  
welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven  
in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon, aanhouden tot in uw heerlijkheid.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God,  
almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.  
Amen.

Onze Vader: Pater Noster – Kedrov - St.-Gregoriuskoor

Vredewens

Agnus Dei: IX In Festis B. Mariae Virginis - Schola Gregoriana

Communiezangen:

Thou, knowest Lord – St.-Gregoriuskoor

Magnificat - Istorum est enim - Schola Gregoriana

Gebed na de communie

God onze Vader,  
wij danken U voor de gave van uw Zoon  
en zijn getuige Sint-Hermes.  
Wij bidden U ten slotte  
om de kracht van uw Liefdegeest  
dat ook wij ons leven als een gave invoegen  
in het éne offer van uw Zoon  
opdat uw Koninkrijk van eenheid groeien mag,  
U ter eer en tot heil van velen  
vandaag en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gezamenlijk gebed

Bidden wij samen het eenvoudig bedevaartsgebed tot de heilige martelaar Hermes dat velen hier verlichting moge brengen:

Heilige martelaar Hermes,  
bekom ons door uw voorspraak  
gezondheid van geest;  
dat Gods Geest ons mag bezielen  
en wij overal het goede doen,  
tot lof van de drie-ene God van Liefde,  
Vader, Zoon, één Geest. Amen.

Slotlied: Domine meus Hermes - Schola Gregoriana

Zending en zegen

Psalm 66 - Schola Gregoriana en St.-Gregoriuskoor

R. Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia!

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,  
loven Zijn machtig beleid,  
omdat Hij steeds op wondere wijze  
alles bestuurt in gerechtigheid.

Ja, God is goed, schenkt ons Zijn zegen,  
toont ons Zijn aanschijn van licht,  
Hij gaat ons voor op alle wegen  
heeft uit de zonde ons opgericht.

Hij is de God, die ons verblijdde,  
die onze nood heeft verstaan;  
die ons een hemels Paasmaal bereidde  
en zonder vrees door de wereld laat gaan.

Laat alle volken Uw almacht vrezen,  
aller lof zij U gewijd,  
laat Heer Uw Naam bezongen wezen  
in aller eeuwen eeuwigheid.

Processie naar de Bovenbasiliek

GODS MILDE ZEGEN  
EN DE VOORSPRAAK VAN ZIJN MARTELAAR HERMES  
MOGE U ALLEN GELEIDEN OP WEGEN VAN VREDE!