

Driekoningen 2-3 januari 2021

–

decanaat Poperinge

Als aperitief, voor ieders meug...:

Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248 - Cantate no.6



De Drie Wijzen –
Rogier van der Weyden

<https://www.youtube.com/watch?v=oj2h-ehWhEA>

De zesde en laatste cantate (deel 55 t/m 65) van het Weihnachtsoratorium 'Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben' is geschreven voor Driekoningen en gaat over het bezoek van de drie wijzen uit het oosten aan Jezus.

In dit deel staat centraal dat de vijandelijke machten het Christuskind geen schade kunnen toebrengen. Bach maakte hier een koppeling naar het heden, door te stellen dat ook een gelovige, die zich onder Jezus' bescherming stelt, veilig is.

In het openingskoor, een passepied, keren de pauken en trompetten uit deel één weer terug. Concertante delen worden afgewisseld met fuga's en canons. De 'stolzen Feinde' (de harde dissonanten) worden overwonnen door het geloof (de stralende akkoorden en trompetfanfares). Deel zes is een muzikale synthese van het oratorium als geheel: het openingskoor in 3/8-maat, de dansante $\frac{3}{4}$ -maat voor de sopraanaria *Nur ein Winken von seinem Händen*, de galante 2/4-maat in de bruisende tenoraria *Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken* en de traditionelere 4/4-maat voor het slotkoraal. Dit slotkoraal is een stralend concertant deel met een prominente trompetpartij, waarbij Bach de koraalmelodie *Herzlich tut mich verlangen* – ook gebruikt voor het eerste koraal van het oratorium – gebruikt. In deel één nog met een tekst die de verwachting van Christus' komst uitdrukt, hier de triomfantelijke overwinning van Christus op het kwaad.

Opbouw

1. Koor: Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben
2. Evangelist (tenor, bas): Da berief Herodes die Weisen heimlich (Mt., 2, 7-8: *Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: 'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen)*)
3. Recitatief (sopraan): *Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen*
4. Aria (sopraan): *Nur ein Wink von seinen Händen*
5. Evangelist (tenor): Als sie nun den König gehöret hatten (Mt. 2, 9-11: *Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre)*)
6. Koraal: *Ich steh an deiner Krippen hier*
7. Evangelist (tenor): Und Gott befahl ihnen im Traum (Mt. 2, 12: *Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land)*
8. Recitatief (tenor): *So geht! genug, mein Schatz geht nicht von hier*
9. Aria (tenor): *Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken*
10. Recitatief (sopraan, alt, tenor, bas): *Was will der Höllen Schrecken nun*
11. Koraal: *Nun seid ihr wohl gerochen*

(Bron: Wikipedia)

----- **Time is Tight – Booker T. & the MG's**

https://www.youtube.com/watch?v=50xx1_CbJTI

live versie (!): <https://www.youtube.com/watch?v=nbBcXvKvB08>

Voor wie houdt van swingende, instrumentale soulmuziek uit de sixties, de opwindende klank van een Hammond- B3 orgel ...

dan is dit het ideale deuntje om erin te vliegen, elke dag van het nieuwe, hoopvolle jaar 2021, indachtig zoals de titel zegt dat tijd kostbaar is.

Mogen we net zoals de verschillende instrumenten mekaar aanvoelen en vinden, elkaar aansteken en er voor gaan ...

Welkom

Welkom, beste mensen, bij het begin van het nieuwe jaar.

Ik wens je vrede in je hart,

vrede in je huis,

vrede overal waar je komt.

Want wat is er mooier bij het begin van een nieuw jaar dan elkaar de vrede van het Kerstkind toe te wensen, zeker na een zo moeilijk jaar 2020.

Vrede die ook de Wijzen uit het Oosten vonden bij het Kind dat ter wereld kwam om te getuigen van de liefde van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.



Gebed om Gods ontferming

Wie wil de stal nog binnenkomen?
Jij, man of vrouw, jongere of oudere
die alleen of zelfs eenzaam
zovele maanden hebt moeten leven
omwille van het coronavirus,
kom maar met je onmacht en bid: Heer, ontferm U ...

Wij willen wel binnenkomen, wat onwennig,
want onze oren zijn niet meer afgestemd
op de zang van engelen,
en ons hart houdt zich nu misschien gesloten
voor het mysterie van de stal.
Daarom bidden wij: Christus, ontferm U over ons...

Wij willen wel binnenkomen, en genieten van deze stal,
van de Boodschap die met Kerstmis werd verkondigd.
Wij willen wel ons best doen voor vrede,
maar soms hebben wij moeite om te geloven
dat God in de schamelheid van dit Kind
zijn grootheid heeft getoond
en ons in levende lijve nabij is gekomen.
Dat Hij Emmanuel d.w.z. God-met-ons wil zijn.
Daarom bidden wij: Heer, ontferm U over ons.

God van alle mensen, zegen onze goede wil
om de wereld, samen met U, beter te maken. Amen.

Eer aan God

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.



Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Of zoals Andrea Bocelli en het koor het hemels zingen: Gloria in Excelsis Deo (Angels we have heard on High)

https://www.youtube.com/watch?v=B5iaV989_5M

Angels we have heard on high
Sweetly singing o'er the plains
And the mountains in reply
Echoing their joyous strains

Angels we have heard on high
Sweetly, sweetly through the night
And the mountains in reply
Echoing their brief delight

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Shepherds, why this jubilee?
Why your joyous strains prolong?
What the gladsome tidings be
Which inspire your heavenly song?

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Come to Bethlehem and see
Him whose birth the angels sing,
Come, adore on bended knee,
Christ the Lord, the newborn King...

Engelen die we hoorden vanuit den Hoge
zoet zingend over de velden
en de bergen als antwoord
echoden hun vreugdevolle melodie

Engelen die we hoorden vanuit den Hoge
zoet, zoet de hele nacht door
en de bergen als antwoord
echoden hun kortstondig genot

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Herders, waarom deze vreugde?
Waarom uw vreugdevolle melodie aanhouden?
Wat is het blijde nieuws ?
Wat inspireert jullie hemelse lied?

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Kom naar Bethlehem en zie
Hem, wiens geboorte de engelen bezingen,
Kom, aanbid op gebogen knie,
Christus de Heer, de pasgeboren Koning ...

Openingsgebed

Goede God,
wees hier aanwezig als een vriend die met ons meegaat.
Als een ster die ons de weg toont naar echt mens worden:
mensen die door tederheid gedragen worden,
mensen die als herders zorg dragen voor elkaar,
vooral voor de zwakkeren,
mensen die bedacht zijn op recht en vrede voor allen.
Laat ons mens worden zoals Hij, Jezus, uw Zoon,
die ons nabij is vandaag
en al die andere dagen van ons leven. Amen.

Eerste lezing: (Jes. 60, 1-6)

Uit de profeet Jesaja

1 Sta op en schitter, want uw licht is gekomen,
de glorie van de Heer komt over u.
2 En zie, de duisternis bedekt de aarde,
en donkerte de volken,
maar over u gaat de Heer lichtend op,
zijn heerlijkheid verschijnt over u.
3 En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op en kijk om u heen,
allen verzamelen zich en komen naar u toe:
uw zonen komen uit de verte,
uw dochters worden op de heup gedragen.
5 U zult het zien en stralen van vreugde,
uw hart zal trillen en zwellen:
de schatten van de zee worden naar u toe gebracht,
de rijkdom van de volken komt naar u toe.
6 Een vloed van kamelen zal u bedekken,
dromedarissen van Midjan en Efa;
alle bewoners komen uit Seba,
met goud en wierook beladen;
zij verkondigen de lof van de Heer.



Tussenzang: Psalm 72 (71), 2, 7-8, 10-11, 12-13

Refrein: Alle volken der aarde huldigen U, Heer.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.

Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken,
Arabische heersers en Etiopen betalen hem cijns.

Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen hem.

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.

Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.



Tweede lezing: (Ef., 3, 2-3a. 5-6)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
2 U hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade,
die Hij mij met het oog op u gegeven heeft;
3 aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik al in het kort heb beschreven.
5 Nooit is het in eerdere generaties
aan de mensenkinderen bekendgemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
6 dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn,
leden van hetzelfde lichaam
en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus
door middel van het evangelie.

Lied: Marche des Rois Mages (trad. Fr., 13e E)

<https://www.youtube.com/watch?v=7zXRCax5poY>

De bon matin, j'ai rencontré le train
De trois grand roi qui allaient en voyage
De bon matin, j'ai rencontré le train
De trois grand roi dessus le grand chemin

Venaient d'abord des gardes du corps
Des gens armés avec trente petits pages
Venaient d'abord des gardes du corps
Des gens armés dessus leurs juste au corps

Puis sur un char doré de toutes parts
On voit trois rois modestes comme des anges
Puis sur un char doré de toutes parts
Trois rois debout parmi les étendards

L'étoile luit et les rois conduit
Par longs chemins devant une pauvre étable
L'étoile luit et les rois conduit
Par longs chemins devant l'humble réduit

Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous présenter leurs hommages
Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous pour présenter leurs voeux

De beaux présents; or, myrphes et encens
Ils vont offrir au maître tant admirable
De beaux présents; or, myrphes et encens
Ils vont offrir au bien heureux Enfant

Vroeg in de ochtend ontmoette ik de karavaan
van drie grote koningen die op reis gingen
Vroeg in de ochtend ontmoette ik de karavaan
Van drie grote koningen op hun lange weg

Eerst kwamen lijfwachten
gewapende mensen met dertig schildknappen
Eerst kwamen lijfwachten
mensen van kop tot teen gewapend

Dan op een volledig versierde gouden wagen
zien we drie koningen zo bescheiden als engelen
Dan op een volledig versierde gouden wagen
drie koningen die staan tussen de banieren

De ster schijnt en geleidt de koningen
via lange wegen tot bij een schamele stal
De ster schijnt en geleidt de koningen
via lange wegen tot bij het nederig stulpje

Aan de zoon van God op deze plek geboren
kwamen ze allen om hun eer te brengen
Aan de zoon van God op deze plek geboren
kwamen ze allen om hun wensen aan te bieden

Mooie cadeaus; goud, mirre en wierook zullen
ze geven aan de bewonderenswaardige meester
Mooie cadeaus; goud, mirre en wierook zullen
ze aanbieden aan het gezegende Kind

**ook mooi: March of the Three Kings
(L'Arlésienne Suite n°2 - Farandole) – Georges Bizet**

<https://www.youtube.com/watch?v=jeSeMmVnY4A>

Evangelie: (Mt. 2, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs

- 1 Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.
- 2 Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.'
- 3 Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij, en heel Jeruzalem met hem.
- 4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden.
- 5 Ze zeiden hem: `In Bethlehem in Judea. Want zo staat het geschreven bij de profeet:
- 6 Bethlehem, land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leider voortkomen, die herder zal zijn van mijn volk Israël.'
- 7 Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
- 8 Hij stuurde hen naar Bethlehem met de woorden: `Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten; dan kan ook ik het gaan huldigen.'
- 9 Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
- 10 Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.
- 11 Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
- 12 En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.

Het verhaal voor kinderen, zie: (Jeroen Supheert, Drie wijzen uit het oosten)
<https://www.youtube.com/watch?v=9YYHsIJeHnc>

Overweging(en)

Als alles donker is, zie je niets. Geen perspectief, geen oriëntatie. Zeker geen wegen die ergens toe leiden. Een klein licht kan echter soelaas brengen. Licht trekt aan. Dat horen we in de eerste lezing. "Jeruzalem schitter...en alle stammen komen naar je toe". Bij de wijzen (koningen en magiërs noemen we hen in de traditie van het volksgeloof) zien we dit ook. Een ster zet hen in gang, ze gaan vanuit een aantrekkingskracht van dat onweerstaanbare licht. Ze moesten op weg. Het kan ons ook wel eens overkomen: een belangrijk nieuws kan ons motiveren om te gaan. Er valt zelfs niet over na te denken. Er is een ongekende zekerheid en je gaat er gewoon voor.

Wie waren de wijzen: laten we aannemen dat het Godzoekers waren. Mensen die een onweerstaanbaar vermoeden in hun hart ontdekten dat er méér is tussen hemel en aarde dan de ordinaire werkelijkheid van alledag. Die wijzen kunnen niet anders dan op weg te gaan met hun karavaan. Ze volgen een licht, een ster die ze nog nooit hadden gezien. Ze vermoeden iets nieuws van koninklijke allure. Hun geleerdheid omtrent de sterrenhemel verhinderde niet aandacht te hebben voor de roerselen van het hart. Verstand en intuïtie stonden bij die wijze mannen uit het Oosten (de toen gekende wereld) op goede voet met elkaar. Die wijzen waren ook gewone mensen die dachten dat de nieuwe koning in een paleis zou wonen. Daarom gaan ze ook direct naar het paleis van Herodes. De ster verdween want ze volgden nu hun eigen weg vanuit menselijke inzichten. Ze raken op een dwaalspoor. Het kan ons ook overkomen dat we louter op eigen inzichten voortgaan en vergeten dat innerlijke licht te volgen.

Het zijn 'Wijzen'. Ze durven te rade gaan bij Schriftgeleerden en overstijgen eigen inzichten. De ster verschijnt dan weer en zo kunnen ze hun geestelijke zoektocht verder gaan. Ze vinden het kind in een gewoon huisje en niet in een paleis. Zo ontdekken ze dat God bij de mensen wil wonen. In het ganse evangelie en de geschiedenis erna gaat God in de persoon van Jezus huizen binnen. Te beginnen met Bethlehem, dan Nazareth. Hij is daar waar mensen bijeenkomen om te bidden, om eucharistie te vieren maar ook in huizen waar mensen op verhaal kunnen komen. God wil dicht bij mensen zijn. Hij wil ons aardse leven delen. Hij is geen God die zich ongenaakbaar verschanst achter de sterren, maar een God die zich laat vermoeden, laat ervaren, laat kennen. Om zijn aanwezigheid te ervaren in ons leven moeten we op weg durven gaan, loskomen van onze vooroordelen. Willen we Godzoekers worden?

De geboorte van Jezus had weinig spectaculairs. Het leek bijna een verwaarloosbaar gebeuren in een godvergeten dorpje dicht bij Jeruzalem. Pas wanneer enkele wijzen uit het oosten een ster zien en een lange reis ondernemen om dat kind te ontmoeten, gaat er hier en daar een belletje rinkelen.

Ook vandaag zullen wij Jezus maar ontmoeten als we bereid zijn Hem te herkennen in de ogen en in het hart van kleine en arme mensen. Daar is de ster te zien.

In het evangeliieverhaal is er sprake van geschenken: goud, wierook en mirre. Goud en wierook komen overeen met de geschenken die Jesaja vermeld. Anselm Grün vertaald de gaven als volgt: "de gaven kunnen beelden zijn van de geschenken die wij Jezus kunnen brengen. Goud staat voor de liefde, wierook voor ons verlangen en mirre voor onze smart, de wonden die we meedragen. Wij hoeven geen grootse prestaties mee te nemen naar de kribbe. Wat we altijd bij ons dragen is genoeg: onze liefde, ons verlangen, onze pijn. En weet dat mirre een geneeskrachtig kruid is. Als we het goddelijk kind in de kribbe onze werkelijkheid brengen worden onze wonden geheeld en ons verlangen vervuld." In het verhaal zijn drie elementen die de wijzen in beweging brengen en gaande houden op hun tocht, en die ook ons vandaag nog kunnen inspireren: de ster, de Schrift en de droom. De magiërs speuren naar tekens die hen in hun leven de goede richting wijzen. Daarvoor staat de ster. Zij zijn bereid te luisteren naar de geloofservaring uit het verleden. Vóór hen zijn anderen al de weg van het geloof gegaan, anderen hebben tekens gezien en hebben bakens uitgezet. Daarvan getuigt de Schrift. En zij kunnen nog dromen. Het verhaal is voor hen niet afgesloten, er staan nog nieuwe dingen te gebeuren. Zij kiezen niet voor koning Herodes maar voor koning Jezus.

De boodschap is er een voor kleine en eenvoudige mensen, ongeletterden, maar ook voor wijze en geleerde mensen, ongeacht kleur, taal of ras. Gaan we op pad, trekken we weg uit al wat de liefde in de weg staat? Hebben we niet in het

voorbijge jaar gezocht naar wat er echt toe doet in ons leven, dat wat echt leven is? Laten we dan samen verder trekken met de volgende kerst- en nieuwjaarswens die ik kreeg:

Het Licht dat in de diepste nacht
ons tegemoet komt is zacht als dat van sterren.
En toch bij machte om alles wat duister is te overstemmen.
Maar er is stilte nodig en deemoed in je hart
om het te kunnen zien.
En om het woord te horen
dat elke dag opnieuw wil mens worden.
Kom laten wij, als ooit een handvol herders
onder de blote hemel van de liefde staan
om kwetsbaarheid van anderen mee te dragen.
En daartoe waan en weten af te leggen.
Zo zal het Kind verschijnen
aan wie er zelf durft op te lijken.
Wij hebben nood aan bescherming,
wat gevraagd wordt moeten we stipt onderhouden,
hulp bieden aan wie in nood is. (Johanna Rooryck)

Ann Vanraes

We wensen je
Dat je als het goud
het hele jaar door
iets van het goddelijke mag ervaren.
Dat je gelouterd blijft
zelfs doorheen het vuur van de beproeving.

Dat je als de **wierook**
mag ervaren dat je af en toe
door anderen bewierookt wordt
en dat je zo anderen kan bewieroken.

Dat je als de **mirre**
heling mag zijn voor gekwetste mensen.

Dat je als de **ster**
toch kan blijven schitteren,
zelfs in het holst van de nacht.
Dat je licht mag zijn
voor mensen die zoeken naar het licht op hun levenspad.
Dat jij schittert voor hen die niet de sterren van onze tijd zijn.

Dat je als de **koningen**
je leven zelf in handen kan houden
en je niet laat domineren door anderen.
Dat je zo in harmonie kan leven met jezelf.
Dat je afstand kan nemen
van het beeld dat anderen van je hebben,
maar je laten raken door
het eigenlijke geheim van het leven.



Wie zijn die wijzen uit het Oosten?

zij die naar boven kijken, naar de hemel en zijn tekens,
die thuis zijn in de nacht van de geheimen,
die waken en uitzien naar de ster
maar die ook oog hebben voor wat beneden ligt
voor de aarde en haar wegen
voor de dag en het licht,
voor mensen als ik, als jij en als wij.



Die rijk zijn aan zilver en goud
En toch bereid zijn alles achter te laten,
die de Koning zoeken
want goud en zilver zijn geen aanbidding waard,
en zonder aanbidding blijft het leven leeg,
en wie de koning niet zoekt en niet vindt, zal zich zelf aanbidden
en neerknielen voor valse koningen.

Wie zijn de wijzen?

Die een valse koning ontmoeten en hem doorzien,
En argeloos als kinderen vragen naar de echte koning.

Die omwegen maken
Want wie lijnrecht op zijn doel afgaat
Doet wereld en mensen geweld aan.

De wijzen zijn zij, die altijd op weg willen gaan,
Altijd opnieuw willen beginnen,
Want wat in één keer gevonden wordt of gemaakt
Is voorbarig en onbetrouwbaar.

Wie zijn de wijzen?

Die weten dat er een ster komt en gaat
en ze verschijnt alleen als wij ze willen zien,
en haar licht schijnt nergens anders
dan in het hart
dat trouw en geduldig wilt zoeken
en wie de ster van vrede en vreugde volgt
gaat vreemde wegen maar zal niet verdwalen.



Wie zijn de wijzen?

Die bedrogen worden
want vals is de gang van de wereld
En de bedoelingen van de mensen gaan krom,
En die toch het huis vinden
de plaats van aanbidding,
die een kind zien,
weerloos,
en de koning vinden die zij zoeken,
die hulde brengen
want er is goedheid in de mensen die kunnen neerknielen
die hun schatten te voorschijn halen
want wat niet gegeven wordt, gaar verloren.

Wie zijn de wijzen?

Die de waarschuwingen van hun dromen begrijpen
en leren dat er méér is dan één weg naar hun land.
Die terugkeren naar huis
verdwijnen in de stilte
terug naar hun werk en hun plaats onder de mensen
want daar wacht het leven.

(Frans Cromphout)

Voor elke tocht is er een ster, een woord, een teken,
een weg, een uitweg, zelfs een terugweg als het moet!

Voor elke tocht is er een ster, een vriend, een hand,
een huis, een thuis, een boek, een beeld misschien.

Voor elke tocht is er een ster, voor ieder mens, oud of jong,
voor iedereen die zoekt naar redding en naar recht.

Voor elke tocht is er een ster, die wijzen brengen zal
waar 't wonder van het leven in eenvoud wordt getoond ,
waar Gods liefdevol geven in kinderogen woont.

Voor elke tocht is er een ster!
Zoek niet te ver... !!!

(Frans Weerts)

Woorden van geloof

Ik geloof in God die Liefde is
en die de wereld aan
álle mensen geschonken heeft.

Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om te genezen
en om ons te verlossen
van elke vorm van onderdrukking.

Ik geloof in de Geest van God
die aan het werk is
in alle mensen op zoek naar de waarheid.

Ik geloof in de geloofsgemeenschap
die geroepen is om álle mensen te dienen.

Ik geloof in de belofte van God,
die gezegd heeft
dat Hij een Rijk van rechtvaardigheid en vrede
zou uitbouwen voor alle mensen. Amen.



Voorbeden

Uitgenodigd door Uw ster, gingen de koningen op zoek.
En zij vonden het Kind in de kribbe.

Wij bidden voor hen,
die op zoek zij naar zin en richting in hun leven.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die als tochtgenoot
met hen op weg gaan om samen te vinden wat zij zoeken.
Laten wij zingend bidden ...

Venite adoremus, Dominum!

Wij bidden voor hen,
die het zoeken hebben opgegeven,
verbitterd en lam geslagen door teleurstellingen.
Dat er meer mensen mogen
opstaan die hen de hand reiken
en hen weer op de been helpen.
Laten wij zingend bidden ...



Venite adoremus, Dominum!

Wij bidden ook voor onszelf,
zo vaak in beslag genomen door bijkomstigheden,
door de zorgen van elke dag.
Dat wij onze blik richten op wat echt waardevol is
en ons geluk zoeken, waar het echt te vinden is.
Laten wij zingend bidden...

Venite adoremus, Dominum!

Lied: Nu syt wellecome - Herman van Veen

https://www.youtube.com/watch?v=G8_fGiAK43c

Nu syt wellecome, Jesu lieven Heer
Gij komt van also hooge, van also veer.
Nu syt wellecome van de hooghen hemel neer.
Hier al in dit aertrijck syt ghij ghesien nooit meer
Kyrieleis

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij
Daarmede ook onze leysen beginnen vrij.
Jezus is geboren op den heiligen kerstnacht
Van een maghet reyne die hoog moet zijn geacht
Kyrieleis

D'herders op den velden, hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar
Bethlem is de stede daar is 't geschiedt voorwaar, Kyrieleis
D'heyliche drie kooninghen uyt soo verren landt

Sij sochten onsen Heere met offerhandt.
S'offerden ootmoedelyck myrh, wierook ende ghoudt
Teeren van den kinde dat alle dinck behoudt
Kyrieleis

Gebed over de gaven

God,
onze goede wil om te leven als echte christenen
leggen wij samen met deze gaven van brood en wijn
neer bij uw kribbe.
Net zoals de drie koningen willen wij de weg volgen van het licht
dat leidt naar U,
ook al moeten wij langs andere wegen terug
dan die waarlangs wij gekomen zijn.
Weest Gij dan voor ons de Ster die ons bijlicht. Amen.

Groot Dankgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat U uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat U voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U: **Heilig, ...**

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeinging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader, bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden.

INSTELLINGSVERHAAL

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Trouw aan Jezus' Woord, Vader,



breken wij hier dit Brood en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten, maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus' naam.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Onze Vader die in de mensen leeft,
moge in ons leven uw naam geheilgd worden.

Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden.
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil geschieden
als een teken en een oproep voor de mensen op aarde.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen, van perspectief en hoop.

Maak ons, over onze fouten en tekorten heen,
tot mensen van verzoening en vrede,
zoals U voor ons verzoening en vrede bent.

Maak ons vrij van angst en van alles wat denken en doen kan verlammen
en laat ons niet verzinken in de bekoring van middelmatigheid.

Maar wees voor ons kracht en uitdaging
om ten volle te leven vandaag en in eeuwigheid. Amen.

(naar Levensecht)

Vredeswens

Niet voor de listigheid van een Herodes,
niet voor de hooghartigheid van alleswetende schriftgeleerden,
maar voor de ontvankelijkheid van zwervende magiërs
heeft het onmogelijk Kind zich geopenbaard als Vredesvorst.
Daarom, God, ontsteek het licht in onze ogen,
plant vrede in ons hart opdat wij vrede mogen uitdragen.

Die vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods

Communie

Lied: Er kwamen drie koningen

<https://www.youtube.com/watch?v=1RveKU5qw-8>

Er kwamen drie koningen met ene ster;
zij kwamen van bij en zij kwamen van ver.

Zij kwamen de hoge berg op gegaan,
zij vonden de sterre daar stille staan.

Wel sterre, gij moet er zo stille niet staan !
Gij moet er met ons mee naar Bethlehem gaan !

Naar Bethlehem binnen die schone stad,
waar Maria met haar klein kindetje zat.

Zij gaven dat kindetje menigvoud
van wierook en mirre en rode fijn goud.



Zegengebed voor het nieuwe jaar

Gebod voor het nieuwe jaar
Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen op onze weg,
ons behoeden en bewaren,
Uw Liefde zal ons geen geweld aandoen,

Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen in het nieuwe jaar
ons hoop en sterkte geven
Uw Liefde die zich altijd weer
een weg baant naar ons mensen.

Mag de kracht van uw Liefde
ons verwarmen en inspireren
mag zij sterker worden
Dan afbrekende machten van oorlog,
Leugen, geweld en dood.

Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen
en ons vertrouwen versterken
dat Liefde onze bestemming is
dat U in die Liefde
levend aanwezig bent
en uw aandacht richt op ons.
Amen



Dessertje:

Kerst met de zandtovenaar – Driekoningen:

-> <https://www.youtube.com/watch?v=jhdllmYYqA0>



Het verhaal van het kaarsstompje

In het gevangenenkamp toen het oorlog was leden veel mensen honger.

Maar er was één van de gevangenen die nog een stompje kaars had, dat hij zorgvuldig bewaarde.

Hij dacht: " Als ik de honger niet meer kan uithouden zal ik deze kaars opeten."

Het liep tegen kerstmis. In de kerstnacht pakte de man zijn kaars. Zijn vriend die hoopte ook een stukje van de kaars te krijgen, verwachtte dat de man zijn kaars zou gaan opeten. Maar de man liep naar buiten en stak met een brandende houtspaander de kaars aan. Toen zette hij het brandende kaarsje op de rand van zijn brits. Steeds meer mensen kwamen om de kaars zitten. Het licht van de kaars voedde vele mensen, ze voelden zich niet meer alleen, ze vatten weer moed dat het ooit weer beter zou worden en beleefden heel intens hoe het licht nog sterker is dan de dood. De kaars brandde steeds hoger en hoger, spitsier en spitsier tot aan het uiterste nokje van de donkere loods, en toen daarheen, tot aan de sterren en alles werd wit, wit van licht. Zo veel licht heeft nog nooit iemand daarna gezien.

En ze voelden zich vrij en opgeheven en kenden geen honger meer. Die kaars had niet alleen die man en zijn vriend gevoed, ze had allen gevoed en sterker gemaakt. Er kwam geen einde aan het licht.

En toen de kaars was opgebrand, keken ze naar de sterren. En ze voelden dat achter de sterren een licht brandt dat nooit dooft.

DAT LICHT KOMT VAN GOD... vermoedden ze.

Als ze daarna naar de sterren keken, wisten ze het telkens weer: God houdt van ons. En er is licht voor elk kind.

