

—  
decaanaat Poperinge

---

**Als aperitief:      Laat me niet alleen – Ne me quitte pas**

→ **Liesbeth List:** [https://www.youtube.com/watch?v=i\\_2LURbR6\\_s](https://www.youtube.com/watch?v=i_2LURbR6_s)

Laat me niet alleen. Toe vergeet de strijd, toe vergeet de nijd. Laat me niet alleen.  
En die domme tijd, vol van misverstand; ach vergeet hem, want 't was verspilde tijd  
Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom dat is voorbij...  
Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

Lief, ik zoek voor jou in 't stof van de wegen, de paarden van regen, de paarden van dauw  
Ik zal al mijn leven werken zonder rust om jou licht en lust, goud en goed te geven.  
Ik sticht een gebied waar de liefde troont, waar de liefde loont, waar jouw wil geschiedt...  
Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

Laat me niet alleen. Ik bedenk voor jou, woorden rood en blauw, taal voor jou alleen.  
En met warme mond zeggen wij elkaar: eens was er een paar dat zichzelf weer vond.  
Ook vertel ik jou van de koning die stierf van nostalgie, hunkerend naar jou...  
Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich na wat rust toch het vuur weer baan  
En op oude grond ziet men vaak het graan heel wat hoger staan dan op verse grond.  
Het wit mint het zwart, zwakheid mint de kracht, daglicht mint de nacht,  
mijn hart mint jouw hart ...  
Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

Laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer. Nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen  
horen hoe je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat...  
Nee, ik vraag niet meer. 'k Wil je schaduw zijn. 'k Wil je voetstap zijn ...  
Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

→ **Jacques Brel:** <https://www.youtube.com/watch?v=0k63grkip5I>

Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà  
Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment  
Oublier ces heures qui tuaient parfois, a coups de pourquoi, le coeur du bonheur.  
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas...

Moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas.  
Je creuserai la terre jusqu'après ma mort, pour couvrir ton corps d'or et de lumière.  
Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi où tu seras reine  
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas...

Je t'inventerai des mots insensés, que tu comprendras.  
Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leurs coeurs s'embraser.  
Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer.  
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas...

On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux.  
Il est paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril.  
Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie,  
le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas ...

Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder.  
Danser et sourire et à t'écouter; chanter et puis rire.  
Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien  
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas...

## **Welkom** Wat is liefde ?

Liefde is waar mensen, mensen beminnen.  
Liefde is waar mensen God beminnen.  
Liefde is waar God mensen bemint.  
Liefde is waar liefde gezaaid wordt.  
Liefde is waar mensen, mensen niet in de steek laten.  
Liefde is waar mensen, mensen danken.  
Liefde is waar men ondanks alles toch bemint.  
Liefde is als een nooit eindigende weg.  
Liefde is niet een deel maar een geheel.  
Liefde is niet vanzelfsprekend.  
Liefde is niet ik, eerder jij.  
Liefde is menselijke warmte.  
Liefde is mooi.  
Liefde is voor anderen bidden. (Ad. Ludwig Balling)



## **Liefde is... elkaar vergeven**

Je mag er zijn.  
Dat weet je toch.  
Of zeg ik het te weinig?

Je mag er zijn.  
Dat merk je toch.  
Of toon ik het te weinig?

Je mag er zijn.  
Dat voel je toch  
aan heel veel kleine dingen. (naar Frans Weerts)

Liefde is blind,  
zegt het spreekwoord.  
Neen,  
ik zou eerder zeggen,  
liefde ziet  
zoals God ziet  
met oneindige wijsheid  
met oneindige vergiffenis.

Ouida

## **Lied: Wat ik gewild heb – Huub Oosterhuis**

<https://www.youtube.com/watch?v=vAVvt9-uExM>

Wat ik gewild heb  
wat ik gedaan heb  
wat mij misdaan werd  
wat ongezegd bleef  
wat onverzoend bleef  
wat niet gekend werd  
wat ongebruikt bleef,

al het beschamende neem het van mij  
en dat ik dit was en geen ander  
dit overschot van stof van de aarde

dit was mijn liefde  
Hier ben ik.



## **Hallelujah – Leonard Cohen**

*I did my best, it wasn't much  
I couldn't feel, so I tried to touch  
I've told the truth, I didn't come to fool you  
And even though it all went wrong  
I'll stand before the Lord of Song  
With nothing on my tongue but Hallelujah*

Ik heb mijn best gedaan,  
het stelde niet veel voor.  
Ik kon niet voelen,  
dus ik probeerde aan te raken.  
Ik heb de waarheid verteld,  
ik ben niet gekomen  
om je voor de gek te houden  
En ook al ging het allemaal verkeerd  
Ik zal voor de Heer van het Lied staan  
met niets op mijn tong dan 'Halleluja'.

In zijn lied 'Hallelujah' beschrijft Leonard Cohen op magistrale wijze, gebruikmakend van veel Bijbelse beelden de liefde ... en alles wat daarin fout kan lopen. Uiteindelijk is het laatste woord aan de Liefde, onder de vorm van (Gods) barmhartigheid. Vandaar het 'hallelujah' als een lof en dankwoord telkens weer.

*En zo weze het duidelijk waarom er eerst een 'schuldbelijdenis' is, gevolgd door een 'eer aan God'. Ik ken geen lied dat mooier de verbinding legt tussen beide delen van de liturgie...*

<https://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28Q>

## **Eer aan God**

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis  
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.  
Eren wij Hem in de naaste  
door elkaar lief te hebben  
zoals Hij van ons houdt.  
Eren wij God  
door op te komen voor wie snakt  
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,  
niet alleen in de hoge,  
maar vooral hier op aarde.  
Loven wij God  
door te zorgen voor een hemel op aarde  
voor allen die Hij liefheeft.  
Dan zullen wij samen kunnen zingen:  
Heilig de Heer,  
God en Schepper van deze wereld,  
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,  
in wie Hij welbehagen schiep. Amen.



Auguste Rodin, *La Cathédrale*  
(1909)

## **Openingsgebed**

Huub Oosterhuis

God, behoed de liefde van de geliefden.  
Gij die weet hoe broos en bijna niets twee mensen zijn,  
en dat hun hart onrustig is en onbestendig als het weer.  
Gij die hen toegekeerd hebt naar elkaar,  
opdat zij niet meer half zijn, onbestemd en onvervuld.  
Leer hen verstaan het dodelijk geheim  
dat liefde lijden is, dat geven leven doet.  
Geef hen de tijd elkaar te kennen en te troosten.  
Blaas hun hartstocht aan.  
Maak hen geduldig en oneindig lief,  
dat zij de nacht doorkomen met elkaar. Amen



## **Eerste lezing:** Spreek tot ons over liefde, uit: De profeet (Khalil Gibran)

Toen zei Almitra: "spreek tot ons over liefde". En hij hief zijn hoofd op en liet zijn blik over de schare gaan en zij verstomde. En met een machtige stem zei hij: "Als de liefde je wenkt, volg haar, al zijn haar wegen nóg zo zwaar en steil. En zouden haar vleugels je willen omhullen, laat haar dan, al zou het zwaard dat verborgen zit onder haar veren je kunnen verwonden. Want zo de liefde je kroont, ze kruisigt je ook en ofschoon ze dient voor je groei, ze zal je ook snoeien.

Zo ze opstijgt om je dorste en teerste takken te strelen die bevend trillen in de zon, zo daalt ze ook af naar je wortels en rukt hun houvast aan de aarde los. Dit alles doet de liefde, opdat je de geheimen leert kennen van je eigen hart en deel zult worden van 's levens hart.

Maar als je in je angst alléén de vrede en de zoetheid der liefde zoekt, is het beter dat je je naaktheid bedekt, haar dorsvloer verlaat en een wereld betreedt zonder seizoenen, waarin je zult lachen maar niet je volle lach en waarin je zult wenen maar niet al je tranen. De liefde geeft enkel zichzelf en put slechts uit haar eigen bron. Zij bezit niet en wil evenmin in bezit genomen worden want ze is zichzelf genoeg.

Als je liefhebt, zeg dan niet: "God is in mijn hart"; zeg liever: "ik ben in het hart van God".

Bij het ochtendgloren te ontwaken met een gevleugeld hart, dankbaar voor weer een dag van liefhebben.

Te rusten op het middaguur en de vervoering der liefde te overpeinzen.

In de avond vol dankbaarheid huiswaarts te keren en in te slapen met een gebed voor je geliefde in je hart en een loflied op je lippen".

## **Tussenzang: Psalm 103, 1-5, 8, 11, 13**

Refrein: Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.

Prijs de HEER, mijn ziel,  
vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld,  
hij geneest al uw kwalen,  
hij redt uw leven van het graf,

hij kroont u met trouw en liefde,  
hij overlaadt u met schoonheid en geluk,  
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

Liefdevol en genadig is de HEER,  
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Zoals de hoge hemel de aarde overspant,  
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,  
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.



### **Tweede lezing: Hooglied van de liefde** (1 Kor. 13)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Christenen van Korinthe

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen  
- had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een  
dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave  
om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat  
ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan  
verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.  
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de  
armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik  
daar trots op zijn

- had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen  
afgunst,

geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet  
grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en  
rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het  
onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt  
ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De  
liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen,  
klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons  
kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt  
zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind,  
dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al  
het kinderlijke achter me gelaten.

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.

Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf  
gekend ben.

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de  
liefde.



## **Lied: Als de liefde niet bestond – Toon Hermans**

<https://www.youtube.com/watch?v=hG0fNBf WH8>

Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan de rivieren  
en de vogels en de dieren, als de liefde niet bestond.

Als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten.  
Ze hebben niets meer te bepraten, als de liefde niet bestond.

Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten,  
geen dichter zal meer dichten, als de liefde niet bestond.

Nergens zal de bloemen staan en de aarde zal verkleuren,  
overal gesloten deuren en de klok zal niet meer slaan.

Als de liefde niet bestond dan was heel de vrijerij bedorven,  
de wereld was gauw uitgestorven, als de liefde niet bestond.

Als de liefde niet bestond, zal de zon niet langer stralen,  
de wind zal niet meer ademen, als de liefde niet bestond.

Geen appel zal meer rijpen zoals eens in het paradijs.  
Als wij elkaar niet meer begrijpen dan is de wereld koud als ijs.

Ik zou sterven van de kou en mijn adem zal bevriezen,  
als ik je liefde zou verliezen ... er is geen liefde zonder jou.

## **Evangelie: Liefde is genezend ... (Mc. 1, 40-45)**

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

40 Op zekere dag kwam er een melaatse op Jezus af, die om hulp vroeg.  
Hij viel op zijn knieën en zei: `Als U wilt, kunt U me rein maken.'

41 Diep ontroerd stak Jezus zijn hand uit en raakte hem aan.  
`Ik wil het, word rein', zei Hij.

42 Meteen verdween zijn melaatsheid, en hij werd rein.

43 Bars stuurde Hij hem meteen weg,

44 met de woorden:

`Zorg dat u er met niemand over praat,  
maar ga u aan de priester laten zien  
en breng als offer voor uw reiniging  
wat Mozes voorgeschreven heeft;  
dat zal hun het bewijs leveren.'

45 Maar eenmaal vertrokken,  
begon hij volop te verkondigen  
en dit verhaal rond te vertellen,  
zodat Jezus niet meer openlijk  
in een stad kon komen,  
maar buiten bleef op eenzame plaatsen.  
En ze kwamen overal vandaan naar Hem toe.



## Overweging(en)

Sommigen zullen misschien denken: lap, ze doen nu ook al in de Kerk mee met die mode. Dat is overdreven. Dat is zeker om populair te doen. Als dat inderdaad de onderliggende motivatie is, dan zou dat verkeerd zijn. Aan de andere kant vind ik het ook niet correct om niets te zeggen over heel het Valentijnsgebeuren alleen maar omdat men in de Kerk een andere, minder door romantiek ingekleurde invulling geeft aan het begrip 'liefde'. 't Is niet om mee te heulen met de media, maar ons lijkt het wel een uitgelezen gelegenheid om eens te praten over liefde.

Wat is liefde? Wat verstaan we er onder? Hoe beleven we die? Als je de 'boekjes' in de krantenwinkel doorbladert, merk je al vlug dat Valentijn wordt beleefd als het feest van de verliefden. Het is de gelegenheid bij uitstek om aan je partner duidelijk te maken hoe graag je hem of haar ziet. Daar is niets mis mee, tenzij dat het eigenlijk elke dag Valentijn zou mogen of moeten zijn. Maar ja, hetzelfde kan gezegd worden van het gebeuren van Allerheiligen of Allerzielen. Als je alleen dan aan je dierbare overledenen denkt, mankeert er toch wel iets met je gevoelsleven.

Een tweede bedenking is dat voor mensen die om allerlei redenen niet de ware Jacob of Jacoba hebben gevonden of die missen, 14 februari een pijnlijke dag kan zijn. Het is het mes nog eens in de wonde draaien. Je zou je haast nog schuldig voelen omdat je alleen bent of geen verliefde kriebels voelt. Heel anders wordt het als we Valentijn weten in te kleuren als een ode aan de liefde. Geef toe, is er iets mooiers dan de liefde? Zelfs Paulus werd er lyrisch bij, getuige zijn prachtige Hooglied van de liefde dat we als eerste lezing hebben opgenomen. Het gaat hier om veel méér dan verliefdheid. Paulus bezingt de liefde in de breedst mogelijke zin: daar waar ze veel méér is dan een gevoel; daar waar ze een doewoord wordt, daar waar ze zich richt op een medemens en zich uit bijvoorbeeld in zorg, nabijheid, jezelf geven, enzovoort. Sommige mensen slagen er in iets onvoorwaardelijks te geven aan hun liefde: wat er ook gebeurt, ze dragen de ander altijd in hun hart en ze geven zich zonder er iets voor terug te verlangen. Van zo'n liefde zegt men dat ze mens-overstijgend is, mensen overtreffen er zichzelf mee, halen er het mooiste en schoonste uit zichzelf mee boven. Ik denk dat ouder-kind liefde van die aard is. Maar ook partners en vrienden kunnen zo'n liefde aan elkaar geven of beleven. Het is me niet de bedoeling om een gradatie in de liefde op te maken. Alleen dit: ieder mens is de moeite waard om bemind te worden. En is er iets zaligers dan te mogen ervaren dat je door iemand bemind wordt; dat je m.a.w. een unieke plaats bekleedt in het hart en de aandacht van de ander?

Omdat dit blijkbaar niet evident is, omdat zo'n liefde broos en breekbaar is en moet bewaakt worden, verlangen mensen ook een woord van trouw. Het is vormgeven aan een groeien in onvoorwaardelijkheid: je mag altijd op me rekenen in goede en kwade tijden, over de wisselvalligheid van voelen en aanvoelen van elkaar heen, ik zal er zijn voor jou. Ik hou hier niet alleen een pleidooi voor het huwelijk maar eigenlijk voor een trouw en een gegevenheid in alle mogelijke vormen van verbondenheid: deze tussen ouders en kinderen, tussen vrienden, tussen God en mens en naar de gemeenschap die deze band belichaamt. In al deze vormen van verbondenheid kunnen we op het spoor komen van wat onvoorwaardelijke liefde betekent. Het is op het spoor komen van wie God is, zo mooi uitgedrukt in de Latijnse spreuk '*ubi caritas et amor, Deus ibi est*', waarbij 'caritas' staat voor 'naasteliefde', de plicht en verantwoordelijkheid zorg te dragen voor elkaar en 'amor' voor de passie, de

gedrevenheid als motor in heel dit gebeuren. Het Valentijnsgebeuren doet ons eraan herinneren dat dit laatste ook belangrijk is. Huub Oosterhuis zou zeggen: we zijn gemaakt uit vuur en ijzer, zuur en zout ... Een vleugje romantiek af en toe, een beetje verliefdheid, een vurige gedrevenheid behoedt de naastenliefde voor sleur en eentonigheid.

De Bijbel leert ons dat zelfs God een wezen van verlangen is met de dubbelheid zo eigen aan het begrip passie: gedrevenheid, vurig verlangen maar ook lijden aan, zo mooi bezongen ook door Jacques Brel als '*ne me quitte pas*': 'laat me niet alleen.'

Daarom past ook vandaag de evangelielezing - het genezingsverhaal van een melaatse - ook al lijkt dit op het eerste gezicht ver van heel het valentijnsgebeuren te staan. Liefde geneest, neemt angst en isolatie, eenzaamheid weg zoals hier bij die melaatse maar ook in het leven van ontelbaar vele mensen zo blijkt ook uit veel liefdesliederen. En liefde doet danken, of mogen we zeggen: dankbaarheid doet liefde groeien ?

Wat zouden we zijn zonder de liefde ?

Miguel Dehondt

-----

Neen, niet het hoge woord  
dat troont onaantastbaar  
boven de vragen.

Niet de zekerheden  
voor later verzameld.  
Geen onneembare burcht  
van geloof.

Maar liefde,  
naamloos en kwetsbaar,  
die iedere morgen  
haar schoeisel aanbindt  
en tastend op weg gaat.  
Die stilte in zich draagt  
en alles zijn tijd geeft.  
en luistert en omziet  
en handen blijft reiken.  
of soms voor even een houvast.  
Die stapstenen blootlegt.  
Die met vertrouwen  
een loofhut wil bouwen,  
waar leven bijeenstroomt.

(Kris Gelaude)

-----



Jim Dine schilderde tijdens zijn 50 jarige carrière duizenden hartjes, allemaal uniek, verschillend van vorm en kleur: 'het hart als landschap voor alles.' In zijn werken zien we dus alle soorten harten: sereen, complex, klein, kleurrijk, zwartwit, vergroot, liefdevol...

Mag het hart van een christen genereus, vol van liefde zijn... (Patrick Van der Vorst sj) .



## Bekentenis

Ik mag je.  
Nee. Ik mag je niet.  
Ik moet je. Dat bedoel ik.

Ik heb je lief.  
Nee. Heb ik niet.  
Ik word je lief. Dat voel ik.

Ik ga met jou.  
Nee. Ga ik niet.  
Ik sta je bij. Beloof ik.

Ben stapel op je.  
Hou je vast.  
Ik. Hou. Van. Jou.

Geloof ik.

(Bart Moeyaert)

-----

## Het mooie hart

Een jonge man stond op het dorpsplein en zei:  
Ik heb het mooiste hart van de omgeving.  
Iedereen die het zag , was het met hem eens.  
Maar een oude man zei: Mijn hart is mooier dan dat van jou.  
De mensen keken naar zijn hart.  
Het sloeg wel krachtig, maar het zat vol littekens.  
Er waren stukken uit, waarin stukken waren gezet,  
die er niet mooi in pasten. Er waren ook gaten in zijn hart.  
– Je maakt een grapje, zei de jonge man.  
Mijn hart is perfect en dat van jou is een puinhoop vol littekens.  
– Ja, maar elk litteken herinnert aan iemand aan wie ik liefde heb gegeven.  
Ik scheur dan een stukje uit mijn hart en geef het.  
Vaak krijg ik een stukje van hun hart om zo de lege plaats op te vullen.  
Maar die stukken zijn niet precies hetzelfde.  
Het gebeurt ook dat ik een stuk van mijn hart weggeef  
zonder dat de ander me een stuk van zijn hart teruggeeft.  
Dat zijn de gaten.  
De jonge man werd er stil van. Hij wandelde naar de oude man,  
scheurde een stuk uit zijn perfecte hart en gaf het hem.  
De oude man nam het stuk aan en plaatste het in zijn eigen hart.  
Hij nam een ander stuk uit zijn hart  
en plaatste het in het hart van de jonge man.  
Het paste wel niet perfect, maar in het hart van de jonge man  
stroomde nu ook de liefde van de oude man.

(Uit: 99 verhalen met een knipoog door Chantal Leterme)

Er is duister.  
Er is licht.  
Verlangen en vervulling.  
Er zijn geheimen.  
Er is openbaring.

En wij  
daar ergens tussenin ...

(Claire Vanden Abbeele)



-----  
**Thank you – Dido Armstrong**

<https://www.youtube.com/watch?v=irzOMH7GcnQ>

My tea's gone cold  
I'm wondering why I got out of bed at all  
The morning rain clouds up my window  
And I can't see at all  
And even if I could, it'd all be grey  
But your picture on my wall  
It reminds me that it's not so bad  
It's not so bad

I drank too much last night, got bills to pay  
My head just feels in pain  
I missed the bus and there'll be hell today  
I'm late for work again  
And even if I'm there, they'll all imply  
That I might not last the day  
And then you call me and it's not so bad  
It's not so bad

And I want to thank you  
For giving me the best day of my life  
Oh, just to be with you  
Is having the best day of my life

Push the door, I'm home at last  
And I'm soaking through and through  
And then you handed me a towel  
And all I see is you  
And even if my house falls down now  
I wouldn't have a clue  
Because you're near me

And I want to thank you  
For giving me the best day of my life  
Oh, just to be with you  
Is having the best day of my life

Mijn thee is koud geworden, ik vraag me af  
waarom ik überhaupt uit bed ben gekomen  
De ochtendregen bedampt mijn raam  
en ik kan helemaal niets zien  
En zelfs als ik kon, zou het allemaal grijs zijn  
maar je foto aan mijn muur ...  
doet me eraan herinneren dat het niet zo erg is,  
het is niet zo erg ...

Ik heb gisteravond te veel gedronken, heb  
rekeningen te betalen; mijn hoofd slaat open en  
toe. Ik heb de bus gemist en het zal vandaag  
een hel zijn, ik ben weer te laat op mijn werk.  
En zelfs als ik er ben, zullen ze allemaal te  
kennen geven dat ik het niet zal uithouden.  
En dan bel je me en is het niet zo erg  
Het is niet zo erg ...

En ik wil je bedanken  
voor het geven van de beste dag van mijn leven  
Oh, gewoon bij jou te zijn  
geeft mij de beste dag van mijn leven.

Duw de deur open, ik ben eindelijk thuis  
ben kletsnat. En dan geef je me een handdoek  
en alles wat ik zie, is jou.  
En zelfs mocht mijn huis instorten  
zou het me niet kunnen schelen  
omdat je dichtbij mij bent

En ik wil je bedanken  
voor het geven van de beste dag van mijn leven  
Oh, gewoon bij jou te zijn  
geeft me de beste dag van mijn leven.

## **Woorden van geloof**

### **Ik geloof in God**

die leven geeft aan mensen,  
die ons koestert als Zijn kinderen, en die er zal zijn al onze dagen.

### **Ik geloof in Jezus van Nazareth**

in wie God zichtbaar is geworden: mens onder de mensen  
voor mensen geleefd en gestorven, maar opgestaan ten leven.

### **Ik geloof in Gods Geest**

die ons in beweging zet  
om te helen wat gebroken is, om te troosten wie te lijden heeft,  
om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.  
Hij brengt mensen samen in liefde.

### **Ik geloof in de kerkgemeenschap**

geroepen om deze wereld van dienst te zijn.  
Ik geloof in het leven dat sterker is dan de dood. Amen.



om alles en om niets te zijn,  
gaat iemand tot een ander.  
Naar verte die niemand weet,  
door vuur dat mensen samensmeedt,  
om leven in lief en leed  
gaan mensen tot elkander.

### **Gebed over de gaven**

God die ons aanraakt als een vader of een moeder,  
dit brood en deze wijn  
spreken ons van verbondenheid  
van mens tot mens,  
van U met ons, van ons met U.  
Wij bidden U:  
maak ons tot mensen naar uw hart,  
mensen die door breken en delen  
uw liefde vermenigvuldigen,  
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon,  
die ons voorging in liefde  
en die ons in liefde blijft voorgaan,  
vandaag en morgen en altijd. Amen.



### **Groot Dankgebed**

U, God, soms zo onbereikbaar ver en toch zo sprankelend aanwezig  
in liefde tussen mensen, in helpende handen, in vragende ogen.  
Wij danken U omdat wij iets van U op het spoor mogen komen  
in het gelaat van iedere naaste, in iedere handdruk, in elke oogopslag.

U, God, U bent verborgen aanwezig  
waar mensen zorgend elkaar dragen,  
waar mensen een thuis bouwen voor elkaar,  
waar mensen samen spreken over U  
en over alles wat gelukkig maakt.  
Wij danken U omdat U ons zó en niet anders hebt gemaakt.

Wij danken U, God, omwille van Jezus, uw Zoon,  
die aan de zijde van kleine mensen stond.  
In hen komt Hij altijd weer midden onder ons.  
Dank U, wanneer wij in verlaten mensen  
iets mogen herkennen van Hem en van U.  
Samen loven wij U: Heilig, heilig, heilig de Heer,...

Wij zien U aan het werk in Jezus, uw Zoon:  
de woorden die Hij sprak, waren uw woorden en worden nu de onze.  
Zijn keuze voor de kleine mensen was uw keuze en wordt nu de onze.

In Hem hebt U uw droom in onze handen gelegd:  
dat lammen niet lam blijven en doven niet doof.  
Dat er voor elke mens leven mogelijk is, leven in overvloed.

Hem willen wij hier noemen als Inspiratie,  
als Wegwijzer voor ons leven,  
als blijvende Oproep om te doen wat Hij heeft gedaan.

Die avond, vlak voor zijn dood, ...

#### INSTELLINGSVERHAAL

Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Daarom bidden wij U: beziel ons met uw Geest.  
Dat wij vanuit zijn inspiratie weten wat groeikracht geeft.  
Dat wij midden de ontmoediging, de fantasie bewaren  
en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst  
die U ons in handen hebt gegeven.  
Dat onze hand niet slaat, dat onze mond niet verraadt,  
dat wij geen mens verloochenen.

En dat wij hen niet vergeten die op ons blijven rekenen:  
zij van wie wij houden en zij van wie wij nog niet genoeg houden.  
Dat wij hen niet vergeten die naast ons staan,  
ons voorgaan en bemoedigen,  
en hen met wie wij samen op weg zijn naar menselijker samenleven.

Dat wij evenmin hen vergeten die van ons zijn heengegaan:  
dat zij tot ons blijven spreken, ons verder oproepen en inspireren,  
ook nu zij gestorven zijn.

Beziel ons met uw Geest,  
dat wij elkaar bewaren  
en voortstuwten in de richting van menswaardigheid.  
Dat wij waakzaam zijn om de tekens van hoop te zien  
en dat wij zelf zo een teken mogen worden.

Daar Hem en met Hem en in Hem ...

#### **Onze Vader**

In Jezus van Nazareth heeft God ons de ogen geopend.  
Met Jezus willen we God bidden  
dat Hij ons hart mild en barmhartig maakt,  
dat Hij ons leert brood, tijd en liefde te delen met elkaar.

Onze Vader,  
graag zouden wij in deze wereld  
uw naam geheiligd zien.  
Mochten steeds meer mensen U kennen als God-met-ons.  
Uw Rijk kome!  
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.  
Uw Wil geschiede, want U wilt dat wij gelukkige mensen zijn,  
die zich inzetten voor de anderen.  
Wij vragen U om het dagelijks brood,



om het nodige voedsel voor wie honger heeft  
en om de moed ons voedsel te delen.  
Vergeef ons onze schuld,  
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.  
Leer ons de anderen vergeving schenken,  
steeds opnieuw, zonder bitterheid.  
Leid ons weg uit de bekoring  
van hoogmoed en onoprechtheid.  
En verlos ons van het kwade.  
Want U bent de vrede en de vreugde,  
de kracht en de heerlijkheid  
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.



### **Vredeswens**

Maak van ons vernieuwde mensen, God,  
liefde- en lichtdragers in de duisternis,  
bruggenbouwers, gelouterd en gezuiverd,  
mensen die hun leven durven delen  
met allen die zussen en broers zijn van dezelfde Vader.  
Dan zal er vrede heersen,  
de vrede die Gij voor ons hebt gedroomd.

**Die vrede van de Heer zij altijd met u.**



### **Lam Gods**

### **Communie**

### **Liederen:**

#### **Als je zomaar weg zou gaan – Zjef Vanuytsel**

[https://www.youtube.com/watch?v=kUtw\\_V503IU](https://www.youtube.com/watch?v=kUtw_V503IU)

Nu de woorden tussen ons al zo vaak zijn uitgesproken  
en er altijd nog een vraag zonder antwoord overbleef.  
Nu er na al die lange jaren nog geen einde is gekomen  
aan al de kleine twijfels waar je in gevangen bleef.

Nu je mij met dichte armen voor het leven wou behoeden  
en je nooit zo goed begreep hoe eenvoudig alles was.  
dat ik echt veel van je hield alleen m'n vrij zijn soms wou  
proeven  
en j' uit angst mij te verliezen vlug en onbezonnen zei:  
als je zo blijft ga ik heen.  
Ik vraag me af wat ik zou doen als je zomaar weg zou gaan.

Ik heb jezelf toch nooit, mijn vrouw alleen in mij maar doen geloven  
want er bleef toch buiten ons oneindig veel te doen.  
Je mocht zo vrij zijn als je wou, je kon toch altijd bij me komen  
want jaloers zijn is een spel waar ik nooit aan mee wou doen.



Had ik dan zoveel gevraagd als ik ook mezelf wou wezen.  
Waarom al die grote woorden, zo kan het niet meer gaan?  
Ach, je moet toch eerlijk zijn, het is samen goed te leven  
we hoeven enkel nog wat tijd voor al het dwaas onbegrip  
kan het echt niet dat je blijft?  
want ik vraag me af wat ik zou doen als je zomaar weg zou gaan

En komt dan ooit het uur waarop, je me voor altijd zou verlaten  
dan zal ik stil en zonder wrok je gewillig laten gaan.  
Want het heeft toch echt geen zin, je daarvoor domweg te haten  
we waren vrienden en 't is goed om zo van elkaar te gaan.

Misschien doe ik die dag alsof het me niet zoveel kan schelen.  
Ik vraag je dan waarschijnlijk niet om je nog eens weer te zien  
Maar al die jaren samen zijn, zou ik die wel ooit vergeten?  
Misschien is leven dan zo goed om terug wat vrijer te zijn  
misschien dat ik je missen zal?  
oh, ik vraag me af wat ik zou doen als je zomaar weg zou gaan.

-----  
**Geef mij je angst – Guus Meeuwis**

<https://www.youtube.com/watch?v=wh-xIvXpBP8>

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam.  
Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen.  
Want die blikken in je ogen, zeggen alles tegen mij.  
Ik voel me precies, als jij en jij kan eerlijk zijn.  
Je voelt je heel goed zeg jij, je mond begint te trillen.  
Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen.  
Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag.  
Zet weg nu die angst, ik wist het al, dit is m'n dag vandaag.

Geef mij nu je angst, ik geef je d'r hoop voor terug.  
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug.  
Zolang ik je niet, verlies, vind ik heus wel een weg met jou.

Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niets, je mag best zwijgen.  
Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen.  
Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht.  
Want dan zal je zien als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht.  
Geef mij het gevoel, dat ik er weer bij hoor voortaan.  
Ik ga met je mee en ik laat je nu nooit meer gaan.

Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug.  
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug.  
Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg met jou.

Geef mij het gevoel, dat ik er weer bij hoor voortaan.  
Ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan.  
Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug.  
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug.  
Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg met jou.



## **Slotgebed:**

Heer,  
geef mij niets dan  
een heel warm hart en trouwe handen,  
geen staf en geen reistas,  
geen tweede pij,  
alleen dat hart en die handen.  
Vanzelf zal dat warme hart het leed  
van anderen zien en met hen meevoelen.  
Vanzelf zullen die trouwe handen  
reiken naar kleinen en onbeminden  
om hen op te tillen.  
Maar geef me, Heer,  
op mijn levensweg iemand mee  
met een warm hart en trouwe handen,  
die op mijn handen zijn of haar hart legt  
en op wiens handen ik mijn hart kan leggen. Amen.

*Liefde is...*



*... onvoorwaardelijke trouw*

## **Zegen en zending**

Over de liefde kunnen we nog uren doorpraten maar ik eindig op een dag als vandaag met een (Ierse) zegen (die ik vaak in verbondvieringen gebruik en waarin 'caritas' en 'amor' verweven zitten):

*May the road rise to meet you, may the wind be always at your back,  
may the sun shine warm upon your face and the rains fall soft upon your fields.  
And until we meet again may God hold you in the palm of His hand.*

Moge de weg je tegemoet komen  
Moge je altijd wind mee hebben  
Moge de zon altijd warm schijnen op je gezicht  
Moge de regen zacht op je velden vallen  
En moge God je altijd  
in de palm van Zijn Hand houden  
tot we elkaar terug tegenkomen.





## **Dessertje:**

### **Dans me – Yasmine (2007)**

<https://www.youtube.com/watch?v=vVrt1oTrVWA>

Dans me naar je schoonheid en de rijkdom die je bent  
Dans me uit de drukte naar een wondermooi moment  
Raak me als ik leven ben en raak me als ik rouw  
Dans me naar het hart van jou (2x)

Dans me naar je schoonheid en verbreed m'n horizon  
Fluister in een taal nog ongekend in Babylon  
Toon heel teder hoe ik beter doe waar ik van hou  
(En) dans me naar het hart van jou (2x)

Dans me naar het altaar nu en dans me daar heel zacht  
Dans me door m'n tranen heen en dans me onverwacht  
Breng me naar het fundament waar ik voortaan op bouw  
Dans me naar het hart van jou (2x)

Dans me naar de kinderen die spelen op het plein  
Dans me naar de toekomst in een roes van rode wijn  
Omring me met de liefde die ik altijd al wou  
(En) dans me naar het hart van jou (2x)



### **Dance me to the end of love – Leonard Cohen**

<https://www.youtube.com/watch?v=NGorjBVag0I>

Dance me to your beauty with a burning violin  
Dance me through the panic till I'm gathered safely in  
Lift me like an olive branch and be my homeward dove  
Dance me to the end of love, dance me to the end of love

Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone  
Let me feel you moving like they do in Babylon  
Show me slowly what I only know the limits of  
Dance me to the end of love, dance me to the end of love

Dance me to the wedding now, dance me on and on  
Dance me very tenderly and dance me very long  
We're both of us beneath our love, we're both of us above  
Dance me to the end of love, dance me to the end of love

Dance me to the children who are asking to be born  
Dance me through the curtains that our kisses have outworn  
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn  
Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin  
Dance me through the panic till I'm gathered safely in  
Touch me with your naked hand or touch me with your glove  
Dance me to the end of love, dance me to the end of love ...



Jean-Marie Arbonnier,  
*Le majordome dansant*