

Elfte zondag door het jaar B - 2021

| | | |
|--------------------|---------------------------------|--------|
| Openingslied: | Vreugdevol gestemd | |
| Schuldbelijdenis: | | |
| Antwoordpsalm: | Al wat er nodig is | ZJ 526 |
| Evangelie: | Uw woord is een lamp | ZJ 4g |
| Geloofsbelijdenis: | gebeden | |
| Voorbeden: | gebeden | |
| Communie: | Weet gij waarmee het koninkrijk | ZJ 714 |

Kruisteken en genadewens

Openingswoord:

Het Rijk Gods komt er niet alleen door onze inzet, maar vooral door ons vertrouwen in God die leven geeft in overvloed. Het is dat vertrouwen dat we hier willen voeden wanneer we luisteren naar de Schrift en de Heer ontvangen onder de Eucharistische gedaanten. Laten we ons hart openen voor Hem die het zaadje van het geloof in ons hart heeft geplant, die het groeikracht geeft en onze toekomst is.

Kyrie

Pr. Bidden we om Gods ontferming...

L. Heer, die onze vriend en tochtgenoot wil zijn.
Heer, ontferm U over ons.

L. Christus, die onze pijn en onmacht kent.
Christus, ontferm U over ons.

L. Heer, die ons troost en bemoedigt.
Heer, ontferm U over ons.

Gloria

Homilie

Broeders en zusters,

Op basis van het Evangelie geef ik drie kleine voorbeelden. (1) Als kind kocht mijn moeder vader voor hun huwelijksverjaardag een papegaai. Die eerste weken zaten mijn buurmeisje en ik bij de kooi om in een verwoede poging de papegaai enkele woorden te leren... tevergeefs. (2) Alle ouders, ook mijn broer dus, kijken vreemd op als hun

kind(eren) een bepaalde woordenschat hanteren. Wat ze echter vergeten is dat ze het dikwijls geleerd hebben van volwassenen, vaak ook hoe er thuis over bepaalde zaken of personen wordt gesproken. (3) Ik heb al meerdere keren mogen horen hoe jonge mensen getuigen over wat ze hebben onthouden en dus ook meegekregen van opa of oma in zake het geloof of de devotie tot Maria.

In al deze voorbeelden gaat het over zaaien. We zaaien echter geen wonderbonen zoals Jaap. We krijgen dus m.a.w. niet het resultaat dat het zaaigoed over nacht opschiet tot aan de hemel. Wij zijn echter vaak zo ongeduldig geworden... we willen in vele gevallen direct resultaat zien! Maar gaat dit wel samen als we het hebben over alles wat binnen de categorie van de eeuwigheid past? Is dit dan een uitdrukking van een tekort aan vertrouwen in God?

Het is dus niet enkel het werk van mensenhanden. Van een oude priester leerde ik ooit het volgende: wij moeten handelen alsof het allemaal van onszelf afhangt, maar in ons hart en in het diepst van ons wezen alsof wij er eigenlijk helemaal niet aan hebben bijgedragen. Het werk dat binnen de Kerk gebeurt is dan wel het resultaat van vele mensenhanden. De motivator bij al deze mensen is Christus zelf! Hij is dus de drijvende kracht. Zonder Hem dus geen succes. Jezus is dus de x-factor voor de christen. En ons geloof in Hem geeft ons zowel de moed als de kracht, de wil als de volharding, als de inspiratie en de energie... Het is dan ook goed dat wij opnieuw fysiek rond en bij Hem mogen samenkomen om door Jezus zelf gesterkt en bevestigd te worden in ons christen-zijn. Zo zullen wij als ledematen van de Kerk goede vruchten blijven voortbrengen tot in eeuwigheid. Amen.

Geloofsbelijdenis

Voorbede

- Pr.** Zoals een zaaier het zaad aan de aarde toevertrouwt, zo willen ook wij ons in gebed tot God richten met het vaste vertrouwen dat ons bidden bij Hem in goede handen is.
- L.** Voor allen die verantwoordelijkheid dragen in Kerk en samenleving: om moed en trouw.
Laten wij bidden...
- L.** Voor wie gediscrimineerd of vervolgd worden: om kracht en vertrouwen.
Voor wie zich eenzaam en verloren voelen: om hoop en perspectief.
Laten wij bidden...
- L.** Voor wie met jongeren op weg gaan: om geloof en enthousiasme.
Voor alle heren die hun vaderlijk hart laten spreken.
Laten wij bidden...
- L.** Voor onze pastorale eenheid:
om een groeiend vertrouwen in God bij alles waar we geen grip op hebben.
Voor onze overleden, voor wie deze eucharistie wordt opgedragen:
- Onze-Lieve-Vrouw:** onze overledenen
Sint-Jan: fundatie Dewickere
Sint-Bertinus: JM Roger Bouw, echtgenoot van Simonne Keirsebilck
- Laten wij bidden...
- Pr.** Liefdevolle God, kom ons nabij wanneer we twijfelen of onzeker zijn. Maak ons alert voor het onverwachte dat spreekt van uw zorg voor elk van ons en doe ons geloven in de kracht van uw trouw. We vragen het U door Christus, onze Heer.

Bezinning na de communie

Heer, leer mij geloven
in de kiemkracht
van de graankorrel
van mijn kind:
kwetsbaar en broos,
maar tegelijk vruchtbaar en rijk.
Laat mij mijn talenten
met gulle hand uitzaaien
in de akker van de wereld
zonder de zekerheid van een grote oogst,
maar met het volle vertrouwen
dat ze, dankzij U,
ooit vrucht zullen dragen. Amen.

Slotwoord

Jezus gebruikt het beeld van het kleine mosterdzaadje om te spreken over Gods droom. Die droom kunnen we mee realiseren wanneer we vertrouwen in zijn kracht en stem geven aan zijn belofte.