

—
decanaat Poperinge

Aperitief: Follow me – John Denver (1970)

→ https://www.youtube.com/watch?v=m_otEzDAa5w

→ **Bambi-versie:** <https://www.youtube.com/watch?v=QPHTQgj1t2E>

It's by far the hardest thing
I've ever done,
To be so in love with you and so alone.

Het is verreweg het moeilijkste
wat ik ooit heb gedaan,
om zo verliefd op je te zijn en zo alleen.

Follow me where I go,
what I do, who I know
Make it part of you
to be a part of me.
Follow me up and down,
All the way and all around,
Take my hand
and say you'll follow me.

Volg me waar ik ga,
wat ik doe, wie ik ken
maak het een deel van jou
om een deel van mij te zijn.
Volg mij omhoog en omlaag,
overal en rondom,
neem mijn hand
en zeg dat je me zult volgen.

It's long been on my mind,
You know it's been a long, long time,
I've tried to find the way
that I can make you understand
The way I feel about you,
And just how much I need you
To be there where I can talk to you
When there's no one else around.

Het is al zolang in mijn gedachten,
je weet dat het al een hele lange periode is,
ik heb geprobeerd de manier te vinden
waarop ik je het kan laten begrijpen
wat ik voor je voel,
en hoe hard ik je nodig heb
om daar te zijn waar ik met je kan praten
als er niemand anders in de buurt is.

Follow me where I go,
what I do, who I know
Make it part of you
to be a part of me.
Follow me up and down,
All the way and all around,
Take my hand
and say you'll follow me.

Volg me waar ik ga,
wat ik doe, wie ik ken
maak het een deel van jou
om een deel van mij te zijn.
Volg mij omhoog en omlaag,
overal en rondom,
nem mijn hand
en zeg dat je me zult volgen.

You see I'd like
to share my life with you
And show you things I've seen,
Places that I'm going to
Places where I've been
To have you there beside me
To never be alone
And all the time that you're with me,
We will be at home.

Zie je, ik wil
mijn leven graag met je delen
en je dingen laten zien die ik heb gezien,
plaatsen waar ik heen ga,
plaatsen waar ik ben geweest
om jou daar naast me te hebben
om nooit alleen te zijn
en de hele tijd dat je bij me bent,
zullen we thuis zijn.

Follow me where I go,
what I do, who I know
Make it part of you
to be a part of me.
Follow me up and down,
All the way...
Take my hand
and I will follow you.

Volg me waar ik ga,
wat ik doe, wie ik ken
maak het een deel van jou
om een deel van mij te zijn.
Volg mij omhoog en omlaag,
overal en rondom,
neem mijn hand
en zeg dat je me zult volgen.

Intredelied: Volk van God (ZJ 578)

<https://www.youtube.com/watch?v=C0V38TyofGc>

**refrein: Volk van God zijn wij hier samen
Heel de wereld in ons hart.
Gij roept ons bij onze namen
God onze vreugde, onze kracht.**



Woord zult Gij spreken, Brood zult Gij breken,
Op dit uur zult Gij bij ons zijn:
Mensen bevrijden, mensen verblijden,
Drink met ons samen de vreugdewijn. **refrein**

God in den hoge, licht voor onz' ogen
Feest voor ons hart, dat nu sneller slaat.
Gij hebt ons leven een zin gegeven
Gij zijt de Leidsman die met ons gaat. **refrein**

Welkom

Na de oproep tot navolging van Jezus, de vorige week,
verhaalt Lucas nu het begin van Jezus' reis naar Jeruzalem.
Hij roept ons op daadwerkelijk
'de hand aan de ploeg te slaan en niet om te kijken,
want dan deug je niet voor het Rijk Gods'.
Het zal je allemaal zo maar gezegd worden,
terwijl je het zo goed bedoelde.
Uit die woorden spreekt een radicaliteit, iets absoluuts,
er worden eisen aan je gesteld.
Het kan zelfs een lijdensweg worden.
'Volg Mij' zegt Jezus.
Wat doen wij?



Gebed om ontferming

L.: Heer, genees ons van voortdurende twijfel
en maak ons hart vrij om U te volgen
en anderen in uw naam met geduld en liefde nabij zijn.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, geef dat wij het geloof en het vertrouwen van anderen
niet ondermijnen, maar woorden spreken van bemoediging,
troost en steun. Christus, ontferm U over ons.

Heer, laat ons niet moedeloos worden
bij beproeving of tegenstand.
Geef ons tochtgenoten die kiezen voor U
en ons helpen om trouw te zijn aan uw uitnodiging.
Heer, ontferm U over ons.

Eer aan God

Eer aan God in de hoge.
Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.
Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.
Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.



Openingsgebed:

Goede en wijze God,
die ons bij de hand houdt in het leven,
uw Woord wijst ons de weg
naar onze bestemming, naar ons levensdoel.
Help ons vandaag dat Woord diep in ons op te nemen.
Help ons te kiezen, vastberaden, voor de liefde,
voor de vrijheid, voor het leven.
Dat vragen wij U door Jezus, die ons voorging
en nu bij U leeft in eeuwigheid. Amen.

Eerste lezing: Uit het eerste boek der Koningen (1 Kon. 19, 16b. 19-21)

De Heer zei, tegen Elia:
16b 'Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola,
moet u zalven tot uw opvolger als profeet.'
19 Elia vertrok vanuit daar en trof Elisa, de zoon van Safat,
terwijl die aan het ploegen was.
Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit;
hijzelf bevond zich bij het twaalfde.
Toen Elia langskwam, wierp hij hem zijn mantel toe.
20 Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei:
'Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder,
dan zal ik u volgen.'
Hij antwoordde hem:
'Ga maar weer terug; heb ik u soms tot iets verplicht?'
21 Hierop ging Elisa naar de ossen terug,
nam zijn koppel, slachtte het,



bereidde het vlees op het hout van de jukken
en gaf het aan het werkvolk te eten.
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.

Tussenzang: Ps. 16 (15) 1-2a en 5, 7-8, 9-10, 11

refrein: De Heer is mijn erfdeel.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.

De Heer is mijn erfdeel, mijn drank uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.

Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest,
daarom kan ik rustig gaan slapen.

Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.



Tweede lezing: Uit de brief aan de Galaten (Gal. 5, 1. 13-18)

1 Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houd dus stand
en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen
13 Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid.
Alleen, misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel
voor een zondig leven,
maar dien elkaar door de liefde.
14 Want de hele wet is vervat in dit ene woord:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15 Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren,
vrees ik dat u elkaar nog eens zult ombrengen.
16 Ik bedoel dit:
leef volgens de Geest,
dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte.
17 Want de zondige natuur begeert tegen de Geest in
en de Geest tegen de zondige natuur in,
want ze zijn elkaars tegenstanders,
zodat u juist niet doet wat u zou willen doen.
18 Maar als u zich door de Geest laat leiden,
staat u niet onder de wet.



Tussenzang: Zingt voor de Heer van liefde en trouw (ZJ 418)

https://www.youtube.com/watch?v=U_Z-bJEJ4dw

Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras dat dankt voor dauw;
alleluia, alleluia.

Zingt voor het heilig hemels Brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood;
alleluia, alleluia.

Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint;
alleluia, alleluia.

Zingt voor het heil dat komen gaat;
zingt voor de deur die open staat;
zingt voor de God die zingen laat;
alleluia, alleluia.



Evangelie: (Lc. 9, 51-62)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

51 Toen de tijd naderde dat Hij zou worden weggenomen,
koos Jezus vastberaden Jeruzalem als reisdoel.

52 Hij zond boden voor zich uit,
maar toen die in een Samaritaans dorp kwamen
om zijn komst voor te bereiden,

53 wilde men Hem niet ontvangen,
omdat Hij Jeruzalem als reisdoel had gekozen.

54 Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dat merkten, zeiden ze:
`Heer, zullen we zeggen

dat er vuur uit de hemel moet neerdalen om hen te vernietigen?'

55 Maar Hij keerde zich om en wees hen terecht.

56 Toen gingen ze naar een ander dorp.

57 Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen Hem:
`Ik wil U volgen, waar U ook naartoe gaat.'

58 Jezus zei tegen hem:

`De vossen hebben een hol, en de vogels van de hemel een nest,
maar de Mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen.'

59 Tegen een ander zei Hij: `Volg Me.'

Die zei Hem:

`Heer, sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven.'

60 Maar Hij zei hem:

`Laat de doden hun doden begraven;
u moet het koninkrijk van God gaan verkondigen.'

61 Weer een ander zei:

`Ik wil U volgen, Heer,
maar sta me toe eerst thuis afscheid te nemen.'

62 Tegen hem zei Jezus:

`Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt,
deugt niet voor het koninkrijk van God.'



Overwegingen:

Je zou dit de zondag van de straffe uitspraken kunnen noemen. Elisa mag geen afscheid nemen van zijn ouders, de apostelen willen dat God een Samaritaans dorp vernietigt, en Jezus zelf vindt er ook geen doekjes om: het is alles of niets! Geen 'ja, maar'. Zo zegt Hij onomwonden tegen iemand die zich aanbiedt om Hem te volgen: "de vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten." Met andere woorden: "Je wordt niet rijk van Mij te volgen, je hebt niet eens een vaste stek in deze wereld." En tegen een andere kandidaat zegt Hij: "Laat de doden hun doden begraven." Anders gezegd: "Verspil je tijd niet aan het oude; dat is voorbij. Al je aandacht, al je inzet moet nu gaan naar het nieuwe dat Ik breng." En ten slotte tegen een derde: "Wie de hand aan de ploeg slaat, moet niet meer achterom zien." Waarmee Hij wil zeggen: "Laat los wat je bindt, om Mij te volgen." Het zijn stuk voor stuk bijna fanatieke uitspraken die geen enkele ruimte laten.

Je moet alles natuurlijk in de juiste context plaatsen. Maar je moet ze zien en plaatsen in het leven van Jezus, in datgene waar Hij toen mee bezig was. Het was niet lang voor Jezus zou sterven. Hij wist dat de tocht naar Jeruzalem zijn laatste zou zijn. Daar zouden ze Hem ter dood brengen. Toch vlucht Hij niet maar kiest doelbewust om toch te gaan. Jezus wil ons vandaag wijzen op de consequenties van zijn keuze. Als Hij wil gaan voor zijn ideaal (voor zijn geloof) dan weet Hij dat er geen steen meer zal zijn om op te rusten. Als je éénmaal de hand aan de ploeg slaat, mag je niet meer omzien naar wat achter je ligt. Eigenlijk zegt de uitdrukking ook: als je er éénmaal voor gaat, moet je niet bedenken hoe het zou kunnen geweest zijn als je een andere keuze had gemaakt. Het kan hier dan gaan over een roeping, een huwelijk, nieuw werk, een nieuwe relatie, een moeilijke beslissing die je neemt, enz. Achterom kijken kan verlamvend werken, denk maar aan mensen die een trauma te verwerken hebben. Om echt verder te kunnen met je leven kun je niet steeds blijven achterom kijken, maar moet je ook kunnen kijken naar de weg die voor je ligt. Doe wel en zie niet om, zegt het spreekwoord.

Nu, goed ja, het betekent wel kunnen loslaten, achterlaten. Met de voorbeelden in de tekst wil Jezus zijn leerlingen duidelijk maken dat als je niet kunt loslaten, afscheid nemen, het echt moeilijk wordt in je leven en je zo vast kunt zitten dat je niet meer vooruit geraakt. Het verleden kan bij mensen wegen en hen belemmeren om te leven, perspectief te hebben. Ik weet het, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je kunt dit makkelijk zeggen voor een ander: je moet kunnen loslaten; je mag niet vast zitten in het verleden, in wat je hebt meegemaakt. Je mag niet rancuneus zijn... We weten dat allemaal en toch is het vaak zo moeilijk. Afscheid nemen moeten we voortdurend, heel ons leven en toch leren we het nooit, blijft het moeilijk. (vbn. rusthuis: niet simpel om je huis achter te laten; alles wat je had opgebouwd...) Laten we vooral niet te streng en te veeleisend zijn naar onszelf of de ander. Iedere mens is verschillend en dus is ook voor iedereen het loslaten, de 'rouwperiode' anders, eigen en uniek. Maar teksten en voorbeelden kunnen ons daarbij helpen. Ik denk aan de tekst van Dietrich Bonhoeffer dat we vaak bij een uitvaart gebruiken: *Als je van iemand houdt en je bent door de dood van elkaar gescheiden, dan is er op de wereld niets en niemand, die de leegte van de afwezigheid kan vullen.*

Waarbij hij zegt: *Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen, maar doe dat van tijd tot tijd. Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, maar alleen op bijzondere ogenblikken.*

Nog dit: loslaten heeft niet alleen met de dood of het levenseinde te maken. Er zijn zoveel momenten van loslaten die 'minder gewicht' hebben maar evenzeer nodig en belangrijk zijn. We hebben allen nood aan vakantie bijvoorbeeld, een periode om van je werk en je bezigheden afstand te nemen. Jaja, iedereen is daarvan overtuigd, maar het eerste wat we op onze vakantiebestemming bekijken zijn onze mails en berichten ... Niettemin wens ik nu iedereen zo'n 'gezegende tijd' toe. Mag het je deugd doen.

Miguel Dehondt

Als je van iemand houdt

Dietrich Bonhoeffer

Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.
Zeg niet: "God zal de leegte vullen",
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid
zal de pijn der herinnering veranderen in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
als je van me houdt.



God,
wat me boeit in U
is uw niet aflatende trouw aan mensen.
Daar waar zij verdwalen
zijt Gij een teken van hoop dat voor hen uitgaat.



God,
wat me boeit in U
is uw scheppende aanwezigheid in mensen:
profeten in ons midden.
Mensen die onze platgetreden paden vernieuwen van dag tot dag.

God, wat me boeit in U
is uw tomeloze energie
om steeds weer in nieuwe omstandigheden
uw roep om vrede en gerechtigheid te laten klinken
als beeld van uw goddelijk Rijk.

(naar Theo Kersten)

Woorden van geloof:

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.



Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden:

Openen wij ons hart biddend tot God,
Vader en Behoeder van allen die op weg zijn.
Aan Hem mogen wij onze gaven aanbieden, maar ook onze zorgen en vreugden.

L.: Moge het ons gegeven zijn
mensen om ons heen te zien
die, geraakt door het evangelie,
anderen op sleeptouw nemen,
en door hun levensstijl voortrekkers worden
naar Gods gedroomde wereld van morgen. Laten wij bidden...

Bidden we om bevlogenheid en bezieling
voor alle kerkgemeenschappen die de naam van Jezus belijden.
Dat zij geloofwaardigheid mogen uitstralen
die de wereldvrede ten goede komt. Laten wij bidden...

Bidden we voor hen die, als hedendaagse profeten,
het aandurven ten overstaan van politieke en sociale machten
onrecht aan te klagen en te werken aan een samenleving
van recht en gerechtigheid, van gedeelde vrijheid en vrede.
Laten wij bidden...

Roepen wij licht en liefde af over wie nog vervuld zijn van onvrede.
Dat zij ontvankelijk mogen worden
voor Gods droom waarin mensen elkaar tot zegen zijn. Laten wij bidden...

Houd uw droom onder ons levendig, God,
en beziel ons met de Geest die Jezus bewoog
om zo ruimte te scheppen voor elkeen die ervoor open staat. Amen.

Lied: Ik zal niet rusten

<https://www.youtube.com/watch?v=Q5ukdQlnrgI>

Ik zal in mijn huis niet wonen, ik zal op mijn bed niet slapen,
ik zal mijn ogen niet dicht doen, ik zal niet rusten, geen ogenblik;
voordat ik heb gevonden een plek waar Hij wonen kan,
een plaats om te rusten voor Hem, die God is, de enige ware.

Ik zal in mijn huis niet wonen, ik zal mijn ogen niet dicht doen,
ik zal niet rusten, geen ogenblik, ik mag versmachten van de dorst,
tot ik gevonden heb een plek waar de doden leven,
een plaats waar recht wordt gedaan aan de verworpenen der aarde.

Gebed over de gaven

God, onze Vader,
die ons nabij wilt zijn in Jezus, uw Zoon,
wij danken U voor Hem die
in deze gaven van brood en wijn
ons de weg leerde gaan van breken en delen.
Wij bidden U,
dat wij dit gebaar zouden verstaan en zijn weg gaan,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Groot Dankgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die U gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die U bent.
Wij danken U om de Mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel: Heilig ...

Heer onze God,
U bent heilig en goed,
U hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult U vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die U hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,



om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat U ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf ...



INSTELLINGSVERHAAL

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die U hebt opgewekt en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen: Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid
willen wij bidden dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn Koninkrijk mee door onze handen mag worden geboren,
dat zijn Wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel:

Onze Vader,...

Al zien wij soms op tegen ons werk van elke dag,
al drukken onze plichten
en verantwoordelijkheden soms zwaar,
toch willen we ze ernstig nemen,
maar ons toch geen overdreven zorgen maken.
Want wij weten, Heer,
dat U onze Ruggensteun wilt zijn,
dat U over ons waakt
als een bezorgde Vader en Moeder.
Daarom mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

Want van u is het Koninkrijk...



Vredeswens

Met Christus op weg naar Jeruzalem, de stad van vrede,
bidden wij:
Heer Jezus, leer ons te kiezen vóór de liefde en tégen de haat.
Help ons uw weg te gaan
opdat wij in vrede met elkaar kunnen leven
en zo meebouwen aan uw Rijk dat geen einde kent.
Moge die vrede van Christus altijd met u zijn!

Lam Gods

Communielied: Alles wat over ons geschreven is (ZJ 370)

<https://www.youtube.com/watch?v=-3igtAugjxc>

Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarten,
Koning der Joden die de dood verdreef.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid,
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem,
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem.

Slotgebed:

Aan het einde van deze viering bid ik Heer:
Geef dat ik kan loslaten al wat me vasthoudt.
Geef me de durf om te kiezen voor uw weg ten leven.
Geef wat ik nodig heb: de kracht om te volharden
en goede mensen om mij heen.
Geef mij uw zegen, God, U die gelooft in mij.
En geef me steeds vertrouwen in uw Geest
omdat de weg veel langer is dan deze tocht alleen. Amen.

Zegen en zending



Dessertje:

God, soms zou ik willen vluchten uit deze gekke wereld,
vluchten uit mijn zwarte gedachten en bange nachten.
Zal ik 'iemand' worden?
Zal ik straks iemand mogen zijn in deze maatschappij?
Soms kijk ik angstig naar de toekomst.
Ach God, diep in mij leeft een groot verlangen naar veiligheid.
Achter mijn grote mond, mijn stoer gedrag
of mijn onwennigheid schuilt de hunker naar een warme thuis,
naar open armen, naar iemand die van me houdt.
En als ik dat geluk dan al mag kennen,
dan nog ben ik bang om het te verliezen.
Plant uw Geest in mij, beziel mijn bestaan
opdat ik zonder angst mijn levensweg kan gaan.
Laat mij voelen en ervaren dat Gij er zijt
en van ons houdt in deze tijd en zelfs in eeuwigheid.
Dan kan ik zelfs een haven worden
voor mensen op de vlucht
voor mensen, bang of klein,
een oase van rust en vertrouwen,
een mens om van te houden,
een mens die leeft in U.



(Patrick Leenknecht)

Liedje over het niet kunnen loslaten/blijven achterom kijken ...: Pappa is blijven hangen aan de sixties – Paul van Vliet

<https://www.youtube.com/watch?v=vf6QLi3C3B4>

De kinderen zijn naar bed, pappa rookt een stikkie
En zet een ouwe plaat op van Bob Dylan
Hij heeft nog lange haren zoals die vroeger waren
Maar zoals ze 't tegenwoordig niet meer willen
Pappa loopt te dwalen, pappa kan niet slapen
Pappa gaat weer bladeren in het Grote Beatle Boek
Pappa zit te dromen, kan tot niets meer komen
Pappa is de richting kwijt, pappa is op zoek
Pappa denkt aan vroeger, samen slapen op de Dam
Het leven leek een happening waaraan geen einde kwam

Pappa is blijven hangen aan de sixties
Pappa is blijven steken in de tijd
Pappa werd niet ouder dan de flowerpower
Pappa is een bezienswaardigheid
Waar hij voor heeft gevochten, waar hij in heeft geloofd
Dat krijgt hij van zijn kinderen, nu als verwijten naar zijn hoofd

Pappa doe normaal, pappa ruim je troep op
Pappa kan de grammofoon wat zachter
Pappa ga naar de kapper, pappa niet die ketting
Pappa doe niet stom want je loop achter

Pappa ik wil slapen, pappa ik moet werken
Pappa je loopt voor gek in die achterlijke broek
Pappa ga nou trouwen en niet weer die Gouwe Ouwe
Lees nou eindelijk een keer eens een fatsoenlijk boek
Pappa hou nou op met dat gezanik over toen
Pappa word volwassen en in godsnaam ga iets doen

Pappa is blijven hangen aan de sixties
Pappa is blijven steken in de tijd
Pappa werd niet ouder dan de flowerpower
Pappa is een bezienswaardigheid
Een vreemdeling in zijn eigen huis waar hij niet meer zeggen mag
Hoe mooi het nu had kunnen zijn met wat hij toen voor zich zag

