

# 1<sup>e</sup> zondag Advent      26-27 november 2022

## — decanaat Ieper - Poperinge

---

### **Als aperitief:      Mia – Gorki (Luc De Vos)**

<https://www.youtube.com/watch?v=YdskK0FdACQ>

Toen ik honger had kwam ik naar je toe  
Je zei, eten kan je als je de afwas doet  
Mensen als jij moeten niet moeilijk doen  
Geef ze een kans voor ze stom gaan doen

De middenstand regeert het land  
Beter dan ooit tevoren

#### **Mia heeft het licht gezien**

Ze zegt, niemand gaat verloren

Voorlopig gaan we nog even door  
Op het lichtend pad, het verkeerde spoor  
Mensen als ik vind je overal  
Op de arbeidsmarkt, in dit tranendal

En sterren komen, sterren gaan  
Alleen Elvis blijft bestaan  
Mia heeft nooit afgezien

#### **Ze vraagt, kun jij nog dromen?**

De middenstand regeert het land  
Beter dan ooit tevoren

#### **Mia heeft het licht gezien**

Ze zegt, niemand gaat verloren

Sterren komen en sterren gaan  
Alleen Elvis blijft bestaan  
Mia heeft nooit afgezien

#### **Ze vraagt, kun jij nog dromen?**

Sterren komen, sterren gaan  
Alleen Elvis blijft bestaan  
Mia heeft nooit afgezien

#### **Ze vraagt, kun jij nog dromen?**



Wie kent er niet 'Mia' van Gorki, de groep achter de veel te vroeg gestorven Luc De Vos (1962 – 2014)? Ooit begonnen als B-kantje van een singletje is het intussen een klassieker en Vlaams erfgoed.

En eigenlijk sluit de tekst aan bij de boodschap die vandaag klinkt in de lezingen: licht zien en de vraag of je nog kunt dromen?

### **Openingslied:      Advent is dromen**

<https://www.youtube.com/watch?v=-IEh-SyMuz8>

**Advent is dromen dat Jezus zal komen,  
dromen van vrede voor mensen van heden.  
Advent is dromen dat Jezus zal komen.**

En weer in geuren en kleuren herhalen  
wat wij al weten uit oude verhalen:  
herders en sterren, een stal en een kind,  
omdat het kerstfeest weer begint. *refrein*

Iedere week weer een licht ontsteken  
vlammen van vuur voor de komende weken,  
tekens van hoop in de duisternis  
omdat het bijna kerstfeest is. **refrein**

Niet als een kind en niet in een kribbe,  
maar als een vredevorst hier in ons midden,  
dan is er nergens verdriet meer of pijn  
dab zal het altijd kerstfeest zijn. **refrein**

## **Welkom: Verbind je met het licht ! (WZ = map Welzijnszorg 2022)**

Gelukkig Nieuwjaar!  
Vandaag begint met de eerste zondag van de advent  
een nieuw kerkelijk jaar  
en mogen wij als gemeenschap nieuwjaar vieren.

Vier weken lang mogen we  
onze hoop koesteren en aanwakkeren  
en mogen we uitkijken naar Kerstmis,  
naar het licht van het Kerstkind,  
naar God die ons werkelijk nabij komt  
en zich met ons wil verbinden  
in een klein en kwetsbaar kind.



In Gods naam mogen we hier samenzijn  
en in zijn naam mogen we vandaag dankbaar en  
hoopvol vieren:  
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.  
De genade van onze Heer Jezus Christus,  
de liefde van God onze Vader en de gemeenschap  
van de heilige Geest, zij met u allen.

In deze donkere tijd keren we ons naar binnen:  
we willen de koude buiten laten, en warmen ons binnen,  
we steken het licht aan.  
De adventsperiode wil ons niet alleen oproepen  
om uit te kijken naar de menswording van God,  
maar ook om die menswording zelf meer handen  
en voeten te geven in ons leven.  
Welzijnszorg wil ons daarbij helpen  
door onze aandacht te vragen voor de armen in onze omgeving.  
Dit jaar richt de campagne zich op het doolhof  
van de digitale wereld dat het voor velen moeilijk maakt  
om de weg naar hun rechten te vinden.  
We worden opgeroepen om licht en wegwijzer te zijn.  
Het licht op de adventskrans wil ons daaraan herinneren.

## **Lichtritus en lichtlied (WZ)**

In de donkerste dagen van het jaar  
willen we beetje bij beetje meer licht brengen.  
Het licht op de adventskrans mag week na week groeien:  
het is een teken van de hoop die wij als christenen koesteren.  
Vandaag steken we één kaarsje aan:  
een zacht licht dat ons wil wakker maken

en doet uitzien naar meer,  
naar de komst van Christus,  
naar Gods droom onder de mensen,  
naar een leven in verbondenheid en liefde.

***Ontsteken van de eerste kaars (ondertussen zingen we het Taizérefrein 'Dans nos obscurités)***

Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
een vuur dat nooit meer dooft. (2x)

God van licht en liefde,  
U wil bij ons zijn  
als een klein warm lichtje,  
als een fakkel van hoop.  
Dank U  
dat U voor ons een licht wil zijn.

**Gebed om ontferming (WZ)**

Pr.: God van licht en liefde, wij keren ons tot U en bidden om uw ontferming.

L.: Heer,  
U kent ons door en door en weet wanneer de duisternis ons overmamt.  
Heer, ontferm U over ons.

Christus,  
U roept ons op om waakzaam te zijn.  
Christus, ontferm U over ons.

Heer, U bent het licht in onze duisternis.  
Heer, ontferm U over ons.

**Openingsgebed (WZ)**

God van licht en liefde,  
In deze adventstijd kijken wij uit  
naar uw komst en onze verlossing.  
Open onze ogen en ons hart  
opdat we waakzaam zijn voor het licht in ons leven.  
We vragen het u door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.  
Amen.

**Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja (Jes. 2, 1-5)**

1 De openbaring over Juda en Jeruzalem,  
die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen ontving.  
2 Op het einde der dagen zal het gebeuren,  
dat de berg van het huis van de Heer  
gevestigd zal zijn als de hoogste der bergen,  
verheven boven de heuvels,  
en alle volken stromen naar hem toe;  
3 en zij zeggen:  
`Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer,



naar het huis van Jakobs God:  
dan zal Hij ons zijn wegen wijzen,  
en wij zullen zijn paden bewandelen.  
Want uit Sion komt de Wet,  
uit Jeruzalem het woord van de Heer.'  
4 Hij zal recht doen onder de volken,  
en machtige naties straffen.  
Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen  
en hun speerpunten tot sikkels.  
Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander  
en oorlog leren ze niet meer.  
5 Huis van Jakob, kom,  
laat ons wandelen in het licht van de Heer.



### **Tussenzang: Psalm 122 (121) 1-2, 3-4a, (4b-5, 6-7) 8-9**

refrein: Hoe blij was ik, toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis!

Hoe blij was ik, toen men mij riep:  
wij trekken naar Gods huis!

Nu mag mijn voet, Jeruzalem,  
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,  
zo dicht opeengebouwd:

Naar U trekken de stammen op,  
de stammen van Gods volk.

(Zij gaan naar Israëls gebruik  
de Naam van God vereren.

Daar staan de zetels van het recht,  
de troon van Davids huis.

Bidt dan om vrede voor Jeruzalem:  
dat ieder die u liefheeft veilig zij.

Dat eendracht heerse binnen uw omwalling,  
in al uw huizen rust.)

Ter wille van mijn broeders en mijn makkers  
wens ik u vrede toe;

Ter wille van het huis van onze God  
bid ik voor u om zegen.



### **Tweede lezing: Uit de Brief aan de Romeinen (Rom. 13, 11-14)**

Broeders en zusters,  
11 U weet hoe laat het is,  
u weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken  
reeds is aangebroken.  
Nu is onze redding dichterbij  
dan toen wij tot het geloof kwamen.

12 De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.  
Laten wij ons dus ontdoen van de werken van de duisternis  
en ons toerusten met de wapens van het licht.

13 Laten wij ons behoorlijk gedragen,  
als op klaarlichte dag,  
en ons onthouden van zwelgpertijen en drinkgelagen,  
van ontucht en losbandigheid,  
van twist en nijd.

14 Bekleed u met de Heer Jezus Christus,  
en vertroetel uw lichaam niet;  
er mogen geen begeerten worden opgewekt.

### **Lied: Heer, wij roepen om erbarmen (ZJ 102)**

[https://www.youtube.com/watch?v=LRize\\_0bbzY](https://www.youtube.com/watch?v=LRize_0bbzY)

Heer, wij roepen om erbarmen,  
keer tot ons U aangezicht;  
kom de kille kou verwarmen  
met de luister van U licht.

Laat ons leven niet verlopen  
in de wereld, in de tijd.  
Toon het heil waar wij op hopen,  
't Kind van uw genadigheid.

't Kind dat in uw eeuwigheden  
God van God is, Licht van Licht,  
dat de vreugde van uw vrede  
in de woeste wereld sticht.

Kind, kom spoedig bij ons wonen,  
deel ons menselijk bestaan.  
Kind, kom aan ons, mensen, tonen  
hoe wij tot uw Vader gaan.



### **Evangalie: (Mt. 24, 37-44)**

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

37 Zoals het was in de dagen van Noach,  
zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.

38 Want zoals in de dagen van de zondvloed  
de mensen aten en dronken,  
huwden en uithuwelijkten,  
tot de dag waarop Noach de ark binnenging,  
39 en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam  
en hen allemaal wegrukte,  
zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon.

40 Dan zullen er twee op het land zijn:  
de een wordt meegenomen  
en de ander wordt achtergelaten.

41 Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn:  
de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten.

42 Wees dus waakzaam,

want je weet niet op welke dag jullie Heer komt.

43 Want je weet:

als de heer des huizes geweten had  
in welk deel van de nacht de dief zou komen,  
dan was hij wakker geweest  
en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd.

44 Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn,  
omdat de Mensenzoon komt  
op een uur waarop je het niet verwacht.

### **Overweging(en)**

Hoe onheilspellend de woorden van Jezus vandaag klinken, des te hoopvoller klinken de woorden uit de eerste twee lezingen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.

Met de eerste zondag van de advent vieren we het kerkelijk nieuwjaar en bereiden we ons voor op de geboorte van Christus: de komst van de Heer als God en mens in ons midden, als kwetsbaar minimensje, als Licht in de wereld. Eind december beginnen de dagen ook opnieuw te lengen. In deze weken mogen we ons vanuit het donker – letterlijk en figuurlijk – voorbereiden op de komst van het licht. En het is er al, een beetje, vandaag in het lichtje van de eerste kaars op de adventskrans. Paulus roept ons op om ons te keren naar het licht, ons te wapenen met het licht. Hij legt hierbij uit dat we ons naar het goede moeten keren, en ons ver moeten houden van twist en nijd, van dingen die ons uiteindelijk niet écht gelukkig maken.

In alle duisternis is een vonkje vuur, een sprankeltje licht genoeg om die duisternis te verdrijven. Jezus wil dat licht zijn voor ons: zijn blijde boodschap wil dat vonkje vuur zijn dat ons wegleidt van de duisternis. Die weg mogen we bewandelen, opdat we, zoals Jesaja het noemt, zouden wandelen in het licht van de Heer.

Jezus woorden klinken vandaag onheilspellend, zeer dual, heel wit-zwart: ofwel ben je erbij, ofwel niet, ofwel word je gered, ofwel niet. Hij roept op om waakzaam te zijn, net zoals Paulus ons vraagt om te ontwaken.

Mogen we dan niet meer slapen? Als slapen betekent dat we niet meer alert zijn voor wat er rondom ons gebeurt, dat we niet meer stilstaan bij ons eigen doen en laten, dat we ons niet meer laten raken door Gods Blijde Boodschap en we de zorg voor de mens en Gods schepping niet meer opnemen, dan mogen we niet meer slapen. Maar als je in je slaap droomt van een mooie wereld, een wereld waarin Gods droom gestalte krijgt, een wereld waarin iedereen mee is, waar mensen zorg dragen voor elkaar, dan luidt de opdracht niet om zomaar om te ontwaken, maar om net vanuit die droom te leven!

In die zin luidt de vraag hier: "kun je nog dromen, of slaap je?" Laat je niet in slaap wiegen door de gang van zaken, door dingen die stilaan vastroesten alsof ze doodnormaal zijn, maar leef met Gods droom voor ogen en laat die droom jouw leven richting geven! Keer je naar het licht, naar het licht van de Heer, van zijn blijde boodschap, wees waakzaam en bereid om je door dit licht te laten raken, opdat het jouw leven en onze wereld mag verlichten en de duisternis verdrijven. Keer je naar het licht, opdat het jou de weg mag wijzen. Misschien kan je op die manier ook een licht worden voor anderen en anderen helpen om het licht te vinden en licht te zijn, zodat ook zij een weg ten leven vinden uit het doolhof dat het leven voor sommigen kan zijn.

Vanuit die gedachten mogen we verder op weg gaan, zoekend, met vallen en opstaan, soms tastend in het duister, zoekend naar het licht. Dan worden Paulus' woorden waar: "Het uur om uit de slaap te ontwaken is aangebroken. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan."  
(WZ)

-----

## ANDERE DROMEN (WZ)

Wilde dromen over verre gezichten,  
stranden vol wit en zacht zand,  
drankjes met zoet bittere kruiden  
en hoeden met linten van goud.

Hunkerend uitzien naar glimmende schatten,  
naar rijkdom en welstand,  
het duurste, het mooiste, het fijnste,  
naar aanzien, naar invloed en macht.

Is het waard deze dromen te dromen?  
Dragen ze bij aan blijvend geluk?  
Aan het eind zal je immers alles verliezen  
en anderen ruziën allicht om hun deel.

En dan zijn er ook andere, hemelse dromen.  
Wat ze beogen is toekomst voor jou en elkeen,  
een horizon waar je met velen naartoe groeit,  
grandioos licht dat verbindt en vereent.

Dromen die waardevol zijn om te dromen,  
gaan menselijk' vernuft en ambitie te boven,  
goddelijk zijn ze, ze vragen om keuzes,  
om gemeenschap, een verbindend visioen.

Ontwaak en droom mee met wakkere ogen,  
vrede en voorspoed, tot iedereen mee is,  
geen mens meer gebroken, geen moeite verspild,  
geen haat en geen tweedracht.

Maar vriendelijk licht, ...  
in de ogen van een kind. (Kris Buckinx)

-----

Advent: tijd om wakker te worden!  
Open ogen voor het ongeziene lijden van vergeten mensen.  
Helderheid van geest  
die het spel van ieder-voor-zich doorbreekt.

Open oren voor de vraag achter de woorden,  
voor het roepen dat gesmoord,  
voor het nieuws dat verzwegen wordt.

Open oog en oor voor de tekenen van hoop  
die ontluiken als groene twijgen in volle winter:  
stappen naar vrede,  
inzet die gratis is,  
het groeien van verbondenheid,  
het niet meer zwijgen van kleine mensen.

Open hart voor de Stem  
die vanuit mensen en structuren  
diep in ons blijft roepen  
tot wij opstaan  
en een keuze maken tot ommekeer naar God en de mensen toe.



# Hé wakker worden!!!





Advent: wakker worden  
en opstaan met kracht in je hart en je handen.  
Vier weken de tijd  
om je te oefenen in  
mens-woorden.

-----  
Wat als we nu eens  
simpelweg  
geloven in mensen.

In wat ze kunnen  
wat ze willen  
waarvan ze dromen.

En vooral ook geloven  
in jezelf  
in je eigen mogelijkheden.

Wat kan ik doen?  
Wat wil ik doen?  
om de dromen van  
anderen waar te maken.

Simpelweg geloven ...

dat gewone mensen  
hand in hand  
schouder aan schouder  
buitengewone dingen doen. (naar Barack Obama)



### **Woorden van geloof**

Ik geloof in God de Vader, onze God.  
Hij, de oorsprong van het leven,  
kent alle mensen bij hun naam.  
Ik geloof in God de Vader, onze God.

Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer.  
Mens geworden en gestorven,  
verrezen in Gods heerlijkheid.  
Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer.

Ik geloof in de Geest des Heren, onze kracht.  
Hoop en vrede voor de toekomst.  
Gods liefde schenkt Hij steeds opnieuw.  
Ik geloof in de Geest des Heren, onze kracht.

Ik geloof in de Kerk van Christus, wereldwijd.  
Mensen door hun God geroepen  
om zo te doen, als Jezus deed.  
Ik geloof in de Kerk van Christus, wereldwijd.



**Voorbeden** (WZ)



Pr.: De Heer is ons licht. Laten we ons dan vol vertrouwen in gebed tot Hem richten.

L.: Bidden wij om licht voor de Kerk:  
dat zij als gemeenschap van God een licht is in deze wereld.  
Laat ons bidden.

Bidden wij om licht in de wereld:  
dat onrecht niet het laatste woord krijgt  
en liefde de enige weg naar vrede is.  
Laat ons bidden.

Bidden wij om licht voor mensen die leven in duisternis  
in het bijzonder voor mensen die leven in armoede  
en door het bos de bomen niet meer zien:  
dat Gods liefde hen tastbaar nabij komt en hun leven richting geeft.  
Laat ons bidden.

Bidden wij om licht voor ons  
hier verzameld als broers en zussen van elkaar:  
dat we elkaar in liefde mogen ontmoeten  
en een licht zijn in onze gemeenschap.  
Laat ons bidden.

Pr.: God van licht en liefde,  
hoor onze beden die wij voor U brengen,  
wees een licht op onze weg opdat ook wij licht kunnen zijn,  
vandaag, morgen en altijd. Amen

### **Lied: Als tussen licht en donker (ZJ 116)**

<https://www.youtube.com/watch?v=lptk6Riyj1I>

Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt,  
zijn wij in U verzonken, ons hart raakt niet ontsteld,  
Gij leeft en houdt de wacht, wij hebben niets te vrezen,  
de slaap zal ons genezen. Gij waakt de ganse nacht.

Die lange nacht, die winter doorstaan wij met geduld;  
wij leven ongehinderd, de dagen zijn vervuld,  
Gij hebt het woord volbracht, dat feilloos staat geschreven  
en keert niet ijdel weder. Uw licht komt na de nacht.

O hemellichaam Jezus, dat ieder mens verlicht.  
Wij staan in U te lezen, Gij zijt ons vergezicht.  
De dageraad breekt aan, Uw komst is niet te keren.  
Wil ons de eenvoud leren, leer ons Uw toekomst aan.



### **Gebed over de gaven (WZ)**

God van licht en liefde,  
met open handen komen wij naar U en bieden U deze gaven aan.  
Aanvaard ze als teken van ons zoeken naar licht en liefde.  
Kom tot ons in dit brood en deze wijn  
opdat wij verbonden met U en door de kracht van uw Geest  
eens voor altijd mogen wandelen in het licht door Christus, onze Heer. Amen

## **Groot Dankgebed**

Wij danken U, Heer, onze God,  
om alles wat U voor ons bent:  
Schepper en Bevrijder,  
Herder van mensen, Licht en Leven.  
Wij danken U omdat U liefde bent,  
die onze Lotgenoot wil zijn,  
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,  
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.  
Wij blijven vertrouwen op U,  
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,  
uw stem niet wordt gehoord  
en U machteloos schijnt om ons te helpen.  
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,  
in leven en sterven, bidden wij: **Heilig, ...**

Wij danken U, Heer onze God, om Jezus, uw Zoon:  
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.  
In Hem is uw vergeving en genezing mens geworden.

### INSTELLINGSVERHAAL

Dit is het mysterie van ons geloof:  
Zijn dood gedenken wij,  
zijn opstanding belijden wij,  
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,  
met dit Brood en deze Beker en wij bidden U:  
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld  
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht  
hebt U, Vader, Hem hoog verheven  
en Hem 'Mensenzoon' genoemd.  
Zend nu zijn Geest in ons midden:  
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.  
die geloof geeft in de toekomst,  
vertrouwen in de mens,  
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden  
waar vreugde en toekomst is voor allen,  
een wereld waar het goed is te leven  
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,  
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap  
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.



## **Onze Vader**

Jezus op zijn woord gelovend,  
mogen wij vol vertrouwen bidden tot zijn en onze Vader:  
**Onze Vader,...**

Als wij ons gedragen weten door zijn liefde  
en erkennen dat Hij de mensen nimmer in de steek laat,  
zal in ons binnenste angst en stormwind luwen.  
Als wij, in Hem verankerd, rondom ons  
zijn rust en troost uitstralen,  
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.  
**Want van U is het Koninkrijk....**

### **Vredeswens**

Als wij aan Gods vrede gestalte geven,  
elkaar in lief en leed vasthouden,  
troosten en bemoedigen,  
mogen wij koers zetten  
naar het land van liefde en vriendschap,  
voorbij oorlog en geweld,  
voorbij twist en haat.

**Die uit-deinende Godsvrede zij altijd met u.**



### **Lam Gods**

### **Communie**

**Lied: Op een God die door de eeuwen (ZJ 108)**

<https://www.youtube.com/watch?v=u0Qeq-368BQ>

Op een God die door de eeuwen om zijn trouw bezongen is  
wachten mensen heel hun leven tot zijn uur gekomen is.

Op een God die door de tijden om zijn naam beleden is  
wachten mensen alle nachten tot zijn licht verschenen is.

Op een God die voor de mensen nieuwe toekomst deed ontstaan,  
wachten wij in goed vertrouwen tot zijn woord zal opengaan.

Op een God die voor de mensen licht in donker heeft bereid  
wachten wij van ganser harte tot zijn stem ook ons bevrijd.

### **Slotgebed**

God van licht en liefde,  
U wilt bij ons zijn  
als een klein warm lichtje, als een fakkel van hoop.  
Maak ons open en ontvankelijk voor uw Licht  
opdat wij ons met U verbinden.  
Zo kunnen ook wij licht geven  
en een licht zijn voor anderen.  
Help ons om het donker rond de ander te zien  
en een licht te zijn voor hen.  
Laat ons wandelen in uw Licht,  
vandaag, morgen en altijd. Amen.

**Zegen en zending** (WZ)



Het nieuwe jaar is ingezet, een eerste kaarsje brandt.  
Jezus roept ons om waakzaam te zijn  
en Paulus vraagt ons om ons te wapenen met het licht.  
Hoopvol mogen we ons verbinden met het licht in ons leven  
opdat de duisternis niet overwint,  
maar dat kleine lichtje de hoop en de waakzaamheid  
voor een leven in liefde doet toenemen.  
Voor dat waakzaam leven in liefde  
worden we gezonden en gezegend  
door God die voor ons is: Vader, Zoon en heilige Geest.  
Amen.

### **Dessertje:**

#### **Wat vertelt de Bijbel over Jesaja (eerste lezing) ?**

→ Interview met de (Ieperse) theoloog Hans Debel

<https://youtu.be/32kF1OIAxpc>



-----

#### ***Moeilijker en nog moeilijker*** (WZ)

Niet iedereen kan evengoed met de computer,  
tablet of smartphone werken.  
Ben je opgegroeid tussen de digitale toestellen?  
Heb je kunnen oefenen en proberen?  
Heb je het kunnen leren op je job of op school?  
Heb je vrienden of familie die je op weg helpen?  
Het is niet alleen nodig om de juiste toestellen te hebben,  
je moet ook de kans krijgen om ermee te leren werken.

-----

*"Laaggeletterdheid wordt een veel groter probleem.  
Vroeger kon je iets gaan vragen,  
maar als het allemaal digitaal gaat,  
moet je kunnen lezen en schrijven."  
(WZ)*

