

26^e zondag door het jaar 24-25 september 2022

— decanaat Poperinge

Aperitief: Lazarus - David Bowie (2016)

<https://www.youtube.com/watch?v=y-JqH1M4Ya8>

Look up here, I'm in heaven
I've got scars that can't be seen
I've got drama, can't be stolen
Everybody knows me now

Look up here, man, I'm in danger
I've got nothing left to lose
I'm so high it makes my brain whirl
Dropped my cell phone down below
Ain't that just like me?

By the time I got to New York
I was living like a king
There I'd used up all my money
I was looking for your ass

This way or no way
You know, I'll be free
Just like that bluebird*
Now, ain't that just like me?
Oh, I'll be free
Just like that bluebird*
Oh, I'll be free
Ain't that just like me?

Kijk hier, ik ben in de hemel
Ik heb littekens die onzichtbaar zijn
Ik zit in de ellende, niemand kan het overnemen
Iedereen kent me nu

Kijk hier, man, ik ben in gevaar
Ik heb niets meer te verliezen
Ik ben zo *high dat* mijn hersenen duizelen
Ik heb mijn gsm hieronder laten vallen
Is dat niet net als ik?

Tegen de tijd dat ik in New York aankwam
leefde ik zoals een koning
Daar heb ik al mijn geld verkwist
Ik was op zoek naar genot

Op deze manier of op geen enkele manier
Weet je, ik zal vrij zijn
net als die blauwe vogel
Nu, is dat niet net als ik?
Oh, ik zal vrij zijn
Net als die blauwe vogel
Oh, ik zal vrij zijn
Is dat niet net als ik?

uitleg: <https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wat-bedoelde-david-bowie-met-zijn-laatste-song-lazarus>

Zeer interessant hoe David Bowie op zijn sterfbed zoekt naar zin en betekenis in zijn leven en daarbij uitkomt bij Lazarus die we vandaag ook in het evangelie ontmoeten samen met de rijke. Hij heeft vaak geleefd als 'een rijke' maar beseft dat hij nu als de arme Lazarus is, hopen dat God hem zal helpen.

***bluebird:** De blauwe vogel of sialia is een symbool van hoop, liefde en vernieuwing en maakt ook deel uit van veel Indiaanse legendes. Het symboliseert de essentie van leven en schoonheid. Dromen van bluebirds staat vaak voor zoeken naar geluk, vreugde, vervulling, hoop, voorspoed en geluk.



Intredelielied: Jij die bent (ZJ 758)

<https://www.youtube.com/watch?v=UoBf3PO-vBI>

**Jij die bent: Ik zal er zijn voor u,
Naam die zin is van ons leven
wees nabij, word zichtbaar hier en nu,
Groei in ons, kom in ons tot leven.**

Jij die zegt: de minsten zijn mijn broeders,
die vanuit hun wereld tot ons spreekt,
die ons roept te zijn elkanders hoeder:
leer ons zien uw Licht dat open breekt.

Jij die ziet hoe mensen dood gezwezen,
zonder waardigheid en zonder naam,
uitgesloten, altijd alles tegen,
Jij roept ons om aan hun kant te staan.

Jij het Woord dat in ons waar moet worden,
wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt;
Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen,
wij het beeld van u die leven zijt.



Welkom

De rentmeester van vorige week
sloeg met behulp van geldtrucjes een brug tussen zichzelf en de armen,
toen hijzelf tot de bedelstaf dreigde te worden veroordeeld.
Dat lukt de rijke in het evangelie vandaag niet,
zelfs niet als hij de hulp inroept van de stamvader Abraham.
Bezit, eigendom, macht en invloed:
ze laten je quasi zonder zorgen door het leven vliegen,
maar ze zijn geen pasmunt voor het Koninkrijk Gods.

Net zoals toen, bestaat de kloof tussen arm en rijk nog altijd.
Lazarus sterft nog iedere dag, overal ter wereld..
Met dit evangelie worden we opgeroepen ons daarover te bekommeren.
Wie gelooft moet durven opstaan om die kloof te overbruggen.
Wij vergeten dit nogal eens gemakkelijk. Vragen wij daarom om vergeving.

Gebed om ontferming

L.: Vergeef ons, Heer,
als wij zo dikwijls onrecht en verdrukking
stilzwijgend laten gebeuren.
Heer, ontferm U over ons.

Vergeef ons, Heer,
als wij soms rechtstreeks, soms onrechtstreeks,
bijdragen tot de uitsluiting van medemensen.
Christus, ontferm U over ons.

Vergeef ons, Heer,
als wij niet wakker liggen
van de gapende kloof tussen rijk en arm.
Heer, ontferm U over ons.

Levende God,
kom in ons midden met uw Woord en uw bezieling,
doe ons opstaan en kom ons bevrijden. Amen.

Eer aan God

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schiept. Amen.



Openingsgebed:

Goede God,
open onze ogen voor de kloof
die ontstaan is tussen rijk en arm,
tussen overvloed en tekort.
Laat ons met uw kracht en uw wijsheid
de weg inslaan van zorg en recht voor iedere mens.
Dit vragen wij U, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Eerste lezing: Uit de Profet Amos (Am. 6, 1.4-7)

Amos is een schapenfokker en vijgenkweker uit de achtste eeuw voor Christus. Hij is gehard door het werk in de natuur en neemt geen blad voor de mond. Als Amos hoort hoe de leiders in het rijke noorden de arme mensen uitbuiten, verlaat hij het boerenleven. Hij stelt zijn leven in dienst van God en zijn eisen voor sociale rechtvaardigheid.

Wee jullie, leiders en notabelen van het volk,
leef er maar zorgeloos op los.
Zelfverzekerd als jullie zijn,
denken jullie dat je veilig bent in je paleizen.
Moeten de mensen bij zulke leiders te rade gaan!
Jullie liggen luilekker op ivoren bedden,
hangen op zachte divans en eten lekkere lammeren
uit de kudde en kalveren uit de stal.
Jullie verzinnen liederen en schreeuwen luidkeels bij de harp



en denken even goed muziek te maken als David.
Jullie drinken liters wijn uit grote bekens
en laten je masseren met welriekende oliën.
Intussen lijdt het volk pijn, gebukt onder jullie onrecht.
En het maakt je niets uit dat gewone mensen ten onder gaan.
Maar wee, jullie, want weldra is het afgelopen met feesten.
Jullie zullen de eersten zijn
die worden meegenomen in ballingschap naar een ver land.

(Hendrik Van Moorter Catechesehuis)

Tussenzang: Ps. 146 (145), 7, 8-9a, 9bc-10

Refrein: De Heer zal ik loven mijn leven lang.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.

De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van de blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.

De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.

De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.



Tweede lezing: (1 Tim. 6. 11-16)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheüs

Dierbare,

11 Streef naar gerechtigheid, vroomheid,
geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid.

12 Vecht voor de goede zaak van het geloof,
grijp het eeuwige leven,
waartoe u geroepen bent
en waarover u de goede belijdenis hebt afgelegd,
ten overstaan van vele getuigen.

13 Ik vermaan u ten overstaan van God,
die alles ten leven wekt, en van Christus Jezus,
die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd:

14 houd u stipt en onberispelijk aan dit gebod
tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus,

15 die God ons op de voorbestemde tijd zal laten aanschouwen.

Hij is de gelukzalige, de enige heerser,
de koning der koningen en de Heer der heersers,

16 Hij alleen bezit de onsterfelijkheid
en Hij woont in ontoegankelijk licht.

Geen mens heeft Hem gezien of is in staat om Hem te zien.

Aan Hem de eer en de eeuwige macht! Amen.

Tussenzang: God is de herder (ZJ 713)

https://www.youtube.com/watch?v=p_3V1Qivw_s

God is de Herder die waakt over mij,
die mij geleidt naar de groenende weiden;
God is mijn Herder, mij altijd nabij,
om mij naar vredige waat'ren te leiden.

Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem:
God is mijn Herder, 'k ben veilig bij Hem.

Moet ik langs dreigend en donker ravijn,
nooit zal ik listige vijanden vrezen.
God zal mijn Hoeder, mijn veiligheid zijn,
God zal een steun en een trooster mij wezen.

Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem:
God is mijn Herder, 'k ben veilig bij Hem.

God is mijn gastheer, zijn Huis is mijn woon,
Hij laat voor 't oog van zijn vijand mij eten,
heeft mij zijn lavende beker geboon:
'k ben als een vriend aan zijn tafel gezeten.

Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem:
God is mijn Herder, 'k ben veilig bij Hem.

'k Weet mij gelukkig in leven en dood,
steeds hoop ik goedheid van God 't ondervinden,
en zoek ik rust in zijn veilige Schoot;
'k Zal bij mijn Herder steeds zaligheid vinden.

Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem:
God is mijn Herder, 'k ben veilig bij Hem.



Evangelie: (Lc. 16. 19-31)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot de farizeeën:

19 Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen,
en elke dag uitbundig feestvierde.

20 Aan zijn poort lag een zekere Lazarus;
hij was arm en zat onder de zweren.

21 Hij had graag zijn honger gestild
met wat er van de tafel van de rijke op de grond viel,
maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren.

22 Toen kwam de arme te sterven;
de engelen droegen hem in de schoot van Abraham.
Ook de rijke stierf, en werd begraven.

23 In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op en zag van verre
Abraham met Lazarus in zijn schoot.

24 'Vader Abraham,' riep hij, 'heb medelijden met me;
stuur Lazarus om de toppen van mijn vingers nat te maken met water, en er mijn tong
mee te verkoelen,
want ik lijd hevig in dit vuur.'

25 Maar Abraham zei:

` Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad en Lazarus altijd slecht; nu wordt hij hier getroost, en jij lijdt pijn.

26 Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof; al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken, hij zou het niet kunnen; evenmin kan iemand van daar naar ons komen."

27 Maar de rijke zei:

` Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen,

28 want ik heb nog vijf broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, zodat zij niet eveneens terechtkomen in dit oord van pijn."

29 Maar Abraham zei:

` Ze hebben Mozes en de Profeten; daar moeten ze naar luisteren."

30 Maar hij zei:

` Nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toe komt, dan zullen zij zich bekeren."

31 Maar Abraham antwoordde:

` Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat."



Overwegingen:

8 juli 2013. De nieuwe paus Franciscus vindt het heel belangrijk om het eilandje Lampedusa te bezoeken, het zuidelijkste punt van Italië waar zoveel bootvluchtelingen stranden. Door zijn bezoek kan hij de aandacht van de pers en dus de wereld richten op het menselijke drama dat zich daar dagelijks aan het afspelen is. Hij veroordeelt scherp de 'onverschilligheid' van de wereld. Wat hij toen zei geldt nog steeds: "Wij hebben de zin voor broederlijke verantwoordelijkheid verloren". "De cultuur van de welvaart maakt ons ongevoelig voor de (hulp)kreten. Dit mondt uit in een globalisering van de onverschilligheid." Sindsdien heeft hij al dikwijls aandacht gevraagd voor de vluchtelingen, maar ook voor de slachtoffers van al dan niet vergeten oorlogen en conflicten met telkens de vraag toch niet onverschillig te blijven en onze verantwoordelijkheid voor die mensen op te nemen. Op mijn bureau liggen sinds jaar en dag stiften van de Damiaanactie, elk jaar worden ze wel ergens aangeboden – "onverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest." Onverschilligheid is dus iets met verschrikkelijke gevolgen. De rijke uit het Evangelieverhaal bezondigt zich er aan en het resultaat is onomkeerbaar. Er zit iets definitiefs, tragisch en fatalistisch in het verhaal niet zozeer uit pessimisme maar wellicht met de bedoeling dat we zeker wakker zouden worden geschut en dat we onze verantwoordelijkheid zouden opnemen. Er is een verschil tussen 'onwetendheid' en 'onverschilligheid'. In het eerste geval kun je het iemand niet kwalijk nemen, treft die ook geen schuld want als je het niet weet, kun je er ook niets aan doen. Onverschilligheid is zien en de ogen sluiten, het hoofd draaien, of verblind zijn door ...hier in het verhaal rijkdom, maar het kan evengoed ambitie zijn, of macht. Op zich, is 'rijkdom' geen zonde. Het is een teken van zegening. Maar bekijk het dan ook zo: als een cadeau, als iets om dankbaar voor te zijn. Het gevaar is echter dat het jou in bezit neemt, je hebzuchtig maakt. Het maakt blind en onverschillig voor de echte noden, voor de Lazarussen aan onze deur. 't Is alsof er tussen jou en de mens in nood een muur komt te staan.

Belangrijk daarbij dat de arme hier in het verhaal een naam krijgt. Hij heeft een naam; die rijke niet, en dat is geen toeval ! Een naam maakt dat je iemand bent; met een identiteit; en zegt uiteraard ook iets over Gods voorkeur; naar wie Gods zorg en aandacht gaat. In ieder geval, Lazarus heeft een naam en een gezicht. Hij is geen anoniem wezen. Bovendien de naam zelf heeft een betekenis. Het betekent zoveel als 'God helpt'. 'God is mijn redding, mijn toevlucht en mijn burcht...' Dat is makkelijk zeggen, natuurlijk, dat God hem wel zal helpen. Dat denkt de rijke man ook iedere keer

wanneer hij in een mini-boogje om hem heen stapt om zijn sjieke villa binnen te gaan. In elk geval: hem helpen doet de rijke niet! en toch had het gemoeten, want in de Tora, de wet waaruit de rijke man elke sabbat in de synagoge hoorde voorlezen staat er: 'Er zal geen arme in uw midden zijn...' (Deut. 15,4). Maar 'God helpt' kun je ook op een andere manier lezen en verstaan. Met Lazarus wil God ons helpen; geeft Hij ons een teken, een uitnodiging op de weg naar het geluk en het eeuwige leven. En zoals Lazarus als arme binnen handbereik is, zo is ook het geluk, maar ja, zoals toen in het verhaal en ook nu, er is de muur van onverschilligheid (en soms ook onwetendheid, maar goed daarvoor zijn tekens en profeten, media om ons wakker te schudden). Onwetendheid of onverschilligheid? Je ziet dat armoede vaak voortkomt omdat men niet bereid is te delen van de welstand die men gekregen heeft. Wie het schoentje past, die trekke het aan. Het is goed dat ons dergelijke verhalen worden voorgehouden. Het is goed dat de paus ons appelleert en wijst op onze onverschilligheid. We zullen het 'geweten' hebben. Al is het niet simpel om waakzaam te blijven. We worden door de media voortdurend geprikkeld met scheve toestanden, ellende en miserie dat we de oren sluiten en er immuun voor worden net zoals een dagelijkse dosis vergif voor gewenning zorgt. Het weten is één ding, iets eraan doen dat effectief zoden aan de dijk brengt, is iets anders. Onmacht. En toch is het zinvol voor de zoveelste keer het verhaal van de rijke en Lazarus te beluisteren, dit weekend in alle kerken waar ook ter wereld. Het Woord van de Heer is nooit zonder effect, laten we daarop vertrouwen. Hoeveel Lazarussen zullen erdoor uit de goot worden geraapt, hoeveel rijken zullen ontsnappen aan het eeuwige vuur? Wie weet...

Miguel Dehondt

Welstand is geen zonde. In de bijbel is het een belofte.
Wie goed leeft zal door God gezegend worden
met overvloed aan bezit, waardering en mogelijkheden.
Welstand is geen verdienste, het is een geschenk, een toe-gift.
Je mag er dankbaar voor zijn.

Welstand nastreven is gevaarlijk,
want voor je het weet wordt het danken om het genoeg
een rusteloos najagen van het grote 'Nooit Genoeg'.
Wat je bezit, bezit jou, sluit je op in je eigen wereldje
en maakt je blind voor de Lazarussen aan je deur.
Koude onverschilligheid is de blinde muur rondom je bestaan,
die je eigen wereldje probeert in stand te houden.
Ieder voor zich, zegt men dan, en God voor ons allen.



Armoede is geen zegen en ook geen toeval.
Het is het resultaat van zoveel blinde muren die zeggen
dat er niets aan te doen is, dat het hun eigen schuld is,
dat God maar iets moet doen.
Het is vergeten dat die God rechtvaardigheid in onze handen heeft gelegd.

Welstand is een geschenk dat gedeeld wil worden,
een gave die aan allen toekomt.
Hoe groter onze welstand,
hoe groter onze verantwoordelijkheid.
Hoe meer gedeeld, hoe groter de vreugde. (Carlos Desoete)

Enkele weken voor zijn dood
zei de gekende zwarte leider Martin Luther King:
"Als ik ooit zal sterven,
hoop ik dat gij die dag kunt zeggen
dat ik heel mijn leven getracht heb

de hongerigen te voeden
en de naakten te kleden,
de gevangenen te bezoeken
en allen te beminnen die een beroep op mij deden.
Er zal geen geld zijn dat ik kan nalaten.
Er zullen geen luxueuze aardse goederen zijn voor mijn erfgenamen.

Wat ik wil nalaten, is een toegewijd leven.
Als ik slechts iemand heb kunnen helpen in het
voorbijgaan,
als ik maar iemand heb kunnen opbeuren
met een vriendelijk woord of een hoopvol liedje,
als ik maar iemand heb kunnen aantonen
dat hij de verkeerde weg opging,
dan heb ik niet tevergeefs geleefd,
dan heb ik de wil van de Meester volbracht.”



Woorden van geloof:

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden:

L.: Bidden wij voor alle mensen
die in het voetspoor van Jezus willen treden.
Dat zij Hem willen volgen naar diegenen
naar wie zijn aandacht en liefde het meest uitging:
armen, uitgestotenen, mensen die niet van tel waren.
Laten wij bidden...

Bidden wij voor onze maatschappij en haar leiders.
Dat zij de groei van de welvaart van de gegoeden
een halt durven toeroepen
als die ten koste gaat van de armen hier of in de Derde Wereld.
Laten wij bidden...

Bidden wij voor de armen zelf.
Dat zij niet berusten in hun mensonterende toestand,
maar met moed en doortastendheid blijven vechten
voor hun rechtmatig aandeel in de welvaart van de rijken.
Laten wij bidden...

Lied: Jij die mij kent

<https://www.youtube.com/watch?v=hRtSzuvZrY4>

Jij die mij kent, jij die mij hoort en weet wat in mij leeft,
jij weet hoeveel aan goedheid, kracht, mijn angst verborgen heeft.
Doorbreek mijn waan, mijn zelfverweer, mijn opgebouwde schijn.
Breng aan het licht bij iedereen de mens die ik moet zijn.

Jij die mij wenkt en aanziet, smeekt in mensen zonder tal,
jij die in elke vreemde hoopt, dat ik hem kennen zal.
Doorbreek mijn kleur, mijn eigen soort, mijn eigen stad en land.
Dat ik nog ooit de ander zie van zijn verborgen kant.

Jij die mij zegt met brood en wijn wie mensen kunnen zijn,
jij die mij leert hoe mensen voor elkaar te winnen zijn.
Doorbreek mijn angst voor zelfverlies, mijn zorg voor eigen brood.
Dat ik nog ooit durf op te staan uit zelfbehoud, mijn dood.

Gebed over de gaven

Heer God,
zegen ons en deze gaven,
opdat wij mensen worden die begaan zijn
met het lot van anderen,
en tot breken en delen bereid zijn.
Dit vragen wij U door Jezus Christus,
die ons dit heeft voorgedaan. Amen.

Groot Dankgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.
Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,



die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God: **Heilig, ...**

Geen andere zekerheid is ons gegeven, God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon, die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:

INSTELLINGSVERHAAL

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem ...

Onze Vader

Om onze verbondenheid met de armen uit te drukken
willen wij nu bidden tot onze Vader,
opdat wij samen zouden uitzien naar de komst van zijn Rijk.

Onze Vader...



Goede God, zet ons op weg naar een nieuwe wereld,
waar mensen echt leren delen met elkaar
en mekaar helpen in de uitbouw van een nieuwe toekomst.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

Want van U is het Koninkrijk ...

Vredeswens

Heer, onze God,
maak ons allen tot werktuig van uw vrede.
Geef vrede in ons eigen hart,
in het hart van jongeren en volwassenen,
van kinderen en ouders.
Geef vrede onder de volkeren
en laat de vrede hoop worden
voor wie lijden onder geweld en oorlog.
Laat onder ons de vrede leven,
die Jezus in de wereld bracht.

Die vrede van Christus zij met u allen.

Lam Gods

Communielied: God die leven hebt gegeven (ZJ 569)

<https://www.youtube.com/watch?v=21TNqCf07Nc>

God die leven hebt gegeven in der aardeschoot,
alle vrucht der velden moeten w'U vergelden,
dank voor 't dagelijks brood.

Niet voor schuren, die niet duren, gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde, in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

Maar wij rijken, ach wij blijken hard en onverstoord.
Open onze oren, Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden 't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Slotgebed:

God,
enkel door te breken en te delen
kunnen wij leren wat vermenigvuldigen is.
Leer ons zo te delen met wie weinig of niets heeft.
Maak ons tot verkondigers van uw Boodschap,
tot vissers van mensen die dreigen te verdrinken,
tot verdedigers van rechtvaardigheid en gelijkheid,
tot pleitbezorgers van eenheid en solidariteit,
naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth,
zo gelijkend op U, dat Hij
uw Zoon en onze Heer genoemd werd. Amen.



Zegen en zending

Dessertje:



In Paradisum ...

https://www.youtube.com/watch?v=B-j7sb0Z_TY

*In paradisum deducant te angeli; in tuo adventu
suscipiant te martyres
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat et cum Lazaro, quondam
paupere, aeternam habeas requiem.*

(Naar het paradijs geleiden u de engelen;
mogen de martelaren u bij uw komst begroeten en u
leiden tot in de hemelse stad Jeruzalem.
Moge het koor der engelen u ontvangen
en mocht u met Lazarus, de arme van weleer,
voor altijd rusten in vrede.)

Wat zegt u dit lied ?

Het 'In paradisum' is een paasmelodie, die de gestorven
zus of broer in het geloof een goeie ontvangst toewenst in
het paradijs, in de 'schoot van Abraham'. De martelaren,
de slachtoffers en verliezers van alle landen en alle tijden
en ook het koor der engelen zullen zorgen voor dat
onthaal. En dan eindigt het lied met een opmerking: de
laatste mens die ons mag vergezellen heeft een naam, de
eerste die ons daar aan de overkant herkennen zal, het is
Lazarus, de arme van weleer uit het evangelie.

Het is toch merkwaardig en hoogst interessant te bedenken, dat de allerlaatste naam die
in de liturgie van de Kerk over ons wordt uitgezongen, de naam is van een arme.

Als een definitieve diagnose én als het ultieme visioen. En als therapeutische tip ook,
voor allen die achterblijven hier op aarde. Een naam die ons meteen herinnert aan 'de
Wet en de Profeten', en wat er ons te doen staat...

Je moet er maar eens aan denken, wanneer je nog eens aanwezig bent op een kerkelijke
uitvaart, en blijft tot op het laatst, en dan ineens door de organist het 'In paradisum'
hoort aanheffen... mag het je helen en verzachten, en verbinden tot sterker leven met
elkaar en met de Levende.

(Geert Dedecker)