

28^e zondag door het jaar 8-9 oktober 2022

— decanaat Poperinge

Aperitief: Thanks – J Vincent Edwards (1969)

<https://www.youtube.com/watch?v=KUHNe3LXAKw>

Sunday morning in the valley
We would gather for the service
Emily Jane would run to meet me
She'd smile at pappa, kind a nervous
All the people came from miles around
As they sang:

"Thanks to the Lord
For the sun up in the sky
For the corn that's growing high
For the child that didn't die
Thanks to the Lord
For the crops and for the farm
For the strength in my right arm
And for keeping us from harm"
And I say: "Thanks, thanks, thanks, thanks
Thanks to the Lord for a girl like Emily Jane

Came the day that we were married
With all our folks in the congregation
Emily Jane was like an angel
The sweetest thing in all creations
Pappa hugged me and my momma cried
Everybody smiled with pride
As they sang:

"Thanks to the Lord
For the sun up in the sky
For the corn that's growing high
For the child that didn't die
Thanks to the Lord
For the crops and for the farm
For the strength in my right arm
And for keeping us from harm"
And I say: "Thanks, thanks, thanks, thanks
Thanks to the Lord for a girl like Emily Jane"

Zondagochtend in de vallei
We zouden verzamelen voor de dienst
Emily Jane zou rennen om me te ontmoeten
Ze zou naar pappa glimlachen, een beetje nerveus
Alle mensen kwamen uit de wijde omtrek
en ze zongen:

"Dank aan de Heer
Voor de zon aan de hemel
Voor de maïs die hoog groeit
Voor het kind dat niet stierf
Dank aan de Heer
Voor de gewassen en voor de boerderij
Voor de kracht in mijn rechterarm
En om ons te beschermen tegen onheil"
En ik zeg: "Bedankt, bedankt, bedankt, bedankt
Dank aan de Heer voor een meisje als Emily Jane

Kwam de dag dat we zouden trouwen
Met al onze mensen in de parochie
Emily Jane was als een engel
de liefste van alle schepselen
Pappa omhelsde me en mijn moeder huilde
Iedereen lachte fier
zoals ze zongen:

"Dank aan de Heer
Voor de zon aan de hemel
Voor de maïs die hoog groeit
Voor het kind dat niet stierf
Dank aan de Heer
Voor de gewassen en voor de boerderij
Voor de kracht in mijn rechterarm
En om ons te beschermen tegen onheil"
En ik zeg: "Bedankt, bedankt, bedankt, bedankt
Dank aan de Heer voor een meisje als Emily Jane

Danken is het thema in deze viering. Maar dat had u na dit leuke deuntje uit de jaren stillekes al door. Geniet ook van de toendertijdse hippe choreografie van de dames in minirok. Lang voor genderneutraliteit moest, was al de lengte van het haar voor man en vrouw gelijk...

Iets eigentijdser, zacht zoeterig en meditatief is het mooie danklied van Sela.

Danklied – Sela (2013)

<https://www.youtube.com/watch?v=EfXQbUijHKg>

U alleen komt toe de dank en eer. Halleluja.
Wij danken U.



Intredelielied: Dankt, dankt nu allen God (ZJ 585)

<https://www.youtube.com/watch?v=sUnBe8af590>

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven.
Die uit genade ons behoudt te allen tijd,
is hier en overal een helper die bevrijdt.



Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

Welkom

Er wordt in onze tijd nog zo weinig 'dank u wel' gezegd.
We vinden het zo vanzelfsprekend dat we leven,
dat we gezond zijn, dat we kunnen werken,
dat er zoveel mooie en goede dingen bestaan,
dat we kunnen rekenen op het werk en de hulp van de anderen.
We denken teveel dat we daar allemaal recht op hebben.

En toch is alles wat we hebben, wat we zijn, gave:
een gave Gods of een gave van mensen.
Er zijn zoveel mensen die zich met hart en ziel gratis inzetten
zonder dat zij daartoe verplicht zijn.

Wie in het doen van elke dag 'dank u wel' kan zeggen,
staat heel dicht bij de geest van het evangelie.

Gebed om ontferming

De mentaliteit van deze tijd,
van ieder voor zich en God voor ons allen,
maakt ons soms tot ondankbare mensen.
Daarom vragen wij: Heer, ontferm U over ons.

De mentaliteit van deze tijd
jaagt mensen op in een race van hebben en houden
in plaats van hun de rustige weg te tonen van breken en delen.
Ook wij laten ons daarin vaak meeslepen.
Daarom bidden wij: Christus, ontferm U over ons.

De mentaliteit van deze tijd
doet mensen geloven dat tijd geld is
en dus zo productief mogelijk moet worden besteed.
Zo komt het dat het plaatsje voor U, God,
vaak heel erg klein is.
Daarom vragen wij: Heer, ontferm U over ons.



Pr.: Barmhartige God,
vergeef ons onze tekortkomingen
en leer ons ons te blijven verwonderen over al het goede
dat ons overkomt
en laat ons er dankbaar voor zijn. Amen.

Eer aan God

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.



Openingsgebed:

God, wij luisteren naar verhalen over U en over mensen.
Spreek ons daarin aan
tot in het diepste van ons hart.
Dan zullen wij U erin herkennen
en U bevrijdend ontmoeten.
U nodigt ons uit
Jezus te volgen op zijn levensweg.
Geef dat in ons voltooid kan worden
wat U in ons begonnen bent. Amen.



Eerste lezing: Uit het boek der Koningen (2 Kon. 5, 14-17)

14 In die dagen ging de Syriër Naäman naar de Jordaan
en dompelde zich zevenmaal onder
zoals de man van God gezegd had.

Zijn huid werd weer als die van een klein kind en hij was gereinigd.

15 Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man van God terug, trad het huis binnen, ging voor hem staan en zei:

`Nu weet ik dat er alleen in Israël een God is en nergens anders op aarde.

Aanvaard daarom een huldeblijk van uw dienaar.'

16 Maar Elisa antwoordde:

`Zowaar de Heer, die ik dien, leeft, ik neem niets van u aan.'

En hoewel Naäman er bij hem op aandrong iets aan te nemen, bleef hij weigeren.

17 Toen zei Naäman:

`Geef uw dienaar dan tenminste een last aarde, zoveel als een koppel muil dieren dragen kan, want uw dienaar wil aan geen andere goden brand- of slachtoffers meer opdragen dan aan de Heer.



Tussenzang: Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4

Refr.: Zijn weldaden deed God ons kennen
de volkeren zijn gerechtigheid.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israël's huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat God voor ons deed.

Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.



Tweede lezing: (2 Tim. 2, 8-13)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs

8 Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaat, die uit de doden is opgestaan.

Zo luidt mijn evangelie, dat ik verkondig,

9 en waarvoor ik te lijden heb en als een misdadiger gevangen moet zitten.

Maar het woord van God zit niet gevangen.

10 Daarom ben ik bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij redding verwerven in Christus Jezus, en eeuwige heerlijkheid.

11 Dit woord is betrouwbaar:

Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven.

12 Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen.

Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons verloochenen.

13 Als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw:

zichzelf verloochenen kan Hij niet.

Tussenzang: Mijn God zijt Gij (ZJ 581)

https://www.youtube.com/watch?v=dB-iH_WO_TE

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
mijn God, U in de hoogte steken.
Ik spreek u uit, ik noem uw Naam,
zowaar als ik leef.

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef.

Ik was gevangen en riep: God. En Hij
heeft mij geantwoord.
Hij heeft mij de ruimte gegeven,
Hij komt voor mij op als een vriend.

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef.

Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen
op mensen. Beter te schuilen bij God
dan te vertrouwen op macht.

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef.

Ik was geslagen, maar God heeft mij over-
eind geholpen. Ik zal niet
sterven, ik zal leven, Hij tilt mij op.

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef.



Evangelië: (Lc. 17, 11-19)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

- 11 Op zijn reis naar Jeruzalem
trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
12 Toen Hij een dorp inging, kwamen Hem tien melaatsen tegemoet.
Ze bleven op een afstand staan
13 en riepen luidkeels:
'Jezus, Meester, heb medelijden met ons.'
14 Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen:
'Ga u aan de priesters laten zien.'
Onderweg werden ze gereinigd.
15 Een van hen kwam terug toen hij zag dat hij genezen was,
en met luide stem verheerlijkte hij God.
16 Hij wierp zich aan Jezus' voeten en bedankte Hem.
Dit was een Samaritaan.
17 Jezus zei daarop:
'Er zijn er toch tien gereinigd!
Waar blijven de negen anderen?
18 Is er niemand teruggekomen om God eer te
brengen, alleen deze vreemdeling?'
19 En Hij zei tegen hem:
'Sta op en ga weer; uw vertrouwen is uw redding.'



Overwegingen:

Beste mensen,

Bij de uitleg op het Evangelie van vandaag wordt vaak gefocust op die ene melaatse die tiende, die dankbaarheid toont en terugkeert. Maar ik denk dat wij ons eigenlijk beter kunnen herkennen in die negen anderen.

Hoe zou je zelf zijn als je door zo'n ziekte overvallen wordt? Verdrietig? Opstandig?

Eigenlijk werd een melaatse niet alleen aan de kant gezet omwille van besmettingsgevaar, hij of zij verloor letterlijk alles...hun huis, hun familie en vrienden, hun toekomst en zelfs hun lichaam. Het begon meestal bij wondjes aan de voeten die niet genazen tot stukken van hun lichaam die wegrotten en ook de controle die ze meer en meer verloren.

Ergens bleef de hoop op genezing wel aanwezig... al was het vooral de hoop...daarom doen ze nog de moeite om naar Jezus te komen en hem de vraag toe te roepen om hen te genezen.... Daarom komen ze ook nog in beweging om naar de priester te gaan om zich te laten zien, want ze worden niet direct genezen...

Maar als ze dan genezen zijn, veronderstel ik dat ze denken – genoeg tijd verloren nu – we moeten dringend ons leven herpakken, misschien is een ander al weg met mijn bezit en met mijn vrouw, We gaan direct naar huis om er het beste van te maken. Wellicht zouden we – als we in hun schoenen stonden – dat ook doen.

De vraag is... wat is daar mis mee? Wat lopen ze mis? En dan leert het contrast met die tiende... een vreemdeling... ons toch wel belangrijke levenslessen.

Bij de uitleg over de lezingen van vandaag lezen we vaak dat het geen toeval is dat zij die dankbaar zijn – ook Namaän in de eerste lezing – vreemdelingen zijn... omdat vreemdelingen zich wellicht gemakkelijker kunnen verwonderen, wordt er dan bij gezegd. Verwondering is inderdaad hetgeen ons brengt bij dankbaarheid. Die 9 anderen hebben zich niet verwonderd of hebben die verwondering opzij geschoven omdat ze andere zaken belangrijker vinden.

De 10de komt wel tot dankbaarheid. En dan gebeurt eigenlijk iets raars. Pas dan gebeurt het wonder. Pas dan wordt de melaatse echt gered.... Van de ik-zucht waarin die negen anderen weer zullen in vast lopen... Die ik-zucht waarin ze wellicht opnieuw zichzelf zullen verliezen, al is het dan deze keer vooral psychisch en sociaal 'psychosociaal'. Wanneer ze vastlopen in tegenslagen en weer verbitterd raken omdat ze nooit dankbaar hebben leren zijn. Omdat ze zich nooit hebben laten verwonderen door het vele dat we krijgen. Omdat ze vooral gefocust zijn om hun rechten... datgene dat ze nog niet hebben... en waarvan ze vinden dat het hen toebehoort.

Niet zo met onze tiende man. Zijn dankbaarheid brengt hem dicht bij de bron... dicht bij God... waar hij zich goed voelt... waar hij leeft in harmonie met Gods plan met de mensheid. Waar hij vreugde en vrede ervaart.

Als dankbaarheid zo belangrijk is... dan heb ik me dikwijls al afgevraagd hoe die dankbaarheid zich verhoudt tot die grote drie die we noemen 'geloof, hoop en liefde'. Geloof en hoop zijn deze die ons staande of gaande houden als we in de woestijn zitten op zoek naar liefde. Maar dankbaarheid is dan vooral de brandstof voor die liefde. Bij een overlijden is de dankbaarheid om wie en wat de overledene geweest is, vaak de brandstof om niet verbitterd te geraken, maar om juist de anderen rondom ons nog meer lief te hebben. Bij Namaän zien we dat die dankbaarheid ook tot liefde leidt. Hij richt zich eerst tot de verkeerde.. tot Elisa die maar de middelaar is tussen God en Namaän.. maar als die laatste begrijpt dat hij God moet lief hebben... wil hij een karrevracht grond meenemen omdat hij in zijn overtuiging die nodig heeft om God te kunnen ontmoeten en eren. God lief te kunnen hebben.

Hopelijk heeft hij dan ook begrepen dat die God zegt dat Hij God enkel maar kan liefhebben als Hij de mensen ook lief heeft. Want daarin zit voor christenen de sleutel tot gelukkig worden.

Het is niet omdat de ander dankbaar is tegenover ons dat we verder geraken in het leven. Akkoord dat kan deugd doen en een boost geven, maar daarmee blijf je niet vooruit gaan in de liefde. Want die energie die je daarvan krijgt droogt op.

En nochtans heeft Christus nooit gezegd.. help de armen enkel als het je past of als je er energie voor hebt....Heb mensen lief enkel als ze zich ook lief tonen tegenover jou.

Neen... Onze liefde moet veel verder gaan.. en heeft dus meer brandstof nodig dan de

blijken van dankbaarheid van anderen... Wel de brandstof van de liefde zit vooral in de dankbaarheid om wat ons zelf overkomt... ook al is dat vaak niets om over naar huis te schrijven... Een dankbaar ingesteld mens kan ook dankbaar zijn en haalt kracht uit de natuur die hem of haar omringt en voor hem of haar zingt. Dat is wat Franciscus ons ook wil leren.

Maar ook uit eigen inzet... met andere woorden omdat ik voor mensen veel mag doen, veel mag zijn en in moeilijke uren en dagen zelfs een houvast kan zijn. En zelfs uit eigen tegenslagen kunnen we dankbaarheid putten... omwille van het wonder van het leven dat ik er in slaag om ondanks mislukkingen en heel wat nederlagen toch nog een gelukkig mens te zijn. Valeer Deschacht zaliger, oud deken van Kortrijk, heeft daar heel mooie teksten rond geschreven.

Het is dus eigenlijk zo dat liefde kan vergeleken worden met een hybride voertuig. Het komt in beweging door dankbaarheid... misschien ook door andere brandstoffen zoals uitdaging, ideaal, plicht enzomeer..., maar vooral door dankbaarheid. Maar die brandstof van dankbaarheid raakt nooit op... omdat juist in de liefde er weer heel veel dankbaarheid gecreëerd, weer nieuwe brandstof aangemaakt wordt.

Dat is het wat die 9 anderen mogelijks kunnen mislopen waardoor ze als mens droog gaan lopen en hun liefdesmotor schade gaat oplopen. En dat allemaal omdat ze zich niet laten verwonderen, niet laten raken en geen tijd maken om te komen tot dankbaarheid die ons in beweging zet om zelf ook liefde te betonen en zo mee te bouwen aan Gods droom van vrede en vreugde. Amen.

Dirk Verschoore

"En wat zeg je nu aan priester Miguel ...?", ik hoor het de ouders nog zeggen tegen hun peuter aan wie ik een stukje chocolade had gegeven. "Dank je wel priester Miguel", ze zeiden het voor en die kleine moest het achter zeggen. Dit stukje chocolade, als klein cadeautje werd een deel van het geduldig opvoedingsproces dat die ouders aan hun lieveling wilden meegeven. Het deed me met een glimlach terugdenken aan de manier waarop ik ook werd opgevoed. Blijkbaar is dat iets dat moet worden aangeleerd, danken. Thuis hadden we een elpee van Adamo (mijn moeder was een grote fan) uit 1965: Adamo live à l'Olympia. Ik heb die plaat honderden keren gehoord (ja, wat wil je...) en wat me is bijgebleven is dat die zanger na elk lied, wanneer het publiek hem overlaadt met applaus niet ophoudt met zijn publiek te danken: *merci, merci, merci!* Toen ik daar eens smalend over deed, zei mijn moeder geërgerd: "dat is een grote meneer want hij dankt tenminste. Al die andere zangers denken dat ze het zijn en hebben het hoog in hun bol. Hij niet!" Een wijze levensles, dat beseft ik na al die jaren. Wie kan danken is een groot mens. Zou Adamo het ooit ook hebben aangeleerd met een snoepje?

Nu, kunnen danken is inderdaad 'mensverheffend', het maakt van ons een mooier mens. Dankbaarheid is even uit je eigen ik-je kruipen en beseffen dat zoveel jou gegeven is en dat heeft een goed effect op jezelf en op de ander. Je weet wel, geef je een ander een pluim dan krijgt hij vleugels maar ook voor de gever van het compliment heeft het een goede uitwerking: het behoedt je voor de overmoed en dus voor de val en haalt het mooiste, de liefde, uit je hart naar boven. En weet als je het eens moeilijk hebt: count your blessings!

Tel je zegeningen, ... al wat je zomaar gekregen hebt.

Danken is beseffen dat niets in het leven vanzelfsprekend is, evident, normaal maar eigenlijk cadeau. Raar dat in het Evangelie van vandaag, tot Jezus eigen verwondering maar één op de tien dat beseft. Nu, wie beseft dat hij een cadeau krijgt die voelt zich gewaardeerd, die groeit.

Wat hebben we allemaal cadeau gekregen in het leven.

Ik botste op een mooi tekstje van Phil Bosmans, je weet wel die mens van Bond Zonder Naam en van de bestseller die nu terug is uitgegeven: *Menslief, ik hou van jou.*

Zeg dank je wel voor de stroom van liefde die in stilte over de wereld gaat.

Danken is erkennen dat je zoveel goed gekregen hebt.

Heb jezelf een tong in je mond gestoken? Heb jezelf vingers aan je handen gezet?

Er is ergens een mysterie van liefde ingebouwd. Er is iemand die enorm veel van je houdt.

*Danken is je herinneren wat anderen voor je deden.
Er waren handen die je droegen voor je lopen kon; er was een hand die je streelde,
een mond die je kust en een brood dat voor je gebakken werd.
Een dankbaar mens toont dat zijn hart een goed geheugen heeft
Iemand was goed voor mij, verzorgde me toen ik klein was,
was lief voor me toen ik groot werd; was blij, omdat ik blij was.
Dat deed me goed aan het hart; mijn hart vergeet dat niet:
Dankbaarheid is het geheugen van het hart.*

Een grote meneer die Phil Bosmans...zou hij ooit van iemand een chocolaatje gekregen hebben?

God dank u voor dit verhaaltje van die tien melaatsen.

Het behoedt ons om te vergeten te danken, om ondankbare mensen te zijn.

Ondankbare mensen worden bittere mensen, want nooit genoeg en nooit goed.

Zo kun je toch niet gelukkig zijn !

Mogen dankbaarheid, naast goedheid en liefde als mooie bloemen bloeien in ons hart !

Miguel Dehondt

Tien zijn er genezen,
één teruggekeerd
om God te danken.

Eén die meer ziet
dan zijn niet meer geschonden huid,
en weet dat echte genezing
onderhuids begint
in de bekering van het hart.

Eén die verder ziet
en oog krijgt voor de Bron,
voor Hem die kracht is,
die mensen doet beter worden.

Eén die op zijn stappen is teruggekeerd
en een begin maakt
van een nieuwe manier van leven
en kiest voor een leven
in verbondenheid
met de grote Genezer.

Eén die dankt
en niet meer normaal vindt
al het goede dat gebeurt.
Eén die dankt
om het wonder dat hij ziet
als mensen goed zijn voor elkaar.

(Carlos Desoete)



Dankbaarheid

Het is niet vanzelfsprekend,
dat je een dankbaar mens bent.
In het evangelie is er sprake
van één op de tien.
Die ene die ziet wat er gebeurt.
Hij heeft een open oog en hart,
hij gelooft en dat betekent redding.
Hij breekt door de gewone ordening
van het alledaagse heen.
Het gewone wordt voor hem buitengewoon.
Hij keert zich om naar Jezus
en daardoor wordt hij écht genezen.
Hij wordt een nieuwe mens.



Dankbaarheid is meer
dan zomaar een dank-je-wel zeggen.
Het is eerder een kwestie van zien
dat je zoveel is gegeven
en dat heel je leven een geschenk is.
Dankbaarheid kan tot uiting komen
in talloze kleine dingen,
maar dan wel in dingen,
die door onze manier van zien
buitengewoon zijn geworden.
We zien ze in het licht
van ons leven, van ons geloven.
Als je ziet met heel je hart
dan kun je pas echt dankbaar zijn.

(Wim Holterman osfs)

Woorden van geloof:

Moge God ook tot ons kunnen zeggen:
"Uw vertrouwen is uw redding".
Laten wij ons geloof samen uitspreken.

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus' werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen



in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken om aan deze gemeenschap mee te werken, samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden: (Gerard Kock)

Keren wij ons hart tot God, die geneest.

L.: Voor allen die op de zorg van anderen zijn aangewezen, voor zieken en andersvaliden, voor opgroeiende kinderen en voor bejaarden. Dat hun diepste vragen worden verstaan, hun rechten worden geëerbiedigd. Laten we bidden...



Voor allen die - verdreven van huis en haard - op de vlucht zijn geslagen en nu vreemdeling zijn in een ver land. Dat hun verhaal wordt gehoord, hun nood wordt gezien en hun lot ten goede gekeerd. Laten we bidden...

Voor allen die tot gevangene van zichzelf zijn geworden. Voor hen die slaaf zijn van de sleur, van gewoonten of hokjesgeest. Dat zij die kringloop weten te doorbreken, zich laten raken, zich laten bevrijden. Laten we bidden...

Voor hen die genoeg hebben aan zichzelf, voor allen die menen niemand nodig te hebben. Dat zij gaan inzien hoe kwetsbaar zij zijn en van anderen afhankelijk. Dat zij de kunst leren verstaan dankbaar te zijn. Laten we bidden...

U, God,
blijf ons nabij en zegen ons met kracht,
opdat wij genezen worden van alles
wat afstand scheidt tussen mensen
en ons weg houdt van U. Amen.

Lied: Laten wij danken om duizenden goede dingen

geen youtube gevonden

Om het goede in het leven
Om de vreugde en de pijn
Om de mens en zijn vergeven
Om het wonder van dit samenzijn...
God laat ons om zoveel dingen danken en zingen!

Om de kansen in het leven
Om een beetje zonneschijn
Om uw geest die ons doet leven
Omdat gij met ons wil samenzijn...
God laat ons om zoveel dingen danken en zingen!

Om de mensen in ons leven
Dat er altijd vrienden zijn
Om ons werken en ons streven
Dat uw liefde voor ons brood wil zijn...
God laat ons om zoveel dingen danken en zingen!



kinderliedje: Dank U wel - Marcel & Lydia Zimmer

<https://www.youtube.com/watch?v=6UQHskN9Igc>

Dank U wel voor de sterren en de maan
Dank U wel voor het groeien van het graan
Dank U wel voor de dieren in de wei
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Dank U wel voor de bloemen in het gras
Dank U wel voor de vissen in de plas
Dank U wel voor de bossen en de hei
Dank U wel dat u steeds weer zorgt voor mij

Dank U wel voor de wolken en de wind
Dank U wel voor elk mens voor ieder kind
Dank U wel want U bent zo heel dichtbij
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij



Gebed over de gaven

God, onze Vader,
wij geven U dit brood en deze wijn.
Het is het werk van onze handen en van ons hart.
Wij willen U hiermee danken voor al het goede in het leven.
Neem onze gaven van dankbaarheid aan
en verdeel ze als uw goede gaven. Amen.

Groot Dankgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.



Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God: **Heilig, ...**

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:

INSTELLINGSWOORDEN

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de Geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

"Wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft".
Met Jezus mogen we meebidden tot zijn Abba, zijn Vader,
die ook voor ons een Vader wil zijn

Onze Vader,....

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen om dit gebed
daadwerkelijk te beleven.
Moedig ons aan, houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,...



Vredeswens

God en Vader,
moge de genezende kracht van Jezus, uw Zoon,
ons en alle mensen vernieuwen en herscheppen
opdat wij deze wereld in dankbaarheid zouden ombouwen
tot een huis van vrede.

Zijn vredesboodschap zij altijd met u.

Lam Gods

Communielied: Jezus wand'lend langs de wegen (ZJ 712)

<https://www.youtube.com/watch?v=t8YM4ty32iY>

Jezus, wand'lend langs de wegen,
kwam eens tien melaatsen tegen,
die van verre bleven staan,
roepend: Meester, zie ons aan.
En Hij zeide: wordt gereinigd,
wordt genezen, weest geheiligd.
Gaat en laat uzelve zien
aan de priester, alle tien.

Tien melaatsen gingen henen
en genazen, maar slechts ene,
slechts een vreemde, dankte Hem,
kerende, met luider stem.
En Hij vroeg: waar zijn de negen?
Waarom hebben zij gezwegen
en vindt slechts een vreemdeling
woorden van verheerlijking?

Heer, als wij, melaats van harte,
tot U roepen uit de verte
en Gij zegt: gaat heen, wordt rein,
laat ons als die ene zijn.
Laat de dank in onze monden
woorden vinden voor het wonder.
Laat ons lovend tot U gaan
om wat Gij ons hebt gedaan.



Slotgebed:

Heer, onze God,
laat de Woorden die U
in deze viering tot ons hebt gesproken
doorwerken in de komende dagen.
Dan zullen we oog krijgen
voor wat U ons aanreikt,
en erkentelijk zijn voor alle goeds
dat wij ontvangen
uit de handen van mensen om ons heen. Amen.



Zegen en zending

Dessertje: Als drie bloemen tot leven komen

Ik ging op stap voor een lange, deugddoende wandeling. Waarheen de weg me leiden zou, wist ik niet. Het had ook geen belang.

Mijn hart was vol verwachting en ik geloofde vast dat goede dingen mijn pad zouden kruisen. Ik genoot van het landschap, gaf mijn ogen de kost en was verrukt om zo veel schoonheid.

Plots dook een sneeuwwitte bloem op langs de weg.

Ze was mooi en nieuw in het licht van de blinkende zon.

Ze sprak: "Wil je me plukken?"

"Wie ben jij?" vroeg ik.

"Ik ben GOEDHEID" antwoordde de bloem. "Wil je me in je hart planten? Anders ga ik verwelken."

Niet begrijpend en met een automatische beweging, plukte ik de bloem, deed wat ze me vroeg en plantte ze in mijn hart. Nadenkend stapte ik verder.

Goedheid komt van God, dacht ik, gegeven aan de mensen voor hun geluk. En blij werd mijn hart. Iets verder pronkte een schitterende goudgele bloem. Haar blaadjes zagen er zo warm en teder uit. Ik boog me neer en spreidde mijn handpalmen rond haar kelk.

Ze sprak: "Pluk me, geef me een plaats in je hart".

"Wie ben jij nu?" vroeg ik.

"Ik ben DANKBAARHEID".

Lange tijd keek ik naar de bloem, ik plukte ze en plantte ze naast Goedheid in mijn hart. Zonder Dankbaarheid heeft je leven geen kleur, dacht ik. Heeft God ons niet geleerd om dankbaar te zijn?

In mijn hart was nu Goedheid en Dankbaarheid.

Mijn geheimvolle tocht zat er bijna op toen opeens een dieprode bloem, geurig, fris en wondermooi, mijn aandacht trok

Altijd al, had ze wellicht langs de weg gestaan, maar ik was ze steeds voorbij gestapt.

Ze fluisterde haar naam: LIEFDE en ze kwam in mijn hart.

Ze overrompelde me met vreugde en vrede.

God geeft toch liefde aan iedereen, dacht ik.

De Liefde was het antwoord op mijn zoeken naar het waarom van het leven, naar de zin van mijn bestaan. Thuis gekomen, nestelde ik mij in mijn knusse zetel. Ik moest alles even laten bezinken en mijmerde over wat mij overkomen was.

Ik voelde mij overgelukkig dat ik Goedheid, Dankbaarheid en Liefde op mijn weg had gevonden. Vragen en antwoorden wisselde ik met mijn drie bloemen uit, maar wat er werd verteld, dat weet God alleen.

Mijn drie bloemen maakten mijn leven rijker en nooit zal ik ze nog uit mijn hart verbannen.

Goedheid, Dankbaarheid, Liefde: ik koester ze en geef deze kostbare waarden door aan mijn gezin, mijn kinderen, kleinkinderen en aan allen die mij omringen.

