

28^e zondag door het jaar 9-10 oktober 2021

— decaanaat Poperinge

Aperitief: If I ain't got you, baby – Alicia Keys

<https://www.youtube.com/watch?v=Ju8Hr50Ckwk>

Some people live for the fortune
Some people live just for the fame
Some people live for the power, yeah
Some people live just to play the game

Some people think
That the physical things
Define what's within
And I've been there before
That life's a bore
So full of the superficial

Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you, baby
If I ain't got you, baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain't got you, yeah

Some people search for a fountain
Promises forever young
Some people need three dozen roses
And that's the only way
to prove you love them
Hand me the world on a silver platter
And what good would it be
With no one to share,
with no one who truly cares for me

Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you, baby
If I ain't got you, baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain't got you, you, you

Sommige mensen leven voor het fortuin
Sommige mensen leven alleen voor de roem
Sommige mensen leven voor de macht, yeah
Sommige mensen leven alleen om het spel
te spelen

Sommige mensen denken
Dat alleen het fysieke telt
En ik heb ervaren
dat het leven saai is
Zo vol van het oppervlakkige

Sommige mensen willen alles
Maar ik wil helemaal niets
Als jij het niet bent, schat
Als ik je niet heb, schat
Sommige mensen willen diamanten ringen
Sommigen willen gewoon alles
Maar alles betekent niets
Als ik je niet heb, yeah

Sommige mensen zoeken naar een bron
Die belooft voor altijd jong
Sommige mensen hebben drie dozijn rozen
nodig en dat is de enige manier
om te bewijzen dat je van ze houdt
Geef me de wereld op een presenteerblaadje
En wat zou betekenen?
als ik niemand heb om het mee te delen,
met niemand die echt om me geeft

Sommige mensen willen alles
Maar ik wil helemaal niets
Als jij het niet bent, schat
Als ik je niet heb, schat
Sommige mensen willen diamanten ringen
Sommigen willen gewoon alles
Maar alles betekent niets
Als ik jou niet heb, jij, jij

Lied: ZJ 528 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren

<https://www.youtube.com/watch?v=RCAkb-drxkk>

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,
die onze God en leidsman ten leven is.

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als hij niet was gekomen,
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.



Welkom

Alles hebben en toch niet gelukkig zijn.
Een goed inkomen, een mooie familie,
allerlei mogelijkheden om te leven en te genieten,
geen zorgen... en toch ongelukkig zijn.
Dat is de situatie van de man uit het evangelie.
En misschien geldt dat ook wel voor een aantal onder ons.
Niet weten wat de zin van het leven is en daaronder lijden.
Wat geeft aan het leven zin?
Wat brengt duurzaam geluk?

Gebed om ontferming:

Heer, ik wil U wel volgen, ik wil wel wat delen met mensen
die het minder goed hebben, maar wat U mij nu vraagt,
vind ik toch wel heel zwaar, om niet te zeggen overdreven,
want ik ben zo gehecht aan wat ik bezit,
-ikzelf heb er immers heel hard voor gewerkt-.
Omdat ik dit zo moeilijk helemaal kan loslaten: Heer, ontferm U over ons.

Christus, ik wil U wel volgen,
ik vind inzet voor medemensen heel belangrijk,
maar ik heb het zo druk,
zoveel andere dingen zijn ook belangrijk voor mij.
Omdat mijn keuze voor de andere niet altijd voorrang krijgt:
Christus ontferm U over ons.

Heer,
ik wil U wel volgen en weet dat dit mijn weg is naar het geluk,
maar ik weet niet of ik wel trouw kan blijven aan wat ik beloof.
Omdat mijn engagement voor U dikwijls wisselvallig is,
vraag ik: Heer, ontferm U over ons.

Eer aan God

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.



Openingsgebed:

Heer, onze God,
leer ons afstand te nemen van macht en bezit
want zij creëren slechts valse illusies
van vrijheid en onafhankelijkheid.
Verhelder onze blik
zodat wij mogen zien waar het op aankomt:
durven delen met elkaar.
Alleen dan zullen wij proeven van de ware vrijheid,
van de rijkdom die U ons belooft. Schenk ons de kracht
om zonder angst uw weg te gaan, elke dag opnieuw. Amen.

Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid (Wijsh. 7, 7-11)

7 Ik heb gebeden en er werd mij inzicht gegeven.
Ik heb gesmeekt en de geest van de wijsheid kwam tot mij.
8 Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen
en ik beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar.
9 Geen onbetaalbare steen stelde ik met haar gelijk,
want naast haar is alle goud maar wat zand
en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk.
10 Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid
en ik verkoos haar boven het licht,
want de glans die zij uitstraalt dooft nooit.
11 En tegelijk met haar vielen mij alle goede dingen ten deel.

Tussenzang: Ps. 90 (89), 12-13, 14-15, 16-17

refrein: Verleen ons van nu af, uw rijkste zegen
en laat heel ons leven gelukkig zijn.

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.

Laat af, heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons ?
wees toch uw dienaars genadig:

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen
en laat ons heel ons leven gelukkig zijn.

Vergeld nu met vreugde de dagen van leed,
de jaren dat het ons slecht ging.

Laat zien aan uw dienaars waartoe Gij in staat zijt
en toon aan hun zonen uw heerlijkheid.

Uw zegen, Heer God, moge over ons waken,
bestuur onze handen bij al wat zij doen.

Voor de liefhebbers: O virtus sapientiae – Hildegard von Bingen

versie 1: <https://www.youtube.com/watch?v=-TsaHn2kcGc>

versie 2: <https://www.youtube.com/watch?v=4lb06zcCOd8>

uitleg: <https://www.theologie.nl/artikelen/geloofsverdieping/altijd-al-ben-ik-erbij/>

O virtus Sapientiae,
quae circuiens circuisti
comprehendendo omnia
in una via, quae habet vitam,
tres alas habens,
quarum una in altum volat,
et altera de terra sudat,
et tertia undique volat.
Laus tibi sit, sicut te decet,
O Sapientia.

O kracht van wijsheid
die cirkelend bent rondgecirkeld
alles omvattend in één weg;
die het leven bevat.
U hebt drie vleugels,
waarvan één in de hoogte vliegt
en de andere uit de aarde opwasemt
en de derde vliegt overal.
Lof zij u zoals het u past,
O Wijsheid.'

Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreëen (Hebr. 4, 12-13)

Broeders en zusters,
12 Het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard
en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest,
van merg en beenderen.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart.
13 Geen schepsel is voor Hem verborgen,
alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem
aan wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Tussenzang: ZJ 529 Gij dienaars aan de Heer gewijd

<https://www.youtube.com/watch?v=GUvuQ9ad6uc>

Gij, dienaars, aan de Heer gewijd,
zegt zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegt zijn naam ook in de nacht.

Die in het huis des Heren zijt,
zegt zijn naam en majesteit.
Zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.



Uit Sion, aan de Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is't die u bij name riep.

Evangelie: (Mc. 10, 17-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

17 Toen Jezus zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen.
Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem:
`Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?'

18 Maar Jezus zei tegen hem:
`Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God.

19 De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen,
niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten, uw vader en uw moeder eren.'

20 Hij zei Hem:
`Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.'

21 Jezus keek hem aan en ging van hem houden.
Hij zei Hem:
`Aan één ding ontbreekt het u nog:
ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen,
en u zult een schat hebben in de hemel.
Kom dan terug om Mij te volgen.'

22 Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg,

23 Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn leerlingen:
`Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld
om het koninkrijk van God binnen te gaan.'

24 De leerlingen schrokken van zijn woorden.
Maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen:
`Vrienden, wat is het toch moeilijk
om het koninkrijk van God binnen te gaan.

25 Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald
dan een rijke in het koninkrijk van God.'

26 Daar schrokken ze nog meer van en ze zeiden tegen elkaar:
`Wie kan er dan nog gered worden?'

27 Jezus keek hen aan en zei:
`Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel, want bij God kan alles.'

28 Toen begon Petrus tegen Hem:
`Kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten en zijn U gevolgd.'

29 Jezus zei: `Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis,
broers, zusters, moeder, vader, kinderen
of landerijen heeft achtergelaten omwille van Mij
en omwille van de goede boodschap,

30 of hij krijgt nu in deze tijd een honderdvoud aan huizen,
broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen,
vervolgingen inbegrepen, en in de komende wereld eeuwig leven.

Overwegingen:

Lieve mensen,
Het evangelie van vandaag bevat voor mij twee delen: het eerste deel zou ik 'geloven voor dummies' willen noemen, het tweede deel is geloven voor gevorderden. Het begint dus met geloven voor dummies: een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om deel te hebben aan het eeuwig leven. Hij vraagt dus niet hoe hij nu gelukkig kan worden, maar wel hoe hij het eeuwig leven kan krijgen. Op zich is dat een heel egoïstische vraag, maar dat neemt niet weg dat Jezus een heel sociaal antwoord geeft. Hij antwoordt namelijk dat

hij de tien geboden, de tien wegwijzers moet volgen die Mozes het volk meegaf. Zij geven de richting aan van het beloofde land, voor Jezus het Rijk Gods, voor de vraagsteller het eeuwig leven. Die tien wegwijzers spreken niet over het leven na de dood, het zijn wegwijzers die je vertellen hoe je als gelovige kan leven en vooral ook samenleven met anderen. Het gaat dus om het naleven van een paar fundamentele ethische regels. Dat is de eerste laag van geloven. "We staan achter de christelijke waarden"... Voor velen is dat genoeg en laten we eerlijk zijn, het is toch iets. Voor mij is het toch een beetje vreemd waarom Jezus niet begint met het eerste 'dubbelgebod', je weet wel: God en je naaste beminnen als jezelf. Elders doet hij dat wel en wijst erop dat dit het belangrijkste is. Nu, beminnen is van een andere orde dan het ethisch handelen. In regels en wetten zal men zelden praten over liefde. Maar in de tien geboden is het wel de onderliggende basis, het fundament van alles. Bijvoorbeeld 'je zult niet doden' omdat je weet dat je het leven van God gekregen hebt. En zo komen we bij de tweede laag van geloven. Dat geloven komt er op neer dat je relatie met God zo diep geworteld is dat je je leven in Gods handen durft te leggen. Vertrouw op God en je zult niets tekort komen; je zult gelukkig zijn. Dat is straf, en staat haaks op onze tijd die zich vastklampt aan bezit en andere zekerheden. Wie kan dat? De Kerkgeschiedenis kent genoeg voorbeelden van mensen die alles achtergelaten hebben om heel hun leven ten dienste te stellen van God en de medemens. Ze zijn tot grote dingen in staat geweest omdat ze vrij waren, niet gebonden aan een plaats, aan mensen, aan dingen. Het kan dus ... maar het is ook duidelijk dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Alles loslaten is misschien ook voor velen van ons een stap te ver. Maar niettemin, zo'n stukje Evangelie doet ons de vraag stellen die iedereen (zo hoop ik het toch) vroeg of laat in zijn leven stelt: "Waarvoor leef ik?" "Wat is de zin van mijn leven?" "Wat vind ik belangrijk en waar ga ik voor?" Het is duidelijk welke richting Jezus uit wil, en waar Hij zelf voorgaat. Materiële dingen, geld, bezit zijn niet alles in het leven. We weten dat allemaal, en toch laten we er ons telkens door vangen en inpakken. (de voetbal?) Het voorbeeld van die jongeman laat zien hoe verslavend bezit kan zijn en hoe moeilijk het is om los te laten. Nu, Jezus veroordeelt niet; noch doet hij schamper neerbuigend tegen die jongeman. Hij kijkt hem liefdevol aan, staat er. Ik heb eerder de indruk dat hij medelijden heeft. Het raakt Hem echt dat zoiets hun vriendschapsband (hij wil leerling worden) hypothekeert. Het is ook schrijnend alles te hebben... en toch niet gelukkig te zijn. Zoeken en niet vinden wat echt zin geeft aan je leven. Het is de situatie van die jongeman... en eigenlijk de situatie van velen in onze tijd en maatschappij met eenzaamheid en vlucht in van alles als gevolg. Op veel plaatsen vraagt Samana dit weekend om aandacht te hebben voor de chronisch zieke mensen. Dank aan allen die zorg dragen voor al wie chronisch ziek is, d.w.z. die een aandoening heeft waar hij niet meer vanaf geraakt en mee moet leren leven. We hadden het over zin geven aan je leven... doe maar. In de loop der jaren heb ik veel van zo'n mensen geleerd. Je moet hen niet uitleggen wat belangrijk is en zin geeft aan je leven. Het is niet geld en dat hebben de meesten al lang ontdekt. Als ze doordoen en het niet opgeven dan is o.w.v. de liefde, de band die ze met mensen (én dieren) hebben. En dus is 't goed dat we dat koesteren, daar aandacht voor hebben en het voeden.

Miguel Dehondt

Als ik vraag welk evangelie we vandaag horen, dan zeg je zeker: Dat over de rijke jongeling! 'Rijk' is juist, maar 'jongeling' staat er niet! Er staat: 'iemand'. Zomaar: 'iemand'. Het kan dus ook gaan over jou of over mij. Maar als het over jou gaat of mij, dan willen we wel weten wat er staat!

"Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?"

Een goede vraag! Wat moet ik doen om te leven, om echt te leven en gelukkig te zijn, niet even maar duurzaam geluk?

Je kent toch de geboden- zegt Jezus: niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, niemand te kort doen, vader en moeder in ere houden.

Heb je erop gelet: de meeste geboden eigenlijk 'verboden'. Maar ze hebben allemaal te maken met hetzelfde: eerbied voor het leven. Je zal het leven van je naaste niet

afnemen je zal het ook niet verminderen door zijn lief af te pakken, zijn bezit, zijn eer, zijn naam... En er is niemand die je meer eer verschuldigd zal zijn als je vader en moeder. Dat is de ondergrens van de joodse samenleving, ga daar niet over en je bouwt aan een vreedzame wereld.

Het is dus mooi, maar het geeft geen vervulling aan het hart van de man die naar Jezus gaat. Dit is wat ook wij kennen: we hebben alles en toch zijn we niet gelukkig!

Dat is wat Jezus merkt: En hij kijkt de man liefdevol aan! En eigenlijk wil hij zeggen: Gij zijt goe bezig, maar één ding ontbreekt je; ga verkopen wat je bezit en geef het aan de armen, en kom dan terug om mij te volgen.

En we zien de man ontdaan en treurig heengaan.

Als ik eerlijk ben, met wat Jezus daar zegt, kan ik ook geen weg. Maar de wijze waarop Jezus dat zegt, doet voor mij wel een deur open gaan!

Jezus kijkt de man 'vriendelijk' aan. In die blik van Jezus ligt de sleutel om dit verhaal te verstaan. Hij dwingt die mens niet, hij zegt er zelfs bij dat het een 'onmogelijke' opgave is en dat je niet alles moet kunnen op eigen kracht!

In die liefdevolle blik van Jezus steekt de uitnodiging om je over te geven:

Als je wil, open je handen, open je hart, laat lós waar je je zo aan vastklampt, déél wat je hebt, laat de ánder binnen in je leven.

Durf je open te stellen in je kwetsbaarheid, ook met je kleine kanten, met je verdriet, met je angst.....en je zal nieuw leven ontvangen,

Het is bijzonder betekenisvol hoe Jezus ons suggereert dat we dit op eigen kracht niet kunnen. En daarom moeten we ons liefdevol laten aankijken en ons de vraag stellen: waar ervaar ik die liefdevolle blik van Jezus?

De verrezen Heer kijkt door geen andere ogen dan de ogen van de mensen.

Zou het kunnen dat we God moeten leren zien in de gewone dingen van het leven en in de mensen op onze levensweg? En ons door de Liefde laten raken! Dit is het begin van alles. Ons geloof is geen moraal en geen plichtenleer. Ons geloof is een 'verbonden bestaan'. Het is ingaan op een Liefdevolle blik ons gegeven in het gelaat van mensen om ons heen! Het is ons hart openen en handen te geven aan de mens naast ons. Het is op een nieuwe manier kijken naar het leven, naar de mens en naar de wereld en er met al de liefde van je hart er voor gaan!

Luc Deschodt

Wij weten niet hoe rijk wij zijn...
het spoor van God voor ons al uitgetekend
van toen we nog met kinderoogen naar de wereld keken.

Wij weten niet hoe rijk wij zijn...
dat onze God geen god is van verre en in den hoge,
maar dat Hij in het hart van d' allerminste mensen
gezocht en ook gevonden wordt.

Wij weten niet hoe rijk wij zijn...
omdat God als een Metgezel met ons
de wegen gaat van alle leven,
met de schouders van een Vriend,
en een Hart dat alle ruimte laat.

Wij weten niet hoe arm wij zijn,
wanneer wij stilzwijgend voorbijgaan aan Gods deur,
en niet willen bekennen
dat wij zonder Hem
de armste mensen van de wereld zijn.

(naar Manu Verhulst)



Jongeman, ik wil je iets vragen.
Hoe kwam jij op het idee om naar Jezus te gaan?
Je had toch het gevoel, dat je goed leefde.
Je hield je aan de Thora en dat is toch al heel wat.
Het lijkt wel of je twijfelde aan je manier van leven.
Je liep netjes in de pas, maar voor Jezus ging je door de knieën.
Liet Hij je zien, dat er nog méér was tussen hemel en aarde?

Jongeman, ik vind jouw vraag ook vandaag nog actueel.
Je weet hoe dat gaat. We hebben heel veel. We kunnen van alles.
En toch lijkt ons leven soms leeg, zo doelloos.
Diep in ons leeft de vraag naar eeuwig leven, naar leven volop, nu al.
Dat leven is niet te koop. Er staat niets over in reclamefolders.
Eigenlijk weten we het wel: het levensmodel van Jezus tot het onze
maken, daarin ligt toekomst.
Delen en geven, leven in verbondenheid met God en mens:
dát is het, we weten het. Maar het is zo moeilijk.
Je weet dat als geen ander. Toch blijft jouw vraag, ook vandaag nog.
Bedankt daarvoor!

Wim Holterman osfs

Jij met je groot en onbestemd verlangen naar geluk en echt leven
en met de vraag wat je daarvoor doen moet.
Jij die wel weet dat het niet volstaat om alleen maar goed te zijn,
dat er meer nodig is dan niet doden, stelen en bedriegen—
dat is al heel wat, maar niet genoeg.
Het verlangen in jou gaat veel verder: je wil leven, eeuwig leven.

Weet dan dat er Iemand is die je liefdevol aankijkt en aanspreekt.
Ik ben er voor jou. Wees er ook voor anderen.
Heel diep weet je dat daar het geheim van het leven ligt.
Je moet kiezen om van die liefde de rode draad van je leven te maken
en alle ballast die liefde in de weg staat overboord te gooien.
Wat je teveel hebt, geef dat aan de armen.
Het grote Nooit Genoeg is niet leven gevend.

En volg Hem, gaandeweg.
Je zult tijd nodig hebben om te groeien naar God en mensen toe.
Maar bij Hem is alles mogelijk.

(C. Desoete)

Woorden van geloof:

Ik geloof in God, de barmhartige Vader,
Schepper en Voltooier van het leven.

En in Jezus Christus
die onder ons is gekomen
om ons de weg te tonen naar het ware geluk.
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

Hij werd gekruisigd en begraven
en is teruggekeerd naar de Vader.

Op de dag van de voltooiing
zal Hij onder levenden en doden
onderscheid maken tussen goed en kwaad.



Ik geloof in de Geest van God
die onze wereld blijft bezielen,
en in de gemeenschap van christenen,
de Kerk van Jezus.

Ik geloof in de vergeving van de zonden
en in het eeuwige leven. Amen.

Voorbeden:

Bidden we om wijze, bescheiden mensen
die niet lonken naar macht,
die niet uit zijn op steeds meer.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn
die zich niet spiegelen aan anderen,
maar tevreden zijn met wat we kunnen,
die dankbaar zijn voor alles
wat ons in het leven is meegegeven.
Laten wij bidden...

Bidden we om wijze, rustige mensen
die niet haastig leven,
niet oppervlakkig aan de meest waardevolle momenten voorbijgaan.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn
die tijd vrijmaken voor anderen,
geduldig zijn in het luisteren,
bescheiden zijn in het spreken.
Laten wij bidden...

Bidden we om wijze, begripvolle mensen
die anderen hun schuld niet altijd weer voor de voeten werpen,
die niet oordelen op grond van geruchten.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn
die veel van anderen verdragen,
omdat wij onze eigen zwakheden onderkennen.
Laten wij bidden...

Pr.: Goede God,
voer ons binnen in de wijsheid
die alles durft prijs te geven om U te vinden.
Dan zal vreugde ons deel zijn en honderdvoudig geluk,
bestendig tot in eeuwigheid. Amen.



Lied(-eren): In 't koninkrijk – Elly en Rikkert

<https://www.youtube.com/watch?v=9z4T-SGQVzw>

Je bent voor niets en niemand bang
Je gaat zo graag je eigen gang
En zit het mee
Zijn je zakken goed gevuld
En zit het tegen
Krijgt een ander weer de schuld
Je lijkt een hele bink
Je bent nog steeds een kind
En ook voor jou
Komt er een dag
Waarop je buigen zal
Tot je juichen zal
Want dan pas ben je rijk
In het koninkrijk

Weet je niet meer
Hoe klein je was
Zag je de hemel in een plas
En je bukte op de straat
Daar lag een cent
Maar nu durf je niet meer te knielen
Je bent een vent
Was je nog maar een kind
Dat de hemel vindt

En ook voor jou
Komt er een dag
Waarop je buigen zal
Tot je juichen zal
Als al je hoogmoed wijkt
Voor het koninkrijk

If I were a rich man – Fiddler on the roof

<https://www.youtube.com/watch?v=RBHZFYpQ6nc>

In deze filmversie van de musical, gebaseerd op de verhalen van Sholom Aleichem, is Tevye de Melkboer een joodse boer in het pre-revolutionaire Rusland die zijn familie probeert te onderhouden en zijn joodse traditie in stand probeert te houden onder een tsaar die zijn volk wil weggagen uit de stad.

De meesten onder ons kennen dit lied echter als een klassieker van Roger Whittaker:

<https://www.youtube.com/watch?v=b5gootrU28A>

"Oh, Lord, you made many, many poor people
I realize, of course, it's no shame to be poor
But it's no great honor either!
So, what would have been so terrible if I had a small fortune?"

If I were a rich man
Ya ba dibba dibba dibba dibba dibba dum
All day long, I'd biddy biddy bum
If I were a wealthy man
I wouldn't have to work hard



Ya ba dibba dibba dibba dibba dibba dum
If I were a biddy biddy rich yidle-diddle-didle-didle man

I'd build a big, tall house with rooms by the dozen
Right in the middle of the town
A fine tin roof with real wooden floors below
There would be one long staircase just going up
And one even longer coming down
And one more leading nowhere, just for show

I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks
For the town to see and hear
Squawking just as noisily as they can
And each loud of the "gee", be it "gow", be it "geh", be it "guh"
Would land like a trumpet on the ear
As if to say, "Here lives a wealthy man"

If I were a rich man
Ya ba dibba dibba dibba dibba dibba dum
All day long, I'd biddy biddy bum
If I were a wealthy man
I wouldn't have to work hard
Ya ba dibba dibba dibba dibba dibba dum
If I were a biddy biddy rich yidle-diddle-didle-didle man

I see my wife, my Goldie, looking like a rich man's wife
With a proper double-chin
Supervising meals to her heart's delight
I see her putting on airs and strutting like a peacock
Oy, what a happy mood she's in
Screaming at the servants, day and night

The most important men in town would come to fawn on me!
They would ask me to advise them like a Solomon the Wise
"If you please, Reb Tevye..."
"Pardon me, Reb Tevye..."
Posing problems that would cross a rabbi's eyes!
And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong
When you're rich, they think you really know!

If I were rich, I'd have the time that I lack to sit in the synagogue and pray
And maybe have a seat by the Eastern wall
And I'd discuss the holy books with the learned men, several hours every day
And that would be the sweetest thing of all

If I were a rich man
Ya ba dibba dibba dibba dibba dibba dum
All day long, I'd biddy biddy bum
If I were a wealthy man
I wouldn't have to work hard
Ya ba dibba dibba dibba dibba dibba dum

Lord, who made the lion and the lamb
You decreed I should be what I am
Would it spoil some vast eternal plan
If I were a wealthy man?



Gebed over de gaven

Heer God,
rijk en welvarend zijn wij,
als rijke jongelingen hongerig naar uw Woorden.
In de ban van angsten
en verslaafd aan ons eigen gelijk,
bidden wij om uw wijsheid.
Roep ons,
verzadig ons met uw brood,
het Woord van Christus, onze Heer. Amen.

Groot Dankgebed

Omdat U, God, ons zoveel geluk, vriendschap en vreugde schenkt,
willen wij U danken door uw Zoon Jezus,
die ons vertelde wie U voor ons bent.
Wij danken U om de velen die nog steeds luisteren naar zijn Woord
en het trouw behartigen, vaak moedig en vindingrijk.

Wij danken U om de velen die altijd weer,
ongezien en zonder veel gedruis,
goed zijn en goed doen,
mensen die dienstbaar zijn
en beschikbaar in Jezus' naam.

Wij danken U, om de velen die bij leed en lijden
de moed niet verliezen
en zelfs bij anderen de hoop levend houden.

Wij danken U om uw Zoon Jezus,
die Mens werd met ons,
opdat wij het leven zouden bezitten in overvloed.
Hij leerde ons luisteren naar de verlangens van anderen
en ons in te zetten voor een kwaliteitsvol bestaan.
Daarom brengen wij U lof,
en zingen U toe met de woorden: **Heilig, ...**

Wij kunnen niet onder woorden brengen, Heer,
wat U voor ons hebt voorbereid.
U hebt U geopenbaard als een God
die ervan droomt
dat mensen volop zouden leven
in vrede, vreugde en vriendschap.
Ook als wij verscheurd worden door kleinheid en gebrokenheid,
kent uw barmhartigheid geen grenzen.

Daarom, God, gedenken wij Jezus' leven en dood,
en in Hem allen die lijden en sterven,
allen die zijn weg zijn gegaan ten einde toe.
In zijn voetspoor willen ook wij verder gaan.

INSTELLINGSVERHAAL

Dit is de kern van ons geloof:
Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Zijn naam roepen wij aan:



de Levende, de Verrezene voor altijd,
Jezus de Heer, de Gezalfde, uw Dienstknecht.
En wij bidden U:
zend ons uw heilige Geest,
opdat Hij ons krachtig en vrij zou maken,
opdat Hij in ons hart een plaats zou vrijhouden
voor elke mens in nood.

Verwarm ons hart, opdat wij het wonder van ons leven
mogen beschermen voor elkaar.
Schenk ons wat van uw mildheid en mededogen,
opdat wij elkaar van dag tot dag met nieuwe ogen zouden zien,
opdat wij elkaars tekorten zouden dragen.

Maak ons krachtig en sterk,
opdat wij wegen mogen zoeken van vrede,
opdat wij in elkaar uw gelaat zouden ontdekken,
opdat we voor elkaar zouden zorgen, wie we ook zijn.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

'Ga verkopen wat ge hebt en geef het aan de armen.
Kom dan terug om Mij te volgen.'
Om aan die oproep gehoor te geven,
kunnen we een ruggensteuntje best gebruiken.
Bidden we daarom tot de Vader, zoals Jezus zelf ooit heeft gebeden:

Onze Vader,...

Breek ons open, Heer,
opdat wij 'met' en niet 'naast' of 'tegenover' elkaar zouden leven.
Geef ons de ware vrijheid,
die niet gebonden is aan geld of eer,
maar die verworven wordt
door zichzelf los te laten om U na te volgen.
Dan zullen we vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens

Moedig ons aan, Heer, om stukje bij beetje los te laten,
zodat we zonder angst en zonder dreiging
kunnen bouwen aan uw droom van vrede.
Dat willen wij elkaar van harte toewensen.

De vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods



Communielied: ZJ 569 God die leven hebt gegeven

<https://www.youtube.com/watch?v=Jj5NQc3PE08>

God die leven hebt gegeven in der aarde schoot,
alle vrucht der velden moeten w'U vergelden,
dank voor 't daaglijks brood.

Niet voor schuren, die niet duren, gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde, in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord.
Open onze oren, Heer opdat wij horen
't roepen aan de poort.

Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden 't werk van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Slotgebed:

Wij danken U, Vader,
omdat wij er mogen zijn.
Leer ons te leven
bevrijd van angst, bezit en macht.
Leer ons in de andere
geen bedreiging, maar een gelijke te zien.
Leer ons creatief te zijn
en zo mogelijkheden te vinden
om aan iedere mens recht te doen,
zodat wij met z'n allen
kunnen genieten van wat het leven te bieden heeft. Amen.



Zegen en zending

Dessertje:

Het verhaal van de marktkramers

Er waren eens twee handelaars
die naar de jaarmarkt gingen.
Zo'n markt trekt heel wat volk.
En - zo zijn handelaars nu eenmaal -
daaraan valt flink wat te verdienen.
Ze laadden allebei hun kar bomvol groenten en fruit,
zelfgemaakte fruitsappen, tomatenpuree, enz...
Ze vertrokken 's morgens voor dag en dauw
om tijdig op het marktplein te zijn.

De weg naar de stad liep onder drie bruggen.
Toen de eerste handelaar bij de brug kwam
zag hij van ver hoe laag die wel hing,
en hoe hoog zijn kar geladen was.
Hij keek en keek, en maakte zichzelf wijs
dat de waren op zijn kar
echt niet te hoog opgestapeld waren.

En hij dacht: "Als er toch iets zou afvallen,
dan zal het maar een heel klein beetje zijn."
De handelaar zette er vaart achter.
Maar bij de brug kraakte zijn wagentje en pardoes...
bijna álle dozen en flessen vielen van de kar!
De flessen waren stuk, de groenten vielen in het slijk
en de tomatenpuree lag zomaar op de straat.
Daar had niemand nog iets aan.
Met het weinige dat de handelaar wist te redden,
reed hij verder naar de markt,
onderweg luid vloekend om zoveel tegenslag.

De tweede handelaar zag de brug ook al van ver.
Hij keek naar zijn kar en naar de brug
en telde hoeveel dozen sap er teveel op zijn kar stonden.
Hij stapte uit en haalde wel tien grote dozen weg.
Hij gaf ze aan de mensen die voorbij kwamen gereden.
"Hier, neem maar mee, gratis,
want ik heb geen tijd om alles weer op te laden,
er komen nog twee bruggen
en dan kom ik vast en zeker te laat op de markt."
Zo raakte de handelaar onder de brug door,
en ook onder de tweede en de derde.
Niets viel op de grond,
want zijn kar was niet meer te hoog geladen.
Op het marktplein gekomen
kon hij heel veel verkopen
van alles wat hij had meegebracht.
En spijt van de goederen die hij had weggegeven
heeft hij nooit gehad.

